

καὶ ἡκολούθει ἔως ὅτου σὲ ἔφερε, πιστὴ σύντροφος, εἰς τὸ Στάδιον τῶν νέων Ἀθηνῶν, ἐκεῖ ὅπου κατεβαίνει τὸ πρῶτον ἀπὸ τὸν Υμηττὸν καὶ πίνει τὸ ἀρχαῖον πνεῦμα ὃ νέος ἑλληνικὸς ἥλιος.

Ω ἄνθρωπε, ὃ θρίαμβε! Ἡ αἴσθησις τῆς ἀθανασίας εἶνε ἄγνωστος εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἔως ὅτου εὑρεθῇ μία στιγμή, ἔνας ἀνθρωπός, καὶ τὴν δώσουν. Τί εἶνε λοιπὸν τὸ ἀθάνατον, τὸ ζωντανὸν ἀθάνατον, τὸ ἀνθάνατον ποῦ γεύονται τὰ ἀνθρώπινα χεῖλη καὶ ὅχι τὸ κρανίον τοῦ ἀνθρώπου μέσα εἰς τὸν τάφον, τί εἶνε λοιπὸν τὸ ἀθάνατον ἀν δὲν εἶνε ὁ Σέρραιγκ φθάνων εἰς τὸ Στάδιον, γελαστὸς καὶ φιλῶν μὲν δροσερῷ χεῖλη τὸν θρίαμβον, ἐνῷ οὐρανόφθαστον τεῖχος ἀνθρώπων τηλεβοῶ τὸ ὄνυμα του; Ὁ παλαιός σου πρόγονος, ὃ ἐνδοξεῖ τοῦ προχθεινοῦ δειλινοῦ ἀνθρωπε, ἀνήγγειλε τὴν ἱτταν τῶν βαρβάρων καὶ ἐτελείωσε. Σὺ ἀνήγγειλες τὴν νίκην τὴν ἰδικήν σου, ωραῖος Ἐγωϊστής, καὶ δὲν ἀπέθανες, ἀλλὰ ἔζησες νὰ ἀκούσῃς τὸν κρότον τῶν πτερῶν της εἰς τοὺς ἀνέμους, δικαίως νομίζων ὅτι ἡ Νίκη εἶνε ὀλύμπιον ποτὸν τὸ ὅποιον πρέπει νὰ πίνῃ ἡ Ζωὴ καὶ ὅχι ὁ Θάνατος. Ἡ Λογική, ἡ Ἐπιστήμη, ἡ Φιλανθρωπία, ἐνοχλητικοὶ σύντροφοι τοῦ ἀνθρώπου, λέγουν ὅτι ἀγὼν θανάσιμος, καθὼς ὁ ἰδικὸς σου, δὲν ἔχει σκοπόν. Ἀλλὰ τὸ ρίγος τοῦ Σταδίου, ὅταν σὲ εἰδεῖς, λέγει ὅτι σκοπὸν ἔχει μόνον ὅτι ὁ δόνηγει εἰς τὸν θρίαμβον. Ἡ νίκη σου λέγει ὅτι ἀπὸ τὸν γλυκὺν θρίαμβον τῶν πλαστικῶν σωμάτων καὶ τῆς ἐντέχνου δυνάμεως, ἐνδοξότερος εἶνε ὁ πικρὸς θρίαμβος, ὁ θανάσιμος, ὁ φοβερός. Τὰ μαλλιά σου εἶνε ἄγρια, ὁ δαμαστὴ τοῦ Θανάτου. Ἡ δάφνη τῆς κεφαλῆς σου βγάζει ἄνθη ἀσφοδελοῦ. Τὸ φῶς τοῦ μετώπου σου τινάσσει κάποιαν φλόγα υπογείου πυρός. Χαῖρε! Μᾶς ὑπέμνησες ὅτι τὸ ὑπέρτατον τῶν ωραίων, εἶνε τὸ Τραγικὸν 'Ωραῖον'.

Z. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

### ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«Αἶνός τις ἀνθρώπων ὅδε...»

'Αρχίλοχος.

ΜΕΣ τῶν ἀγώνων τὴν δομὴν ὀλυμπιάδα νέα προβαίνει καὶ τῶν προγόνων ἡ ἀκμὴ θαρρεῖς ξαναβλασταῖνει.

Τώρα κάθε ἔθνος καὶ λαός ἀς τοξεῖ ἐδῶ νὰ προσκυνήσῃ στ' ἀρχαῖα ἐρείπια ἑρτάψυχη καὶ πάλι ἡ Δόξα θὰ γυρίσῃ.

Ω! τὴν Ἑλλάδα χαλασμός κανεὶς δὲν συνεπαίρει...

ἡ ἀρχαία ψυχὴ μιὰ νέα ζωὴ πάντα θὰ ξαναφέρῃ.

Τῆς νίκης τὸ τραγοῦδι ἐδῶ καὶ πάλι θ' ἀντηχήσῃ,

τῆς δάφνης τῆς ἑλληνικῆς χλωρὸς κλαδὸς ὃς ἀνθίσῃ

νὰ στεφανώσῃ γικητὴν τὸ ἄξιο παλλικάρι

ποῦ ἡ Δόξα στὶς ἀγκάλες της θὲν νᾶλθῃ νὰ τὸ πάρῃ.

\*Απρίλιος 1906.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ