

σκέπες, τὰ σκαμνιά τῶν πορτιέρηδων στής ἐξώπορτες, οἱ ὄμοι καί τὰ καπέλλα τῶν διαβατῶν — ὄλα κατάσπρα.

— Τί εἶνε; ῥωτοῦν ἢ πλύστρες τοὺς πορτιέρηδες ποῦ τρέχουν.

Ἐκεῖνοι ἀντί ν' ἀπαντήσουν κουνοῦν τὰ χέρια τους καί τρέχουν παρακάτω... Καί αὐτοὶ δὲ ξέρουν τί ἔγινε. Μὰ νά, ἐπὶ τέλους, σιγά-σιγά φθάνει ἓνας πορτιέρης καί κινῶντας τὰ χέρια του μιλεῖ μονάχος του. Φαίνεται, ἦτανε ἐκεῖ ποῦ ἔγινε τὸ περιστατικὸ καί τὰ ξέρει ὄλα.

— Τί εἶνε, καλέ; τὸν ῥωτοῦν ἢ πλύστρες ἀπ' τὰ παράθυρα.

— Μιά δυσαρέσκεια, ἀπαντᾷ. Στὸ σπίτι τῆς Μύμρινας ποῦ εἶχαν φές γάμο, τὸν γέλασαν τὸ γαμπρό. Ἐντὶς χίλια τοῦδωκαν ἐνηακόσια.

— Κι' ἐκεῖνος τί ἔκαμε;

— Σκύλιασε. Ἐγώ, λέει, εἶμαι, λέει... Ἐύλωσε στὸ θυμὸ του τὸ πουπουλένιο στρῶμα καί πέταξε τὸ πούπουλο ἀπ' τὸ παράθυρο... Γιὰ ὄδες, πόσο πούπουλο! Ἐαρρεῖς κι' εἶνε χιόνι!

— Τὸν φέρνουν! τὸν φέρνουν! ἀκούονται φωνές.— Τὸν φέρνουν!

Ἐπὶ τὸ σπίτι τῆς χήρας Μύμρινας ξεκινᾷ ἡ συνοδεία. Μπροστὰ πηγαίνουν δυὸ ἀσυφύλακες μὲ σοβαρὰ πρόσωπα... Κατόπι τους πηγαίνει ὁ Ἀπλόμποφ μὲ ἐπανωφόρι μὲ τρικὸ καί ἀψηλὸ καπέλλο. Στὸ πρόσωπό του εἶνε γραμμένο: «εἶμαι τίμιος ἄνθρωπος, μὰ δὲν ἐπιτρέπω νὰ μὲ κοροϊδεύουν».

— Στὸ δικαστήριον θὰ σᾶς δείξω τί ἄνθρωπος εἶμαι! μουρμουρίζει καί κάθε λίγο γυρίζει καί βλέπει πίσω.

Κατόπι του ἔρχονται κλαμένες ἢ Τατιάνα καί ἡ Δάσεγκα. Ἡ συνοδεία κλείει μὲ τὸν πορτιέρη ποῦ κρατεῖ τὸ βιβλίον τοῦ σπιτιοῦ, ποῦνε γραμμένοι οἱ νοικάρηδες, καί ἀπὸ πλῆθος μαρίδας.

— Γιατί κλαῖς, νυφούλα; ῥωτοῦν ἢ πλύστρες τῇ Δάσεγκα.

— Κρίμα στὸ στρῶμα! ἀπαντᾷ στή θέση της ἢ μητέρα. Τρία πούτια ἦταν, μάτια μου! Καί τί πούπουλο! Ὅλο διαλεκτό — οὔτε ἓνα φτερό! Τί ἁμαρτίες ποῦ εἶχα στὰ γεράματα!

Ἡ συνοδεία στρέφει στή γωνία, καί ἡ Πεντεσκυλίτικη πάροδος ἤσουχάζει. Τὸ πούπουλο πετᾷ ὡς τὸ βράδυ.

(Ἐκ τῶν τοῦ Ἄντ. Τζέχωφ)

ΚΩΝΣΤ. Σ. ΚΟΚΟΛΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εἰς ἀχάριστον

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Φαῦλος ἀνὴρ πίθος ἐστὶ
τετρημένος, εἰς ὃν ἀπάσας
ἀντλῶν τὰς χάριτας
εἰς κενὸν ἐξέχεες.

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ

Μοιάζει ὁ ἀχάριστος
τρούπιον πιθάρι,
ποῦ πάντ' ἀδειο βρίσκειται
ὅ,τι κι' ἂν πάρη.

Σκ.