

Τὰ κορίτσια ἀπ' ἐδῶ μᾶς χρειάζονται, γιατὶ ἔχουμε μεγάλη ἔλλειψις ἀπὸ γυναικες στὰ Ψαρά, καὶ θὰ τὰ πάρωμε θέλουν δὲ θέλουν... Νά, τὰ καράβια μᾶς στὸ λιμάνι, ποῦ στέκονται στὰ πανιά καὶ μᾶς περιμένουν νὰ τοὺς τὰ πᾶμε. Κανεὶς δὲν θ' ἀγγίξῃ χέρι ἀπάνω τους, καὶ ὅταν φθάσωμε στὰ Ψαρά θὰ τὰ παντρέψωμ' ἐκεῖ καὶ θὰ πάρουν τοὺς καλύτερους νησιών ποῦ ἔχει δὲ τόπος μᾶς καὶ θὰ γείνουν ἡ καλύτεραις νοικοκυράδες τοῦ νησιοῦ μᾶς. "Ανοίξε τ' αὐτιά σου κι' ἀκουσεις αὐτὰ ποῦ θὰ σοῦ πῶ: ἂμμα ίδης τὰ καράβια καὶ σηκωθοῦν στὰ πανιά, θὰ φύγῃς ἀπ' ἐδῶ καὶ θὰ πῆς νὰ εἰδοποιήσῃς τοὺς γονειούς καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν κοριτσιῶν καὶ νὰ τοὺς πῆς νὰ μὴν ἀνησυχοῦν διόλου, πῶς τὰ παιδιά των δὲν θὰ πάθουν κακό, πῶς δὲν θὰ τὰ χάσουν, καὶ δόποτε θελήσουν, μποροῦν νὰ ἔρχωνται στὰ Ψαρά — μακριά δὲν εἶνε — νὰ τὰ βλέπουν καὶ θὰ εὐχαριστηθοῦν ποῦ θὰ ταῦρουν ἀποκαταστημένα καὶ εὐτυχισμένα!"

Καὶ ἀποταθεὶς στὰ κορίτσια:

— Καμμιὰ ἀντίστασίς σας, κορίτσια, δὲν θὰ σᾶς ὠφελήσῃ, γιατὶ ἔχουμε ἀπόφασις καὶ στὰ χέρια, ἀν γείνῃ ἀνάγκη, νὰ σᾶς σηκώσωμε. Λοιπόν, καιρὸς δὲν ἔχουμε νὰ χάνωμε, γιατὶ ἀν πάρουν εἰδῆσι οἱ δικοὶ σας καὶ θελήσουν νὰ μᾶς ἐμποδίσουν, εἶνε φόδος μὴ χυθῆ αἷμα, κι' αὐτὸς δὲν τὸ θέμεις.

Τὰ κορίτσια ἀρχισαν τοὺς λυγμούς καὶ τὰ κλάματα καὶ δὲν ἔκουνούσαν ἀπὸ τὴν θέσην τους. Βλέποντας αὐτὰ δὲ ἀρχηγός, ἔκαμε στοὺς ἄνδρες ἔνα ἀπότομο κίνημα μὲ τὴν κεφαλή του πρὸς τὸ μέρος τῶν καραβιῶν καὶ μὲ φωνὴ πιὸ δυνατὴ καὶ πιὸ αὐστηρὰ εἶπε στὰ κορίτσια ν' ἀφήσουν τές κλάψαις, γιατὶ δὲν ἔχει καιρὸς νὰ χάνῃ ἄδικα καὶ τότε ἀπὸ τὸν δμιυλο τῶν κοριτσιῶν μιὰ δρφανή ἀπὸ πατέρα καὶ μάννα, ἔκαμε τὴν ἀρχὴν καὶ ἀπεσπάσθη, καὶ μὲ τρεμουλιαστὸ βῆμα ἐπροχώρησε πρὸς τὸ μέρος τῆς ἀκρογιαλιᾶς, Δειλὰ-δειλὰ ἔπειτα καὶ, σκουπίζοντας μὲ τὶς ποδιές των τὰ μάτια, ἀκολούθησαν σὰν ἀρνάκια καὶ ἡ ἄλλαις, μέσα σὲ δυό στίχους ποῦ ἐσχημάτισαν τὰ ἔνοπλα παλληκάρια, καὶ δλοὶ μαζὶ ἐξεκίνησαν...

* *

"Οταν μετὰ μία ὥρα οἱ θεριστάδες ἔφθασαν λαχανιασμένοι στὴν ἀκρογιαλιά, ἀπὸ τὴν δποίαν εἶχαν φτερουγίσει διὰ παντὸς τὰ ώραῖα κορίτσια τοῦ νησιοῦ των, τὰ πρία φαριανὰ καραβάκια ἦσαν πλέον ἀνοιγμένα στὸ πέλαγος μακριά, μακριά..."

(1916)

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Εἰς ἀνυπόφορον ψεύστην

Τόσες ψευτιὲς μᾶς πούλησες καὶ τόσα παραμύθια ποῦ ψέμμα μοιάζει ἀν γελασθῆς νὰ πῆς καὶ κᾶποια ἀλήθεια!

ΣΑΤΑΝΑΣ