



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

[Έρασιτέχνης τῆς πέννας ὁ κ. Κώστας Καρωβίτσας. Γράφει ἐνίστε, χωρὶς ἀξιώσεις, ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, καὶ μόνον πρὸς ἑδίαν τέρψιν.



‘Απὸ δεκαπενταετίας διαχειριστής τῆς ἑφημερίδος «Ἐστία», εἰς τὴν ὅποιαν, χειριστής οὐχ ἡττον δεξιός τοῦ καλάμου, ἔχει δημοσιεύσει ὑπὸ τὰ ἀρκτικὰ στοιχεῖα τοῦ ὀνόματός του Κ. Κ. πολλὰ διηγηματάκια καὶ χρονογραφήματα. Ἡ «Ἀνάσταση μὲ τοὺς πεθαμμένους» — Τὸ «Μνημόσυνο παληαρχοῦ» — Ἡ «Χαμένη κληρονομιά» — καὶ τὸ «Γρίμποβο» εἰνε ἀπὸ τὰ καλλίτερα του, γραμμένα μὲ πολλὴν δύναμιν, ἀριστερὰ διὰ νὰ τοῦ παραχωρήσουν μίαν μικρὰν τιμητικὴν γωνίαν εἰς τὴν λογοτεχνικὴν πινακοθήκην τοῦ Ἐθνικοῦ Ἡμερολογίου.]

Ο ΝΤΕΛΦΙΝΑΣ

— Ποιός ἔχει τὸ καλλίτερο ἄτι;

— ‘Ο Ντέλφινας!

— Ποιός ἔχει τὰ ντουφέκια καὶ τὰ λαγωνικὰ τὰ ἔπαινα; Ποιός πολέμησε στοῦ Λάλα; Ποιός ἀφέντης; Ποιός λεβέντης; Ποιός γιὰ ψύλλου πήδημα βάνει φωτιὰ στὰ τόπια;

— ‘Ο Ντέλφινας! ‘Ο Πέτρος ὁ Ντέλφινας!!

Τὸ καθαυτὸ ἐπίθετό του ἦταν Βελῆς. Πέτρος Βελῆς. Μὰ ἀπὸ δέκα χρόνων ἀγόρι, σᾶν περνοῦσε τὴν ἀγορὰ μὲ τὰ πλούσια χρυσᾶ μαλλιά του καὶ τὸ σβέρκο τὸν ἀσπρὸ καὶ παχουλό, περπατῶντας μὲ περηφάνεια καὶ κουνήματα ἀφύσικα γιὰ τὴν ἥλικια του, οἱ χωριανοὶ τοῦ κόλλησαν τὸ παρατσούκλι.

— Γιὰ ἵδες ἔκει! ἔνα κοψίδι, καὶ καμώνεται σᾶν Ντέλφινας!

‘Απὸ τότε τοῦμεινε, καὶ, ὅσο μεγάλωνε, τόσο καλλίτερα τοῦ ταΐριαζε τὸ παρατσούκλι.

“Οταν ἔκλεισε ὁ Ντέλφινας τὰ δεκάξη του χρόνια, εἶχε τόση ἀνάπτυξι ἡ κορμοστασιά του, ποὺ φαινότανε ἄνδρας σωστός! Σᾶν ἀντίκρυζε κανεὶς τὸ κεφάλι μὲ τὰ χρυσόμαλλα καὶ τὸν λαιμὸ τὸν παχουλό, κολλημένα σὲ στήθια χιονᾶτα καὶ μεστωμένα, ν’ ἀναταράζωνται ἀνήσυχα καὶ νευρικά, ἐνόμιζε πώς βλέπει στὸ παιδί σύντο φερσίματα λεονταριοῦ.

‘Απὸ τότε ὁ Ντέλφινας ἔδειξε, μαζὶ μὲ τὴ λεβεντιά του, τὴν

σπιρτάδα και τήν νοικοκυρωσύνη του, τήν τόλμη και τήν παλληκαριά του.

"Αρπαξε, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, τὰ γκέμια τοῦ νοικοκυριοῦ ἀπὸ τὸν πατέρα του, ἔνα φτωχονοικούρη, και σὲ λίγα χρόνια ἔγεινε μέγας και πολὺς! Σταφίδες και ἀμπέλια, λιβάδια και πρόβατα, τὰ ἐδημιούργησε και τὰ ἐπολλαπλασίασε μὲ ἀπίστευτη δριμή και τόλμη, μὲ τὸν κόπο του και τὸ γιαταγάνι του.

"Ο «Ντολμᾶς», τὸ καλλίτερο χτῆμά του, ἦταν ὀνομαστὸς σὲ πολλὲς ἐπαρχίες. Ἀπόσταινε τὸ μάτι τοῦ ξένου νὰ βλέπῃ τὴν ἀρχὴ και τὸ τέλος του. Ἐκεὶ ἀμπέλια, ἐκεὶ ληστάσια, ἐκεὶ βαλμαδιά και βορσί, ἐκεὶ λιβάδια ἀπέροαντα, ἐκεὶ ὁ βροντὸς μὲ τὰ κρύα νερά, ἐκεὶ τὸ λαγκάδι μὲ τὰ ὀνομαστὰ ψάρια του, ἐκεὶ και τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα.

* * *

"Οσο μεγάλωνε ὁ Ντέλφινας, τόσο ἐπιδειχτικὰ γινόντανε και τὰ χαρίσματα, μὲ τὰ ὅποια ἡ φύσις πλούσια και ἄφθονα τὸν προίκιος.

Τὰ κατορθώματά του, ἡ ὀμορφιά του, τὸ κορμί του τὸ λεβέντικο, ἡ παλληκαριά και ἡ καλωσύνη του, τὰ πλούτη και τὰ στολίδια του, ἔκαναν τοὺς χωρικοὺς νὰ τὸν παρομοιάζουν, δταν περνοῦσε καβαλλάρης στὸ ἄτι του τὸ περήφανο, μὲ τὸν "Αἱ Γιώργη τὸ στρατηλάτη ἡ τὸν Ἀκρίτα τὸ Διγενῆ.

"Ο γάμος τοῦ Ντέλφινα μὲ τὴν κόρη τοῦ Δριμάλα ἔχει μείνη ἀκόμη μόλιογο στὴν ἐπαρχία. Εἴκοσι δύο χρόνων αὐτός, δέκα ἑφτὰ ἡ Πετροῦλα, ἔκαναν τόσο ταιριαστὸ και χαριτωμένο ζευγάρι, ποὺ στόμα δὲν βρέθηκε νὰ εἰπῇ λόγο φθονερό.

"Απὸ βδομάδα ὁ Ντέλφινας εἶχε στείλη στὰ γειτονοχώρια κάρρα μὲ ἀλέσματα, μὲ σφαγτὰ και μὲ κρασιὰ ἄφθονα γιὰ νὰ γλεντήσουν οἱ χωρικοὶ στοὺς γάμους του.

Και ἐγλέντησαν και τὸν εὐχήθηκαν ὅλοι μὲ τὴν καρδιά τους.

"Ἐτσι τὸ ἀρχοντικὸ τοῦ Ντέλφινα ἔγεινε ἀληθινὸ σπίτι Ἀβραάμ. "Έκανε παιδιά, ἀγγόνια, διγγόνια, και αὐτός, πατριάρχης, ἀκμαιότατος ὥς τὰ δύδονταπέντε του χρόνια, κρατοῦσε πάντα ὁ ἴδιος τὰ γκέμια τοῦ νοικοκυριοῦ. Εἴτε ἀπὸ συνήθεια, εἴτε ἀπὸ ματαιοδοξία, δὲν ἄφινε κανένα ν' ἀγακατευθῆ σὲ τίποτε.

"Εφθασε στὰ ἐνενήντα και, σᾶν νὰ μὴν πέρασε κοντά του και τὸν ἀγγίξε καθόλου ὁ χρόνος, διατηροῦσε ἀκόμη τὸ ἀνάστημά του τὸ ἀλύγιστο και τὸ ντύσιμο τὸ λεβέντικο, μὲ τὸ φέσι στὸ κεφάλι λίγο ἀνάξερβα, ὅπως στὰ τρελλά, τὰ παιδιάστικά του τὰ χρόνια.

"Ἐνα πρωΐ ὅμως, ξαφνικά, ἤρθε τὸ μεγάλο τὸ κακό.

Πέθανε ἡ Πετροῦλα!

Στὸ τρομερὸ ἀντίκρυσμα τῆς πεθαμμένης μὲ τὴν κερένια ὅψι, ποὺ και τότε ἔδειχνε τὸ ἀγγελικὸ χαμόγελο τῆς καλωσύνης της, ὁ Ντέλφινας ἔπεσε στὰ γόνατα και κάθησε δίπλα της σταυροπόδι.

Μὲ τὰ μάτια ἀνήσυχα, ἀγκάλιαζε βιαστικὰ τὸ φέρετρο κ' ἐψαχούλευε τὴς λαιπάδες ποῦ καίγανε δίπλα της, τὰ μαλλιά της τὰ ἀσημένια καὶ τὸ πρόσωπό της τὸ ἀχνό, γιὰ νὰ σταματήσῃ περισσότερο στὰ χέρια της τὰ σταυρωμένα, ποῦ στὰ λιπόσαρκα δάχτυλά της ἐγνάλιζαν ἡ ἀρραβώνα καὶ τὸ ματοστάσι, τὸ προγονικό του κειμήλιο. Καὶ τότε, τὸ στῆθος του ἀνάφερνε βιαστικά, σᾶν νὰ κόντευε νὰ τιναχτῇ στὸν ἀγέρα, ἐνῷ σιγὰ - σιγὰ ἀνάδευε τὰ χείλη του κ' ἐμονορμούριζε παρακαλεστικά:

— Σήκω, Πετροῦλα! — Πετροῦλα μ' λέω!

Καὶ ρίχνοντας, σὲ λίγο, γύρω τὴ ματιά του στοὺς ἄλλους ποῦ σιγόκλαιγαν, ἔλεγε χτυπῶντας τὸ στῆθος του:

— Ἐβδομῆντα χρόνια μαζί! Ἐβδομῆντα χρόνια!!

* * *

Στὴν κατάστασι ὅμως αὐτὴ ἔμεινε ὁ Ντέλφινας, ὡς ποῦ θάψανε τὴν Πετροῦλα.

“Αμα γροίσανε ἀπὸ τὴν κηδεία, ἔγεινε ἀγγώδιστος. Ή κυπαρισσένια κορμοστασιά του, ποῦ γιὰ μιὰ στιγμὴ φάνηκε πῶς γενανῖζε ἀπὸ τὸ βάρος τῆς συμφορᾶς, ἀναστηλώθηκε πάλι, σᾶν τίποτε νὰ μὴν εἶχε συμβῆ. Ὁπως τὸ ἀστροαπόβολο καίει τὴν τσίμα τοῦ πλάτανου τοῦ ἀγέραστου καὶ, περνῶντας τὸν κορμό, ἀφίνει ἀπειόραχτα τὰ κλαδιά καὶ τὰ φύλλα του, ἔτσι καὶ ὁ θάνατος ἀφησε ἀνέγγιαχτο τὸ κορμί τοῦ Ντέλφινα, μὰ τοῦ κουρκούτιασε τὸ μυαλό.

Τὸ ᾴδιο βράδυ ὁ Ντέλφινας ἔφαγε καὶ ἥπιε καὶ κουβέντιασε ὅπως πάντα, χωρὶς λέξι νὰ βγάλῃ γιὰ τὴν Πετροῦλα. Τὰ λόγια του ὅμως καὶ τὰ φερσίματά του ἔδειχναν πῶς κάτι εἶχε σαλευτῇ μέσα του.

Τὴν ἄλλη μέρα πρωὶ ἔσκασε ἡ σφεντόνα!

“Αμα ξύπνησε ὁ Ντέλφινας, ἔβαλε τὰ καλλίτερά του ροῦχα, τὰ μεϊντανογέλεκα καὶ τὴς φέρμελες τῆς χρυσοκέντητες, τὰ κόκκινα τουζλούκια του, τὴ χιονάτη καὶ τσακιστὴ φουστανέλλα του καὶ τὸ σιλάχι μὲ τὴν ἀσημοπιστόλα. Ὅστερα κατέβηκε στὸ περιβόλι, ἔκοψε βασιλικό, κρέμασε τὸ μεταξωτὸ μαντῆλι φαρδὺ πλατύ, ὅπως τὰ παλληκαράκια, στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῆς μέσης του, καὶ τράβηξε ἵσα στὸ κουρεῖο. Ἐκεῖ ὄμορφοσυγύρισε τὰ μαλλιά καὶ τὰ γένεια του, ἔστρωψε ἀγκίστροι τὸ μουστάκι του, τῶσαφε μὲ μαύρη μαντέκα, καὶ κάθησε ἔξω στὸν καφενέ, κάνοντας γνεψίματα ἐρωτικὰ στὸ ἀντικρυνὸν παράθυρο τῆς χήρας τῆς Κουφοπέτραινας.

Τὰ παιδιά του, ποῦ τὸν παράστεκαν ἀπόμερα, φοβισμένα γιὰ τὴν κατάστασί του, ἔζυγωσαν κάποτε νὰ τὸν πάρουν.

— Τί ντροπεὶς εἶν' αὐτές, πατέρα; Πάμε σπίτι!

‘Ο Ντέλφινας ὅμως ἔσκυλιασε στὸ ἄκουσμα!

Σηκώθηκε ἀγριος, ἀφηνιασμένος, ἀρπαξε δυὸ καρέκλες καὶ τοὺς τῆς ἔφερε κατακέφαλα, ἐνῷ συγχρόνως ἔβγαλε ἀπὸ τὸ σι-

λάχι τὴν ἀσημοπιστόλα, καὶ τρομερός, ἀληθινὸς Ὀλύμπιος ὑψιθρεμέτης, ἦτον ἔτοιμος νὰ τοὺς . . . κεραυνοβολήσῃ.

— Μπαγάσικα! Σᾶς ἔκαψα!!

Δυὸς ἡμερόνυχτα ὁ Ντέλφινας δὲν ἔζυγωσε στὸ σπίτι του. Ἀπὸ τὸ κουρεῖο στὸν καφενὲ ἔξεροστάλιζε μέσα - νύχτα μὲ γνέψιματα κάτω ἀπ' τὸ παράθυρο τῆς χήρας.

Τὴν τρίτη ἡμέρα εἶχανε τὸ μνημόσυνο τῆς Πετρούλας, καὶ μιὰ ἀπὸ τῆς νυφάδες του ἐτόλμησε νὰ τὸν πλησιάσῃ.

— Ντέλφινα, τοῦ εἶπε, σήμερα ἔχουμε τὰ τρίμερα τῆς Πετρούλας. Ἐλα καὶ σὺ στὸ μνημόσυνο!

Γύρισε καὶ τὴν τήραξε μὲ ἀπορίᾳ!

‘Η κορίσις, ποῦ τόσες ὕδρες κρατοῦσε τεντωμένα τὰ γεροντικὰ νεῦρά του, ἄρχισε νὰ ὑποχωρῇ, μὰ καὶ νὰ ἔξαντλῇ συγχρόνως τὰς δυνάμεις του.

‘Ακούμπησε στὸ μπράτσο τῆς νύφης του καὶ τὴν ἀκολούθησε ἀργοπατῶντας, σάφαλο σωστὸ ἀπὸ τὴ μία στιγμὴ στὴν ἄλλη.

Σᾶν μπῆκε στὴ σάλα καὶ ἀντίκρυσε τὸν παπᾶ καὶ τὸ δίσκο μὲ τὰ κόλλυθα, στάθηκε σᾶν τρομαγμένος, ἐπέταξε βιαστικὰ τὸ φέσι του, ἐπιασε τὸ κεφάλι μὲ τὰ δυό του χέρια καὶ, πλέκοντας τὰ δάχτυλά του στ' ἀσημόμαλλα, σωριάστηκε ξαφνικὰ δίπλα στὸ δίσκο, ἀφίνοντας τὴν τελευταία του πνοὴ μὲ τὸνομα ἔκείνης ποῦ ζήσανε μαζὶ ἔβδομηντα χρόνια.

— Πετροῦλα, ἔρχουμαι! — Πετροῦλά μ' λέω!!

1916)

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ



‘Αμοιβαῖον ξυλοκόπημα

‘Η Κώσταρα. — Καὶ τί γίνεται, στὴν πίστι σου, σὰν γυρίζῃ δ ἄνδρας σου τὰ μεσάνυχτα μεθυσμένος;

‘Η Γιάνναρα. — Τὸν τσακίζω στὸ ξύλο . . .

‘Η Κώσταρα. — Καὶ θτερα σὰν ξεμεθύσῃ;

‘Η Γιάνναρα. — “Υθτερα μὲ τσακίζει ἔκεινος!