

λιγό ίστερα ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ Στρατὸ ἀρχισαν νὰ φέρουν μέσα τοὺς πληγωμένους. Τὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Χατζηκώστα, τὸ Ὀρφανοτροφεῖο τοῦ Γεωργίου Σταύρου, ἡ Ζωσιμαία Σχολὴ ἔγειναν τὰ πρῶτα στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα. Τὸν Γιάννο καὶ τὴν Μάρω, ἐπειδὴ τοὺς ἐνόμιζαν ἀδερφούς, τοὺς ἐτοποθέτησαν τὰ κρεβδάτια τὸ ἔνα διπλα στὸ ἄλλο. Είταν καὶ οἱ δυὸ τραυματισμένοι στὸ στήθος πέρα-πέρα. «Οταν οἱ γιατροὶ ἀνακάλυψαν διτὶ δ λοχίας Μάριος είταν κορίτσι κι' ὅχι ἀγόρι, ἔμειναν κατάπληκτοι.» Ολοὶ ὑπέθεσαν ὡς αἴτιον τὸν ἔρωτα, κι' οἱ γιατροὶ κι' οἱ νοσοκόμοι ἐπερίμεναν μ' ἀγωνία πότε νὰ καλυτερέψῃ τὸ ἔρωτικὸ ζευγάρι καὶ νὰ μάθουν τὸ εἰδύλλιό τους. Δὲν πέρασαν πολλὲς μέρες κι' οἱ δυὸ ἔρωτεμένοι νίκησαν τὸν θάνατο καὶ γύρισαν στὸ καλύτερο. Τότε κατάλαβαν διτὶ τὸ μυστικό τους εἶχε γίνει φανερὸ σ' δλο τὸ νοσοκομεῖο. Ἐξωμολογήθηκαν τὴν ἔρωτικὴ τους ιστορία, κι' διταν ἔγιναν καλά, διευθυντῆς τοῦ νοσοκομείου, ποὺ εἶχε ἔτοιμα τὰ πιστοποιητικά τους ἀπὸ τὸν δήμαρχό τους, διτὶ δ γάμος τους δὲν εἶχε κάνενα ἐμπόδιο, προσκάλεσε τὸν Μητροπολίτη, τοὺς ἐστεφάνωσε, τοὺς ἔκανε μιὰ συνδρομὴ ἀπὸ τὸ Ταμεῖο τῶν ἐλεῶν ἀρκετὰ μεγάλη, δυὸ χιλιάδες δραχμές, καὶ τοὺς κατευώδωσε γιὰ τὸ χωριό τους.

Οἱ γονέοι τους ἔχαρηκαν, ποὺ τοὺς εἶδαν νὰ γυρίσουν ζωντανοὶ, ἐλησμόνησαν οἱ μὲν τὸν πλούσιο Ξεραήλα, οἱ δὲ τὴν ἀσχημομούρα μὲ τές δέκα πέντε χιλιάδες μετρητά, ἀμπελοχώραφα καὶ σωκήπια.

«Σὰν θέλεις νύφη κι' δ γαμπρός, τύφλα τάχη δ πεθερός.»

(Αργυρόκαστρο, 11 Ιουνίου 1914)

X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ



Ἐρωτοτροπίαι τοκογλύφου

Ἐκείνη. — Νὰ πιστεύσω λοιπὸν πῶς μ' ἀγαπᾶτε ἀληθινά;

Ἐκείνος. — Εὰν σᾶς ἀγαπῶ; Σᾶς δρκίζομαι, δεσποινίς, πῶς ἂν εἶχα ἐκατομμύρια, θὰ τὰ κατέθετα πρὸ τῶν ποδῶν σας . . . μόνον πρὸς 5 τοῖς ἐκατόν . . .