



Η ΤΡΕΙΣ ΓΡΗΕΣ

HANI δὲν φαινότανε στὸ πρασινόμαυρο πέλαγος ποῦ βογκούσε καὶ ταραζότανε μανιακά. Τὰ κύματα ἀφρισμένα σηκώνονταν καὶ σὰ χεροπιασμένα, σὰ νὰ παιζανε κάποιο παιχνίδι, σὲ μιὰ γραμμὴ μεγάλη τρέχανε, ὅρμοῦσαν καὶ μὲ βουὴ ἔσποῦσαν καὶ ἀπλώνονταν στὴν ἀμμουδιά. Κάποτε κάποιο μεγαλείτερο ἔφθανε καὶ χτυποῦσε σένα βράχο μεγάλο πεταμένον, χωσμένον ἐκεῖ, παράξενα πῶς βρέθηκε, στὴν ἀμμουδιά. Καὶ τότε πηδοῦσε ψηλά, ὁρθώνετο σὰν ἄγριο ἄλογο μακροχαίτικο ποῦ ζητᾷ νὰ δῖξῃ τὸν καβαλλάρη του.

Καὶ ὁ οὐρανὸς ἦτανε σκοτεινός, θολὸς καὶ μόνο πρὸς τὴ δύση ἀνοιχτός, καθαρός.

Λίγο πιὸ πέρα ἀπ' τὸ παράθυρο ποῦ στεκόμουνα, ὁ γέρο Μιλούνης προσπαθοῦσε νὰ βγάλῃ ἕνα ἔερὸ δενδράκι. Τοῦ εἶχε βγάλει ἀρκετὸ χῶμα πρῶτα, καὶ τώρα τὸ τραβοῦσε, τὸ κουνοῦσε, χωρὶς νὰ μπορῇ νὰ τὸ ἔεροιζώσῃ, βλαστημῶντας σὲ κάθε ἀποτυχία. Ἐπιτέλους τὸ κατώρθωσε, ἀλλὰ λίγο ἔλειψε νὰ πέσῃ μὲ τὸ δενδράκι.

— Τὸ κατώρθωσες ἐπιτέλους! τοῦ εἴπα προσπαθῶντας νὰ κρατήσω τὸ γέλιο.

Κούνησε τὸ κεφάλι γρήγορα καὶ μάζεψε τὰ χεῖλα.

— Τὸ κατώρθωσα!.. εἴπε ἔπειτα. "Ἄς ἔλειπε!.. Τὸ καϊμένο τὸ δενδράκι! Πάει, πάει!.. Μὰ τί νὰ σοῦ πῶ ὅμως! Κανεὶς δὲ θὰ μοῦ τὸ βγάλῃ ἀπ' τὸ νοῦ, πῶς αὐτὲς ἡ καταραμένες θὰ τὸ χουνε κάνει!..

— Γιὰ ποιές λέσ;

— Γιὰ ποιές ἄλλες νὰ πῶ! Νά, γι' αὐτὲς τὴς διαλόγοης!

Αὐτὲς θὰ τοῦ δῖξανε κάτι καὶ μαράθηκε!..

Σώπασε. Κούνησε τὸ κεφάλι μὲ τὰ φρύδια σουφρωμένα.

— 'Αλλὰ θὰ πᾶνε κατά Ίσραὴλ κι' αυτές!.. Θὰ πᾶνε!.. Μὰ τί νὰ σοῦ πῶ! Αὐτὲς εἶνε μιὰ κατάρα μέσα στὸ νησί μας!..

Πίστεψέ με! Είνε μιὰ κατάρα! "Αν καὶ καθώς βλέπω ἀρχί-
ζουνε νὰ πηγαίνουνε στὸν προστάτη τους!..

— Γιατί; Τοὺς συνέβηκε τίποτα; ρώτησα.

— Ξέρω κ' ἔγω!.. Νά, δλοι λένε, πῶς ἀπὸ κάμποσο καιρὸ
ἡ μιὰ μόνο φαίνεται καὶ ἡ ἄλλες δύο χαθήκανε!.. Καὶ λένε
πῶς μὴ εἶνε ἄρρωστες ἥ, καὶ δύσκολο εἶνε; νὰ τάχουνε τινά-
ξει!.. Αὐτὴ ποῦ νὰ τὸ πῆ!..

— "Ε, ἔ! τὸ παράκαμες!

— Ἐγὼ τὸ παράκαμα;.. ἥ μὴ νομίζεις πῶς δὲν τὴς ξέρω;
Αὐτή, μάτια μου, δὲ θὰ τὸ πῆ, ἐκτὸς νὰ πάῃ ἡ ἀστυνομία, γιὰ
νὰ μὴ χαρῇ ὁ κόσμος γιὰ τὸ κακὸ ποῦ τοὺς βρῆκε!.. Τὸ δικό
μου ὄνομα πάρ' το σὺ γειτόνισσα!.. "Οπως αὐτὲς χαίρονται
ὅταν πέσῃ κανένα κακὸ σὲ κάποιο σπίτι!.. Ἀλλά, μὰ τὸ θεό,
γιὰ πές μου, καὶ ποιός δὲ θὰ χαρῇ ποῦ θὰ ἐλαφρωθῇ τὸ νησί
μας ἀπ' αὐτὲς τὴς κακές μοῖρες; Στὸ σατανᾶ!.. Τὰ εἴπαμε
καὶ ἄλλοτε!.. "Ας πάρω τώρα τὸ δενδράκι μου καὶ νὰ τὸ
πάρω γιὰ τὴ φωτιά!..

Καὶ ὁ Μιλούνης ἔσκυψε, πῆρε τὸ δενδράκι, ποῦ ἦταν ξαπλω-
μένο κοντά στὸ λάκκο, καὶ ἀφίνοντας ἔτσι τὸ λάκκο, χωρὶς νὰ
βάλῃ τὸ χῶμα μέσα, νὰ τὸν σκεπάσῃ, ἔφυγε σιγά-σιγά σὰ
θλιμμένος γιὰ τὸ κακὸ ποῦ βρῆκε τὸ δενδράκι του, ποῦ στε-
κόταν, τώρα καὶ πόσο καιρό, καλὰ καὶ καλὰ στὴν ὑγειά του!

**

Αὐτὸ ποῦ εἶπε ὁ Μιλούνης, πῶς ἥ δυὸ γοητεῖς εἶχανε χαθῆ,
μὲ ἔκανε νὰ σκεφθῶ πῶς κ' ἔγω ἀπὸ μέρες ἀρκετὲς εἶχα νὰ δῶ
τὴς τρεῖς γοητεῖς κόρες μαζὶ νὰ γυρνοῦν στὸν κῆπο τους, ὅπως
συχνὰ γινότανε, βουτημένες στὰ μαῦρα, σιγομιλῶντας μεταξὺ^{τους} καὶ ἀποφεύγοντας νὰ μιλήσουν 'σ αὖλους, νὰ κυττάξουν
καλὰ στὰ γειτονικὰ σπίτια. Καὶ μόνο τὴ μιὰ ἔβλεπα νὰ φαί-
νεται καὶ νὰ κρύβεται γρήγορα.

Δίπλα στὸ σπίτι, ποῦ καθόμουνα, ὑπῆρχε ἔνα παληό, ἄν καὶ
ἐκεῖ, στὸ νησί, ὅλα παληὰ ἦτανε ἄλλ' αὐτὸ ἄλλαζε, ἄλλαζε
ἀπ' τὰλλα σπίτια, φαινόταν παληὸ καὶ παληό. Μαυρισμένο,
γδαρμένο, καθώς ἦτανε, μὲ πολλὲς γούλιες τῶν παραθυριῶν του
ξεχαρβαλωμένες νὰ ἔχουν φύγη καὶ σὲ μιὰ μεριὰ ὁ τοῖχος του
νάνε καμπουριασμένος σὰ νὰ εἶχε κουρασθῆ ἀπ' τὸ βάρος ποῦ
σήκωνε τόσα χρόνια καὶ εἶχε γείρῃ. Καὶ μέσα 'σ αὐτὸ βρισκόν-
ταν ἥ τρεῖς γοητεῖς κόρες μὲ τὰ μαῦρα δοῦχα, ποῦ ζοῦσαν κρυμ-
μένες ἀπ' τὸν κόσμο, ποῦ δὲ θέλανε νὰ δοῦνε κανέναν, νὰ
μιλήσουν.

Εἶχα μάθη πῶς ἦτανε κόρες ἀρχαίου καπετάνιου, ποῦ πέθανε
ἀπ' τὴ λύπη του, γιατὶ εἶχε χάσει τὴν περιουσία του σὲ ἐμπόριο
ποῦ πῆγε νὰ κάνῃ. Μέσα στὸ νησὶ ὑπῆρχαν ὅχι λίγοι συγγε-
νεῖς των ἄλλα καὶ σ' αὐτοὺς εἶχανε ἀπὸ χρόνια καὶ χρόνια
κλείσῃ τὴν πόρτα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΝ



ΘΕΙΑ ΛΟΓΙΑ. — ("Εργον Ζ. Nagy)

— Εἶνε τρελές, λέγανε οἱ νησιῶτες· εἶνε δαιμονισμένες, μιλοῦνε μὲ τὸν ἔξω ἀπ' ἐδῶ, διαβάζουν τὴν Σολωμονικὴν καὶ δὲ θέλουν μὲ κανέναν ἄνθρωπον νὰ ἔχουν σχέση.

— Αὐτὰ μόνο; "Αν ἦταν αὐτά, δὲν ἦτανε τίποτα. "Υπῆρχε καὶ ἄλλο πολὺ μεγαλείτερο. Αὐτές, ἀμα ἀκοῦνε δι τοι συμβάνει κανένας θάνατος στὸ νησί, κανένα δυστύχημα, τότε τὴς βλέπεις νὰ βγαίνουν ἀπ' τὸ σπίτι τους καὶ ἐνῷ δὲν θέλουνε κόσμο, νὰ περνοῦν σιγά-σιγά ἀπ' ἔξω ἀπ' τὸ σπίτι ποῦ ἔπεισε τὸ πακό. Εὔχαριστοι οὖνται νὰ ἀκοῦνε τὸ κλάμμα, νὰ βλέπουν τὸν κόσμο νὰ κλαίῃ, νὰ πάσχῃ. Γιατὶ πῶς ἄλλοιδες μποροῦνται αὐτὸν νὰ ἔξηγηθῇ, ἐνῷ ἀποφεύγουν τὸν κόσμο, νὰ βρίσκωνται 'σ αὐτὸν μόνο σὰν ἀκοῦνε τὴν λύπη; . . .

Αὐτὰ εἶχα ἀκούσῃ ὑστερα ἀπὸ λίγες ήμέρες ποῦ εἶχα πάγι στὸ νησί. Ἐγέλασα μ' αὐτὰ ποῦ μοῦ λέγανε, ἀλλὰ μιὰ βραδειὰ κάτι ἔτυχε νὰ δῶ καὶ μ' ἔκανε νὰ ἀλλάξω γνώμην.

* *

"Ητανε μιὰ νύχτα, ἀπ' τὴς πρώτες τοῦ χειμῶνα, ἄγρια, ἄγρια. Ο ἄνεμος φυσοῦσε, οὐρδλιαζε τρομερὰ καὶ τὸ πέλαγος, φωτισμένο ἀπ' τὸ θαυμό φῶς τοῦ φεγγαριοῦ ποῦταν κρυμμένο μέσα στὰ ἀραιὰ σύννεφα, βογκοῦσε μανιακά.

Βρισκόμουνα στὸ σπίτι τοῦ πλοιάρχου Μάλτα ποῦ ἔώρταζε.

Τὰ περισσότερα καράβια εἴχανε φύγη καὶ λίγοι ἦτανε οἱ ἀνδρες ἔκει. Τὸ γλέντι ἀργοῦσε νὰ τελειώσῃ. Τὸ σπίτι ἔτρεμε ἀπ' τὸ τάραγμα τοῦ ἀνέμου καὶ δι κρότος τῆς θάλασσας, σὰν νᾶταν ἡ φωνὴ τῆς καταστροφῆς, ἐρχότανε φρικαλέος μέσα στὴν ἀρμονία τῆς ἥσυχης εὐθυμίας, τῆς γαλήνης τοῦ σπιτιοῦ, τῆς ζέστης. Καὶ κάποτε, γιὰ μιὰ στιγμή, μέναμε, σταματούσαμε τὴν διμιλία, ἡ τὸ τραγοῦδι, γιὰ νὰ τὴν ἀκούσωμε, ὅταν μάλιστα φαινότανε νὰ ἀγριεύῃ περισσότερο.

"Οταν τὸ γλέντι τελειώσε καὶ φύγαμε, ἐγὼ πήρα τὸ δρόμο τοῦ σπιτιοῦ μου μόνος, γιατὶ κανεὶς ἄλλος δὲν καθότανε πρὸς τὰ ἔκει, ἀλλ' ὅλοι πρὸς τὸ κέντρο καὶ γύρω ἀπ' τὸ σπίτι τοῦ πλοιάρχου Μάλτα.

Τὸ πέλαγος βογκοῦσε, χτυποῦσε τὰ κύματά του, ποῦ φαινόνταν, μέσα στὸ θαυμό φῶς τῆς σελήνης, νὰ σπάνε ἀφρισμένα, νὰ ἀπλώνονται στὴν ἀμμουδιά. Κάποτε μοῦ ἐρχόταν καὶ καμμιὰ ψιχάλα.

Εἶχα φθάσει κοντά στὸν βράχο τὸν πελώριο, ποῦ σὰν ὁιχμένος εἶνε κεῖ, στὴν ἀμμουδιά, ἀπὸ κάποιον Κύκλωπα, ὅταν στάθηκα τρομαγμένος.

Στὴν ἀκρογιαλιά, τρεῖς γυναικες στὴ γραμμή, βλέποντας κατὰ τὸ πέλαγος, στεκόνταν σὰν φαντάσματα καὶ κάτι λέγανε! . . .

Ἡ τρομάρα μου ἦτανε μεγάλη, ἀλλὰ κατώρθωσα νὰ τὴν νικήσω καὶ σιγά πλησίασα, κρυμμένος ἀπ' τὰ παλούκια ποῦ κύκλωναν μιὰ παράγκα.

"Ητανε τρεῖς γυναικες στὰ μαῦρα τυλιγμένες κ' ή τρεῖς στὴ γραμμή καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἡ μιὰ ἀπ' τὴν ἄλλη. Μίλοῦσαν, κάτι λέγανε μὲ τὰ χέρια τεντωμένα στὸ μανιασμένο πέλαγος, ἐνῷ τὰ δοῦχα τους τὰ τίναζε ὁ ἄνεμος.

Στὸ νοῦ μου εἶχεν ἔλθει ἡ ἱστορία γυναικῶν, ποῦ ἐπειδὴ οἱ ἄνδρες των εὐχανε βροῆ στὴ θάλασσα τὸν θάνατο, βγαίνανε ζητῶντας τους ὅταν αὐτή, ἡ θάλασσα, ἀγρίευε.

"Ενας λάκκος ἥτανε κεῖ κοντά, πήδησα μέσα καὶ πλησίασα ἀκόμα γιὰ νὰ μπορέσω νὰ ἀκούσω τί λέγανε. Καὶ τὸ κατώρθωσα, ἀκουσα καλά. Μαζὶ μὲ τὸ οὐρλιασμα τοῦ ἀνέμου ἔρχονταν καὶ τὰ λόγια τους:

— Συντρίμμια, συντρίμμια νὰ γενοῦν καὶ ψυχὴ νὰ μὴ μείνῃ, οὔτε γιὰ εἰδηση!..

— Θέλω νὰ κλάψουν, νὰ κλάψουν ποῦ ὅλο γελοῦνε, τελώνια μου!.. Κάντε μου αὐτὴ τὴν χάρη!..

— Αὐτὴ τὴν στιγμὴ κατάρτι νὰ μὴ μείνῃ!..

— "Ολα κάτω, στὸ βυθό!..

— Κανεὶς, κανεὶς νὰ μὴ σωθῇ!..

— Γιὰ νὰ κλάψουν λιγάκι!..

— Νὰ κλάψουν πολύ!

— "Ολα στὸ βυθό, συντρίμμια καὶ πνιγμός!..

Καὶ ὅλες φύγανε μαζὶ καὶ μοῦ φάνηκαν ἔλαφοις σὰ νὰ πετούσανε, ἡ μιὰ πίσω ἀπ' τὴν ἄλλη.

Τότε, τότε εἶδα, τὴς εἶδα νὰ φθάνουν στὴν πόρτα τῶν τριῶν γοηῶν κ' ἔκει νὰ ζάνουνται.

Εἶχα ἐννοήση ποιές ἥτανε.

Ἐγὼ ἔμεινα, ἀφοῦ ἀνέβηκα πάνω ἀπ' τὸ λάκκο, καὶ ἔτσι μοῦ ἔρχότανε νὰ φωνάξω κ' ἔγὼ στὸν ἀνεμίο ποῦ βογκοῦσε καὶ οὐρλιαζε στὰ αὐτιά μου, στὸ ὑγρὸ στηγεῖο ποῦ κουνιώτανε μανισμένο, φωνάζοντας κάτι κακό:

— "Οχι, ὅχι!.. Πάλι νάρθοῦνε, πάλι νὰ δοῦνε τοὺς ἀγαπημένους τους, ποῦ μὲ λαχτάρα τοὺς περιμένουν!..

Αλλά, μόλις ἔκανα νὰ τὸ πῶ, ἡ καλλίτερα νὰ τὸ ψιθυρίσω, γιατὶ φοβήθηκα νὰ τὸ φωνάξω, μιὰ ἀστοπὴ ἔλαμψε, ἄλλη, ἄλλη καὶ ἔπειτα χονδρὲς σταλαματιές ἀρχίσανε νὰ πέφτουν...

Τὸ ἀπόγευμα, καθισμένος στὸ δῶμα, κύτταζα στὸν κῆπο τῶν τριῶν γοηῶν. Καὶ δὲν ἦταν κανεὶς ἔκει. "Ερημος, ἀπεριποίητος ὁ κῆπος πρασίνιζε ἀπ' τὰ ἄγρια χόρτα ποῦ ἦταν γεμάτος. Τὰ παρθυρά τοῦ σπιτιοῦ κατάκλειστα. Καὶ ἔνα μάλιστα ποῦ εἶχε λουλούδια, γλάστρες σὲ ξύλο ἀπ' ἔξω ἐπίτηδες βαλμένο καὶ ποῦ πάντα ἔμενε ἀνοιχτό, καὶ αὐτὸς ἥτανε κλεισμένο. Τί νὰ τοὺς συνέβηκε; Τὴς λυπόμουνα. Κεῖνο ποῦ εἶχα δῆ τὴ βραδειὰ ποῦ ἔφυγα ἀπ' τὴν ἔօρτη τοῦ πλοιάρχου Μάλτα, δὲν τὸ εἶχα πῆ σὲ κανέναν, ἀν καὶ ἥταν καὶ ἥταν κακές!

Πάντοτε κάτι μὲ σταματοῦσε νὰ τὸ πῶ, καθὼς οἱ ἄλλοι λέγανε καὶ λέγανε γι' αὐτές, καὶ νὰ τοὺς βοηθήσω σ' αὐτὰ ποῦ πιστεύανε.

Μὴ τὴς εἶχανε πειράξει πολύ, σκεπτόμουνα, καθὼς εἶχανε μείνει ἀπροστάτευτες; καὶ αὐτές, γιατὶ δὲν εἶχανε ἐκδικητή, τὴν ἐκδίκηση τὴν ζητούσανε ἀπ' τὰ τελώνια, ἀπ' τοὺς ἀνέμους, ἀπ' τὸ κῦμα; . . .

Μιὰ μέρα, μετὰ πολὺ ἀπὸ κεῖνο ποῦ εἶχα δῆ, ἔτυχε νὰ φέρουν κάποιον πνιγμένο. Ὁ κόσμος μαζευότανε στὸ σπίτι του λυτημένος γιὰ τὸ κακὸ καὶ δὸ θῷηνος ἐγέμιζε τὸν ἀέρα. Πάνω στὴν ὥρα κείνη νὰ κ' ἡ τρεῖς ἀδελφές! Καὶ ἡ τρεῖς, ἡ μιὰ κοντὰ στὴν ἄλλη, στὴ γραμμή, περνοῦσαν σιγὰ-σιγά. Καὶ φαινόνταν, καθὼς περνοῦσαν, πῶς δὲν ξέρουν τίποτα, τί εἶχε συμβῆ, δὲν βλέπανε. Ξαφνικά εἶδα παιδιά καὶ πολλὲς γυναικες νὰ ἀρχίσουνε νὰ τὴς βρίζουνε καὶ νὰ τὴς καταριοῦνται! . . .

Αὐτὲς ὅμιως σιγά, χωρὶς νὰ ἀλλάξουν τὸ βῆμα τους καὶ χωρὶς νὰ δώσουν καμμιὰ ἀπάντηση, φύγανε, στρήψανε κεῖνον τὸ δρόμο καὶ χάθηκαν.

— Μὰ γιατί, γιατί δὲν γίνεται αὐτὸ καμμιὰ φορὰ καὶ ὅταν εἰνε ἑορτή, κάποια χαρά, ποῦ πάλι μαζεύει τὸν κόσμο; μοῦ λέγανε οἱ νησιώτες.

Καθισμένος στὴν ταράτσα ἔμεινα δρες. Ὁ ἥλιος εἶχε χαθῆ καὶ ἔνα χρῶμα πορφύρας εἶχε ἀπλωθῆ στὸ μέρος ποῦ κρύφθηκε. Σὲ λίγο θὰ πλάκωνε ἡ νύχτα.

Κύτταξα τὸ πέλαγος. Ἐνα πανὶ φαινότανε νὰ κινῆται, νὰ σκύβῃ. Στράφηκα πάλι πρὸς τὸ σπίτι τῶν τριῶν γρηγῶν. Μιὰ γρηγὰ ἀνέβαινε σιγὰ-σιγὰ τὴ σκαλίτσα τὴν ξυλένια μὲ κόπο ὅμιως πολύ, κρατῶντας τὰ κάγκελλά της. Καθὼς ἀνέβηκε πάνω στὸ πλατύσκαλο, χωρὶς νὰ προσέξῃ σὲ μένα, στάθηκε καὶ κύτταξε τὴν κόκκινισμένη δύση, ἡ τὸ πανὶ ποῦ φαινόταν πάνω στὸ κῦμα. . .

Ἐμπῆκα μέσα. Τὸ σκοτάδι εἶχε ἔλθη. Ἡ δύση φαινόταν τώρα κόκκινη, σὰν ματωμένη. . .

* * *

Ἐκοιμώμουν. Καὶ παράδοξα ἔβλεπα πάλι ὅ,τι εἶχα δῆ στὴν ταράτσα, τὴν ἴδια σκηνὴν καὶ εἰκόνα. Τὴν κόκκινη, κόκκινη δύση, τὸ πανὶ νὰ σκύβῃ στὸ κῦμα σὰ νὰ τοῦ ἔδινε φίλημα καὶ τὴ γρηγὰ ἐκεῖ θαμπή, σκοτεινή, κοντὰ στὸ ψηλό, ψηλὸ κυπαρίσσιο, νὰ στέκεται καὶ νὰ κυττάζῃ. . .

Ἡξερα ὅτι εἶχε ἔλθει δὸ πατέρας της! . . . Αὐτό! Ξαφνικά μιὰ φωνή, τὰ ἔσβυσε δλα καὶ μ' ἔκανε νὰ πεταχθῶ. Τὸ δωμάτιό μου φωτιζόταν ζωηρὰ ἀπὸ λάμψη κόκκινη φωτιᾶς ποῦ βρισκόταν ἔξω! . . . Ὁ μπάρμπα Μιλούνης μὲ φώναζε.

Τὸ σπίτι τῶν τριῶν γρηγῶν καιότανε σὰ λαμπάδα πελώρια!

Σπίθες, πλῆθος ἀμέτρητο, πετούσανε μαζὶ μὲ τὸν μαῦρο, μαῦρο κατνὸ ποῦ ὑψώνετο . . .

Ἄνοιξα τὸ παράθυρο. Κόσμος εἶχε μαζευτῆ, ἄλλὰ κανεὶς δὲν προσπαθοῦσε τίποτα νὰ κάνῃ, καὶ ὅλοι μένανε θεαταὶ κυττάζοντας τὴς φλόγες ποῦ πετάγονταν κ' ἔβγαιναν ἀπὸ παντοῦ: ἀπὸ τὰ παράθυρα, ἀπὸ ἐκεῖνο ποῦ εἶχε ἀκόμα τὴς γλάστρες, ἀπὸ τὴς πόρτες.

— Πάει, πάει! . . . Πᾶνε! . . . φώναξε ὁ μπάρμπα Μιλούνης.

Ἄλλ' ἄλλο δὲν εἶπε, δὲν μίλησε πιά. Τὴ φωνή του θὰ τὴν ἀκούσει κακὰ μέσα στὴ σιωπὴ τοῦ πλήθους, ποῦ εἶχε μαζευτῆ σιωπηλό, καὶ μέσα στὴ σιωπὴ τῆς νύχτας ποῦ μόνο ὁ κρότος τῆς θάλασσας ἀκούγοτανε νὰ ἔρχεται, σὰ νὰ συνώδευε τοὺς τριγμοὺς τῶν ξύλων, τοὺς κρότους, τὴν ἄγρια θανατικὴ ἔορτή, ποῦ ἔώρταζε τὸ παλῆρο σπίτι . . .

ΔΗΜΟΣΘ. Ν. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ "ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ,,

Σ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ἐκθρα δὲν κρύβω γιὰ τὰ σέ, ὥς Τουρκιά,
κι' οὐτε κακὸ σου θέλω ποτέ πείσουν.

Μέσα δὲν νοιώθω τὴ ψυχὴ κακιὰ
γιὰ σένα, πῶχω ζήσει τὴ ζωή σου.

Δική μας καὶ δική σου, ἀδελφικιά.
Σπίτι, Σχολειό, Εκκλησιά, Μνῆμα στὴ γῆ σου.
κι' ἔχει τιμὴ καὶ δόξα ιστορικιά
ἡ χώρα σου, μιὰ χώρα παραδείσουν.

Σὲ κάποιο παραστράτημα στιγμῆς
περαστικοὶ διαβάτες σ' ἔχουν φέρει
μακρονὰ ἀπὸ τὴ παληὴ στράτα τῆς Ζωῆς.

Μὰ ἡ στράτα ἡ νέα ἀνοίγει φωτεορή·
Μπροστὰ κι' οἱ δυό, τὸ χέρι μέσ' στὸ χέρι:
— Δικοί μας καὶ δικοί σου οἱ ἴδιοι ὀχθοσ!

ΡΗΓΑΣ ΡΑΓΙΑΣ