



ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Π Α Τ Ρ Ι Δ Ά

«... Μεθαύριο, πέντε τοῦ μηνός, μπαρκάρω μ' ἄλλα διακόσια παιδιὰ στὸ «Θεμιστοκλῆ». Ἀπ' τὸν Περαιά θὰ σᾶς τηλεγραφήσω τὸ φτάσιμό μου καὶ θὰ πασκίσω νὰ πεταχτῶ καμιαὶ βδομάδα ὡς ἔκει νὰ σᾶς ίδω. Εἰδεμή, καλὴ ἀντάμωσι, ἂν εἴμαι ζωντανός, ὅταν δώσῃ ὁ Θεός ...»

Αὐτὰ ἔγραφε ὁ Νικολὸς ὁ Κολαοῦζος τὶς παραμονὲς τοῦ πολέμου στὴ γυναικά του τὸ Μαριώ. Ἔτσι ξερά - ξερά, σὲ πληθυντικό, ὅπως τὸ θέλει ἡ τάξη στὰ γράμματα, χωρὶς κανένα χάϊδι, κανένα γλυκὸ λόγο, κανένα κρυφὸ θυμητικό, ἀντρείκια καὶ παλλικαρίσια.

— Πάλε καλά, ποῦ μᾶς θυμήθηκε ὑστερός ἀπὸ δύτικὸ χρόνια! εἶπε ἀναστενάζοντας τὸ Μαριώ, καὶ πασχῆσοντας νὰ κρύψῃ τὴν λαχτάρα, ποὺ τῆς ἀνάβανε μέσα της τὰ λίγα λόγια τοῦ ἀνδρός της, κακοδιαβασμένα συλλαβιστὰ ἀπὸ ἔνα μαθηταρούδι τῆς γειτονιᾶς, δξώ στὸν αὐλόγυρο τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ ἥτανε μαζεμένοι λίγοι δικοὶ νὰ μάθουνε τὰ μαντάτα.

Δὲν εἶπε λόγο παραπάνω. Ἐσκυψε ἀπάνω στὸ πλέξιμό της, ἐνα καλτσάκι τοῦ ἀγοριοῦ της τοῦ Ρήγα, τοῦ μονάκριθου ποὺ τῆς ἀφησε φεύγοντας ὁ πατέρας γιὰ τὴν Ἀμέρικα, καὶ πάσχισε νὰ πιάσῃ ἔναν πόντο, ποὺ τῆς είχε φύγει ἀπ' τὰ στενέματα. Τὰ μάτια της ὅμως ἥτανε βουρκωμένα καὶ ἡ μαύρη κλωνά δὲν ξεχώριζε στὸ σύθαμπτο τοῦ δειλινοῦ. Μάζεψε τὸ κουβάρι της, τὸ τύλιξε μὲς στὸ καλτσάκι κι' ἀπιθώνωντάς το στὰ γόνατά της, σήκωσε τὰ μάτια της στοὺς περίγυρα, ποὺ τὴν κυττάζανε κι' αὐτοὶ βουβά, κάτι θέλοντας νὰ ποῦνε, καλὸ γιὰ κακό, καὶ μὴ ξέροντας ἀπὸ ποὺ ν' ἀρχίσουν. Κάνανε ὡς τόσο γελαστά

πρόσωπα, σαστισμένα κουνήματα, ξεροβήχανε καὶ κύτταζε ὁ πιὸ ξένος τὸν πιὸ δικό, περιμένοντας ποιὸς νὰ πρωτομιλήσῃ. Περιμένανε, λές, ὅλοι ν' ἀρπάξουν τὸ λόγο ποὺ θὰ λέγανε ἀπ' τὰ χεῖλια τῆς Μαριῶς. Ἐκείνη, καθὼς σήκωσε τὰ μάτια της, ἔκανε νὰ χαμογελάσῃ, μιὰ ξαστεριὰ — πολὺν καιρὸν εἶχε νὰ ξαστερώσῃ τὸ πρόσωπό της — χύθηκε στὸ κούτελό της καὶ τὰ μάτια, μὰ μονομιᾶς πάλι βουδκώσανε τὰ μάτια της, δάκρυα κυλήσανε στὰ μάγουλά της κ' ἔσκυψε στὴν ποδιά της νὰ τὰ σκουπίσῃ.

— Ἀρή, τώρα κλαῖς, μαθές, πούπρεπε νὰ χαιρεσαι! εἴπε η θειά της ἡ Μαχώ σκύβοντας ἀπάνω της καὶ χαιδεύοντάς την στὶς πλάτες. Μπά, μπά, μπά, σὲ καλό σου!

Σιγὰ - σιγὰ πήρανε κουφάγιο κι' οἱ ἄλλοι, δυὸ γειτόνισες, ὁ ξάδελφος τοῦ Νικολοῦ ὁ Μηχαλήδος κ' ἡ κυρά - Πανώρηα, ἡ μαμμῆ ἡ Σαλονικιά, ἀπὸ χρόνια ξεπεσμένη στὸ νησί. Αὐτὴ εἶχε πιάσει τὸ ζάβαλη τὸ Ρήγα καὶ περίμενε ἀκόμα νὰ πάρῃ τὸν κόπο της, ἀπ' τὰ καζαντίσματα τῆς Ἀμερικας, ὅχτω χρόνια τώρα. Ἀλλον δικό της δὲν εἶχε κοντά της ἡ Μαριώ. Ὁ πατέρας της χρόνια τώρα ἦτανε πνιγμένος στὴ Μαύρη Θάλασσα, μὲ τὸ καράβι του, τὰ δυό του παιδιὰ καὶ τὸ βιός του, κ' ἡ μάννα της, φαρμακωμένη κι' αὐτὴ ἀπ' τὰ βάσανα τὰ δικά της κι' ἀπ' τὰ βάσανα τῆς κόρης της, εἶχε κλείσει τὰ μάτια της μὲ βαρυγκώμια, ἐδῶ καὶ τρεῖς μῆνες. Ἀπὸ τότες τὸ Μαριώ — ζωντοχήρα πές την! — ζοῦσε μὲ τὴ θειά της τὸ Μοσχαδό, ξενοδουλεύοντας στὰ ξένα χτήματα, καὶ μὲ τὸ μονάχοιβο παιδί της, ποῦ δὲν εἶχε γνωρίσει οὔτε πατέρα, οὔτε χαρὰ στὸν κόσμο, ποῦ τῶστειλε, οίχνοντας πέτρα πίσω του, ἔκεινος.

— Αϊ! τὸ κλάμμα κ' ἡ χαρὰ τὸ φέρνει, σὰν τὴ λύπη! ἔβαλε τὸ λόγο της ἡ μαμμῆ. Τί νὰ κάνῃ ἡ νοικοκυρά; Μικρὸ τῷχεις ὕστερος ἀπὸ ὅχτω χρόνια, μιὰ ζωὴ ὀνλάκερη. Στὶς πέντε τουτουνοῦ ὅχτω χρόνια κλείνει ὁ Ρηγίνος, ζωὴ νάχη. Σὰν καὶ σήμερα μοῦ φαίνεται ποῦ τὸν ἔπιανα!

Κάτι πήγε νὰ πῇ ἀκόμα κι' ἀντισκόφτηκε μ' ἔνα θεληματικὸ χασμουρητό.

— Αϊ! μὲ τὸ καλὸ νάρθη ὁ νοικοκύρης, ξαναεῖπε χασμουρητά, σταυρώνωντας τὸ στόμα της, νὰ φέρῃ καὶ δολλάρες, πῶς τίς λένε, νὰ ίδῃ καλὸ τὸ σπίτι τους, νὰ κάνουνε κι' ἄλλα παιδιά, νὰ μπῇ ἡ χαρὰ στὸ φτωχικὸ τους!

Τὸ Μαριώ, σκυμμένη στὴν ποδιά της, δὲν ἔβγαζε τσιμουδιὰ ἀπ' τὸ στόμα της. Ἔνοιωθε πώς ὅλος ὁ κόσμος ἦτανε ξένος γύρω της — πάντα ξένος, τώρα περισσότερο — καὶ κρατοῦσε — ὅπως πάντα, τώρα περισσότερο — χαρές καὶ λύπες γιὰ τὸν έαυτό της.

Ἐκείνη τὴν ὥρα μπῆκε στὴν αὐλὴ γυρίζοντας ἀπὸ κάποιο θέλημα κι' ὁ μικρὸς ὁ Ρήγας, ἔνα ξανθό, παχουλὸ παιδάκι, ίδιος ὁ πατέρας του. Ὁλα τὰ χέρια ἀπλωθήκανε ἀπάνω του, ὅλα τὰ χεῖλια κολλήσανε στὰ μάγουλά του καὶ τὸ μικρὸ σαστι-

σμένο, ἀπὸ ἀγκαλιὰ σὲ ἀγκαλιά, ξεγλύστρησε καὶ χύθηκε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάννας του. Ἐκείνη τὸ κάθισε στὰ γόνατά της καὶ τοῦ χάιδεψε τὸ κεφαλάκι. Καὶ σκύβοντας στὸ πρόσωπό του εἶπε σὰ μυστικά:

— Τὸ ξέρεις, Ρηγῆνο; "Ερχεται ὁ πατέρας σου!"

"Ἡ φωνή της κόμπιασε καὶ τὰ δάκρυα της χυθήκανε ἀπάνω στὰ ξανθὰ μαλλάκια τοῦ παιδιοῦ. Ἐκεῖνο κύτταξε, σὰ σαστι- σμένο ἀκόμα, γύρω του, γυρεύοντας νὰ καταλάβῃ τί θέλουνε μαζί τὰ γέλια καὶ τὰ δάκρυα. Οἱ ἄλλοι σηκωθήκανε νὰ φύγουν μὲ τὰ «καλορροϊζικα». Υστερονή σηκώθηκε κ' ἡ μαμμή.

— Δὲν κάθεσαι, χυρά - μαμμή, νὰ φᾶμε μιὰ μπουκιὰ μαζί;

"Άλλο ποῦ δὲν γύρευε, ἡ Κυρά - Πανώρηα.

— Μετὰ χαρᾶς σας! Νὰ συντροφέψουμε καὶ τὴν νοικοκυρά στὴν καλὴ τὴν ὡρα. Ἀμ' τί; Μοναχὰ στὶς λύπες; Καὶ ἡ χαρά, διπλῆ χαρὰ γίνεται μὲ τὴν συντροφιά.

"Ἡ Μαριώ, σκυμμένη ἀκόμα ἀπάνω στὸ μονάκριβό της, ἥτανε σὰν νὰ μὴν ἔνοιωθε τίποτε γύρω της. Ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρὸ φιλῶντάς του τὰ μαλλάκια, τούλεγε μὲ μιὰ φωνὴ σθυμένη, πιὸ λυπητερή, παρὰ χαρούμενη:

— "Ακουσες, Ρηγῆνο μου; "Ερχεται ὁ πατέρας σου!"

"Απάνω στὸ κομό, ἀνάμεσα σὲ δυὸ βάζα, μὲ σκονισμένα ἀμάραντα, ἥτανε ἡ φωτογραφία τοῦ Νικολοῦ, μέσα σὲ μιὰ μεγάλη κορνίζα ἀπὸ κοχλίδια τῆς Θάλασσας, ποὺ τὴν εἶχε φέρει ὁ ἴδιος ἀπῶντα ταξίδι του καὶ τὴν ἔκανε χάρισμα στὴ γυναικά του, τίς ήμέρες τοῦ γάμου του. "Οταν ἔστειλε τὴ φωτογραφία του ὁ Νικολὸς ἀπ' τὴν Ἀμερικα, ἡ Μαριγώ ἄνοιξε βιαστικὰ τὸ σεπέτι της, ἔβγαλε τὴν κορνίζα, ἔβαλε μέσα τὸν καλό της καὶ τὸν ἔστησε ἀπάνω στὸ κομό, νὰ τὸν καμαρώνῃ ἡ ἴδια, μὰ νὰ τὸν καμαρώνουνε κ' οἱ ἔνοι, μὲ τὰ καινούργια, φρεσκοσιδερωμένα ρούχα, τὴ χρυσῆ καδένα, τὰ χρυσᾶ τὰ δαχτυλίδια, ποῦ ξεχώριζαν ἀπάνω στὰ δαχτυλά του, καθὼς εἶχε ἀπλωμένο τὸ χέρι στὸ γόνα του καὶ τὰ χρυσᾶ τὰ δόντια, ποῦ τὰδειχνε, περήφανα χαμογελῶντας. "Ήτανε τώρα κάμποσος καιρός, ποῦ τὸ Μαριώ, μὲ κάποιο κρυφὸ παράπονο μέσα της, γιὰ τὴ λησμονιὰ τοῦ ἀνδρός της, ἀπόφευγε νὰ σηκώσῃ τὰ μάτια της ἀπάνω στὴν εἰκόνα. Τὴν προσπεροῦσε ἀναστενάζοντας πάντα καὶ βιάζοντας τὸν ἑαυτό της νὰ μὴν κυττάξῃ. "Ισως τῆς ἔκανε κακὸ νὰ τὸν βλέπῃ ἔτσι μὲ τὰ γιορτινά του καὶ τὰ χρυσάφια, ποῦ δὲν ἥτανε δικός της, ίσως ἥθελε νὰ τοῦ δεῖξῃ τὴν κάκια της, κάνωντας ἔτσι μοῦτρα στὴν ἄψυχη ζωγραφιὰ καὶ γυρίζωντας τὸ πρόσωπό της μὲ θυμὸ τάχα, ποῦ δὲν ἥτανε πάντα παρὰ νάζι ἀγάπης, νάζι ποῦ τῆς φαινότανε πῶς τῶνιοθε ἐκεῖνος καὶ πῶς ἔσκαζε ἀπομέσα του, δπως στὶς ὥρες τὶς γλυκὲς καὶ περασμένες.

Τώρα δημιώς τῆς είχε περάση ή κάκια, κάθε πρωΐ ξεσκόνιζε μὲ ἀγάπη τὸ κάδρο, τὸ σιγύριζε, σταματοῦσε μπροστά του σὲ κάθε πέρασμά της, ἔπαιρνε τὴ φωτογραφία στὰ χέρια της, τὴν κύτταζε δόρες καὶ τῆς φαινότανε, πῶς είχε ἀλλάξει ὅψι τώρα, πῶς ἤτανε πιὸ χαμογελαστὸς καὶ πῶς τὴν κύτταζε στὰ μάτια, σὰν νὰ τὴ λαχταροῦσε. «Ἐλα λοιπόν! Τί περιμένεις;» τοῦλεγε ἀπὸ μέσα της. Κ' ἐκεῖνος τῆς ἀποκρινότανε: «Δὲν βλέπεις; Ἐρχομαι».

Μιὰ Κυριακὴ πρωΐ ὁ ταχυδρόμος ἔφερε μιὰ βραχεῖα. Τὴν πῆρε στὰ χέρια τῆς μὲ λαχτάρα, τὴν ἔκοψε, τὴν ἀνοιχεῖ. Γράμματα δὲν ἦταν, δημιώς τὴν κρατοῦσε στὰ χέρια τῆς ἀνοιχτή, τὰ μάτια τῆς τρέχανε ἀπάνω στὸ γνώριμο γράψιμο καὶ διάβαζε, χωρὶς νὰ διαβάζῃ, ὅτι ἤθελε ἡ καρδιά της. Τί ἄλλο μποροῦσε νὰ γράφῃ ἀπ' τὸν Περαιά τώρα ὁ Νικολός, παρὰ πῶς ἔρχεται, πῶς θὰ μείνῃ λίγες μέρες στὸ νησί καὶ ἔχει ὁ Θεός. Τί ἄλλο ἤθελε; «Ἄς τὸν ἔβλεπε καὶ μιὰ στιγμὴ καὶ ὑστερα... Ἀξαφνα δημιώς τῆς πέρασε μία ἰδέα. «Αν ἔρχεται, καλά. «Αν... Ἐτρεξε στὴ γειτόνισσα νὰ τῆς διαβάσῃ τὸ γράμμα.

Σὲ λίγο γύρισε μὲ τὰ μάτια βουρκωμένα. Ὁ Νικολὸς δὲν ἔρχότανε. Δὲν μποροῦσε νάρθη. Άμα ἔφτασε στὸν Περαιά, τοῦ εἴπανε πῶς είχε διορία τέσσερες μέρες μονάχα νὰ παρουσιασθῇ στὸν Ναύσταθμο. Πῆγε λοιπόν, παρουσιάσθηκε, τὸν ντύσανε καὶ τὸν μπαρκάρανε ἀμέσως σ' ἓνα πολεμικό. «Μὴ σεκλετίζεσαι, τῆς ἔγραφε πάλι. Θὰ πάμε στὸν πόλεμο. «Αν δώσῃ ὁ Θεός καὶ γυρίσωμε μὲ τὸ καλό, θάρρω γιὰ καλὰ στὸ νησί. Βαρέθηκα τὴν ξενητειά...» Καὶ πάλι τῆς ἔγραφε, πῶς ἀν ἔρθη βολετό, θὰ τῆς ξαναγράψῃ.

«Επεσε ἀπάνω στὸ σοφᾶ καὶ τὴν πῆρε ὁ ὑπνος.

* * *

«Οταν σηκώθηκε τὸ Μαριώ ἀπ' τὸν ὑπνο, τῆς πονοῦσε τὸ κεφάλι της, είχε καὶ λίγο θέρμη καὶ πόνους στὰ κόκκαλα. Ή κυρὰ Πανώρηα ἡ μαμμή, ποῦ πέρασε βράδυ - βράδυ νὰ τήνειδῆ, εἶπε πῶς ἤτανε ἀπ' τὴ σύχνηση.

— Βλέπεις, πολλὰ φαρμάκια ἔχει καταπιῇ ἡ χριστιανή, τώρα τελευταῖα. Τὸν πόνο τὸν κρατοῦσε μέσα της τόσα χρόνια. Καλὸ περιμένεις;

«Ωστόσο ἡ ἀρρώστεια τὴν κράτησε τὴ γυναικα καμμιὰ δεκαριὰ μέρες στὸ στρῶμα. Ανάμεσα στὸν καιρὸν αὐτό, ὁ πόλεμος είχε φουντώσει, ὅπως δὲν τὸ περιμεναν στὸ νησί. «Οταν πρωτοηρύχηκε ἡ ἐπιστρατεία, οἱ γνωστικοὶ τοῦ χωριοῦ, οἱ λιγόστοι ἄνθρωποι, ποῦ ἀπὸ χρόνια ἀνακατεμένοι στὰ πολιτικά, ἤξεραν νὰ μιλοῦν γιὰ τέτοια πράμματα, τὸ εἰχανε πῇ καθαρὰ καὶ ξάστερα στοὺς καφενέδες πῶς πόλεμος δὲν θὰ γίνῃ. «Ο, τι γινότανε, ἤτανε γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ χτυπηθοῦν τὰ παλιὰ κόμματα, νὰ κάνῃ τὴ φιγούρα του ὁ Βενιζέλος καὶ νὰ

φορτωθῆ δ χαμάλης δ λαὸς μὲ καινούργιους φόρους καὶ καινούργιες δυστυχίες. "Οταν φούντωσε δ πόλεμος, ὅλοι τρίβανε τὰ μάτια τους. Στὶς φαμίλιες, ποῦ εἶχανε τὰ παιδιά τους στὰ καράβια, εἶχε πέσει μιὰ μουγγάδα, γεμάτη καρδιοσωσμοὺς καὶ καρδιοχτύπια. Τίποτα δὲν μποροῦσε νὰ μάθῃ σωστὸ κανένας. 'Εφημερίδες ποῦ καὶ ποῦ νὰ φανοῦν, μιὰ φορὰ τὴ βδομάδα καὶ πάλι. Ποῦ καὶ ποῦ καμμιὰ εἴδησι ἔφτανε ἀπ' τὸ τηλεγραφεῖο μὰ κι' αὐτὴ λειψὴ καὶ μπερδεμένη. 'Ο τηλεγραφητής τοῦ νησιοῦ, δ μοναχὸς ποῦ μάθαινε κάποτε κάποιο νέο ἀπὸ κανένα συνάδελφό του, τῷλεγε κι' αὐτὸς μασμένα, γιατί φοβότανε τὸν Στρατιωτικὸ Νόμο. Κουτούτσικος καὶ δειλός, ὅπως ἦτανε, σκιαζότανε νὰ μιλήσῃ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ νέα, ποῦ εἶχανε βουτίξει στὴν Ἀθήνα μὲ τὰ παραρτήματα καὶ τὶς ἐφημερίδες.

— Καλὰ πάμε, παιδιά, καλά, δόξα σοι δ Θεός. Νικᾶμε παντοῦ. Περισσότερα δὲν μπορῶ νὰ πῶ. Μὴ μὲ στενοχωρεύετε! Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ χάσω τὸ ψωμί μου καὶ νὰ πάω καὶ φυλακὴ φαμελίτης ἀνθρωπος . . .

Αὐτὴ ἦταν ἡ συνειθισμένη του κουβέντα.

'Ωστόσο κάποιο βράδυ κάποιος τροφερὸς λόγος βγῆκε κάτω στοὺς καφενέδες. Τὸ «Χαμηδιέ», λέγανε, κυνήγησε τὶς «Σπέτσες», τοὺς ἔρδοιξε μιὰ τορπίλλα καὶ τὶς βούλιαξε σύψυχες. 'Ο κόσμος εἶχε μαζευτῆ κάτω στὸ γιαλό· ἀντρες, γυναικες, παιδιά κατεβαίνανε σὰ μερμήγκια ἀπ' τοὺς μαχαλάδες· φωνὲς καὶ σούσουρο καὶ κατάρες παντοῦ.

— 'Αναθεμά τονε τὸν Βενιζέλο! 'Αναθεμά τον!

Μέσα στὸ κακὸ καὶ στὸ σούσουρο δ κὺρ Γιάννης δ Σκαρπαλέτζος, ποῦ εἶχε κάνει χρόνια βουλευτής, στὸν καιρὸ τοῦ μακρίτη τοῦ Δεληγιάννη, ἀνέβηκε σὲ μιὰ καρέκλα κ' ἔβγαλε λόγο. Είτε, είτε καὶ στὸ τέλος, σηκώνωντας τὴ φωνή του καὶ τὴ μαγκούρα του, ξεφώνησε :

— Αὐτὴ εἶναι δ 'Ανόρθωσις, συμπολῖται! 'Ο ἀνθρωπος αὐτὸς μᾶς ἔφερε τὴν καταστροφήν. 'Ανάθεμα καὶ τοὶς ἀνάθεμα!

Μὰ δ κόσμος, ποῦ δὲν εἶχε ὄφεξι ἀπὸ λόγια καὶ πάσχιζε νὰ μάθῃ τίποτε καινούριο, μέσα στὴ λαχτάρα ποῦ τάραζε μικροὺς καὶ μεγάλους, δὲν ἔδωκε καὶ πολλὴ προσοχὴ στὰ λόγια τοῦ κύρ Γιάννη.

— 'Αφῆστε νὰ μάθουμε πρῶτα, βρὲ παιδιά. 'Αφῆστε νὰ μάθουμε . . .

'Απάνω στὴν ὥρα φάνηκε κι' δ τηλεγραφητής, ποὺ κατέβαινε ἀπ' τὸν κατήφορο τοῦ τηλεγραφείου. "Ητανε τριγυρισμένος ἀπὸ καμμιὰ πενηνταριὰ ἀνθρώπους, ποῦ εἶχανε τρέξῃ στὸ τηλεγραφεῖο νὰ μάθουνε κανένα νέο, καὶ ὅλοι μαζὶ ἔρχόντουσαν βιαστικοί, χαρούμενοι, κουνῶντας τὰ χέρια τους καὶ φωνάζοντας «Ζήτω». Σὲ μιὰ στιγμή, δόλο τὸ νησὶ μαζεύτηκε γύρω τους. «Ζήτω! Ζήτω! . . .» 'Ο τηλεγραφητής ἀνέβηκε σὲ μιὰ καρέκλα.

— Δυνατά, ν' ἀκοῦμε, δυνατά! Σιωπή! . . .

‘Ο τηλεγραφητής, σαστισμένος καὶ μὲ βουρκωμένα τὰ μάτια ἀπ’ τὴν συγκίνησι, ἄνοιξε τὸ στόμα:

— Ἡ Ἀθήνα καίεται, παιδιά, αὐτὴ τὴν ὥρα. Ὁ ύπουρος τῶν Ναυτικῶν βγῆκε στὸ μπαλκόνι καὶ εἶπε πῶς ἔγινε μεγάλη ναυμαχία...

— Ζήτω! Ζήτω τὰ δελφίνια μας! Ζήτω ὁ Βενιζέλος!

— Σιωπὴ νάκούσωμε. Σσσσ...

— ... Πῶς ἔγινε μεγάλη ναυμαχία. Πῶς ὁ στόλος μας νίκησε τὴν ἀριμάδα καὶ βούλιαξε τρία τούρκικα θωρακωτά. Ἡ Ἀθήνα καίεται σᾶς λέω...

— Ζήτω! Ζήτω!...

Χαλασμὸς κόσμου γίνηκε τὴν ὥρα ἐκείνη. Φωνές, κακό, πατιόντι, σκούφιες στὸν ἀέρα, ἀγκαλιάσματα, φιλιά. Σὲ λίγο ἀρχινήσανε νὰ χτυποῦν κ' οἱ καμπάνες καὶ καθὼς ἔπεισε ἡ νύχτα καὶ τὰ σμπάρα ἀρχίσανε νὰ πέφτουνε ἀπ’ ὅλους τοὺς μαχαλάδες καὶ μεγάλες φωτιές ἀπὸ φετσίνια νάναφεγγίζουν ὅλοῦθε μέσα στὸ σκοτάδι, ἔμοιαζε ἡ νύχτα ἐκείνη σὰν Ἀνάσταση.

* * *

Στὸν ἀπάνω μαχαλᾶ τὸ Μαριώ, ποῦ ὅτι εἶχε συνεφέρει ἀπ’ τὴν ἀρρώστεια καὶ τῆς εἶχε παραγγεῖλει ὁ γιατρὸς δίαιτα καὶ ἡσυχία, ὡς ποῦ νὰ πάρῃ ἀπάνω της, ὀλομόναχη στὸ σπίτι — ἡ θειά της καὶ τὸ παιδὶ κ' ἡ μαμπή μαζί, ποὺ περνοῦσε ὅλη τὴν ἡμέρα στὸ σπίτι της, σὰν δὲν εἶχε γέννα, τὴν εἴχανε ἀφίσει μόλις ἀκούσανε τὸ σούσουρο καὶ κατεβήκανε στὸ γιαλὸ — ὀλομόναχη ἡ Μαριώ, ἀκούγοντας τὴν μακρυνὴ βοή, ποῦφτανε ἀπὸ μακριὰ καὶ τὶς καμπάνες ποὺ χτυπούσανε χαρούμενα, ἔνοιωθε τὴν καρδιά της νὰ χτυπάῃ δυνατά στὰ στήθια της. Τιμούδια δὲν τῆς εἴχανε πῆ ώς τώρα, σύμφωνα μὲ τὴν παραγγελία τοῦ γιατροῦ, γιὰ τὸν πόλεμο καὶ τὰ χίλια δυὸ ποῦ βγαίνανε κάθε λίγο καὶ λιγάκι οἱ φαντασίες τοῦ κόσμου. “Ομως τώρα καταλάβαινε, πῶς κάτι μεγάλο πρᾶμμα εἶχε γίνει, κάτι καλὸ πάντα. Βγῆκε στὸ παραθύροι νὰ ρωτήσῃ κανένα παιδὶ περαστικὸ ἢ καμμιὰ γειτόνισσα. Ὁ δρόμος ἦτανε ἔρημος καὶ τὰ παραθύρια ἀδειανά. Γύρισε πάλι μέσα, ἀναψε τὸ καντῆλι τῆς Παναγιᾶς, ἔκανε μετάνοια μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι καὶ μουρμούρισε σιγαλά, κυττάζοντας κατάμματα τὴν Παναγιά, ποὺ τῆς φάνηκε μιὰ στιγμή, πῶς χαμογελοῦσε γλυκά, μέσα στὸ ἀσημένιο της στεφάνι:

— Νὰ μοῦ τὸν φέργης, Παναγίτσα μου, καὶ νὰ στὸν φέρω ἀσημένιο στὴν εἰκόνα σου.

* * *

“Υστερὸς ἀπὸ λίγες μέρες, ἐν’ ἀπόγευμα τοῦ Δεκέμβρη, ποῦ ὁ ἥλιος, ἔεπροσθάλλοντας ἀπ’ τὰ σύννεφα, ὑστερὸς ἀπὸ τρεῖς μέρες νεροποντή, ἀστραφτε μέσα στὰ νερά, στολίζοντας μὲ διαμάντια τὰ ἔρα κλαδιὰ τῶν δέντρων, λιγοστοὶ ἀνθρωποι, σκυφτοὶ καὶ

μουδιασμένοι ἀνεβαίνανε τὸν ἀνήφορο τῆς Ὑπαπαντῆς, ποῦ ψηλὰ ἔκει, στὸ τέλος τοῦ δρόμου, σκεπασμένο ἀπὸ μιὰ θεό-ρατη λεύκα, ἥτανε τὸ σπιτάκι τοῦ Νικολοῦ τοῦ Κολαούζου.

Ο Νικολὸς δὲν ἥτανε πιά. Οὕτε στὴν Ἀμέρικα, οὕτε στὰ καράβια. Πρωΐ - πρωΐ εἶχανε φτάσει τὰ θλιβερὰ μαντάτα. Στὴν πρώτη ναυμαχία τὴν ὡρα, ποῦ ἀρχίζοντας τὸ κανονίδι, εἶχε ἀνεβῆ στὸ μεσιανὸ κατάρτι τοῦ «Ἀβέρωφ» νὰ ίσάρῃ τὸ μεγάλο μεταξωτὸ φλάμπουρο τοῦ πολέμου, ὅπως εἶχε προστάξῃ ὁ ναύαρχος, ἔνα κομμάτι σίδερο, ἀπὸ τούρκικα ὀβίδα, τὸν τίναξε κάτω, ἀγκαλιαστὸν μὲ τὸ φλάμπουρο. «Τί νὰ τὸ κρύβουμε τῆς γυναικας;» εἶχε πῇ ἡ κυρά Πανώρηα. Καλύτερα νὰ τῆς τὸ ποῦμε, νὰ τὸ πάρῃ ἀπόφαση. Τιμημένα πέθανε ὁ ἄντρας τῆς κι' ὅπως καὶ νᾶναι, τὸ Κουβέρο δὲ θὰ τὴν ἀφήσῃ ἔτσι...

Η κυρά Πανώρηα, μέσα σὲ ὅλα, συλλογιζότανε, πῶς, μιὰ καὶ χάθηκε ἐκεῖνος, δὲν ἥτανε σωστὸ νὰ χάσῃ κι' αὐτὴ τῇ δούλεψή της, σὰν ἥρθανε βολικὰ τὰ πράμματα.

— Τὸ Κουβέρο δὲ θὰ τὴν ἀφήσῃ ἔτσι! ξαναεῖπε.

Μὲ τὰ χῆλια δυό, μαζεύμενοι ἡ θειά της, ἡ μαμπὶ καὶ μερικὲς γειτόνισσες τῆς τὸ εἴπανε.

Ἐκείνη, κουλουριάσθηκε ἀπάνω στὸ σοφᾶ, κρύβωντας τὸ πρόσωπο στὰ χέρια της, δίχως νὰ βγάλῃ μιλιά.

* * *

Δικοὶ καὶ ξένοι, ἄντρες καὶ γυναικες, σκυφτοὶ καὶ μουδιασμένοι ἀρχίσανε νὰ μαζεύουνται στὸ σπίτι. Τῆς λέγανε ἀπὸ δυὸ μασημένα λόγια, τῆς σφίγγανε τὸ χέρι καὶ καθόντουσαν ἔνας-ἔνας δλόγυρα, ὅπου βρίσκανε, μιλῶντας ἀναμεταξύ τους, μὲ συγκρατητὲς χειρονομίες, γιὰ τὰ νέα τοῦ πολέμου.

Η Μαριώ, στὴν ἵδια θέση, ἀπάνω στὸ σοφᾶ, ὅπως βρέθηκε τὴν πρώτη στιγμή, ποῦ τῆς ἔπεισε τὸ ἀστροπελέκι, ἔσφιγγε τώρα στὴν ἀγκαλιά της τὸ μονάκριβό της, ποῦ σαστισμένο ἀκόμα, δὲν καταλάβαινε καλά - καλά τί ἔτρεχε στὸ σπίτι τους. Τὸ φιλοῦσε ὡρα τὴν ὡρα, σὰ χαμένη, σέρνοντας τὸ κεφαλάκι του ἀπάνω στὰ στήθια της καὶ πάλι ὡρα τὴν ὡρα τὸ κύτταζε ἐπύμονα στὰ μάτια, ποῦ ἥτανε ἵδια τὰ μάτια τοῦ μακαρίτη τοῦ πατέρα του. Κ' ὑστερα πάλι κουβαριάζότανε κ' ἔκλεινε τὰ δικά της μάτια, σὰν νὰ τὴν ἔπαιρνε ὁ ὑπνος.

Αξαφνα ἔνα σούσουρο ἔγινε δξω στὸ χαγιάτι.

— Ό Δεσπότης! Ό Δεσπότης!

Ο Δεσπότης, περαστικὸς ἀπ' τὸ νησί, σὰν ἔμαθε τὸν θάνατο τοῦ παλληκαριοῦ, γύρεψε νὰ μάθῃ ποῦ κάθεται ἡ γυναικά του καὶ ξεκίνησε ἀμέσως νὰ πάῃ νὰ τὴν «συγχαρῆ», ὅπως εἶπε, καὶ νὰ τὴν παρηγορήσῃ. Σὰν μπῆκε μέσα ὁ Δεσπότης, ὁ κοσμάκης παραμέρισε εὐλαβητικά, φιλῶντας του τὸ χέρι, κ' ἐκεῖνος, ἔνας ψηλός, ὡραῖος ἄντρας, ξανθός, μὲ χρυσᾶ γυαλιά στὰ μάτια, προχώρησε κατὰ τὴ γυναικα. Μὲ τὸ μπάσιμο τοῦ Δεσπότη ἀπ' ὅλα

τὰ μάτια χυθήκανε βρύση τὰ δάκρυα. Ἡ Μαριώ ἀνασηκώθηκε σάν αλαφιασμένη, ἔκανε μετάνοια καὶ τοῦ φύλησε τὸ χέρι. Ὁ Δεσπότης τὴ βοήθησε νὰ σηκωθῇ καὶ τὴ φύλησε στὸ κούτελο.

— Δέσποτά μου!

Δὲν μπόρεσε νὰ βγάλῃ ἄλλο λόγο. Τὰ δόντια τῆς χτυπούσανε σάν ξαφνικὸ σύγκρου. Ὁ Δεσπότης κάθησε, σέρνοντας στὰ γόνατά του τὸν Ρηγῖνο καὶ χαϊδεύοντάς του τὸ κεφαλάκι. "Υστερα σηκώνοντας τὰ μάτια του πρὸς τὴ γυναικα, μὲ κομπιασμένη, μὰ μεγαλόπρεπη φωνῇ, εἶπε:

— Νὰ μὴν κλαῖς, χριστιανή. Ἀμποτε ὅλοι μας νὰ βρίσκαμε τὸ τέλος τοῦ ἀντρός σου. Ὁ ἄντρας σου — καὶ νὰ τῶχῃς χαρὰ καὶ περηφάνεια! — πέθανε γιὰ τὴν Πίστι τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα!

Μιὰ πλατειὰ σιωπὴ χύθηκε μέσα στὴν κάμαρη. «Γιὰ τὴν Πατρίδα...» Ἡ Μαριώ στύλωσε τὰ μάτια τῆς σᾶν νὰ ζητοῦσε νὰ καταλάβῃ κάποιο νόημα ποῦ τῆς ξέφευγε ἀπ' τὰ λόγια τοῦ Δεσπότη. «Γιὰ τὴν Πατρίδα...» Ὄλα τὰ στόματα ξαναλέγανε γύρῳ τῆς, ὕστερα τώρα, αὐτὴ τὴν παράξενη λέξι ποῦ βούτιζε παράξενα στ' αὐτιά τῆς. Ἀξαφνα μπροστά στὰ μάτια τῆς, ἡ Πατρίδα φάνταξε σᾶν ἔνα εἰκόνισμα, παλιὸ καὶ καπνισμένο, σὰ θαυματουργὴ εἰκόνα, ποῦ χαμογελοῦσε γλυκὰ μέσα ἀπ' τὸ ἀσημένιο τῆς στεφάνη.

Κ ἔκανε τὸ σταυρό τῆς. Σὲ λίγο μουρμούρισε παραπονετικά.

— Ἡ ἀγάπη μου δὲν τὸν ἔφερε. Ἡ Πατρίδα τὸν ἔφερε. Χαλάλι τῆς!

(Αὔγουστος, 1913)

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

«Οὐ δυσιάζω, τάμα δ' εὐρίσκων ἄγω».

❶ Μολιέρος εἶχε τόσον ισχυρὰν πρωτοτυπίαν, ώστε καὶ ὅταν ἐδανείζετο παρ' ἄλλου καμμίαν ιδέαν, ἐφαίνετο μᾶλλον ὅτι αὐτὸς ὡς δανειστής ἀνελάμβανε πρᾶγμα ιδικόν του παρ' ὁφειλέτου. Ἡ πηγὴ, ἐξ ἡς ἡρύετο, ἐλησμονεῖτο ταχέως, διότι καὶ τὰ ἀλλότρια μετεποιοῦντο φέροντα τὴν σφραγίδα τοῦ Μολιερέου πνεύματος.

Δικαίως λοιπὸν ἔλεγεν δ Μολιέρος: Je prends mon bien où je le trouve (= παίρνω τὸ ιδικόν μου ὅπου τὸ εὗρω).

Ἡ φράσις αὗτη κατέστη παροιμιώδης. Καὶ θὰ φανῇ ίσως περιεργον, ὅτι ἀντίστοιχον αὐτῆς καὶ κατὰ λέξιν καὶ ἔννοιαν ταυτίζομένην εὑρίσκομεν εἰς τὸν Εὐριπίδην (Ἴων 523) τὴν ἐπομένην ρῆσιν:

«Οὐ δυσιάζω, τάμα δ' εὐρίσκων ἄγω».

ΧΑΛΚΗΝΟΣ