

στενάζουσα ή συνταγματαρχίνα και με ενδιαφέρον περιεργαζο-
μένη τας θυγατέρας της. Ίσως βρεθῆ ή τύχη σας. Για ντυ-
θῆτε για κάθε ενδεχόμενον...

ΚΩΝ. Σ. ΚΟΚΟΛΗΣ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ω σὺ, ποῦ πίσω ἀπ' τ' ἄσπρη σου τὸ πύρινο
σέρνεις μαζί σου ἀλέτρι καὶ βουκέντρο
κ' ἐκεῖ ποῦ σέρνεις αἶμα, φλόγα, σίδερο
ἀνθη φανερώνουν Λευτεριάς κ' Ἰδέας ψηλώνουν δέντρα!

Ὁ πνεῦμα τοῦ Πολέμου προαιώνιο,
τοῦ πλάστη ἀταμοιβῆ καὶ τιμωρία
τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας τῶν κόσμων Του,
ποῦ ἀγνωστὴ θάταν δίχως σὲ στῆ Γῆ μας ἡ Ἱστορία

Ἐλλογημένο γὰσαι! Στὸ καμῖρι σου
πλάθεις γενεῖς Γιγάντων καὶ Τιτάνων,
ἐμπνέεις στῆ σμίλη Πραξιτέλεια ἀγάλματα
καὶ κεραυνοὺς στῆ φόρμιγγα Πινδαρικῶν παιάνων.

Παντοῦ στῆ Φύση: Οὐράνια, Γῆ καὶ Πέλαγα,
οἱ νόμοι σου εἶνε τῆς Προόδου νόμοι,
καὶ τρέμουν τὰ Στοιχεῖα ὅλα στὸ νεῦμα σου
καὶ τῶν Θεῶν ἡ δύναμη σκύβει μπροστά σου ἀκόμη.

Μπρός σου τῆς Ἔγλης οἱ ἄνθρωποι χλωμιάζουνε
στῆς λίμνες τῆς Εἰρήνης ποῦ σπαλίζουν
μὰ οἱ δυνατοὶ τοῦ Πνεύματος ἀπόστολοι
σιὰ κέρματά σου ζύμωση μιᾶς νέας ζωῆς ἐλπίζουν.

Χωρὶς ἐσέ, λαοὶ ποιμένων θάμαστε,
δίχως προγόνων λάμπει ἡμυθῶν
τῆς δίδυμῆς σου κόρης δὲ θὰ λάτρευαν.
Νίκη καὶ Λόξα, οἱ ἄνθρωποι στοὺς θόλους τῶν Πανθέων.

Σὺ τὰ πετράδια δένεις τὰ πειρὸ τίμα
στῶν βασιληάδων τῶν Ἡρώων τὸ στέμμα,
ποῦ χέρουν στοὺς λαοὺς με τὴν ἀγάπη τους
διαμάντια ἀπὸ τὸ δάκρυ τους, ὄσμηλινια ἀπὸ τὸ αἶμα...

Ἡ πάναρη φωτιά σου ὅλα τ' ἀνθρώπινα
τὰ πάθη σβεῖ στῆ θεία σου κολυμπήθρα
ὄλοι οἱ γενναῖοι ποῦ πέφτουν γίνονται Ἄγιοι,
καὶ Μάρτυρες ὅσοι τῆ Γῆ βάφουν μ' αἱμάτων ὄρεθρα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ