

Ἀπεφάσισαν λοιπὸν οἱ Τούρκοι νὰ παραδοθοῦν. Τῷ ὄντι τὴν 14 Ὀκτωβρίου πρὸς τὸ ἑσπέρας οἱ ἐν Πρεδέζῃ πρόξενοι τῆς Αὐστρίας, Ἀγγλίας καὶ Ρωσσίας, παρακληθέντες ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, μετέβησαν εἰς τὸ ἑλληνικὸν στρατηγεῖον καὶ ἐπρότειναν τὴν παράδοσιν τῆς πόλεως.

Οἱ ὄροι, τοὺς ὁποίους ἔταξεν ὁ Σαπουντζάκης, δὲν ἦσαν βαρεῖς. Οἱ Τούρκοι στρατιῶται θὰ παραδίδοντο ἄνευ ὄρων καὶ θὰ μεταφέροντο αἰχμάλωτοι, ὅπου ἔκρινε καλὸν ἢ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις. Οἱ ἀξιωματικοὶ θὰ διετήρουν τὸ ἔτιφος των μόνον.

Οἱ πρόξενοι ἐπέστρεψαν εἰς τὸ τουρκικὸν ἀρχηγεῖον καὶ ἀνεκοίνωσαν τοὺς ὄρους, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἦτο ἐπόμενον, ἔγιναν δεκτοί, καὶ τὴν ἰδίαν νύκτα ὑπεγράφη τὸ πρωτόκολλον τῆς παραδόσεως. Οἱ ἐν τῷ φρουρίῳ 450 στρατιῶται, 40 ἀξιωματικοὶ καὶ 150 τουρκαλθανοὶ παρεδίδοντο αἰχμάλωτοι, καὶ τὴν ἐπομένην μετεφέρθησαν εἰς τὴν Λευκάδα. Οἱ Τούρκοι πρὸ τῆς παραδόσεως τῆς πόλεως ἐπρόφθασαν καὶ ἐδύθισαν τὴν «Ἀττάλειαν», τὸ τουρκικὸν πολεμικὸν τὸ εὐρισκόμενον εἰς τὸν λιμένα μὲ τὰς δύο βενζινακάτους. Ἄν ὅμως τοῦτο τὸ λάφυρον κατῴρθωσε τότε νὰ μὴ πέσῃ εἰς χεῖρας τοῦ στρατοῦ μας, περιῆλθον ἄλλα πολλὰ πυροβόλα, ὅπλα, ζῆα κ.τ.λ. καὶ ἡ ἰδία δὲ ἢ «Ἀττάλεια» ἀνεϊκλύσθη ἀργότερα, μετονομασθεῖσα «Νικόπολις» εἰς ἀνάμνησιν τῆς μάχης.

Τὴν πρώταν τῆς 15 Ὀκτωβρίου εἰσῆλθεν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς εἰς τὴν Πρέβεζαν καὶ ὕψωσε τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν ἐπὶ τοῦ φρουρίου ἐν μέσῳ τοῦ ἀπεριγράπτου ἐνθουσιασμοῦ τῶν κατοίκων. Ἡ εἶδησις ἐπροξένησε γενικὴν χαρὰν, διότι φόβοι ὑπῆρχον, ὅτι ἡ πρώτη αὐτῆ σπουδαία πολεμικὴ ἐπιχείρησις εἰς τὴν Ἡπειρον, θὰ ἐστοίχιζε πολλὰς ὑπάρξεις.

Διὰ τῆς καταλήψεως τῆς Πρεδέζης ἔμεινε πλέον ἀνοικτὸς ὁ δρόμος πρὸς τοὺς Κουμτζάδες, τὰ Πέντε Πηγάδια καὶ τὸ Γρίμποδον, μετὰ τὰ ὁποῖα ἡ σοβαρωτέρα ἀντίστασις ἀνεμένετο πλέον πρὸ τοῦ Μπιζανίου. Ἐκ παραλλήλου δὲ πρὸς τὴν Πρέβεζαν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς, διὰ τοῦ ἀνεξαρτήτου σώματος τοῦ συνταγματάρχου Ἡπίτου, ἠπλώνετο πρὸς δυσμὰς οὕτως, ὥστε τὸ μέτωπον τῆς ἑλλην. παρατάξεως νὰ βαδίζῃ εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος καὶ ἐπομένως νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐξ ὀλοκλήρου ὅλαι αἱ μικραὶ δυνάμεις του.

## ΟΧΥΡΑ ΦΡΟΥΡΙΑ

Ἐκ τῶν ἐν Εὐρώπῃ φρουρίων, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ὡς τεράστια τὴν ὀχύρωσιν καὶ δυσπόρητα, τὴν πρώτην θέσιν κατέχουν τὸ Μὲτς καὶ τὸ Στρασβούργον παρὰ τὴν πρὸς τὴν Γαλλίαν μεθόριον, καὶ τὸ Μπέλφορτ ἐπὶ τοῦ γαλλικοῦ ἐδάφους παρὰ τὴν Ἀλσατιάν. Ἐπειτα ἔρχεται τὸ πρὸ τῶν Ἰωαννίνων περιλάλητον Μπιζανί, ἢ Βροῆστη, παράλιος πόλις τῆς βορειοδυτικῆς Γαλλίας, τὸ Βιλελμσχάφεν ἐν τῇ βορειοδυτικῇ ἀκτῇ τῆς Γερμανίας, ἢ Ἀδριανούπολις καὶ ἡ Σκόδρα.