



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

ΣΑ ξειμωνιάτικο βράδυ στὸ Παρίσι περνοῦσα τὴν νύκτα τὴν
οδὸν Βωξιφάρ. Ὁ δρόμος ἔρημος, οἱ διαβάται σπανιώτατοι.
Ήταν μεσάνυχτα.

Ἐξω ἀλὸ τὴν Γερουσίαν μιὰ γοηγά, ἡ δοποίᾳ θὰ ἦτο τούλαχι-
στον ἐνενήντα ἑτῶν, μὲ σκουφάκι εἰς τὸ κεφάλι, μὲ ἔνα καλάθι
εἰς τὰ χέρια, σκυφτή, ἴσχνή, δῆλη δεκαετηρίδας καὶ κόκκαλα,
ἐπλησίασε βραδέως εἰς τὸ κιγκλίδωμα τοῦ κήπου. Ἐκεὶ ἀφῆκε
τὸ καλάθι της, ἔβαλε τὸ κεφάλι της εἰς τὰ κάγκελα κι' ἐφώναξε
μὲ μίαν σθυμένην φωνήν, μέσα εἰς τὸ σκότος :

— Νινέττα! Νινέττα!

Κανεὶς δὲν ἔφαινετο. Ἡ γοηγά, μὲ κόπον μεγάλον, ἐπρόφερε
πάλιν τὴν λέξιν «Νινέττα!» Τέλος ἡκούσθη ἔνα σάλευμα κλα-
ριῶν εἰς τὸν κήπον τοῦ Λουξεμβούργου καὶ ἡ Νινέττα ἐνεφα-
νίσθη. Ἡτο μία μαύρη γάτα.

— Τί ἔγεινες, ἀγάπη μου; εἰπεν ἡ γοηγά, ἐνῷ συγχρόνως ἔδωσε
μὲ τὴν ζαρωμένην της παλάμην μίαν πλατυτάτην θωπείαν εἰς τὸ
τρίχωμα τῆς γάτας, ἀπὸ ταύτια ἔως τὴν οὐφά. Τί ἔγεινες καὶ δὲν
ἔρχεσαι; Ἔγὼ σοῦφερα γεῦμα. Δὲ θὰ πεινάσῃς ἀπόψε.

Κ' ἔξετύλιξεν ἔνα χαρτί ποῦ ἔβγαλεν ἀπὸ τὸ καλάθι. Ἡ γάτα
ἥρχισεν ἀμέσως νὰ τρώγῃ μὲ πεῖναν, καὶ εἰς ἔνα λεπτὸ τὰ κατε-
βρόχθισεν ὅλα. Τότε ἐστάθη εὐχαριστημένη, ἐθωπεύθη, ἔτριψε
τὸ κεφάλι της εἰς τὸ διοῦχο τῆς γοηγᾶς, κι' ἔρονδόνισεν ὀλίγον,
ἀρθρώσασα τὸ «εὐχαριστῶ» τῆς γάτας. Ἀλλὰ ὅταν ἐπλησίασα
ὀλίγον, ἡ γάτα ἐθεώρησεν ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ παρίσταται τρίτος
εἰς αὐτὴν τὴν σκηνὴν τῆς ἀγάπης, κ' ἔχώθη μέσα εἰς τὸν κήπον.

Ἡ γοηγά τότε ἐγύρισε καὶ μὲ κύτταξε. Μερικοὶ ἄνθρωποι ντρέ-
πονται, ὅταν τοὺς πιάνῃ κανεὶς ἐπ' αὐτοφώρῳ εὐεργετοῦντας. Ἡ
γοηγά λοιπόν, σηκώνουσα μὲ κόπον τὸ σκυπτὸν κεφάλι της πρὸς
ἔμε καὶ ἀνοίγουσα δύο μεγάλους γαλανούς ὀφθαλμούς, εἰς τοὺς

δποίους ἔπλεε τὸ λυκόφως τῶν παλαιῶν καιρῶν, μοῦ εἶπε διὰ
νὰ δικαιολογηθῇ :

— Σεύρετε, αὐτὰ τὰ κακόμοιοια τὰ ζῷα δὲν τρώνε συχνά.

— Πῶς δὲν τρώνε συχνά; Ἡ γάτα αὐτὴ ἔβγηκεν ἀπὸ τὴν
Γερουσίαν. Ἡ Γερουσία τῆς Γαλλίας δὲν τρέφει τὴς γάτες της;

— "Α! οἱ Γερουσιασταὶ συζητοῦν, δὲν ἔχουν καιρὸν νὰ τρέ-
φουν γάτες. Ἐπειτα εἶνε πολλὲς γάτες εἰς τὸ μέγαρον. Δὲν ξέρω
ἄν ὅλες αὐτὲς εἶνε τῆς Γερουσίας καὶ ἄν τρέφωνται. Ἡ γάτα
ὅμως, ποῦ τῆς ἔδωσα κ' ἔφαγε πρὸ ὀλίγου, ξέρω ὅτι πεινᾶ.

— Πῶς τὸ ξέρετε;

— Πῶς νὰ μὴ τὸ ξέρω, ἀφοῦ μὲ περιμένει τακτικὰ τὰ μεσά-
νυχτα νὰ περάσω. Εἰς τὰς δώδεκα τὴν νύχτα ἔρχεται πρὸς αὐτὸ τὸ
μέρος τοῦ κήπου καὶ μόλις τῆς φωνάξω τ' ὄνομά της «Νινέττα»
παρουσιάζεται ἀμέσως.

— Όνομάζεται Νινέττα;

— Τὴν ὠνόμασι ἐγώ. Ἰσως δὲν εἶχε κανένα ὄνομα. Άλλὰ καὶ
ἄν είλη, ἀκούει αὐτὸ ποῦ τῆς ἔδωσα.

— Καὶ περνάτε τακτικὰ τὰ μεσάνυχτα;

— Ναί, τὰ μεσάνυχτα. Γυρίζω ἀπὸ ἕνα σπίτι, εἰς τὸ ὅποιον
ὑπηρετῶ, καὶ πηγαίνω στὸ δικό μου. "Οταν ἔχῃ κανεὶς — καὶ
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅσω λίγο καὶ νὰ τρῶμε, ἔχομε κάποιο περίσ-
σενμα γιὰ μιὰ γάτα — ὅταν ἔχῃ λοιπὸν κάνεις κάτι τι ποῦ θὰ
πετάξῃ, γιατὶ νὰ μὴ τὸ δώσῃ μιᾶς γάτας; Τὸ ἀποφάγι μιᾶς ὑπη-
ρετούμας, δῆπος ἐγώ, εἶνε γεῦμα γι' αὐτήν. Εἶνε πολὺς καιρὸς ὅπου
τὴν τρέφω. Σεύρετε τί εὐγγωμοσύνη αἰσθάνεται! Οἱ ἄνθρωποι
κακομεταχειρίζονται τὰ ζῶα, ἐνῷ εἶνε ἀγαθά.

— Έχετε παιδιά;

— Δὲν ἔχω κανένα στὸν κόσμο, ἐκτὸς αὐτῆς τῆς γάτας, ποῦ
δὲν τὴν γνωρίζω κι' αὐτήν, ἐπειδὴ πάντοτε εἶνε νύχτα ὅταν
τὴν τρέφω.

— Εβαδίσαιμεν ἀργά ἔως τὸ Ὁδεῖον. Ἡ γοητὰ μόλις ἐσύρετο, ἐν
τούτοις βαστοῦσε τὸ καλάθι της καὶ πήγαμε.

— Ἔνενήντα τούλαχιστον ἐτῶν κόκκαλο, μὲ μία μπλὲ ποδιά,
μὲ τὸ ἀσπρὸ σκουφάκι τῆς ὑπηρετούμας, μὲ τὸ κεφάλι καταβα-
σμένον εἰς τὸ στήθος ἀπὸ τὸ βαθύτατον γῆρας, σκιά, είλη τὴν
δύναμιν νὰ βιδίζῃ καὶ νὰ διμιλῇ κατά τῶν ἀνθρώπων ποῦ μισοῦν
τὰ ζῶα. Οσάκις μιλοῦσεν, ἐστέναζε σκεδόν τόσον αἱ λέξεις τῆς
ἔκαναν κόπον.

— Μὲ τὰ ψίχουλα ποῦ πετοῦν οἱ ἄνθρωποι, εἶπε, πόσα πουλιά
ἡμποροῦσαν νὰ τραφοῦν. Εμένα καὶ τὸ τελευταῖο ψίχουλο μοῦ
τὸ παίρνει κάποιος σπουργίτης.

— Είχαμε φιλάσσει ἥδη εἰς τὴν πλατεῖαν τοῦ Ὁδείου, ὑπὸ τὸ μνη-
μεῖον τοῦ Ὁξεί. Αἴφνης ἡ γοητὰ ἐσήκωσε τὸ κεφάλι της καὶ
μοῦ εἶπε:

— Δὲν ἐνθυμεῖσθε τοὺς στίχους τοῦ Ρακίνα;

— "Οχι, εἴτα ἔκπληκτος, δὲν τοὺς ξέρω.

— Τοὺς στίχους τῆς « Ἀθαλίας » γιὰ τὰ πουλιὰ καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ; "Ω, μὰ εἶνε τόσον μεγαλοπρεπεῖς.

*Dieu, laisse-t-il jamais ses enfans aux besoin ?
Aux petits des oiseaux il donne leur pâture
Et sa bonté s'étend sur toute la nature...*

Τοὺς τρεῖς αὐτὸὺς στίχους τοῦ Γάλλου τραγικοῦ ἥ γοη ἡ ἐστάθη καὶ μοῦ τοὺς ἀπήγγειλε μὲ δῶλον τὸν τραγουδιστὸν τόνον τῆς γαλλικῆς θεατρικῆς παραδόσεως, ἀνακινηθεῖσα ὅλη καὶ προσπαθοῦσα νὰ ὑψώσῃ τὴν κυρτὴν σπονδυλικήν της στήλην, ὡσεὶ νὰ ἐπέραισεν αἰφνιδίως ἀπὸ τὸ κουρέλι τῆς ὑπάρξεώς της δεῦμα ἔνθεον καὶ τὸ ἄναψε. Ἡ ἀπαγγελία στίχων τοῦ Ρακίνα ἀπὸ μίαν ὑπηρέτριαν ἐνενήντα ἑτῶν εἰς τὴν ἔρημον Παρισινὴν πλατεῖαν, τὰ μεσάνυχτα, ἐνώπιον τοῦ κλεισμένου ἔθνικοῦ θεάτρου τῆς Γαλλίας, μέσα εἰς τὸ σκότος, ἥτο ἀπὸ τὰ ἀπρόοπτα τῆς ζωῆς μου.

— Τί στίχοι ! εἶπε. Τί πράγματα ἔχει γράψει καὶ πόσα ὁ Ρακίνας ! "Α, εἶνε φοβερὸ νὰ γεράσῃ κανεὶς τόσο πολύ, νὰ πεθάνῃ καὶ νὰ μὴν ξανακούσῃ πλέον τοὺς στίχους τῶν κλασικῶν !

“Εβγαλα τὸ καπέλλο μου, τὴν ἀπεχαιρέτησα καὶ ἔχάθη εἰς κάποιο σοκάκι.

“Υπάρχουν ἴδεώδη ὄντα εἰς αὐτὸν τὸν παληόκοσμον !

Z. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ



Χωριάτικα κοπλιμέντα

- Ο κτηματίας. — "Αν ἔξακολουθήσῃ αὐτὴ ἡ κακοκαιρία, θὰ μᾶς ψωφήσουν όλα μας τὰ ζῆτα.
- Ο χωριάτης. — "Ο Θεός, ἀφέντη, νὰ φυλάῃ μονάχα τὴν ἀφεντειά σας ...