

Σὲ λίγο σηκώνεται χωρίς νὰ βγάλῃ τσιμουδιά, παιρνει τὴν πατατούκα του στὸν ώμο, και κάνει νὰ φύγῃ. Μὰ πρὶν πατήσῃ τὸ κατώφλι τῆς πόρτας, γυρίζει ἀξαφνα πίσω, στέκει μπροστά στὴν παρέα, κόκκινος, ἀγριειένος, ἀλαλιασμένος σὰν ἀπὸ θυμό, σὰν ἀπὸ πόνο, και μὲ χειρονομίες ἀπότομες και φωνὴ δυνατή, μὰ βραχνή σὰν νὰ τὸν ἔπινγε κᾶποια ψυχικὴ τρικυμία:

— Μωρέ, τοὺς λέει, ποιός ’ρωτάει τὸν κύριο χασάνη πότε κάνει ρραμαζάνι; Μωρέ, ποιός μασκαρᾶς σᾶς γέλασε και σᾶς εἶπε πῶς η φτώχεια δὲν εἶναι ἀτιμία και τὸ δίκηρο δὲν εἶναι παρᾶς; Αἴ! μιλάτε, ντέ! Τί βουβαθήκατε;

Και γιὰ μιὰ στιγμή, ἔτσι, μὲ τὸ δεξῖ χέρι τεντωμένο, μὲ μάτια γουρλωμένα, στάθηκε σ’ αὐτὴ τῇ στάσι, σὰν ἀγαλμα παράξενο. Ή παρέα ἀπόμεινε ἀλαλόφωνη. “Ολοι τὸν κύτταζαν μὲ ἀνοικτὸ στόμα. Λὲς και τοὺς εἰχε μαγνητισμένους. ”Επειτα καθὼς ποῦ εἰχε τὸ χέρι του τσιτωμένο μὲ τὴν παλάμη ἀνοικτή, τὴν ἔστρεψε κατ’ ἐπάνω του και ἔδωκε μιὰ μοῦντσα στὰ ίδια του τὰ μοῦτρα:

— “Ορσε, γαμπρέ, κουφέτα!.. χά, χά, χά, χά!

Και μ’ ἔνα γέλιο ἀλλόκοτο ξεπόρτισε βιαστικὰ και βγῆκε ἔξω σὰν τρελός.

“Η παρέα ξαφνιάστηκε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τοῦ μπάρμπα Γιαννακοῦ. Τι τοῦλθε τάχατες; ”Ολοι τὸν ζειραν πῶς ήταν ἔνα μαλακὸ γεροντάκι, τίμιο, στοχαστικό, πολύζερο, ταξιδεμένο, μόνο ποῦ τοῦ ἀρεσε λίγο πλιότερο τὸ κρασάκι και τὸ γλέντι. Μὰ κανένας δὲν μπόρεσε νὰ μπῆ μέσα στὴ ψυχὴ του ἐκεῖνο τὸ βράδυ και νὰ νοιώσῃ τὶ ἔπαθε δ μπάρμπας...

“Η παρέα μελαγχόλησε και σώπασε. Και σὲ λίγο, σιγά - σιγά, ἔνας - ἔνας, μὲ μιὰ ζερή «καλή - νύχτα» σηκωνότανε κ’ ἔφευγε.

Τὸ ταβερνάκι ἐκεῖνη τὴ νύχτα ἔκλεισε νωρίς - νωρίς.

X.P. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΑΤΑΙΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

•••

- “Η δόργη μὴν εἶναι δύναμη, ποῦ τὴ ζωὴ στηρίζει; μὴν εἶναι ἀρρώστεια δ πόνος μας; μὴν εἶναι ἡ καλοσύνη βάλσαμο ποῦ παρηγορεῖ και τὴν ἔλπίδα δίνει;
- ‘Αξίζει τάχα ν’ ἀγαπᾶς ἡ νὰ μισῆς |άξιζει;
- “Ολα εἶναι μάταιος λογισμός, σὰν φῶς θαμπὸ ποῦ σβένει, ἀφοῦ ἡ Ἀγάπη ξεψυχᾷ, ἀφοῦ ἡ Χαρὰ πεθαίνει.

[Ζάκυνθος 27 Δεκέμβρη 1910].

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

•••