



ΕΝ ΕΞΟΧΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

## Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΨΩΣ εις πολὺ ὀλίγους εἶνε ἄγνωστος ἢ ὑπὸ τὸν τίτλον «*Ἀνωτέρα Πρακτικὴ Ἐμπορικὴ Σχολὴ Πειραιῶς*», ἰδρυθεῖσα πρὸ ἐξαετίας καὶ διευθυνομένη ὑπὸ τοῦ κ. Κ. Παναγιωτοπούλου. Καὶ διὰ τοὺς ὀλίγους ἐκείνους τοῦ Πανελληνίου, οἱ ὅποιοι δὲν ἠτύχησαν νὰ ἴδωσιν ἢ ν' ἀκούσωσι τὰ περὶ λειτουργίας τῆς Σχολῆς ταύτης, θὰ δώσωμεν ὀλίγας χαρακτηριστικὰς γραμμὰς ἔστω καὶ μὲ τὸν φόβον ὅτι οὔτε τὸ μυριοστὸν τῆς εἰκόνας δὲν θὰ δυνηθῶμεν ν' ἀποδώσωμεν διὰ τῶν λέξεων.

Εἰς τὸ πελάγωμα, εἰς τὸ ὅποιον εὕρισκόμεθα καὶ διὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἡμῶν πράγματα, καὶ ἐν τῇ μέσῃ τῆς φοβερᾶς ἀγωνίας τοῦ γονέως διὰ τὴν ἀναζήτησιν τοῦ καρποφόρου καὶ καθαρῶς φωτισμένου δρόμου, ποῦ πρέπει νὰ κατευθῆνῃ τὰ βήματα τοῦ παιδιοῦ του, ἰδρῦθη ἡ Ἀνωτέρα Πρακτικὴ Ἐμπορικὴ Σχολὴ Πειραιῶς ἀπὸ εἰδικὸν ἄνδρα αὐτοδημιουργηθέντα καὶ ἐκ τῆς μελέτης καὶ ἐκ τῆς πρακτικῆς πείρας του.

Πρέπει ὁ ἀναγινώσκων τὰς γραμμὰς ταύτας, νὰ λάβῃ ὑπὸ σημείωσιν τὸν τίτλον τῆς Σχολῆς. «*Ἀνωτέρα Πρακτικὴ*». Αὐτὸς οὗτος ὁ τίτλος ἠδύνατο νὰ δώσῃ τὴν ἔννοιαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς Σχολῆς. Σπανίως αἱ ἐπιγραφαὶ ὑπόσχονται ὅ,τι ἐκδηλοῦσιν. Ἡ Ἐμ-

πορική Σχολή Πειραιῶς εἶνε ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς τελείᾳ ἀπόδοσις τῆς ὑποσχέσεως, τὴν ὁποίαν δίδουν τὰ μεγάλα χρυσᾶ γράμματα τῆς μεγάλης Ἐπιγραφῆς τῆς Λεωφόρου Ἀθηνᾶς ἐν Πειραιεῖ, ὅπου ἐγείρεται τὸ Ἐκπαιδευτήριον τοῦτο Ἴδρυμα εἰς θέσιν ἐπιφανῆ καὶ οἰκῆμα τελείως εὐπρεπές.

Ἡ μελέτη τῶν ἐκδοθέντων προγραμμάτων καὶ ὀργανισμῶν τῆς Σχολῆς ταύτης πρῶτον, ἢ ὑπὸ τὸν τίτλον τὸ «Ἐμπόριον» ἔκδοσις περιοδικοῦ μηνιαίου συμφώνως πρὸς τὰς βλέψεις καὶ τὰ σχέδια τῆς Σχολῆς, ἢ ἔκδοσις ἰδίου συστήματος διδασκαλίας ἐπιστημονικῆς τῶν μαθημάτων τῆς Ἐμπορικῆς Σχολῆς ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἐγκυκλοπαιδεία Ἐμπορικῆς Μορφώσεως, τῆς ὁποίας ὁ δεῦτερος τόμος ἐκτυπῶνται ἤδη μετὰ τοῦ «Ἐμπορίου», ἀποδεικνύουν ζωντανά, μὲ τὴν γλαφυροτέραν γλῶσσαν, τὰ εὐρέα καὶ γρανιτικά θεμέλια τῆς Σχολῆς ταύτης, τὸν εὐρύτατον σκοπὸν τῆς διαδόσεως τῶν φώτων τῆς Ἐμπορικῆς μορφώσεως κατὰ τρόπον σύντομον, θετικὸν καὶ πρακτικόν.

Κέντρον λοιπὸν μιᾶς ἀποστολῆς ἀναγεννήσεως πρακτικῶν σπουδῶν ἀπέβη ἡ Σχολή τοῦ Πειραιῶς, καὶ τῆς ἀποστολῆς ταύτης τὴν σημασίαν κατανόησαν τὸ Ἐμπορικὸν Ἐπιμελητήριον τοῦ Πειραιῶς, ἔθηκε ὑπὸ τὴν προστασίαν καὶ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψίν του.

Ἡ Σχολή Πειραιῶς λειτουργεῖ ὑπὸ τριπλῆν μορφήν. Πρῶτον: ὡς προπαρασκευαστικὴ γενικῆς μορφώσεως τῶν ἐγκυκλιῶν μαθημάτων μὲ ἐλεύθερον πνεῦμα καὶ φρονηματούσους διδασκαλίαν, διαρκεῖ δι' ἕν ἔτος διὰ τοὺς ἀτελεῶς κατηρτισμένους μαθητάς. Δεύτερον: ὡς εἰδικὴ σχολὴ τῶν Ἐμπορικῶν σπουδῶν διετοῦς φοιτήσεως, ἐξ ἧς ἀποφοιτῶσι μαθηταὶ τέλειαι ἱκανότητες, ὅπως ἀναλάβωσιν ἐργασίας μὲ κεκτημένην ἀσφαλῆ πείραν, δι' ἀσκήσεων ἐν τῇ λειτουργούντι εἰς τὴν Σχολὴν Πρακτικῆ Γραφεῖᾳ (Bureau Commercial). Καὶ τρίτον: δι' ἰδρύσεως *Εἰδικῆς Λογιστικῆς Σχολῆς* μονοταξίου, ἔνθα κατατάσσονται μόνον μαθηταὶ ἔχοντες ἀρτίαν τὴν γενικὴν μόρφωσιν, προερχόμενοι ἐκ γυμνασιακῶν τάξεων ἢ ἄλλων δημοιδῶν σχολῶν.

Ἴδού μὲ γραμμὰς σκιαγραφήσεως ἡ ὅλη ἀποστολὴ τῆς ἐξόχου ταύτης Πρακτικῆς Ἐμπορικῆς Σχολῆς, ἐν ἣ μὲ ἐλληνικὸν φρόνημα καὶ ἐλληνικά φῶτα, ἐκκολάπτεται μὲ ἰσχυρὰς πτέρυγας ὁ νέος Ἐμπορικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος.

### “ Σ Κ Ι Α Σ Ο Ν Α Ρ . . . ,

Ἦν σκέπτεσαι τὸ σήμερον ; Στὸ αἶσιον τί τρέχεις ;  
 Ἰσκιοι τοιγύρω ἀπλώνονται, ἕνας ἰσκιος κ' ἐσὺ.  
 Σὲ ἀγίους καὶ σὲ φιλόσοφους ὑπόληψη μὴν ἔχῃς·  
 ἐκεῖνοι ποῦ ἐπροφήτεψαν στάχτη ἔγιναν σιγὴ γῆ,  
 κ' ἐκεῖνοι ποῦ ἐσκεφτήκανε εἶναι μιὰ χοῦφτα χῶμα,  
 σιγὴ αἰῶνια ἐσφράγισε τὸ πονηρὸ ἰους στόμα.

(Ζάκυνθος ΙΧ. 1907.)

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ