

φοῦ του πλησίον του και ἐζήτησα παρὰ τῆς ψυχῆς του τὴν συγγενώμην, ἣν δὲν ἐπρόφθασα νὰ ζητήσω παρ' αὐτοῦ ζῶντος.... "Ο, τι γῆσθάνθην κατ' ἐκείνην στιγμὴν εἰνε ἀπερίγραπτον, η δὲ μεταμέλειά μου και λύπη ἡσαν τοιαῦται, ὥστε, ἐὰν ὑπάρχει ψυχή, εἴμαι βέβαιος ὅτι τὴν στιγμὴν ἐκείνην μὲ συνεχώρησε.

(Ἐν Μυτιλήνῃ, Μάιος τοῦ 1910)

ΑΡΙΣΤ. ΓΡ. ΜΑΝΔΡΑΣ Δ. Ν.

H A P P Ω S T H

ΣΠΑΘΑΤΟ χελιδόνι μου, ποῦ μέσ' ἀπ' τὴν φωληά σου μὲ συντροφεύεις τὴν φτωχὴ μὲ τὴν γλυκειὰ λαλιά σου, ἀν εἶχα τὰ φτερούγια σου, γοργὰ θελα κινήσω, νὰ πάω τανδῷ τὸν Γιῶργό μου, νὰ τὸν γλυκομιλήσω, ὃπου ἔχω μέρους νὰ τὸν δῶ και νὰ μὲ δῆ στὸ μάτι, μὰ τῆς ἀρρώστιας μὲ κρατεῖ δεμένη τὸ κρεββάτι. Σύνε, πονλί μου, γρήγορα πάρο τὴν λαλιά μου, πέτα, και τὸν θλιψμένο φύλο μου γιὰ μένανε χαιρέτα. Μὰ μὴν τοῦ πῆς πᾶς ἀρρώστη σὰν θειαφοκέοι λυώνω μόν, πέσ του, πῶς στὸν ἀργαλεὶο τὰ χέρια μου φτερώνω μέρα και τύχτα ἀκούραστα νὰ φάνω τὰ προικιά μου χρυσᾶ, μεταξοδόλεντα, ποῦ μέσ' ἀπ' τὴν καρδιά μου τοὺς ἔχω ἀγάπη και τιμὴ γιὰ φάδι γιὰ στημόρι, νάρε βαρειά κι' ἀτίμητα, νὰ μὴν τὰ λυώνοντα χρόνοι. Γιαντὸ πᾶς μέρους καρτερῶ στὴ κάμαρα κλεισμένη, και πῶς γλυκὰ τὸν λαχταρῶ, μὰ λίγο ἀς περιμέρη, τὶ τὸ πανί στὸν ἀργαλεὶο κοντεύει νὰ τελειώσῃ, και δὲν θάργήσῃ νὰ μὲ δῆ, και νὰ μὲ καμαρώσῃ κοντά του πάντ' ἀχώδιστη στὰ κάτασπρα προικιά μου, σὰν θὲ νὰ γείνω ταῖρι του μὲ στέφανο τοῦ γάμου. Μ' ἀνίσως, χελιδόνι μου, κ' εἶνε γραφτὸ στὴ Μάρω νὰ πάρῃ μέσ' στὴν κρύνα γῆ γιὰ ταῖρι τῆς τὸν Χάρο, ἄχ! μὴν τοῦ πῆς τὸ μήνυμα τοῦ μαύρου μου θανάτου μαῦρα θὰ βάρη στὸ κορμί, και φλόγα στὴν καρδιά του. Πέσ του ταχὺ πᾶς ἔννοιασα τοῦ κόσμου τὴν ἀτάτη, κ' ἐπῆρα δρόμο μακρονὺ στρατὶ τὸ μονοπάτι, ταξεῖδι δίχως γνωσμὸ σὲ ξέρα κ' ἔρμα μέρη, μὰ πῶς κ' ἐκεῖ θὲ νάγαλῶ τὸ χωρισμένο ταῖρι, και πλειὸ νὰ μὴ μὲ καρτερῆ, γιατὶ κλειστὴ θὰ μέρω σ', ἔρμα κελὶ μοναστηριοῦ καλογορῆ νὰ γένω.

Σ μύρη, 1910

K. A. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ