

εἰς τὴν ἄκραν τοῦ πεζοδρομίου καὶ νὰ παιζῃ τὸ ἀκατανόητον μουσικὸν κομμάτι, τὸ δποῖον ἀρχίζει ὡς ἀμανὲς καὶ μετὰ μίαν μπατοῦταν γίνεται βάλς, διὰ νὰ τελειώσῃ εἰς καλαματιανόν. Κανεὶς μουσικὸς τοῦ κόσμου δὲν θὰ ἐννοήσῃ τὸ ποτπούρι τοῦ Ἀνέστη. Ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ τὸ ἐννοήσῃ. Ὁ Ἀνέστης δὲν παιζεῖ διὰ νὰ τὸν ἐννοοῦν. Αὐτὸς καὶ ἡ μουσικὴ του τρεκλίζουν ἐκ τῆς μέθης καὶ ἔχουν καὶ οἱ δύο τοῦ μεθυσμένου τὴν περιφρόνησιν καὶ ἀδιαφορίαν.

“Ο Ἀνέστης εἶνε δπως οἱ μεγάλοι καλλιτέχναι. Ἀδιαφορεῖ ἐὰν θὰ τὸν σφυρίζῃ τὸ κοινόν, ἀρκεῖ νὰ τὸν ἐννοήσουν καὶ νὰ τὸν χειροκροτήσουν δύο - τρεῖς, ἐκεῖνοι ποῦ εἶνε δυνατὸν νὰ τὸν ἐννοήσουν. Ἐχει καὶ αὐτὸς τὸ βάθος του. Καὶ ποῖος ἡξεύρει τάχα τὴν ἰστορίαν αὐτοῦ τοῦ βιολιοῦ; Ὁ ἀλήτης ὁ σημερινὸς πιθανὸν νὰ μὴ ἥτο τοιοῦτος ὅταν εἴδε τὸν ἥλιον· πιθανὸν νὰ ἥρχισε τὴν ζωὴν μὲ μειδίαμα. Καὶ μίαν ἡμέραν νὰ ἐπῆρε καὶ ἔνα βιολί διὰ νὰ συμπληρώσῃ τὴν εὐτυχίαν του· καὶ ἔπειτα νὰ ἐκατρακύλησε εἰς τὴν δυστυχίαν μαζὶ μὲ τὸ βιολί του. Λύτη ἡ ἰστορία δὲν εἶνε ἀπὸ τὰς σπανίας. Πολλὰ ράκη, τὰ δποῖα ὑπάρχουν εἰς τοὺς τενεκέδες τῶν σκουπιδιῶν, ἥσαν ἄλλοτε πολυτελεῖς ἀμφιέσεις.

Τ. ΜΑΡ.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΔΕΝ ΠΡΩΣΚΥΝΩ

Δεν προσκυνῶ τοῦ πύργου σου τὰ μαρμαρένια ὑψη,
μὰ οὔτε ζητῶ τὸ δάκρυ σου στὴ φαρμακεῦτρα θλῖψι,
ποῦ μοῦ κρατάει πρὸς τὴ γῆ θολὰ τὰ μάτια χάμου·
ἔμερα ἀλλοῦ μὲ σέρνει δι νοῦς κι' ἀλλοῦ πετάει ἡ καρδιά μου.
Ἐχω ἐκεῖ νὰ παῖξω ἀχοὺς καὶ νὰ λαλῶ τραγούδια,
σωροὺς νὰ δάνω γιασεμιὰ καὶ στίβες τὰ λουλούδια,
τί κάπου ἀλλοῦ μοῦ λέει δι νοῦς κι' ἀλλοῦ μοῦ λέει ἡ καρδιά μου
νὰ πάω νὰ στήσω τὸ χορὸ τοῦ πειὸ θλιψμέρον γάμου.

ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΜΟΥ

Καθρέφτη μ', τὸ κρονστάλλι σου τᾶδαν ξωθιές καὶ μάγισσες,
σὲ μάγεψαν τὰ κάλλη τους, καθρέφτη μου, καὶ ϕάγισσες.
Κι' ἀκόμα στὸ χλωμὸ γιαλὶ πετοῦν χαμένες ἐμμορφίες,
παληὸν καιροῦ φαντάσματα — νερόσιδες, μάγισσες, ξωθιές.