



Ο ΔΙΣΚΕΨΙΟΣ

Η ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΩΤΓΙΣΚΕΨΙΟΥ. πρόγονος ἡτον ὁ παλαιὸς Δισκέψιος, ποῦ ἴστορήθη ἀπὸ ἐμὲ ὑστερα ἀπὸ τὸν ἀπόγονόν του καὶ πολὺ ἀπλούστερα.

Εἶναι δὲ φημισμένος ὁ Δισκέψιος ἀνάμεσα εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποῦ εὑρέθησαν ποτὲ εἰς τὴν χώραν τῆς σκέψεως καὶ κάποιος ἀπ' αὐτοὺς ἔχάραξεν εἰς τὸν λίθον τοῦ μνημείου του:

«*Υπάρχουν εἰς τὴν ψυχὴν δύο θελήσεις.*»

Ἡ ζωὴ του χωρίζεται εἰς ἀποφάσεις καὶ εἰς τυχαῖα περιστατικά, καὶ εἰς ἀποτελέσματα αἰσθημάτων καὶ εἰς ἀπολαύσεις αἰσθήσεων καὶ εἰς ἐνεργείας παραγωγικάς — πολὺ ὀλίγας ὅμως αὐτάς, — διότι δὲν ἥμπορει νὰ δυναμώσῃ καὶ νὰ καρποφορήσῃ καὶ νὰ πολλαπλασιασθῇ μέσα εἰς τὴν διμήχλην τὸ βλάστημα τῆς ἐνεργείας. Ὁμήχλην δὲ σηκωνει εἰς τὸν δρίζοντα ἡ σκέψις καὶ μάλιστα ἡ ἀμφιβολία τῆς σκέψεως.

Τὰ ἐπεισόδια καὶ τὰ συμβάντα τῆς ζωῆς τοῦ Δισκεψίου εἶναι πολλὰ καὶ θὰ ἔχοιεις τοῦ διὰ τὴν ἴστορην αὐτῶν νὰ γραφοῦν τόσα, δσα καὶ διὰ τὴν σταγόνα δρόσου, ποῦ βρίσκεται κρεμασμένη εἰς ἕνα πέταλον ἄνθους ἥ καὶ δσα διὰ τὴν ἔξαφνικήν καὶ πιτυλότητα ποῦ δίδει δ ἀνεμος εἰς τ' ἀθέριστα στάχυα. Ἄλλα μόνον ὀλίγα — ἵσως ἐπιγραμματικά — θὰ περιληφθοῦν ἐδῶ εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἥμποροι νὰ ὀνομασθοῦν καὶ πρόλογος ἥ τίτλοι τῶν μύθων τῆς ζωῆς. Διότι, ὡς εἶναι γνωστόν, τεχνουργοῦνται οἱ μῦθοι αὐτοὶ μὲ τὸ σφυρὶ τῆς σκέψεως ἐπάνω εἰς τὸ ἀμόνι τῶν πραγμάτων ἀπὸ ὑλῆν, ποῦ ἀρχικῶς περιέχει μέσα της κάθε σχῆμα, τὸ δποῖον θὰ φανῆ, καὶ κάθε μέλλουσαν μορφήν, τὴν δποίαν κατόπιν τῆς δίδει τάχα δ τεχνίτης ἀπαράλλακτα δπως μέσα εἰς τὸ κουκούντσι περικλείεται τὸ δένδρον καὶ τὸ δάσος ἀκόμη δένδρων, ποῦ ἥμπορει νὰ φυτώσῃ κατόπιν εἰς τὴν ἔκτασιν τοῦ χρόνου.

Καὶ σύμβολον τοῦ σφυριοῦ τῆς σκέψεως εἶναι ἀκόμη ὁ παλαιὸς Δισκέψιος.

Ἐγεννήθη ὅπως εἶναι βέβαιον εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ κατόπιν ἔζησεν εἰς τὴν ἀγοράν. Ὁ πατέρας του ἦταν ἄγνωστος γεωργός, ποῦ τὸν ἔτρεφε τυραννῶντας τὸν ἡ γῆ καὶ ποῦ τὸν ἔτυρανούσε τρέφοντάς τον ἡ ἀνάγκη. Ἡ μητέρα του, φιγμένη εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον τοῦ Μοιραίου μὲ τὸν ἄνδρα της, εἶχεν ὅλον τὸν πόνον τῆς γονιμότητος καθὼς καὶ ὅλην τὴν γονιμότητα τοῦ πόνου. Καὶ εἰς τὸν ἵσκιο τῆς συκιᾶς — ὅπως λέγει κάποια ψεύτικη παράδοσις — ἀνάμεσα εἰς τὰ μεστωμένα στάχυα καὶ κοντὰ εἰς τὰ φορτωμένα κλίματα — ὅπως εἶναι ἡ ἀλήθεια — ἐπέρασε τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του δισκέψιος. Ἰσως δὲ ἀπὸ τὴν κληρονομικότητα τοῦ πόνου τῆς τυραννίας καθὼς καὶ τῆς τυραννίας τοῦ πόνου, ἴσως ὅμως καὶ ἀπὸ τὴν μόνωσιν, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν ἀθελά του εὑρέθη, ἐγεννήθηκαν ἐνωρίς εἰς τὴν ψυχήν του ἡ λύτη καὶ ἡ σκέψις. Ἀγνωστον ποία πρῶτον καὶ ποία κατόπιν. Διότι γνωστὸν εἶναι μόνον ὅτι εἰς τὰς εὐγενεῖς ψυχὰς ἡ σκέψις φέρει λύτην καὶ ἀντίθετα ἡ λύτη φέρει σκέψιν.

Ἀποτέλεσμα τῆς ψυχικῆς του καταστάσεως, ὅταν ἐμεγάλωσεν, ἦταν ἡ ἀπόφασίς του νὰ φύγῃ μακράν ἀπὸ τὴν πατρικήν του γῆν. Διότι μέσα εἰς τὸ ἵσκιο μακράν καὶ τὴν διμήλην τῆς σκέψεως καὶ τῆς λύπης του ὅλα τὰ ὄντα καὶ ὅλα τὰ συμβάντα εἶχαν τὴν ἀμαυρότητα καὶ τὴν ἀοριστίαν τῶν παλαιῶν πραγμάτων ἡ καλλιτερα τὸ σκοτείνιασμα θαλάσσης, ποῦ τὴν ἀπειλεῖ ἡ καταιγίδα.

Ἐπῆγε δὲ δισκέψιος εἰς τόπον μακρυνόν, ἀφοῦ ἐπέρασε πολλὰς ἡμέρας καμάτου καὶ ἄλλας τόσας νύκτας ἐφιάλτου, ἀδέξιος πάντα καὶ ἀπρονόητος στρατοκόπος. Καὶ κάποια πάλη ἀτελείωτη τῶν στοιχείων τῆς φύσεως τὸν ἔκυρηγοῦσε καὶ τὸν ἐπαράδερνεν εἰς ὅλον τὸν δρόμον του. Τόσον πολύ, ποῦ καὶ ὁ ἴδιος νὰ φθάσῃ νὰ πιστεύσῃ πῶς ἡ πάλη δὲν ἐγίνετο ἔξω ἀπ' αὐτὸν καὶ ἀπὸ δυνάμεις ξένας πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ μέσα εἰς τὴν ψυχήν του καὶ ἀπὸ τὰς δυνάμεις τὰς ἴδιας του, τὰς ἐσωτερικάς. — Καὶ ἴσως νὰ μὴν εἶχεν ἄδικον.

Ἐτσι, πότε ἔβλεπεν ἔνα χωράφι ἐμψυχωμένον ἀπὸ τὴν δροσερότητα τῶν βοτάνων καὶ ἀπὸ τὰ λαμπρὰ χρώματα τῶν λουλουδιῶν, ὥστε νὰ γεννιῶνται μέσα του ἐλπίδες χαρᾶς καὶ πόθοι ἀπολαύσεως, χωρὶς νὰ προφθάνῃ ὅμως νὰ σαγηνευθῇ ἀπὸ τὸν ζεμβασμὸν τῶν ἐλπίδων καὶ τῶν πόθων, διότι γρήγορα ἔξεκρινε τριβόλους καὶ σανρίδια καὶ κάθε λογῆς ἀσχημίᾳν κοντά εἰς τὰ βότανα καὶ τὰ λουλούδια. — Πότε πάλιν ἀγνάντευε ζωντανεμένες ἀπὸ μεσημεριάτικο φῶς τῆς κορυφὲς τῶν βουνῶν, ποῦ ἀλυσσιδωτὲς ἐσχημάτιζαν ἀσημορρόδινες καμπύλες κορνίζες τοῦ γαλάζιου οὐρανοῦ κ' ἐστοχάζετο πῶς ἐκεῖ ἐπάνω ἀκοπα καὶ ὅμαλά ἔξετυλίγετο τὸ μονοπάτι ποῦ ἔφερνεν εἰς τοὺς θριαμβούς καὶ εἰς τὴν δόξαν. Ταχὺ ὅμως ἐγνωρίζεν πῶς ἡ ἀλυσσιδες τῶν βουνῶν ἐκεῖνες εἶχαν τραχύτητα ποῦ ἔφθανε νὰ συντριψῃ τὴν κάθε ἀντοχὴν τολμηροῦ ἀναβάτη. — Καὶ ἄλλοτε πάλιν ἐθωρούσε γαλήνια νερά μὲ σκοτεινοχάλκινη μαρμαρυγή, σκεπασμένα

έδω κ' ἔκει ἀπὸ καταπράσινα χορτάρια, ὥστε εἰς τὸ ἀντίκρυσμά των ν' ἀναδεύεται ἡ ψυχὴ του ἀπὸ τὴν ἀπαλότητα τῆς ἀγάπης καὶ ἀπὸ τὴν φρικίασιν τῆς ἡδονῆς, χωρὶς ὅμως νὰ δύναται ν' ἀπολαύσῃ πολὺ τὴν ἀπάτην του, διότι ἀπάντεχα αἰσθάνετο τὴν ἀρρώστια νὰ κρυφοβγαίνῃ ὡσὰν ἀναθυμίασις καὶ ὡσὰν ζωῆ-κὸς βόμβος ἀπὸ τὰ χαλκινοσκότεινα νερά.

Ἐτσι, σὰν ὁ ναύκληρος κάποιου μυθικοῦ καραβιοῦ ποῦ ἄκουσεν εἰς τὴν θαλάσσια γαλήνη τὸ μοιρολόγι πεθαμμένου θεοῦ, ἄκουσε κάποτε ὁ Δισκέψιος ὡσὰν ἀντίλαλο ἀπ' τῆς ψυχῆς του τὰ βάθη τὸν θρῆνο τῶν νικημένων:

«Δυστυχισμένα πλάσματα
τῆς πλέον δυστυχισμένης
φύσεως ἐγεννήθημεν».

Ἐνῷ σύγχρονα, ὡσὰν θρόνισμα ἀπὸ τὴν ἀφίδρωσι τῶν χυμῶν τῆς ζωῆς, ὅμοια μὲ τὴν ιαχὴν ἐφεστίων ἡρώων ποῦ ἐμψύχωσαν ποτὲ θαλασσίους πολεμιστάς, ἔφθανεν ἔως εἰς τῆς ψυχῆς του τὰ βάθη, ὁ ὑμνος τῶν θριαμβευτῶν:

«Πανώρηα εἴναι ἡ ζωή.
Ἄπ' τὸ ποτῆροι τῶν ἀπόλαύσεων πίνε,
ώς ποῦ νὰ μεθῆς ἀπὸ κάθε ἡδονήν».

Καὶ σὰν ἀρμονία βγαλμένη ἀπὸ τοὺς θρήνους καὶ τοὺς ὕμνους τῶν νικητῶν καὶ τῶν νικημένων ἐβγῆκεν ἀπὸ τὸν νοῦν τοῦ Δισκέψιου, ωυθικὴ σὰν κάθε δυνατὸν αἰσθημα καὶ κάθε ἀόριστη σκέψις, ἡ ἀντίληψις τοῦ ἴδικοῦ του ἐγώ. Καὶ ἀκόμη περισσότερον ζωντανὴ ἐβγῆκεν ἡ ἀντίληψις τῆς ζωῆς τοῦ συνόλου — τῆς ζωῆς, ποῦ κατρακυλᾶ ἀπὸ τὴν χαρὰν ἔως εἰς τὴν λύπην καὶ ἀπὸ τὴν ἀπόλαυσιν ἔως εἰς τὴν ἐξάντλησιν καὶ ἀπὸ τὴν παραγωγὴν ἔως εἰς τὴν καταστροφήν, ἔχοντας ἔνα σκοπὸν καταφάνερα — τὸ νὰ συνθέτῃ τὴν προχωροῦσαν δλοένα δημιουργίαν.

Μὲ τὴν διάγνωσιν τῆς ἀτομικῆς του καὶ τῆς γενικῆς ὑποστάσεως ἐτελείωσεν ἡ ὁδοιπορία τοῦ Δισκέψιου ποῦ ἔγινεν ἀναμέσον χώρας, ἡ ὅποια ἐζευγάρωνε τὰς ὁρμὰς τῆς φύσεως μὲ τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς. Εἶχε φθάση δὲ τότε εἰς τὴν ἀγοράν, ἦγουν εἰς πολιτείαν ἀνθρώπων ποῦ ὑποκειμενικὰ ἡ ἐλάττωσις τῶν σωματικῶν δυνάμεων καὶ ἀντικειμενικὰ ἡ συμπύκνωσις τῶν ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν, ἀπέπνιγαν σχεδὸν τὸ φανέρωμα κάθε ἀλλης φυσικῆς ζωῆς.

Μέσα εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἔζησεν ἀπὸ τότε ὁ Δισκέψιος τὴν ζωὴν τοῦ βαθυτέρου πόθου τῆς ἡδονῆς καὶ τῆς ἐπιμονωτέρας προσπαθείας διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἐγώ. Καὶ τότε ἐποτίσθη ἔως εἰς τὴν πλέον ἀπόμακρες φίξες τῆς ὑποστάσεώς του ἀπὸ τὴν ἀγάπην καὶ ἰδρωσεν ἔως εἰς τὸν πλέον ἀποκεντρωνό πόρον τῆς ὑπάρξεώς του ἀπὸ τὸν ἐπίμονον ἀγῶνα τῆς ἐπικρατήσεως.

Διὰ τὴν ἀγάπην του ἀναφέρονται πολλά, ποῦ θὰ φανοῦν τὰ

ήχνη τους εἰς μερικούς ἀπὸ τοὺς μύθους τῆς ζωῆς, ἀλλ’ εἰς τὴν ἴστοριάν του δὲν ἀξίζει νὰ περιληφθῇ ἀλλο τίποτε παρὰ τὸ τελευταῖον γράμμα, ποῦ ἔγραψεν εἰς τὴν πρώτην ἐρωμένην του.

«Ἄγαπημένο μου κοριμί — τῆς ἔγραφεν. Αἰσθάνομαι πῶς μία προσπάθεια συνενώσεως ἀνίκητη ἔγεννήθη μέσα εἰς τὴν ψυχήν μου καὶ εἰς τὴν ψυχήν σου — ἔχθρὰ τοῦ ἔγῳ προσπάθειά μας, ποῦ τὸ πνεῦμα τῆς διαιωνίσεως πτερουγίζει ἀπὸ πάνω τῆς καταστρεπτικὸν τῶν ἀτόμων καὶ συντηρητικὸν τῶν γενῶν. Καὶ καταλαβαίνω πῶς ἡ χαρά, ποῦ δοκιμάζομεν εἰς τὴν συνάντησίν μας, τνίγεται κατόπιν εἰς τὴν λύπην τῆς ἔξαντλήσεως καὶ ἡ φλόγα τῆς ἀπολαύσεως σαβανώνεται ταχὺ ἀπὸ τὴν τέφραν τοῦ χορτασμοῦ. Συχνὰ δὲ νοῦς σου θὰ ξητῷ νὰ πτερουγίσῃ πρὸς ἄλλην ἀπόλαυσιν, ὅμοια μὲ τὸν ἰδικόν μου νοῦν καὶ ὥσαν τὰ χελιδόνια, ποῦ μόλις προαισθάνονται τὸ τέλος τῆς καλοκαιρίας φεύγουν εἰς ἄλλους τόπους, θὰ φύγουν τὸ αἴσθημά μου καὶ τὸ αἴσθημά σου ἀπὸ τὴν φωληὰ τῆς ἀγάπης, ποῦ μὲ τόσην προσπάθειαν καὶ μὲ τόσην ἀφροντισίαν τὴν ἔκτισαμεν».

«Ἐτσι ἔδωκε τέλος εἰς τὴν πρώτην ἀγάπην του δὲ Δισκέψιος, ὅπως καὶ εἰς κάθε ἄλλην ὑστερώτερην ἀγάπην του. Κ’ ἔτσι τελειώνει ὡς φαίνεται κάθε μῦθος τῆς ἀγάπης.

Ἐξακολουθῶντας δὲ τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, ποῦ ἐνωρούτερα τὸν εἶχεν ἀρχίση καὶ τώρα ζωηρότερα τὸν ἀγωνίζετο, ἔφθασεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ξεκρίνῃ πῶς ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων περισσότεροι οὐπήρχον ἀπὸ κάτω ἀπ’ αὐτὸν παρὰ ἀπὸ πάνω του, ὃστε νὰ κρίνῃ πῶς ηταν ἀπὸ τοὺς νικητάς καὶ ὅχι ἀπὸ τοὺς νικημένους καὶ πῶς εἶχεν ἔξασφαλίσῃ τὴν διατήρησίν του εἰς τὴν ζωήν. Ἄλλα ἡ λάμψις τῆς νίκης, ποῦ τὸν ἔκαμε περίβλεπτον μέσα εἰς τὴν ἀγοράν τῶν ἀνθρώπων, δὲν ἡμπόρεσε νὰ διατηρηθῇ πολύ. Ἔως οὖ, κουρασμένος τελειωτικά, εἶδε μέσα εἰς τὰς ὑστερινὰς ἀναλαμπὰς τῆς λάμψεως νὰ σελαγίζῃ παράξενα ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου. Καὶ κάθε του γενναιότης ἔξεπεσεν ἀθελά του εἰς δειλίαν, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι οὐπῆρξεν ἡ φαινομενικὴ αἰτία τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ποῦ παρουσιάζεται ὅμοιος μὲ κάθε ἄλλον θάνατον ἀπὸ τοὺς ἴστορημένους μέσα εἰς τοὺς μύθους τῆς ζωῆς.

I. ΖΕΡΒΟΣ, ΑΡΒΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

- Φύγε μακριὰ ἀπὸ ἡμέ, σκληρὴ Φρόνηση! Σκέψη, τράβα καὶ μὴ ξαναπατήσῃς πλιὰ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μου.
- Ἀνθρώπε, σκέψου· εἰμαστε φῶς μέσ’ της ζωῆς τὸ διάβα.
- Εἰσθε σκληρὸς καὶ ἀδιάκοπο μαρτύριο μέσ’ τὸ νοῦ μου. Τὸν πόσθ έσεῖς μοῦ πνίγετε, διώχνετε τὴ χαρά μου.
- Σκέψη καὶ φρόνηση, μακριὰ!.. τὴ Φρύνη ἔχω κοντά μου!

[Ζάκυνθος, 1907]

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ