

Ο ΦΑΦΛΑΤΑΣ

**Φ**Ωναγός ο παραμύθι ποῦ εἶπε τὸ μικρὸ τὸ ἀγόρι στὴ μικρούλα φίλη του ἡταν ἔνα ἀπὸ τὰ παραμύθια τὰ συνειθισμένα. Ὅμως γιὰ τὰ παιδάκια φάνταξε παράξενο, γιομάτο πόθους καὶ τρομάρες, καθὼς φαντάζουνταν τὰ παραμύθια στὰ παιδιά.

Ο μικρός, διχτὼ χρονῶν παληκαράκι ξεπεταχτό, εἶχε ἀκούση τὸ παραμύθι ἀπὸ τῆ γριὰ παραμύθιον γιαγιά του μαζὶ μ' ἄλλα πολλά. Κ' ἡ παραμύθιον τοῦ ἄφησε χρόνους καὶ τοῦ ἄφησε τῶν παραμύθιῶν της τὴν κληρονομιά. Ποθητή καὶ πολυτίμητη στοῦ μικρέγγονού της τὴ φαντασιά.

Καὶ τώρα ηὔρε αὐτὸς ἀκροατὴ νὰ δεῖξῃ τὴ σοφία του. Ήὔρε καὶ θαμαστή. Κ' ἡταν ἡ γειτονοπούλα ἡ συνομήλικη, τῶν παιγνιδιῶν του ἡ μιτιστεμένη συντροφιά.

Γονατιστή, χωρὶς πνοὴ τὸν ἀκροάστηκε ἡ μικρή. Κι' αὐτὸς περήφανος, ἀντρειεμένος, εἶπε τὸ παραμύθι του σὰ νᾶλεγε ἴστορία ἀληθινή. Τέλος, κ' ἐκείνη ποῦ τὸ πρωτάκουγε, καὶ τοῦτος ποῦ μ' ἐπίσημη φωνὴ τὸ ξεφωνοῦσε, μείναντε σιωπῆλοι καὶ κυταζόντανε μὲ μάτια ποῦ μεγάλωσαν κ' εἶχαν ἀλλάξη, μ' ἔναν τρόπο, τὴ θωρακά τους. Λησμόνισαν καὶ τὰ παιγνίδια κι' ὅλα τους.

Ἄξαφνα δικρόδες ἐσκυψε καὶ πῆρε τὸ σπαθάκι του τὸ ψεύτικο, ποῦ τόχε παρατήση πρὶν ἀπὸ τὸ παραμύθι παίζοντας. Ἄμιλητος, τὸ ζώστηκε μ' δομή. Ἐπειτα φόρεσε τὴν περικεφαλαία τὴν ἀστραφτερὴ ἀπὸ τὸ ἀσημόχαρτά της. Ἀκόμα δὲ μιλοῦσε, κ' ἔδειγνε σκοπὸ μεγάλο στὴν ἀπόφασή του.

— Τί θὰ κάμψε; δειλιασμένη τονὲ ϕώτησε ἡ μικρούλα.  
— Θὰ φύγω... θὰ πάω πολὺ μακριά! Θὰ πάω στὴ χώρα τοῦ Δράκου τοῦ βασιλιά!

— Ναι, ἀλλὰ θὺ βρῆς στὸ δρόμο σου ἔνα τρανὸ ποτάμι...  
— Θὰ τὸ σκίσω μὲ τὸ σπαθί μου καὶ θὰ τὸ περάσω!  
— Θὰ βρῆς ἔνα μεγάλο δάσος ἔπειτα, μεγάλο!...  
— Θὰ κόψω ὅλα τὰ δέντρα καὶ τὸ ἀγκάθια του καὶ θὰ περάσω!  
— Θὰ βρῆς κ' ἔνα βουνὸ θεώρατο...  
— Θὰ τὸ τρυπήσω... μὲ μιὰ χτυπιὰ θὰ κάμω δρόμο καὶ θὰ βγῶ!  
— Ἐπειτα, ποῦ θὰ φτάσῃς;

— Στὸ παλάτι τοῦ Δράκου τοῦ βασιλιᾶ μὲ τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ διαμάντια . . .

“Η μικρὴ τώρα θαμπώθηκε. Μὲ μάτια ποῦ σπιθοβιολοῦσαν κύταξε τὸ φύλο της. Τὸν εἶδε σὰ θεό μπροστά της. Κρεμάστηκε ἀπὸ τὸ λαιμό του, κόλλησε τὸ πρόσωπό της στὸ δικό του, κ' εἴτε :

— “Οχι! Θάρθῶ κ' ἐγὼ μαζί σου! Μὴ μ' ἀφήσῃς μοναχή! Πάρε με κ' ἔμενα συντροφιά σου! Θέλω κ' ἐγὼ νὰ ἴδω τὸ παλάτι τοῦ Δράκου τοῦ βασιλιᾶ!

Ο φίλος γύρισε καὶ τὴν εἶδε προστατευτικά.

— Καλά, εἴπε, θὰ σὲ πάρω. ”Ελα κ' ἐσὺ μαζί μου.

— Τί θὰ κάμουμε ἔπειτα, ἀμα φτάσουμε;

— Θὰ μποῦμε καὶ θὰ σκοτώσουμε τὸ Δράκο τὸ βασιλιᾶ.

— ”Επειτα;

— Θὰ λευτερώσουμε τὴν Πεντάμορφη, ποῦ τὴν ἔχει σκλαβωμένη.

— Καὶ τί θὰ τὴν κάμουμε, ἀμα τὴ λευτερώσουμε;

— Θὰ τὴν πάρω γ' γυναῖκα μου, τελείωσε δ' μικρός.

Κ' ἔβλεπε περήφανος τὴ φίλη του.

— ”Οχι, δὲ θέλω νὰ τὴ λευτερώσουμε! Θὰ τὴν ἀφήσουμε νεῖ σκλαβωμένη!

”Εκλαιγε ἡ μικρούλα καὶ θύμωνε μαζί. ”Ο σύντροφός της τὰ εἶχε χάση. Δὲν ἥξερε πῶς νὰ τὴν παρηγορήσῃ.

— Καλά, καλά, μὴν κλαῖς. Σὲ γέλασα. Δὲ θὰ τὴ λευτερώσουμε. Θὰ τὴν ἀφήσουμε νεῖ σκλαβωμένη.

— Ναί, εἰπ' ἔκεινη. Κι' ἄφινε τὰ δάκρυνά της νὰ λάμπουν.

”Επειτα εἰπε πάλι, ἀφοῦ ἔεθάρρεψε :

— Λοιπόν, ἀφοῦ δὲ θὰ τὴ λευτερώσουμε, γιατί νὰ σκοτώσουμε τὸ βασιλιᾶ . . .

— Ναί, ἀλήθεια, δὲ θὰ τονὲ σκοτώσουμε.

— Καὶ δὲ θὰ περάσουμε τὸ βουνὸ καὶ τὸ ποτάμι . . .

— ”Οχι.

— Καὶ θὰ μείνουμε δῶ μαζὶ κ' οἱ δυό μας . . .

— Ναί!

”Η μικρούλα χτύπησε τὰ χέρια καὶ ξεφώνησε. Καὶ χύθηκε καὶ τοῦ πῆρε τὸ σπαθὶ τοῦ φίλου της χωρὶς ἀντίσταση.

”Ο μικρός δ' Φαφλατᾶς εἶχε παραδώσῃ μαζὶ μὲ τ' ἄρματα καὶ τὰ ὄνειρά του.

[Απὸ τὰ «Προπύλαια»]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

*Eἰς τὸν μαρμάρινον «Ξυλοσχίστην»*

(Τὸ ἄγαλμα τοῦ Φιλιππότου)

Φτωχέ! Σχίζοντας κούτσουρα θαρρεῖς πῶς κάνεις κάτι! . . .

Αμ' ἀπὸ ξυλοσχίστας δὰ εἰν' ή Έλλάς γεμάτη! . . .

ΣΑΤΑΝΑΣ