

ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ

MΕ τὸ Μιχάλη τὸν Κότσυφα ἐγγωριστήκαμε στὸ στρατό. Ἡμεθα καὶ οἱ δυὸ ἐλάται στὸ πυροβολικό. Ἐπειδὴ ἡμεθα κοντὰ - κοντὰ γραμμένοι στὸν κατάλογο, μαζὶ ἐβγαίναμε θαλαμοφύλακες, σταυλοφύλακες, φρουρά· μαζὶ ἐπαίρναμε τὸ συσσίτιο καὶ μαζὶ τὸ τρώγαμε. Ἡτον ἔνας ἀγαθὸς τσοπάνος, ποῦ τὸν ἄρπαξαν ἀπὸ τὸ βουνὸν καὶ τὸν ἔκλεισαν μέσα σὲ σπίτι καὶ σὲ πανταλόνι. Στὴν ἀρχὴ ὁ δυστυχῆς ἐστενοχωρήθη πολὺ — καὶ εἶχε καὶ δίκαιο — ἐκρυφαναστέναζε καὶ κάποτε καὶ θάκλαιγε, γιατὶ μιὰ φορὰ τὸν εἶδα νὰ σκουπίζῃ τὰ κατακόκκινα μάτια του μὲ τὸ μαντῆλι γυρισμένος κατὰ τὸν τοῖχο. Ἀλλὰ σιγὰ - σιγὰ ἐσυνείθισε στὴ νέα ζωὴ τόσον πολύ, ὥστε, ὅταν ἀπελύθη, ἔλεγε φεύγοντας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα: «Ἄγιτε, καῦμένη Ἀθήνα, καὶ πότε θὰ σὲ ἔσαναι!» κ' ἔνας βαθὺς ἀναστεναγμός του ἐσφύριζε στὸν ἀέρα. Φαίνεται ὅτι καμμιὰ «ξαδέρφη» θὰ τοῦ ἀνακάτεψε τὴν καρδιά.

Ἐπέρασαν τόσα χρόνια ἀπὸ τότε καὶ ὅμως θυμοῦμαι σὰν νὰ ἦταν σήμερα πᾶς κάθε μεσημέρι ἐπαίρναμε μαζὶ τὴ σοῦπά μας καὶ καθόμαστε στὸ ἐστιατόριο τοῦ στρατῶνος κοντὰ νὰ φᾶμε. Μετὰ τὸ φαῖ ἔστρηβα ἔνα χοντρὸ - χοντρὸ τσιγάρο καὶ τὸ ἔβανα μπροστά του. Μὲ τοῦτο τὸν ἐσκλάβωνα, γιατὶ τὸ τσιγάρο ἦταν τὸ μεράκι του. Ἄφοῦ περνούσαμε λίγη ώρα μὲ τὸ τσιγάρο καὶ τὴ λιανοκουβέντα, ἔπαιρνα ἐγὼ τάχα τὴν καραβάνα μου νὰ τὴν πλύνω. Τὸ βέβαιον ὅμως ἦτο πῶς προτιμοῦσα εἰς ὅλη μου τὴ θητεία νὰ τὴν ἀφήσω ἀπλυτῇ παρὰ νὰ τὴν πλύνω μὲ κρύο νερό. Ἄλλ' ὁ Κότσυφας ἦταν περήφανος· δὲν ἦθελ' ὑποχρέωσι. «Ἄσ την, κουμπάρε» μ' ἔλεγε, καὶ τὴν ἄρπαζε ἀπ' τὸ χέρι μου. Χωρὶς οὔτε πρὶν νὰ τὸν γνωρίζω οὔτε παντρεμένος νὰ είναι μ' ἔλεγε κουμπάρο. Φαίνεται πῶς μ' ἐκαπάρωνε ἀπὸ τότε. Ἀμα μάλιστα ἔγεινα ὕστερα δεκανέυς, μ' ἔλεγε: «Κὐρ δεκανέα, κουμπάρε». Ἐπέρασε μὲ τὸ καλὸ ή θητεία μας καὶ πήγαμε στὰ σπίτια μας.

Τὸν εἶχα πλέον λησμονήσῃ, ὅχι ὅμως καὶ ἐκεῖνος ἐμένα. Μιὰ μέρα βλέπω νὰ μπαίνῃ στὴν αὐλή μας ἔνα γαϊδούρι κ' ἔνας τσοπάνος. 'Ο τσοπάνος ἡτανε ὁ Κότσυφας καὶ τὸ γαϊδούρι ἡταν τὸ γαϊδούρι του. 'Εδυσκολεύθηκα νὰ τὸν γνωρίσω.

— Γειά σου, κουμπάρε!

— Βρὲ καλῶς τὸν Κότσυφα. Τί χαμπάρια; Πῶς ἡτον καὶ τοῦτο;

— Αī, μὰ πιὰ ἥρθ' ὁ καιρὸς νὰ γίνουμε καὶ σωστοὶ κουμπάροι,



ὅχι μόνον ξερικοί. 'Επαντρεύθηκα, ἔκαμα, μὲ τὸ συμπάθειο, ἀρσενικὸ παιδὶ καὶ ἥρθα νὰ σὲ προσκαλέσω νὰ μοῦ τὸ βαφτίσης.

— Νὰ σου ζήσῃ, κουμπάρε μου, καὶ εἰς ἄλλα μὲ 'γειά. 'Άλλ' αὐτὸ τὸ κατσίκι τί σοῦκαμε καὶ τῶχεις ἔτσι κρεμασμένο ἀπὸ τὰ πόδια στὸ σαμάρι;

— Αὐτό, κουμπάρε μου, είναι τὸ κάλεσμα γιὰ τὰ βαφτίσια.

'Επέρασαν τὴν νύχτα ὁ κουμπάρος μου καὶ τὸ γαϊδούρι του στὸ σπίτι μας καὶ τὸ ἄλλο πρωΐ ἔφυγαν κ' οἱ δυό τους μὲ τὸ καλό. "Αρχισα πλέον κ' ἔγώ νὰ ἐτοιμάζουμαι γιὰ τὰ βαφτίσια.

"Ἐφτιασε ἡ μάννα μου τὰ βαφτιστιγιάτικα μὲ τὰ πιὸ χτυπητὰ χρώματα καὶ ὅταν ἦλθε ἡ προσδιωρισμένη ἡμέρα τᾶβαλα μέσα σ' ἔνα ταγάρι, μ' ἔνα κομμάτι σαποῦνι, λιβάνι κτλ. καβάλλησα τὸ μουλάρι μας καὶ δρόμο γιὰ τὸ χωριό. "Ητανε Σάββατο μεσημέρι, τέλη Σεπτεμβρίου καὶ ἀπόβρεχο. "Ητο μιὰ μέρα χαρὰ Θεοῦ· ὁ ἥλιος ἀπὸ τὸν καταξάστερο οὐρανὸν ἔλουντε μὲ χρυσάφι ὅλη τὴ γῆ· τὰ δένδρα, ωμορφοπλυμένα ἀπ' τὴ βροχή, χρυσοπράσινα ὑψώνοντο περήφανα ἀπὸ τὴ γῆ· ἐλαφρὸ καὶ δροσερὸ ἀεράκι γεμάτο ἀπ' τὴ μινωδιὰ τῶν πεύκων ἐγέμιζε τὸ στῆθος ἀπὸ ζωῆ. Πολλὲς βρυσοῦλες στὸ δρόμο ἔτρεχαν ὅχι νερά, ἀλλὰ κρύσταλλα καὶ κάθε χαλίκι πλυμένο ἔλαμπε σὰν διαμαντόπετρα. 'Ο ἥλιος ἐκρύφθη πίσω ἀπὸ τὴ ὁάχη καὶ ἔγώ ἀντίκρυσα τὸ χωριό. Μέσα σ' ἔνα πυκνὸ σύμπλεγμα δένδρων ἐφαίνοντο κάπου - κάπου καὶ τίποτε τοῖχοι ἀσπροι καὶ κεραμίδια. Λές καὶ ὅλοκληρο τὸ χωριό ἐνανάγησε μέσα σὲ βαθὺ πέλαγος πρασινάδας καὶ μόνο μερικὰ συντρίμματα αὐτοῦ ἐφαίνοντο ἀπάν' ἀπάνω. "Ηταν ἡ ὧρα ποὺ οἱ χωρικοὶ ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὰ χωράφια στὸ χωριό. "Ανθρώποι, μουλάρια, βώδια, μουσκάρια, γαϊδούρια, ἄλογα, γίδες, πρόβατα,

σκυλιά, ὅλα σὲ μιὰ μακριὰ γραμμὴ στὸ στενὸ δρομάκο τοῦ χωριοῦ ἀνέβαιναν σιγὰ - σιγὰ ἀποσταμένα στὸ χωριό.



Ἐπιασε μέσα ταῦλλα καὶ τὸ μουλάρι μου μιὰ θέσι καὶ ἀποσταμένο κι' αὐτὸ μὲ τὸ ἴδιο βῆμα περπατοῦσε. Ἡ παρουσία μου ἔβαλεν ὄλους τοὺς χωριάτες σὲ περιέργεια καὶ ὑποψία: — «Ποιός νάναι τοῦτος; μήν εἰν' εἰσπράχτορας; μήν εἰν' ὁ ἔμφορος, ὁ νεροδίκης; μήν εἰν' ὁ κουνιάδος τοῦ δασκάλου ποῦ θάρση ἀπὸ τὴν Ἀθήνα; » Ἐπὶ τέλους ἔνας δὲν ἔβασταξε, ἥλθε καὶ μ' ἐρώτησε. «Οταν τοῦ εἴπα πῶς εἶμαι ὁ κούμπαρός τοῦ Κότσυφα, ἀπὸ στόμα σ' αὐτὶ ὅλοι σὲ μιὰ στιγμὴ τὸ ἔμαθαν.

**

«Οποιος ξένος μπῆ στὸ χωριό ὑποχρεωτικὰ πρέπει νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ μαγαζί, τὸ ὅποιον είναι καὶ μπακάλικο καὶ καφενεῖο καὶ ἐμπορικὸ καὶ κάποτε καὶ κουρεῖο, ὅπως ἡταν καὶ τὸ μαγαζὶ τούτου τοῦ χωριοῦ. Ἐξεπέξεψα λοιπὸν στὸ μοναδικὸ μαγαζὶ τοῦ χωριοῦ καὶ ἐκάθησα σ' ἕνα ξύλινο πάγκο νὰ ξεμουδιάσω ἀπ' τὴν καβάλλα. Ἔκει σιγὰ - σιγὰ μαζεύτηκαν πολλοὶ χωριάτες καὶ τρεχάτος - τρεχάτος ἤρθε καὶ ὁ κουμπάρος μου, ἅμα τῷμαθε. Καθήσαμε λοιπὸν δέξι στὴν αὐλὴ γύρω - γύρω στοὺς μπάγκους καὶ ἀρχίσαμε νὰ συζητοῦμε γιὰ σταφίδες, γιὰ σιτάρια, γιὰ ἀμπέλια, γιὰ δραγάτες, γιὰ βώδια καὶ γιὰ τὴν πολιτική. Ὁ κουμπάρος μου φώναξε τὸν μπακάλη νὰ μᾶς κεράσῃ γιὰ τὰ μουσαφιολίκια.

— Συμπέθερε Θανάση, ἔλλα νὰ μᾶς κεράσῃς.

Αμέσως ὁ μπακάλης ἔτρεξε, ἐστάθη στὴ μέση μας, ἐσκούπισε τὸ τραπέζι μὲ τὴν ποδιά του καὶ πρῶτα - πρῶτα ἔρωτησε ἐμένα τί θὰ πάρω· «μιὰ μαστίχα» τοῦ λέω. «Σὺ κουμπάρε Δημητρό;» ἔρωτησε τὸν δεύτερον. «Ροῦμι». — «Σύ, ξάδερφε Νικολό;» — «ένα διάφορο». — «Σὺ συμπέθερε;» — «ένα λουκουμάκι» — «Σύ, κουμπάρε Ἀναστάση;» — «μιὰ κίνα» ...

— Λοιπὸν ἔχουμε: μαστίχες μία, δύο, τρεῖς... Σύ, κουμπάρε Δημητρό, μαστίχα εἰπες; — «Οχι, όοῦμι.

— Λοιπόν: τρεῖς μαστίχες, ἔνα χοῦμι καὶ . . . σύ, ξάδερφε Νικολό, λουκουμιάκι εἴτες;

— "Οχι, ἔνα διάφορο.

— Λοιπόν ἔχουμε: μαστίχες μία, δύο, τρεῖς, τέσσερες . . . Σύ, Κοντοσβέροκη, τί είτες;

— "Ενα διάφορο κ' ἔγω.

Ἐπὶ τέλους ἔχασα κ' ἔγω τὴν ὑπομονή μου· «βρὲ ἀδελφὲ» τοῦ λέγω «φέρε μας ὅλων μαστίχες. Μαστίχες δὲ θέλετε ὅλοι, βρὲ παιδιά;»

— Ναι, μαστίχες, μαστίχες! ἐφώναξαν ὅλοι κ' ἔτσι ἀπηλλάγη ὁ μπακάλης ἀπὸ τὸ βασανιστήριο.

— Φέρε μου καὶ μιὰ δεκάρα τσιγαρέτα, εἰπ' ὁ κουμπάρος μου, καὶ γράψε τα στὸ δεφτέρι μαζὶ μὲ δῆλα τ' ἄλλα πιοτά.

Τὴν ἄλλη μέρα, Κυριακὴ, ἔπειτα ἀπ' τὴν λειτουργία μπρὸς ὁ παπᾶς καὶ πίσω δυὸς παιδιά μὲ τὴν κολυμπήθρα καὶ πλῆθος γυναικόπαιδα ὃσα ἤσαν στὴν ἐκκλησιὰ καὶ ὃσα βρέθηκαν στὸ δρόμο, ἐπλάκωσαν φτὸ σπίτι τοῦ κουμπάρου μου. «Ἐστησαν τὴν κολυμπήθρα στὴ μέση· τὸ ζεστὸ νερὸ ἥταν ἔτοιμο· ἀνάψαμε τὰ κεριὰ καὶ ἄρχιστο·» ὁ παπᾶς. Στρατῆς, ἔνα ἀγαθὸ γεροντάκι:

«Ἐύλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἀγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

«Υπὲρ τῆς ἀνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«Υπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου . . .»

«Τὸ παιδί, ποῦναι τὸ παιδί;»

— 'Αμέσως, παππούλη μου, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τῆς κουμπάρας μου ἀπὸ τὸ ἄλλο δωμάτιο.

«Υπὲρ τοῦ ἀγιασθῆναι τὸ ὕδωρ τοῦτο τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἀγίου Πνεύματος. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἐύλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ φωτίζων καὶ ἀγιάζων πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον νῦν . . .»

Δὲν ἐπορόφτασεν ὅμως ὁ παπᾶς· Στρατῆς νὰ τελειώσῃ τὴν εὐχὴν καὶ ἀκούσμε ἀπὸ τὸ ἄλλο δωμάτιο· φωνές, κακό, βρισιές, κτυπιές, μαλώματα . . .



— Κύριε, τὸ ἔλεός σου! Τί τρέχει; Τί εἶναι τοῦτο;
Πρῶτος εὐρέθηκα ἐγὼ στὸ ἄλλο δωμάτιο. Καὶ τί βλέπω; Τὸν κουμπάρο μου καὶ τὴν κουμπάρα μου στενώτατα συνδεδεμένους, τὸν μὲν ἀπὸ τὰ μαλλιά τῆς κουμπάρας μου, τὴν δὲ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ κουμπάρου μου.

— Κουμπάρε μου, τί τρέχει; τ' εἶν' αὐτά;

— "Ασε με, κουμπάρε μου, νὰ τὴ σκοτώσω τὴ στρίγγλα!" Ακοῦς ἐκεῖ στὸ πρῶτό μου παιδί νὰ θέλῃ νὰ βάλῃ τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα της καὶ ὅχι τοῦ δικοῦ μου. "Οχι, μωρή! δὲ θὰ σοῦ περάσῃ!"

"Αναστάση νὰ τὸ βάλης, κουμπάρε μου, τὸ παιδί, Ἀναστάση! . . .

— Καλλίτερα νὰ τὸ ἔαπλώσω νεκρὸ παρὰ νὰ τ' ἀκούσω Ἀναστάση. "Οχι, ὅχι, ὅχι!.. Νικολὸ θὰ τὸ βάλουμε, Νικολὸ! Καὶ χτυποῦσε μὲ πεῖσμα τὸ δεξὶ της γορόθι στὴν ἀριστερὰ παλάμη.

— Μωρή, ἀκόμα μιλᾶς! καὶ ἔχυθηκε ἀπάνω της ὁ κουμπάρος

μου καὶ τὴν ἄρπαξεν ἀπὸ τὰ μαλλιά κ' ἐκείνη ἔχωσε τὰ νύχια της στὸ πρόσωπό του τόσο βαθειά, ὥστε, ὅταν ἔχωριστηκαν, ὁ κουμπάρος μου ἐφαίνετο σὰν νὰ πάλαιψε μὲ τὴς γάτες καὶ ἡ κουμπάρα μου σὰν νᾶβαλε τὰ μαλλιά της στὴν ἀνεμοδοῦρα.

— "Οχι, βρὲ κοψοῦσάθε!.. Δὲ θὰ σοῦ περάσῃ!.. Ἐγὼ τὸ γέννησα, ἔγὼ θὰ τὸ βαφτίσω ὅπως θέλω.

— "Ορσε πέντε!.. Μαζί, μωρή, τὸ γεννήσαμε!..

Κ' ἔτοιμοι ἦσαν νὰ ξαναχυθοῦν ὁ ἔνας ἀπάνω στὸν ἄλλον.

Τότε μὲ πλησιάζει ὁ παπα - Στρατῆς σιγά - σιγά καὶ μοῦ λέει: «Πᾶμε, τέκνον μου, νὰ φύγωμεν. Ἐμεῖς ἡρθαμε ἐδῶ νὰ κάμουμε μυστήριο καὶ ὁ δαίμονας καυγᾶ. Πᾶμε, πᾶμε».

Τότε ἐσκέφθηκα καὶ ἔγὼ μήπως συμμαχήσουν ὁ κουμπάρος καὶ ἡ κουμπάρα μου καὶ ξεθυμάνουν σὲ μένα. Καὶ μὲ τὸ δίκηο τους, γιατὶ ἔγὼ ἡμούν δὲ αἴτιος ὅλης αὐτῆς τῆς ιστορίας, ποὺ ἥρθα νὰ τοὺς βαφτίσω τὸ παιδί! Δρόμο λοιπόν...

Σιγά - σιγά, χωρὶς κανεὶς νὰ μὲ καταλάβῃ, ἔξεκρέμασα τὸ ἄδειο ταγάρι μου, ἔλυσα ἀπὸ τὴ μουριά τὸ μουλάρι, ἐκαβάλλησα καὶ ὅπου φύγῃ - φύγῃ! Οὔτε γύρισα πίσω νὰ κυττάξω, σὰν κυνηγημένος λαγός. Ἐπὶ τέλους ἔφτασα στὸ σπίτι μου.

— Νὰ σοῦ ζήσῃ τὸ βαφτιστῆρι — μοῦ λέει ἡ μάννα μου — πάντα νουνὸς καὶ τίμιος. Καὶ πῶς τῶβαλες τὸ ὄνομά του;

— Γρονθίωνα.



— Γρονθίωνα! τί παράξενο όνομα είναι τοῦτο!... πρώτη φορά τ' ἀκούω!

— Εἶνε ἀρχαῖο ἑλληνικό!... τῆς εἶπα.

Πέρασαν ἔξη χρόνια. Σωστὰ ἔξη χρόνια καὶ εἶχα λησμονήσῃ καὶ τὸν κουμπάρο μου καὶ τὸν καυγᾶ του.

Μιὰ μέρα ἀξαφνα βλέπω νὰ μπαίνῃ στὴν αὐλὴ μας τὸ γαϊδοῦρι του καὶ ὁ κουμπάρος.

— Γειὰ χαρά, κουμπάρε! — Βρὲ καλῶς τὸν κουμπάρο. Τί χαμπάρια; πῶς ἥταν καὶ τοῦτο;

— Αἱ, κουμπάρε, τὰ ψέματα πιὰ ἐτέλειωσαν θὰ κοπιάσῃς νὰ μοῦ βαφτίσῃς τὸ παιδί.

— Πόσα παιδιὰ ἔκαμες ἀπὸ τότε;

— "Ενα κορίτσι, μὲ συμπάθειο, κ' ἔνα ἀγόρι... Μὰ τοῦ λόγου σου θὰ μοῦ βαφτίσῃς τὸ πρῶτο.

— Τὸ πρῶτο! βρὲ ἀθεόφοβε, ἀκόμη ἀβάφτιστο τῶχεις;

— 'Αμε τί! θὰ περάσῃ τῆς παληγούνατκας; Τοῦρκο τῶκανα, μὰ δὲν τούβανα τὸ όνομα τοῦ πατέρα της. Τῆς προάλλαις ἐβαφτίσαμε τὸ δεύτερο παιδί κ' ἐβάλαμε τὸ όνομα τοῦ πατέρα της καὶ τώρα ἀπομένει νὰ βαφτίσουμε τὸ πρῶτο κατὰ πῶς θέλω ἐγώ.

Τέλος πάντων, νὰ μὴ τὰ πολυλογῷ ἔκαβάλλησα μιὰ μέρα τὸ μουλάρι καὶ ἀνέβηκα στὸ χωριό. Ἡταν Κυριακὴ καὶ ἐπεριμέναμε τὸν παπᾶ νὰ τελειώσῃ τὴ λειτουργία καὶ νὰ ἔλθῃ. Κάτω στὴν αὐλὴ ἡ κουμπάρα μου ἔζεσταινε νερό σ' ἔνα μεγάλο λεβέτι καὶ ἐγὼ περιπατοῦσα ἀπάνω κάτω στὴν αὐλὴ. Κάπου δίπλα ἐκεῖ ἔπαιζε καὶ τὸ βαφτιστῆρι μου μὲ κάτι λάσπες καὶ φρόκαλα.

— Μάννα, τῆς λέει, τί τὸ θέλεις τὸ νερό; τὸ γουροῦνι θὰ σφάξουμε;

— "Οχι, παιδί μου, θὰ σὲ βαφτίσουμε.

— Σάν τὸ Νικολὸ τῆς προάλλαις;

— Ναι, παιδί μου.

Τέλος πάντων ἐτελείωσεν ἡ λειτουργία καὶ ἐφάνη ἐμπρὸς ὁ παπα - Στρατῆς καὶ πίσω τὰ παιδιὰ μὲ τὴν κολυμπήθρα. Τὰ ἐτακτοποιήσαν ὅλα καὶ ἤρχισεν ὁ παπα - Στρατῆς:

«Ἐνδογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υίου καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ἀμήν».

— Τὸ παιδί. Πούναι τὸ παιδί;...

— 'Αμέσως, παππούλη μου — εἴπε ἡ κουμπάρα — βρὲ Κούληγη... αἱ Κούλη!... Ετσι τὸν ἐφώναζαν γιατὶ ἥταν ἀβάφτιστος.



— Μπᾶ ! Χριστός και Παναγιά!... τί εγινε τὸ παιδί ;...

“Ολοι μας διὰ μιᾶς ἔχυνθήκαμε στὴν αὐλή, στὸν κῆπο νὰ βροῦμε τὸν Κούλη· ἀλλὰ πουθενὰ Κούλης δὲν ἐφαίνετο. Ἐτρέξαμε πάρα πέρα στῆς γειτονικὲς αὐλές, στοὺς κήπους· ἀλλὰ τίποτε. Ἐρωτήσαμε τοὺς διαβάτες μὴν τὸν εἰδανε· τίποτε. Ἐπὶ τέλους ὑστερα ἀπὸ πολλὴ ὥρα τὸν ηὔραμε ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό, ἀπάνω σὲ μιὰ δαμασκηνιὰ και ἔτρωγε δαμάσκηνα. Ἐμεῖς δὲν τὸν εἰδαμε πρῶτοι, ἀλλ’ ἐκεῖνος ἄμα εἶδε τὴ μάννα του νὰ περνάῃ ἀπὸ κάτω τῆς ἐφώναξ :

— Μάννα ! αἱ, μάννα ! ἔφυγε ὁ παπᾶς ἀπὸ τὸ σπίτι ;

— Βρέ, παιδί μου, ἔλλα νὰ σὲ χαρῶ στὸ σπίτι νὰ σὲ βαφτίσουμε, νὰ σὲ κάμουμε χριστιανούλη. “Ἐλλα νὰ ἴδῃς ποῦ σοῦ ἐφερρε και ὁ νουνός σου καινούργια ροῦχα...

‘Ἐπλησιάσαμε κ’ ἐμεῖς ὅλοι και τὸν παρακαλούσαμε νὰ κα-

ταβῇ και τοῦ τάξαμε μηλιὲς μὲ μῆλα. Ἐκεῖνος ὅμως μὲ ὅλη του τὴν ἀπάθεια ἔτρωγε τὰ δαμάσκηνα και ἐπέταγε ἀπάνω μας τὰ κουκούτσια.

— Τραβᾶτε σεῖς, μας ἔλεγε, στὸ σπίτι και ἄμια φύγη ὁ παπᾶς θαρρῶ και ἔγω.

Κατάλαβα κ’ ἔγω πῶς ἡμουν πιὰ περιττὸς και πῶς είχα νὰ κάμω μὲ λυκόπουνλο — ὅχι μ’ ἄνθρωπο· ἔγυρισα στὸ σπίτι, καβάλλησα τὸ μουλάρι και ὅπου φύγη-φύγη ! νὰ μὴν τὸ μάθη ὁ Κούλης πῶς ἥλθα νὰ τὸν βαφτίσω και μοῦ σπάσῃ τὸ κεφάλι μὲ τῆς πέτρες!...

Ευλόγαστρον, Ἰούλιος τοῦ 1908

Π. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Εἰς τὸν τάφον φοβεροῦ χαρτοπαίκτου

Κυττάξετε ! τὸ μνῆμα του πῶς μοιάζει σὰν τραπέζι...

Τὴ νύχτα σὰν βρυκόλακας σηκώνεται και παίζει !

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

