

ΠΕΡΙ ΤΑ ΑΝΩΝ

ΑΠΟ ὅλα τὰ ἔμψυχα τῆς φύσεως, δύο μόνον προσεγγίζουν μὲ ἀγάπην τὰ ἄνθη: τὸ ἔντομον καὶ ὁ ἄνθρωπος. Τὰ ἄλλα ζῷα, καὶ τὰ πλέον τέλεια, φαίνονται ἀναίσθητα καὶ πρὸς τὴν καλλονήν των καὶ πρὸς τὴν εὐώδιαν των. Ὅσον διὰ τὰ φυτοφάγα, αὐτῶν ἡ προσέγγισις δὲν ἀποβλέπει μόνον τὸ ἄνθος, ἀλλ' ὀλόκληρον τὸ φυτόν, τὰ φύλλα του, τοὺς κόκκους του, τοὺς καρπούς του. Καὶ εἶνε προσέγγισις σκληρότητος καὶ ἔξοντώσεως, ἀνευ τῆς παραμικρᾶς αἰσθητικῆς ἀπολαύσεως, ὅπως συχνὰ καὶ ἡ τοῦ ἄνθρωπου, ὁ ὅποιος κάμνει τὰ βαθυκίτρινα ἄνθη τῆς ὁξαλίδος σαλάταν, καὶ τὰ φοδοπέταλα γλυκόν. Ἀπαράλλακτα καὶ τὰ πρόβατα, μαζὶ μὲ τὰ φύλλα τοῦ τριφύλλου καταβροχθίζουν καὶ τὰ ἀνθύλλια, αἱ δὲ ὅρνιθες, αἱ λυμανόμεναι τοὺς λαχανοκήπους, μαζὶ μὲ τὰ φύλλα τῶν κραμβῶν φαμφίζουν καὶ τοὺς σπόρους των.

Τὸ ἔντομον, τὸ πολύχρωμον πτερωτὸν ἔντομον, ζωντανὸν καὶ κινούμενον ἄνθος, αὐτὸ διαφέρει. Δὲν ἀποβλέπει εἰς τὸ φυτὸν ὅλον, ἀλλ' εἰς τὸ ἄνθος του ἀποκλειστικῶς. Εἶνε ἡ ἐλξίς του, ἡ τρυφή του, ἡ τροφή του καὶ ἡ κατοικία του. Ἐκμυζαίνει τὸ μέλι του καὶ κοιμᾶται εἰς τὴν καρδιάν του. Ὁ Σολωμὸς λέγει διὰ μίαν γαλάζιαν πεταλοῦδαν ὅτι «εὐώδιασε τὸν ὑπνο τῆς μέσα ῥ τὸν ἄγριον κρίνον». Καὶ τὸ ἔντομον ἀποδίδει τὴν μεγάλην εὐεργεσίαν πρὸς τὸ ἀγαπητόν του ἄνθος, μίαν μεγάλην εὐεργεσίαν πρὸς ὀλόκληρον τὸ φυτόν. Τὸ γονιμοποιεῖ. Παραλαμβάνει τὴν γῦριν καὶ τὴν ἀποθέτει εἰς τοὺς ὑπέροχους. Μόνον ὅταν τελεσθῇ αὐτὸ τὸ μυστήριον, τὸ ἄνθος δὲν μαραίνεται πλέον εἰς μάτην. Μεταβάλλεται εἰς καρπόν, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ἀναπτύσσονται οἱ σπόροι. Καὶ ὅταν σχισθῇ ὁ ὑπερώριμος καρπὸς καὶ πέσουν ἡ τιναχθοῦν τὰ σπέρματα εἰς τὴν γῆν, τὸ φυτὸν ἔξασφαλίζει τὴν διαιώνισίν του. Τοῦτο, διὰ τὰ περισσότερα φυτά, θὰ ἦτο ἀδύνατον ἀν δὲν ὑπῆρχον τὰ ἔντομα τ' ἀγαπῶντα τὰ ἄνθη. Ἄλλα καὶ τὰ ἔντομα δὲν θὰ ἔξουσαν, ἀν δὲν ἦσαν τὰ ἄνθη νά τὰ θρέψουν

καὶ νὰ τὰ στεγάσουν. Τὸ ἐπλάσθη διὰ τὸ ἄλλο. Εἶνε ἡ τελειοτέρα εἰκὼν τῆς ἀμοιβαιότητος. "Ολα ἔκεινα τὰ ὥραια χρώματα, τὰ ὥραια σχήματα καὶ τὰ μεθυστικὰ ἀρώματα, συνηρμολογήθησαν διὰ νὰ προσελκύσουν τὰ ἔντομα. Θὰ ἔλεγες ὅτι ἔξηντλήθη ἡ σοφία τῆς φύσεως εἰς τὴν κατοικίαν ἐνὸς ἀνθούς, τὸ ὅποιον δὲν εἶνε παρὰ ἡ τελεία εὐεργετική παγὶς τοῦ ἔντομου, τὸ ὅποιον χρειάζεται ἀπολύτως, καὶ εἰς τὴν κατασκευὴν ἐνὸς ἐντόμου, τὸ ὅποιον κατέχει ὅ, τι πρέπει, — πτερόγυρα, κεραίας, προβοσκίδα, — διὰ τὴν ἀνταπόδινην τῆς εὐεργεσίας. Ἀλληλένδετα τὸ ἔντομον καὶ τὸ ἀνθος, ἀναπόσπαστα, νομίζεις ὅτι ἀποτελοῦν τὰ δύο ἐν μόνον ὅν, διφυὲς καὶ παράδοξον. Εἰς τὸ βάθος τῆς ἐνώσεώς των αὐτῆς, ἡ ὅποια πραγματοποιεῖ τὴν ὑπαρξίαν ἀλλήλων, διαβλέπει κανεὶς τὴν Ἀγάπην.

Καὶ ὁ ἀνθρωπος μὲ ἀγάπην ἐπίσης προσεγγίζει τὰ ἄνθη. "Οπως τὰ ἔντομα, ἐλκύουν καὶ αὐτὸν τὰ λαμπρά των χρώματα, τὰ καλλιτεχνικά των σχημάτων, ἡ μεθυστικὴ εύωδία των. Ὁ μέγας ἐγωϊστής νομίζει ὅτι ἐπλάσθησαν διὰ νὰ τὸν τέρπουν, καὶ ἔχει ὅλον τὸ δικαιώμα νὰ τὸ νομίζῃ, ἀφοῦ ἡμπορεῖ ἀκωλύτως νὰ τ' ἀπολαμβάνῃ. Τὸ κεντήματα τῶν ἐντόμων εἶνε τόσον ἀνίσχυρα διὰ τὴν δύναμίν του! Ἡ πάλη, ἡ ὅποια συνάπτεται πρὸς κατάκτησιν τοῦ ἀνθούς, φέρει νικητήν, ὅπως πάντοτε, τὸν ἀνθρωπον. Τὸ ἔντομον ἐκδιώκεται ἀπὸ τὴν κατοικίαν του, ἡ ὅποια περιέρχεται εἰς τὴν κατοχὴν τοῦ νικητοῦ. Καὶ τὸ ἀνθος κόπτεται, διὰ νὰ μαρανθῇ, δρφανὸν καὶ ἄγονον, εἰς μίαν κομβιοδόχην, εἰς ἐν ἀνθοδοχεῖον, εἰς ἑνα στεφάνη. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ζωήν του καὶ μὲ τὸν θάνατον, παρέχει εἰς τὸν ἀνθρωπον μίαν ἀπὸ τὰς ἀβροτέρας του ἀπολαύσεις.

Πῶς ἀνταποδίδει τὴν εὐεργεσίαν ὁ ἀνθρωπος πρὸς τὸ ἀνθος; "Οχι βέβαια ὅπως τὸ ἔντομον! Ἡ ἀγάπη του εἶνε ἐγωϊστική. Καὶ ὅταν ἀκόμη τὸ καλλιεργῆ, τὸ κάμνει διὰ νὰ τὸ φονεύσῃ. Ἡ αὐτὴ σκληρὰ καὶ καταστρεπτικὴ ἀγάπη καὶ πρὸς τὰ ἄνθη καὶ πρὸς τὰ ζῷα τῆς ἀρεσκείας του. "Αν αἰσθάνωνται τὰ ἄνθη, πρέπει νὰ τρέμουν τὸν ἀνθρωπον αὐτόν, ὁ ὅποιος πρὸς δυστυχίαν των τ' ἀγαπᾶ. Ἰδέτε τὴν λεηλασίαν τῶν κήπων καὶ τῶν ἀγρῶν κατὰ τὴν πρωτομαγιάν! Πόσα νεκρὰ λουλούδια!.. Ἡ ἑορτὴ τῶν ἀνθέων εἶνε ἡ θυσία των, ὁ θάνατός των. Τὴν ἡμέραν αὐτήν, τὴν ὅποιαν ὁ ἀνθρωπος ἀφιέρωσεν εἰς τὰ ἄνθη, ἐπιπίπτει ἐναντίον των ἔξιοιοθρευτής, σκληρὸς καὶ ἀμειλικτος. Ἡ Χλωρὶς πενθεῖ καὶ τὰ ἔντομα βομβοῦντα θρηνολογοῦν τοὺς ὥραιούς νεκρούς των...

"Αλλ' ὁ ἴσχυρός ἔχει ὅλα τὰ δίκαια καὶ ὅλα τὰ δικαιώματα... "Αφοῦ τοῦ ἀρέσει, ἀς θανατώνῃ τὰ ἄνθη, ὅλας τὰς ἡμέρας τοῦ χρόνου, κοι τὴν Πρωτομαγιάν ἰδιαιτέρως. Ἐπὶ τέλους, δὲν ἔορτάξουν σήμερον τὰ ἄνθη, ἀλλ' ὁ ἀνθρωπος. Ἡ χαρά του εἶνε ὁ ἀνθοστολισμὸς καὶ ὁ ἀνθοπόλεμος. Τὴν ἡμέραν αὐτὴν προσεγγίζει τὰ ἄνθη μὲ τὴν ἀγνότητα τῆς ἀσυνειδησίας. Οὔτε καν ὑπο-

πτεύεται ὅτι εἶνε σκληρός, ἀπρεπής, σχεδὸν ἀναιδῆς. Καὶ ὅπως δὲν συλλογίζεται ὅτι φονεύει τὰ ἄνθη, ἄλλο τόσον δὲν ἐνθυμεῖται ὅτι τὰ ἄνθη εἶνε γεννητικὸν ὅργανα καὶ μέλη ἀπόκρυφα ἐνὸς φυτοῦ. Στολίζεται μὲν αὐτά, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι ὅργιασται ἐστολίζοντο μὲν φαλούς, καὶ ἀνέχεται ἐν φυτὸν νὰ τελῇ τοὺς ἔρωτάς του ἐπάνω του, εἰς τὰ μαλλιά του ἥτις τὸ στήθος του. Ἀλλ᾽ ὁ φιλόσοφος μειδιᾶ πονηρῶς ὅταν βλέπῃ τὰς ἀγνάς παρθένους νὰ ἔξιστανται πρὸ τῶν λαμπροχρώμων μορίων, νὰ διανοίγουν ἄνθη, νὰ τὰ ἔεφυλλάζουν, νὰ τὰ γυμνώνουν καὶ νὰ ὀσφραίνωνται ἡδυπαθῶς γύρεις καὶ ὑπέροχους. Αὐτὴ ἡ εὐωδία τὰς μεθύσκει, καὶ τὰς κάμνει, ἀορίστως καὶ μυστικῶς, νὰ ποθοῦν τὴν ἡδονήν, τὴν ὅποιαν αἰσθάνεται τὸ ἄνθος κατὰ τὴν μεγάλην λειτουργίαν τῆς ζωῆς. Εἶνε ἡ ἐκδίκησις τοῦ θύματος διὰ τὴν ἀνθρωπίνην σκληρότητα, ἡ ἔξέγερσις αὐτή, τὴν ὅποιαν προκαλεῖ ἡ εὐωδία του. Ἀλλὰ πόσον ἡ ἐκδίκησις τοῦ ἀθώου πλάσματος διμοιάζει μὲν εὐεργεσίαν! Τί γλυκύτερον ἀπὸ τὸν ἔρωτικὸν πόθον, τὸν ὅποιον ἡ ἀπόλαυσίς του ἔξανάπτει εἰς τὰ ἀνθρώπινα στήθη! Καὶ τί ὡραιότερον ἀπὸ τὸ θέαμα τῶν νέων ἀνθρώπων σφριγώντων καὶ ἔρωτιώντων εἰς τὴν μεγάλην αὐτήν, τὴν ἀναιδῆ πανήγυριν τῆς φύσεως, ἡ ὅποια ἐκτυλίσσει τοὺς ἔρωτας τῶν φυτῶν! Τὰ ἄνθη, τὰ ὅποια ὅργιαζουν ἐμπόρος μας, εἶνε τὸ σύμβολον, τὸ κέντρον καὶ τὸ παράδειγμα. Ἡ φύσις τίποτε δὲν κάμνει ἀσκόπως. Καὶ ἡ ἀγάπη αὐτὴ διὰ τὰ ἄνθη, τὴν ὅποιαν ἐνέβιαλεν εἰς τὰ στήθη μας, καὶ αὐτὴ ἀκόμη τείνει πρὸς τὸν μεγάλον σκοπόν: Πρὸς τὴν γονιμοποίησιν καὶ πρὸς τὴν διαιώνισιν. Υπὸ τὴν ἔποψιν αὐτὴν καὶ ἐν τινὶ μέτρῳ, ὅτι εἶνε τὰ ἔντομα διὰ τὰ ἄνθη, εἶνε καὶ τὰ ἄνθη διὰ τὸν ἀνθρωπόν.

³Αθῆναι, 1η Μαΐου 1907

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΡΑΜΣΗΣ

[Α μ π ο ῦ — Σ ι μ π ἐ λ]

Ο μέγας ὁ Ραμσῆς, παληὸς στὰ χρόνια,
ἔκαμε θαῦμα ποῦ θὰ μείνῃ αἰώνια:
καὶ στοῦ γρανίτη ἄνοιξε τὴν πέτρα
ἔνα βαθὺ ναὸν—πενήντα μέτρα.

Μὰ λὲν πῶς μιὰ γυναικα ποῦχε πάρει,
περίφημη σὲ ώμορφιὰ καὶ χάρι,
ἔδωκε τὴν καρδιά της σ' ἐναν ἄλλον
λιγώτερο ἀπ' τὸν ἄνδρα της μεγάλον...

Γρανιτοφάγε Βασιλῆα Ραμσῆ!
Τέτοιο γρανίτη ἄνοιξες ἐσύ; . . .

ΠΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ