

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΚΗ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΜΟΥΠΕΣ νὰ γράψω κάτι τι καὶ ἑγὼ στὸ λεύκωμά σου.

— Ακουσε μία συμβουλὴ κι' ἀπ' τὸ δικό μου στόμα ποῦ ἵσως δὲν ἐπρόφθασε νὰ σοῦ τὴν πῆ ἡ μαμά σου, γιατὶ εἶσαι ἀνίδεο, ἀγνό, λευκὸ παιδάκι ἀκόμα. Αὔριο, σὰν μάθης τῆς ζωῆς τὰ ψεύτικα καρμώματα, σὲ βεβαίωνω — θὰ γελᾶς κ' ἐσὺ μὲ... τὰ λευκώματα !

Ξέρεις τί εἶνε λεύκωμα ; μιὰ ἀλληλοκοροϊδία στής τόσες φάρσες τῆς ζωῆς ποῦ παῖς' ἡ κοινωνία· ἔνα σαλόνι ἀνοικτὸ νὰ φλυαροῦν οἱ φίλοι, ποῦ ἄλλα κρύβουν μέσα τους κι' ἄλλα μᾶς λὲν τὰ χεῖλη καὶ μᾶς πουλοῦν αἰσθήματα κ' ἐμπρὸς μᾶς θυμιατίζουνε καὶ πίσω μᾶς περιγελοῦν χωρὶς νὰ κοκκινίζουνε.

Καὶ δός του λόγια ζάχαρι καὶ λιγωμένα αἰσθήματα καὶ κοπλιμέντα ἀνάλατα καὶ ἀερολογήματα καὶ συγκινήσεις ψεύτικαις ποῦναι νὰ κλαῖς τὸ χάλι τους κ' ἰδέες ποῦ δὲν φύτρωσαν ποτὲ μέσ' τὸ κεφάλι τους, παρμένες ἀπ' ἑδῶ κ' ἐκεῖ καὶ δχι ἀπ' τῇ καρδιά τους, μᾶς τὰ σερβίρουν σοθαροὶ πῶς τάχα εἶνε δικά τους.

Κ' ἐμεῖς τὰ καταπίνομε — δῆθεν πῶς τὰ πιστεύομε ! Μᾶς κοροϊδεύονταν δηλαδὴ — μὰ καὶ τοὺς κοροϊδεύοντας. Κ' ἐνῷ ἀπὸ ποίησι οὐτε γρῦ δὲν νοιώθουν, κοντὰ στ' ἄλλα μᾶς ἔρχονται δχι πεζοὶ — στὸν Πήγασο καβάλα ! Κ' εἰν' δανεικὸς ὁ Πήγασος καὶ δανεικὰ τὰ λόγια τους ὅποῦ μ' αὐτὰ μᾶς κτίζουνε ἀνώγεια καὶ κατώγεια τους !

Δὲν λέω γι' αὐτοὺς ποῦ ἔγραψαν ἑδῶ — Θεὸς φυλάξοι ! Αὗτοὶ ἔξαιροῦνται βέβαια ! Ή εὐγένεια κ' ἡ τάξι ἀπ' τῇ κακογλωσσιά ἔξαιρει πάντοτε τοὺς παρόντας, καὶ “τὸν ἀναβαλλόμενον”, ψέλνει γιὰ τοὺς ἀπόντας ! Πάρ' το ἀν θὲς γιὰ ψέμματα, πάρ' το ἀν θὲς γι' ἀλήθεια ! Αὕτο δητεῖ τοῦ σαλονιοῦ τὸ ὄφος κ' ἡ συνήθεια ! ...

Ἐν ἄλλοις λόγοις, Τάκη μον, ἄκουσ' ἑδῶ κ' ἐμένα : ἀν θέλης νᾶχης στὴ ζωὴ λιγώτερα τὰ λάθη σου, ἀπ' τὰ ἐκατὸ ποῦ θὰ σοῦ λὲν πίστευε μόνο ἔνα, κι' δπου “πολλὰ κεράσια ἀκοῦς”, πάρ' τὸ μικρὸ καλάθι σου, Τὸ Ψέμμα πάει παντοῦ κομψό, μὲ γέλιο ἡ μὲ δάκρυ, μὰ ἡ 'Αλήθεια ἡ σεμνὴ στέκει δειλὰ στὴν ἄκρη... .

*Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Δεκεμβρίου 1906

ΣΑΤΑΝΑΣ