

# ΧΛΩΜΟ ΔΕΙΛΙΝΟ

Στὸν Κωνσταντῖνο Πεντέκοπη.

**X**ΛΩΜΟ, ψυχρὸ δειλινὸ χειμωνιάτικης μέρας. Δυνατὸ καὶ παγωμένο φυσοῦσε τὸ ἀγέρι, κι’ ἐγέμιζε μὲ κύματα κι’ ἀφροὺς μακριὰ τὴν θάλασσαν. Φηλὰ στὸν οὐρανό, τὰ σύννεφα πετοῦσαν γοργά, κοπαδίαστά, μαῦρα καὶ πυκνά, σὰν ἵσκιοι διωχμένοι ἀπὸ κάποια μυστικὴ πνοή, σὰν πελώρια κύματα μέσα στὸν ἀτέλειωτον ὥκεανὸ τοῦ ἀπείρου. Κι’ ἐκύτταξα κατὰ τὴν δύσι, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ δῶ τὴν τελευταίαν ἀκτίνα τοῦ ἥλιου ποῦ ἔγερνε στὴ δύσι του, μ’ ἀνώφελα. Μιὰ μεγάλη, βαρειὰ μελαγχολία ἐγέμιζε τὴν ψυχή μου κι’ ἐφοδούμην, σὰν νὰ μ’ ἐτριγύριζε κάποιος κρυφὸς κίνδυνος. “Ἐτσι εἰνε! Κάθε φορὰ ποῦ μιὰ χειμωνιάτικη μέρα γέρνει στὴ δύσι της, μὲ τὸ βαρὺ παράπονο πῶς δὲν εἰδε τὸν ἥλιο, ἀγαπᾷ καθένας νὰ γέρνῃ τὸ κεφάλι στὸ στῆθος, καὶ νὰ συλλογίζεται.

Εἶνε γραμμένο νὰ πέσουν τὰ φύλλα, ν’ ἀσπροφορέσουν τὰ βουνά, νὰ χαθοῦνε τὰ στρα μέσα στὰ σύννεφα. Εἶνε γραμμένο νὰ σδύσῃ κι’ ἡ ζωή, νὰ χαθῇ γιὰ πάντα ἐνα χαμόγελο, νὰ σωπάσῃ γιὰ πάντα μιὰ φωνή.

Εἶνε μαῦροι οἱ λογισμοὶ ποῦ φέρνουν στὸ νοῦ ἡ χειμωνιάτικες μέρες σὰν σδύνουν.

Χωρὶς νὰ θέλω ἡ σκέψι μου πέταξε πίσω στὰ περασμένα. Καὶ θυμήθηκα τὸ χλωμό της πρόσωπο καὶ τὰ μεγάλα της μάτια, στεφανωμένα ἀπὸ ἐνα μαῦρο κύκλο, γεμάτα μελαγχολία καὶ μυστήριο. Τὴν ἀγαποῦσα μὲ μιὰν ἥσυχη καὶ ἀλλόκοτη ἀγάπη ποῦ ἔμοιαζε περισσότερο μὲ

στοργή και μὲ οἰκτον. Τὴν ἔβλεπα νὰ χάνῃ λίγο - λίγο τὸ ἀδύνατο χρῶμα ποῦ ἔμενε στὸ πρόσωπό της, τὴν ἄκουα ν' ἀναπνέη βαρειὰ και βιαστικά, νὰ βήχῃ... Και διως μαζὶ μὲ τὸν πόνο ποῦ ἦταν ζωγραφισμένος βαθειὰ στὰ μάτια της, μιὰ ἐλπίδα τρεμόσθυνε δειλά: «Ἐκρύσσα πάλι, μὰ θὰ περάσῃ». Δὲν ἐφαντάζετο ποτὲ πῶς ὑπέφερε στ' ἀλήθεια, πῶς ἦτο καταδικασμένη, και ἀπὸ μέρα σὲ μέρα μεγάλωνε μέσα της ἢ ἀγάπη γιὰ τὸν κόσμο, γιὰ τὴν ζωή.

Περνούσαμε μαζὶ τὸ καλοκαῖρι στὸ μικρὸ χωριό, και θὰ θυμοῦμαι πάντα τὴς μετρημένες μὰ ἀτίμητες στιγμὲς ποῦ ἔζησα κοντά της. «Ολα τὴν ἐνδιέφεραν, δλα τὰ δρωτοῦσε μὲ τὴν παιδική της ἀφέλεια. Πολλὲς φορὲς ἔμενε ἀκίνητη και σιωπηλὴ κι' ἐκύτταζε τὸν ἥλιο νὰ σδύνῃ και νὰ χάνεται στὴν ἀνοικτὴ θάλασσα. Δὲν εἰμπόρεσα ποτὲ νὰ μάθω τί ἐσκέπτετο τότε και γιατί στὰ μάτια της τρεμόσθυναν τὰ δάκρυα. Ξεύρω μόνο πῶς σὲ κάθε τέτοια στιγμὴ τὴν ἔζηλευα πολύ, πολύ, και ποθοῦσα τὴν τύχη της ποῦ τὴν τραβοῦσε ἀπὸ τὴν ζωή, σιγὰ - σιγά, σὰν μὲ χάδια, σὰν σὲ ὅνειρο.....

Σὲ λίγο τὰ γιασεμιὰ χάθηκαν μαζὶ μὲ τὸ καλοκαῖρι, τὰ πρωτοβρόγια ποτίσαν τὴν διψασμένη γῆ και στὰ ψηλὰ κλαδιὰ φύσηξε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ φθινοπωρινὸ ἀγέρι. Και μιὰ μέρα, μαζὶ μὲ τὰ πρῶτα φύλλα ποῦ σκέπασαν νεκρὰ τὰ ἐργμωμένα μονοπάτια, ἔγειρε κ' ἐκείνη στὸν ὕπνο, γιὰ νὰ μὴν ξυπνήσῃ ποτέ. Τὴς φόρεσαν λευκὰ και τὴν σκέπασαν μὲ λουλούδια.....

Τὰ χρόνια πέρασαν γοργά, μὰ δταν φυσᾶ ψυχρὸ τ' ἀγέρι και τὰ μαῦρα σύννεφα διώχνουν τὸν ἥλιο, θυμοῦμαι πάντα τὴν λίγη μὰ ζηλευμένη της ζωή.

Ἀργοπερνᾶ τὸ δειλινὸ πνιγμένο ἀπὸ τὸν πόνο, ποῦ πέφτει βαρύς, σταλαγματιὰ - σταλαγματιὰ ἀπ' τὸν συννεφιασμένον οὐρανό, κι' ἐγὼ μονάχος συλλογίζομαι..... κ' εἶνε μαῦροι οἱ λογισμοὶ ποῦ φέρνουν στὸν νοῦ, ἢ χειμωνιάτικες μέρες σὰν σδύνουν...