

χειρά του δι' ἀνθρωποκτονίας καὶ τοῦτο θά κοσμηῆ ἔτι μᾶλλον τὴν τιμὴν του. Πρόθυμος πάντοτε νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν πατρίδα του, νὰ προστατεύσῃ τοὺς ἀδυνάτους καὶ ὑπερασπίζηται τιμίως τοὺς προσφιλεῖς αὐτῷ καὶ μὲ θυσίαν τοῦ ἰδίου του αἵματος, ἐνεργεῖ ἀείποτε μετὰ τῆς ἀκλονήτου ἐκείνης πεποιθήσεως καὶ εὐσταθείας, ἣτις εἰς μόνην τὴν ἀληθῆ ἀνδρείαν προσιδιάζει. Πεποιθὼς εἰς τὴν συνειδήσιν αὐτοῦ βαδίζει φέρων ὑψηλὰ τὸ μέτωπον καὶ οὔτε φεύγει οὔτε ἀναζητεῖ τὸν ἐχθρόν του. Δὲν φοβεῖται τὸν κίνδυνον, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα.

«Οἱ ἀμφιβόλου εἰλικρινεῖας ἄνθρωποι καὶ οἱ πρόθυμοι νὰ προκαλῶσι τοὺς ἄλλους εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄνθρωποι ἐστερημένοι τιμῆς, οἵτινες φοβούμενοι μήπως δημοσίᾳ ἐκδηλώσωσι πρὸς αὐτοὺς οἱ ἄλλοι τὴν περιφρόνησιν των, πειρῶνται νὰ καλύψωσι τὴν ἀτιμίαν τοῦ βίου των διὰ τοιούτων ἐπεισοδίων δῆθεν τιμῆς.

«Ἡ ἀληθῆς ἀνδρεία ἔχει μείζονα σταθερότητα καὶ ὀλιγωτέραν σπουδὴν. Ὁ ἐντιμὸς ἄνθρωπος φέρει αὐτὴν μεθ' ἑαυτοῦ πανταχοῦ καὶ πάντοτε : εἰς τὰς μάχας, εἰς τὰς συναναστροφάς, ὑπὲρ τῶν ἀπάντων καὶ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Φέρει αὐτὴν καὶ ἐπ' αὐτῆς ἀκόμη τῆς κλίνης τοῦ ἀντιτάσσων αὐτὴν κατὰ τῶν ἀληθόνων καὶ κατὰ τοῦ θανάτου. Ἡ ἐμπνεύουσα τὴν ἀνδρείαν ψυχικὴ δύναμις θαυμάζεται εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ εἰς πᾶσαν ἐποχὴν. Ὑψοῖ τὴν ἀρετὴν ὑπεράνω τῶν γεγονότων καὶ τῶν ἐθίμων καὶ οὐκ οὐκ συνίσταται εἰς τὸ μάχεσθαι, ἀλλ' εἰς τὸ μὴ φοβεῖσθαι.»

Τί θὰ ἔλεγεν ἄρα γε ὁ μέγας ἐκ Γενεύης φιλόσοφος, εἰν ἡδύνατο τότε νὰ μαντεύσῃ ὅτι μετὰ τινα ἔτη καὶ ὀλίγα χιλιόμετρα μακρὰν τοῦ τόπου ἐνθα ὁ Εὐρυβιάδης ὕψωσε τὴν ράβδον του κατὰ τοῦ Θεμιστοκλέους χωρὶς νὰ λάβῃ τὸ ἐπισκεπτήριόν του, κυβερνῆται καὶ νομοθετῆται τῆς Ἑλλάδος ἐμελλον νὰ συναντῶνται κρούφα μὲ τὰ ὄπλα εἰς τὰς χειράς κατ' ἀλλήλων ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς ΤΙΜΗΣ ;

ΙΩ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ

Εἰς ἀρειμάνιον μονομάχον

ΕΘΑΥΜΑΣΑ τὸ θάρρος σου κατὰ τοῦ ἀντιπάλου . . .

καὶ τὰ γερὰ τὰ δόντια σου ἐθαύμασα ἐξ ἄλλου !

Ἐπῆγες μὲ ἀπόρασιν νὰ φῶ τὸν ὕβριστή σου,

καὶ ἕνα τ ρ α π ἔ ζ ι τοῦραγες πρὸς χάριν . . . τῆς τιμῆς σου !

ΣΑΤΑΝΑΣ