

δος, ἐπέπρωτο νὰ ἐπαληθεύσῃ, ἀλλὰ φεῦ! ύπὸ συνθήκας λίαν δυσμενεῖ; διὰ τὸ ἔθνος. Διοικῶν τὸ Σον τάγμα τοῦ βου συντάγματος κατὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμον τοῦ 1897 διέπρεψεν εἰς τὴν ἐν Ἡπείρῳ φονικωτάτην μάχην τοῦ Γριμπόβου, ἐπὶ διήμερον διαρκέσασαν προσπαθῶν δὲ νὰ μεταδώσῃ εἰς τοὺς ὑπ' αὐτὸν ὅλην τὴν φλόγα τῆς ἴδιας φιλοπατρίας καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ θάρρους καὶ τῆς αὐτοθυσίας, ἔξετέθη εἰς τὸ ἔχθρικὸν πῦρ καὶ ἐπλήγη θανατίμως τὴν 1ην Μαΐου 1897. Ἐκ τοῦ τραύματος ἀπεβίωσε μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγκαταλιπὼν σύζυγον καὶ ἐξ ὄρφανὰ ἀνήλικα, ὡς μόνην δὲ κληρονομίαν εἰς αὐτὰ τὸ τετιμημένον στρατιωτικόν του δνομα. Ἐν τῇ ἐκθέσει τοῦ κ. Στράτου, τοῦ ἐνεργήσαντος ἐνόρκους ἀνακρίσεις περὶ τῆς διαγωγῆς τῶν ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν πολεμικὴν δράσιν ἐν Ἡπείρῳ, γίνεται εὑφημος μνεία καὶ ἀποδίδεται ὁ δίκαιος ἔπαινος εἰς τὸν ἀνδρείως πεσόντα στρατιώτην.

Τοιοῦτος ἐν ὅλιγαις γραμμαῖς ὁ Ἀθαν. Κοκκοτάκης. Γενναῖος, ὑπερήφανος, εὐγενῆς τὸ φρόνημα, ἀγαθώτατος τὸν ψυχὴν, ἵπποτικὸς τὸν χαρακτῆρα, οὐδενὶ οὐδέποτε δοὺς ἀφορμὴν παραπόνου, ἐν καὶ μόνον ἰδανικὸν εἶχε — τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος μίαν καὶ μόνην λατρείαν — τὴν πρὸς τὴν πατρίδα ἀκραιφνῆ ἀγάπην, ὑπέρ τῆς καὶ ἔθυσιάσθη.

“ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΝ,,

 Α νᾶσουνε ἀμυγδαλιά, τρελή γαλανομμάτα,
ἔλουλουδισαν πρώϊμα τὰ παιδικά σου νιάτα,
κι' ἡ μάνα σου δὲν ἐπρεπε στὸν κόσμο νὰ σὲ βγάνη
μὲ τὴν προστέλλα τοῦ σκολειοῦ καὶ μὲ κοντὸ φουστάνι.

Παράξενο! τόσο μικρή, νὰ φαίνεσαι κοπέλα...
κι' δτι μὲ τὸ παιδιάτικο τὸ ντύσιμο εἶσαι τρέλα
καὶ πᾶς ζητώντα σκοτωμούς μὲ τὸ κοντὸ φουστάνι,
γιὰ δὲ στὸ λέ' ἡ δασκάλα σου. κι' ἀν σοῦ τὸ πῆ τί χάνει...;

Ἐτσι ντυμένη δταν τραβᾶς γοργή γιὰ τὸ σκολειό σου,
δλους, τρελοὺς καὶ φρόνιμους, τοὺς πέρνεις στὸ λαιμό σου.
Κι' ἀλήθεια.. Εἶναι κόλασι, τόσο κοντὸ φουστάνι
κοπέλα, ἀπ' τὴ δασκάλα της ψηλότερη, νὰ βάνη.

“Αρτα

Α. ΓΑΒΡΙΛΗΣ