

λυρωδὸς τῶν δρυμώνων τῶν ὑπερυμνήτων Λευκῶν Ὄρέων Βάρδος θὰ τραγωδῇ τὰς ἐθνικὰς θυσίας τοῦ στρατοῦ τῆς Κατοχῆς, ἐνῷ ὁ τοῦ Ὅψιστου λειτουργὸς ὑψῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Ἀλικιανοῦ τὰ "Ἄχραντα Μυστήρια" θὰ μνημονεύῃ ἐν ἄκρᾳ κατανόησει εὐγνωμόνως τῆς ὑπέρ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς Κρήτης τόσῳ ἐνδόξῳς πεσούσης τριάδος ἐκείνης τῶν ἀξιωματικῶν καὶ τῶν ἄλλων αὐτῶν συντρόφων ὁπλιτῶν.

B. ΨΙΑΚΗΣ

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

I

Φεο δὲ βορῆας δὲ ἄγριος τῇ Φύσι ἀναταράζει
καὶ μέσα δὲ Χάρος μιὰ διπλὴ πανήγυρι γιορτάζει.
εἶνε διπλὴ δὲ φτερούγα του κι' αὐτὸς γιὰ δυὸ πονεῖ:

Μιὰ καταχνιὰ ἀπὸ αἴματα μπρές 'c τὸ φονηᾶ χυμένη,
μιὰ μουσικὴ σὲ στεναγμούς καὶ βόγγους τονισμένη,
σὰ μάγγανο τὸν σφίγγουνε, τοῦ πνίγουν τῇ φωνῇ.

Μὰ γύρω εἰς τὸ πάναγνο παρθενικὸ κρεββάτι
σέρνουν χορὸ οἱ ἄγγελοι κατάλευκοι, χιονάτοι:
— Εκεῖ ψυχομαχᾶ φονηᾶς, ἐδῶ κόρη ἀγνή.

II

—Φρίκη! τὸ αἷμα κόκκινο τὰ μάτια μου θολώνει
ἀπ' τὸν ἀχνό του σύννεφο κατάμαυρο πλακώνει
καὶ κατακαίει τὰ στήθεια μου τῆς λύσσας ἡ φωτιά.

Στερνὴ στιγμή, τὰ βάσανα τ' ἀτέλειωτα δὲν παύεις,
καινούργια δίψα μέσα μου γιὰ αἷμα μοῦ ἀνάβεις
κι' ἄγριους πόθους μοῦ ξυπνᾶς μὲ μιὰ σου σαΐτιά.

Πίσω μαυρίλα, πύρινα ποτάμια ἐμπρός ξανοίγουν,
μαῦρες σκιές σὲ ἔνα χορὸ δαιμονισμένο σμίγουν.
Ἄ ! Κόλασι, πατρίδα μου, ποῦ σὲ ἔχω 'c τὴν καρδιά.

III

— «Πατέρα, ὁ Παράδεισος ντυμένος 'c τῇ λαμπράδᾳ
ώ ! τί μαγεία καὶ χρώματα καὶ οὐράνια ὡμμορφάδα
εἶνε τῆς νέας μου ζωῆς ἢ ποθητή φωληά.

«—Σώπα, γιὰ μὲ τὰ βάραθρα βογγοῦν τῆς γῆς τῆς μαύρης,
ἐσὺ τὸ φῶς τὸ πάναγνο πέτα ψηλὰ γιὰ ναῦρης,
μὰ ἐμὲ προσμένουν τῆς φωτηᾶς τὰ πύρινα φιλιά.

«—Γιὰ δὲς ψηλά ! Παρηγοριὰ θὰ βρῆς ἐκεῖ, πατέρα,
«—Εἶνε γιὰ μένα ἢ σκοτεινὰ παντοτεινή μου ἡμέρα,
τραγοῦδι μου τοῦ Σατανᾶ ἢ βροντερή λαλιά.

IV

Στερνή στιγμή ! Τὰ ροῦχα του ξεσχίζει καὶ χτυπιέται
μέσ' 'c τὸ ἀφρισμένο στόμα του βραχνή κατάρα σβυέται
κι' οἱ μουγγρισμοί του χάνονται 'c τοῦ ἀγέρα τῇ βοή.

Μὰ δίπλα του σὰν ὄνειρο καὶ σὰν τραγοῦδι σδύνει
ἡ κόρη· ἔνα χαμόγελον οὐράνια χάρη χύνει
'c τὰ χειλια ὅπου ἀφήσανε τὴν ὕστερη πνοή.

Κόσμε, βιβλίο ἀτέλειωτον. ὅποιος ἐμπρός σου γείρη,
θὰ δῃ 'c αὐτὸ τὸ ἄγριο τοῦ χάρου πανηγύρι
τὴν κωμωδία τὴν τραγική ποῦ λέγεται : Ζωή.

'Εν Πειραιεῖ

I. Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ