

Η ΤΡΙΧΑ



ΜΑ δὲν ὑποφέρεται πλέον αὐτὸς ὁ παράδοξος ἄνθρωπος μὲ τὸν πιὸ παράδοξον ισχυρισμόν του! Ἀκοῦς ἐκεῖ νὰ ὑποστηρίζῃ καλὸς καὶ σώνει πῶς ποτὲ στὴ ζωὴ του δὲν τὸν γέλασε γυναικα — οὔτε αὐτὴ ἡ δική του — καὶ πῶς ἐξ ἀρχῆς καὶ πάντα ἐννόησε καὶ ἀγεκάλυψεν ὅλες τέσ πανουργίες καὶ ὅλες τέσ μυστικές βρωμοδουλείες τῶν ἔρωμένων του!

— Κάθε ἄνθρωπος, ἔλεγε, ἂν δὲν εἴνε ὄλοτελα βλάκας, μπορεῖ νὰ προδοθῇ ἀπὸ μιὰ φιλάρεσκη — γιατὶ ὑπάρχουν καὶ ἕρωτες ἔξαφνικοὶ κι ἀφοῦ

σ' ἔνα λεπτὸ μποροῦν νὰ παρθοῦν καὶ νὰ δοθοῦν γίλια τὸ λιγώτερο φιλιὰ — ἀλλὰ ν' ἀπατηθῇ ποτέ. Ἄγαμέμνων ή Βελισσάριος ἐν γνώσει μου, ναί, ἀλλ' Ἄγαμέμνων καὶ Βελισσάριος χωρὶς νὰ τὸ ξέρω, ποτέ! Ἐνῷ ἐγὼ κυττάζω ἀπ'

ΣΗΜ.— Ο ἐν Λεμησσῷ τῆς Κύπρου εὐπαίδευτος λόγιος καὶ ποιητὴς κ. Μ. Δ. Φραγκούδης, διευθυντὴς τῆς αὐτόθι ἐφημερίδος «'Αλήθεια», ἐκ τῶν ὄλιγων ἐν τῷ ἔξωτερικῷ δοκίμων ἀντιπροσώπων τῆς ἐλληνικῆς λογοτεχνίας, εἶνε ἥδη γνωστὸς εἰς τοὺς φίλους τοῦ Ἡμερολογίου ἐκ τῶν τέως ἐν αὐτῷ ἔημοσιευθέντων τρυφερῶν αὐτοῦ στίχων, ἐφ' ὃ, κατὰ τὴν καθιερωθεῖσαν ἐν αὐτῷ ἀρχὴν, παρουσιάζομεν διὰ τῆς ἄνωθι εἰκόνος τὸν συμπαθῆ φίλον καὶ συνεργάτην εἰς τοὺς ἀναγνώστας ἡμῶν.

τὸ παράθυρο, ἐσὺ μπορεῖ ἔξαφνα ν' ἀγκαλιάζῃς τὴν ἐρωμένην μου, μά, σὰ στρέψω, θὰ καταλάβω ἀμέσως. πῶς τὴν ἀγκάλιασες. Ἡ πανουργία, φίλε μου, τῶν γυναικῶν — μ.' ἔσα κι' ἀν λέγουν ἔχει τὴν ἀφέλεια καὶ τὴν ἀπλότητα παιδιοῦ.

Ἡ ἵδια ἡ Ἀφροδίτη, ποῦ ἦταν θεά, δὲ μπόρεσε νὰ γελάσῃ τὸν Ἡφαίστον, ποῦ δὲν ἦταν καὶ ἀκουστὸς γιὰ τὴν ἔξυπνάδα του, καὶ δὲ γλύτωσε μὲν ἀπὸ τὰς γνωστὰς ἐπὶ τοῦ μετώπου ἀποφύσεις, ἀλλὰ τὴν ἔπιασε στ' ἀτσαλένια του τὰ δίχτυα. Ἐπαναλαμβάνω λοιπόν, πῶς φτάνει νὰ μὴν εἶνε κανεὶς κουφός, στραβός ἢ ἡλίθιος, κι' εὔκολα μπορεῖ νὰ καταλάβῃ ὅ, τι ἡ γυναικα δὲν λέγει, νὰ δῆ ὅ, τι θέλει νὰ κρύψῃ καὶ νὰ μαντέψῃ τὰ πιὸ κρυφὰ μυστικά της.

Θὰ μου πῆς ἵσως μὰ τότε γιατὶ στὸν κόσμο οἱ τόσες γιλιάδες Ἀγαμέμνονες κι' οἱ τόσες χιλιάδες Βελισσάριοι; Ἄ, φίλε μου, μὴν κυττᾶς αὐτοὶ ποῦ φαίνονται γελασμένοι, δὲν εἶνε καὶ στ' ἀλήθεια, ἀλλὰ προσποιοῦνται πῶς εἶνε. Γιατί; διότι ἀγαποῦν. Ἡν κάμουν, πῶς θὰ τὰ ποῦν, τελείωσε! ἀντίο! ἐπέρχεται ἡ ρῆξις, τὸ πουλάκι πετάει. Ἔχουν λοιπὸν τὴν ποταπότητα — ἀς ποῦμε ἔτσι — νὰ σκεπάζουν τὰ πράγματα, νὰ μὴ τές ντροπιάζουν, ἀπὸ φόδον, μήπως τές γάσουν, γιατὶ τὰ διαβολάκια, αὐτὲς οἱ γυναικες, ὅσο πιὸ ἀπιστες, τόσο πιὸ χαριτωμένες καὶ τόσο πιὸ ἑλκυστικὲς καὶ τόσο πιὸ ἐπιθυμητὲς εἶνε. Κι' εἶνε τόσο μικρουλάκια, τόσο μελοζυμωμένα τὰ στοματάκια τους, ποῦ τές κόδουν τόσο ἄσχημα! Πῶς λένε ψέμματα, τὸ ξέρουμε καλά: δὲν τὰ φιλοῦμε ὅμως γι' αὐτὸ δλιγώτερο. Μ' ἀς τ' ἀφίσουμ' αὐτά, κι' ἄκου, τί θὰ σου πῶ: Μὲ βλέπεις ἐμένα; οὔτε προβλεπτικός φαίνομαι, οὔτε ἐφευρετικός εἰς στρατηγήματα σὰν τὸ Φίγαρο εἴμαι καὶ ὅμως μπορῶ νὰ σὲ βεβαιώσω, χωρὶς νὰ θέλω νὰ καυχηθῶ, ὅτι ἡ γυναικα ποῦ θὰ μ.' ἀπατήσῃ, δὲν ἔδεσεν ἀκόμα τὴν καλτσοδέτα της γύρω στὴν τορνευτήν της τὴν γάμπα, οὔτ' ἐσκέπασε ἀπαλὰ-ἀπαλὰ μὲ λεπτὸ καὶ μυρωδάτο στρώμα πού δρας τὴν τριανταφυλλένια φρεσκάδα τοῦ προσώπου της· μὲ δυὸ λέξεις, ἡ γυναικα, ποῦ θὰ μ.' ἀπατήσῃ, ἀκόμα δὲ γεννήθηκε!»

«Ω! μ.' αὐτὸ ἦταν πάρα πολύ! καὶ τόσο πειράχθηκα, ποῦ

χωρίς καλά καλά νὰ συλλογιστεῖ, ἐν τοιαν συγχωρημένη ἡ
ἀδιαχρισία μου, τὸν ἔρωτησα:

— Δὲν εἶν' ἡ Φρόσω αὐτὴ π' ἀγαπᾶς τώρα;

— Ναι.

— Η Φρόσω μὲ τὰ ἀνοιγτὰ-ἀνοιγτὰ γαλανὰ μάτια, ποῦ
θείγουν τόσην ἀθωότητα;

— Ναι.

— Μὲ τὰ καστανά, τὰ λιγάκι ἔσανθούτσικα μαλλιά, ποῦ
πέφτουν κατσαρωμένα στὸ μετωπάκι της;

— Ναι.

— "Εγει κανένα καπελλάκι μ' ἔνα πουλάκι ἀπάνω, ποῦ
τσιμπάει ἔνα μπουκέτο ἀπὸ κεράσια;

— Ναι.

— "Εγει κ' ἔνα φόρεμα γαλάζιο, ποῦ τῆς πηγαίνει θαυ-
μάσια καὶ τὴ σφίγγει στενά-στενά, σὰ νὰ τὴν ἀγκαλιάζῃ
ζουλιάρικα;

— Ναι.

— "Ε λοιπόν! Τὴ Φρόσω σου, τὸ πρωΐ, δὲν εἶνε δυὸ ώρες,
ποῦ τὴν εἶδα σ' ἔνα ἀμάξι μὲ μισοχατεβασμένες τέσ κουρ-
τίνες μ' ἔνα νέον μὲ μακριὰ κατάξανθα μαλλιά, ποῦ τῆς
μιλοῦσε ἀπὸ κοντὰ κρυφὰ κρυφὰ στ' αὐτὶ της καὶ τῆς κρα-
τοῦσε τὰ χέρια!

'Ο παράξενος ἄγθρωπος ἔσκασε στὰ γέλοια.

— Εἰν' ἀδύνατον, εἶπε.

— Τὴν εἶδα.

— "Οχι..

— Μὲ τὰ γαλανά της τ' ἀθῶα ματάκια!

— "Οχι..

— Μὲ τὰ ἔσανθουλὰ μαλλιά της, τὰ κατσαρά!

— "Οχι..

— Μὲ τὸ γαλάζιο της φόρεμα, ποῦ τὴ χαϊδεύει σφιγτά!

— "Οχι..

— Μὲ τὰ γαλανά της φόρεμα, ποῦ τὴ χαϊδεύει σφιγτά!

— "Οχι..

— Τὴν εἶδα, σου λέγω ἄγγιζε κατακόκκινη μ' ἔνα της
ρίλημα τὰ γρυσᾶ μαλλιά του ἀντεραστοῦ σου!

— "Οχι, οχι, χίλιες φορὲς οχι. 'Αλλὰ κι' ἀν ἀκόμη δὲ γελάστηκες, εἴπε σὲ λιγάκι, ἀπὸ καμμιὰν ὄμοιότητα, καὶ πάλι αὐτὸ δὲν ἔχει τίποτε νὰ καμη μὲ τὴν θεωρίαν μου, ἡ ὅποια εἶνε ἀπόλυτος. Προδομένος, ξεστω! — ἡ προδοσία εἶνε πάντοτε πιθανή — ἀλλ' ἀπατημένος, οχι! Γιατί, σὲ λίγο, μόλις γυρίσω σπίτι, θὰ ξέρω, ἀν στ' ἀλήθεια ἡ Φρόσω μ' ἐπρόδωσε, ἀπὸ ἕνα πολὺ παράξενο, σὲ βεβαιόνω, σημάδι, που μπορεῖ νὰ ικανοποιήσῃ καὶ τὸν πλέον τρελλὸν ζουλιάρην.

— Θὰ ξέρης; Πῶς;

— 'Απὸ μια μικρή προφύλαξη, που κάμνω, ἐδῶ καὶ τρία χρόνια.

— Προφύλαξη;

— Πολὺ ἀναγκαίαν. Μιὰ γυναῖκα, σσο κι' ἀν βιάζεται νὰ πάῃ σ' ἕνα ραντεβοῦ, δὲν θὰ τρέξῃ, μου φαίνεται, μὲ τὲς μεταξωτὲς τριανταφυλλένιες παντούφλες, που βάζει, ἀμα κατεβῆ ἀπὸ τὸ στρώμα. Δὲν εἰν' ἔτσι; Λοιπόν, στὴ φτέρνα τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὰ σκαρπίνια, που συνηθίζει ἡ Φρόσω νὰ βάζῃ γιὰ τὲς ἐπισκέψεις καὶ τὸν περίπατο, κολλῶ, μόλις σηκωθῶ, μὲ μιὰν ὅστιαν ἀσπρη — χωρὶς κανένας νὰ τὸ ξέρη — μια τρίχα μαύρη, ἀπὸ τὰ δικά μου τὰ μαλλιά. Αδύνατον νὰ κάμη δυὸ τρία βήματα μὲ τὰ ὑποδηματάκια αὐτά, χωρὶς ἡ τρίχα νὰ μὴ ξεκολλήσῃ καὶ νὰ γαθῇ εἰτε ἀπὸ τρίψιμο, ἢ εἰς τὰ σκαλιά τῆς σκαλας ἡ εἰς τὰ πεζοδρόμια τοῦ δρόμου! Δὲν ἔχω λοιπόν, ἀμα γυρίσω σπίτι, παρὰ νὰ ρίψω μιὰ ματιὰ στὸ ἀποκαλυπτικὸ σκαρπίνι, γιὰ νὰ μάθω, ἀν ἡ Φρόσω ἐθγάγκε ἔξω ἡ ἀν δὲν τὸ κούνησε ἀπ' τὸ σπίτι

— "Α! πολὺ ἀβριστα πράγματα! τὸν διέκοψα ἔγω. Μιὰ γυναῖκα μπορεῖ νὰ βγῆ, χωρὶς μὲ τοῦτο νά.....

— "Α! οχι, φίλε μου. "Αμα βγαίνῃ, χωρὶς ἐγὼ νὰ τὸ ξέρω, σημαίνει ὅτι δὲν εἶνε μ' ἀθωότητα!

— "Ας εἶνε, ἀφοῦ τὸ θέλεις, καὶ τὸ ὄμοιογῶ: ἡ προφύλαξη σου εἶνε πολὺ ἔξυπνη. 'Αλλ' εῖσαι βέβαιος, πῶς ἡ Φρόσω δὲν ἔννόησε τὴ παγίδα που τῆς στήνεις;

— 'Απολύτως βέβαιος! Καὶ τώρα, πᾶμε, σὲ παρακαλῶ, μαζὶ σπίτι, γιὰ νὰ πιστοποιήσουμε, ἀν ἡ τρίχα εἶνε ἡ δὲν εἶνε στὴ θέσι τῆς.

— Εφτάσαμε σπίτι του. 'Ο παράξενος ἄγθρωπος, μ' ἔφερε

καὶ μ' ἄφισε στὸ σαλόνι. Κοντὰ στὸ παράθυρο κάθοιται ἡ Φρόσω· μ' ἔχαιρέτησε δειλὰ-δειλὰ μ' ἐνα κούνημα τοῦ χαριτωμένου κεφαλιοῦ τῆς καὶ χαμήλωσε πάλι γρήγορα τὰ μάτια. "Ετοι ψηλή, λιγάκι χλωμή καὶ τόσο φρόνιμη—ἔρραβε μὲ γληγοράδα, — θὰ τὴν ἔπερνε κανεὶς — τόσον ἐφαινόταν ἀθώα — μὲ ἄγγελον ἀρετῆς καὶ πρότυπον καλῆς οἰκοκυρᾶς.

Δὲν εἶγα βέβαια καμμίαν ἀμφιθολία πῶς αὐτὴ ἦταν, ποῦ εἶδα στ' ἀμάξι· μὴ μπροστὰ σὲ τέτοια ντροπαλότητα καὶ φρονιμάδα, ἐδίστασα ἀληθινὰ νὰ τὴν ἀναγνωρίσω. "Επειτα θαρροῦσα ἀδύνατον τὰ μακριὰ ἐκεῖνα γέρια, μὲ τὴν μαρμαρένιαν ἀσπράδα ν' ἀνατρίχιασαν ἀπὸ πύρινα σοιξίματα καὶ ἄνομα φιλιά, ν' ἀτίμασαν τὰ σγεδὸν παρθενικὰ ἐκεῖνα γείλη!

Στέξ σκέψεις αὐτὲς ἀνάμεσα, μ' ἐφώναξεν ὁ φίλος μου ἀπ' τὸ διπλανὸ τὸ δωμάτιο. 'Επηγγα καὶ τὸν ἀντάμωσα.

"Ετρεξε πάνω μου ὀλόγχαρος.

Μὲ τὸ ἀριστερὸ του τὸ γέρι κρατοῦσε καὶ μὲ τὸ δεξῖ μοῦ-δειχγε θριαμβευτικὰ τὴ φτέρνα ἐνὸς σκαρπινιοῦ, διou μιὰ τρίχα ἦταν κολλημένη μὲ μιὰν ὅστεαν ἀσπρην, ἀνάγγικην!

Νικημένος ἔχαμήλωσα τὸ κεφάλι. Καὶ μολονότι μὲ εἴχε πρὸ δλίγου πολὺ ἐρεθίσει, τὸν λυπήθηκα τὸν κακομοίρη καὶ δὲν ἐθεώρησα καλὸν νὰ τὸν πικράνω, λέγοντας, ὅτι ἡ τρίχα, ἡ κολλημένη στὴ φτέρνα τοῦ σκαρπινιοῦ μὲ τὴν ἀνάγγικὴν ὅστεαν, ἦταν μιὰ μεγάλη τρίχα ξανθή!

(Μίμησις)

"Ἐν Κύπρῳ, 1899.

Μ. Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ

· Ο ἀφηρημένος ·

Εἶνε κανεὶς ἀφηρημένος ἢ διότι σκέπτεται πολὺ ἢ διότι δὲν σκέπτεται διόλου. "Δρα μόνον οἱ μεγαλοφυεῖς καὶ οἱ βλάκες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἦνε ἀφηρημένοι.