

Οἱ ἄγγριοι στρατιῶται ὤρμησαν πρὸς τὰ ἐκεῖ, ἀπεκάλυψαν τὴν μητέρα καὶ ἤρπασαν τὸ βρέφος. Καὶ ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἔξω συνεκράτουν τοὺς ἵππους των ὑβρίζοντες καὶ ὁ πατήρ του συνέσφιγγε τὰς πυγμὰς ἐν ἐπιγνώσει τῆς οἰκτρᾶς του ἀδυναμίας, οἱ δῆμιοι κατέφεραν τὴν ρομφαίαν ἐπὶ τοῦ μικροῦ τραχήλου καὶ ἡ μικρὰ κεφαλὴ ἀποκοπεῖσα κατεκυλίσθη πρὸ τῶν ποδῶν τῆς μητρὸς. Τὸ αἷμα ἔβαψε τὸ πρόσωπόν της καὶ τεμάχιον σαρκὸς ἐσφηνώθη εἰς τὸ στόμα ὡς διὰ νὰ τῆς πνίξῃ τὴν τελευταίαν κραυγὴν.

Καὶ ἀπῆλθον οἱ στρατιῶται ἐξηγγριωμένοι τῶρα ἐκ τῆς θεᾶς τοῦ αἵματος καὶ ἐτράπησαν εἰς ἄλλο θῦμα των, ἐνῶ ἡ μήτηρ ἀλλοφρονοῦσα ἐκ τῆς ὀδύνης, μὲ τὴν κόμην λυτὴν, ἐρρίφθη εἰς τὸν δρόμον διὰ νὰ φωνάξῃ ἐκεῖ ἐλευθέρα καὶ νὰ ἐκχύσῃ τὸν πόνον της.

Καὶ τὴν στιγμὴν ἐκείνην ὁ τέκτων Ἰωσήφ καὶ ἡ σύζυγός του Μαρία, παρακάμπτοντες μὲ τὸν Ἰησοῦν ἐπὶ τῆς ὄνου τὴν μικρὰν ἀνωφέρειαν τοῦ Σαφῆδ, εἰς τὴν καμπὴν τῆς ὀποίας ἐβλέπον πλέον τὸν δρόμον τοῦ κόλπου Χαϊφά, ἀπὸ τὸν ὅποιον θὰ ἐσώζοντο πρὸς τὴν Αἴγυπτον, ἤκουσαν τὴν σπαρρακτικὴν κραυγὴν τῆς μητρὸς ἀνερχομένην πρὸς τὰ ὕψη καὶ ἐρρίγησαν εἰς τὴν πρώτην κατάραν, ἡ ὅποια ἀπηυθύνετο κατὰ τοῦ ἱεροῦ παιδίου.

— Ὅποιος δῆποτε καὶ ἂν εἶσαι σὺ ὁ Μεσσίας, διὰ τὸν ὅποιον χάνομεν τὰ τέκνα μας, τὸ αἷμα των ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου !

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εἰς τὸν φίλον μου Ρ'...

πιστεύοντα εἰς τὴν μετεψύχωσιν.

ΜΙΑ γάτα χθὲς ἐχίμισε τὰ μάτια νὰ σοῦ βγάλῃ.
Μὰ ἀφοῦ τὴ μετεψύχωσι πιστεύεις ἔς τὰ σωστά σου,
πές μου νὰ ζῆς :— Ἐ τὴ γάτα αὐτὴ ἔμπορεῖ νὰ ἦταν ἄλλη
παρὰ ἡ μακαρίτισσα ψυχὴ . . . τῆς πεθερᾶς σου ;

ΣΑΤΑΝΑΣ