



ΜΙΛΑΣ Δ. ΣΕΪΖΑΝΗΣ \*

ΤΩ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩ ΑΝΔΡΙΑΝΤΙ  
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ

[ Ἀπηγγέλθη ἐν Μιτυλήνῃ κατὰ τὰ ἐπίσημα ἀποκαλυπτῆρια  
τῇ 30 Ἰανουαρίου 1896. ]

I

ΣΤΑ μαρμαρένια πόδια σου, ποῦ ἔχουν στυλοβάλη  
τῆς Μιτυλήνης τὴν καρδιά,  
ἀπὸ εὐχαῖς θεάκουσταις καὶ δέησες γιομάτη,

\* ΣΗΜ. — Ὁ ἐν Σμύρνῃ ἔμμουσος λόγιος καὶ δημοσιογράφος κ. Μ.  
Δ. Σεϊζάνης τυγχάνει ἀπὸ πολλοῦ γνωστός ὡς εἰς τῶν δεξιῶν χειριστῶν  
Κ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 1898.

κομμέν' ἀπὸ τὰ βάθη τῆς, χλωρὰ καὶ μυρισμένα,  
 θὰ καταθέσω δυὸ κλαδιὰ  
 τῆς δάφνης τῆς ἀθάνατης, ποῦ λέν «εὐγνωμοσύνη».  
 Κύτταξε γύρω, Σοφοκλῆ, μὲ 'μάτια δακρυσιμένα  
 πόσοι ἀπ' τὴν ἀστέρευτη θὰ τὰ ποτίζουν κρήνη·  
 καὶ θὰ φουντώσουν γύρω σου,  
 καὶ γύρω σου θ' ἀνθίσουν,  
 καὶ θεὸς νὰ ἔλθουν γεναῖς αὐτοῦ νὰ γονατίσουν  
 μὲ χέρια εἰς τὸν Οὐρανὸ ἐπάνω σηκωμένα  
 νὰ τὸν παρακαλέσουν ἀπὸ καρδιάς γιὰ σένα.

## II

Τὸ μέτωπό σου τ' ἀψηλό, ποῦ στρέφει στὰ Οὐράνια  
 καὶ χύνει φῶς ἀγγελικό,  
 τῆς Μιτυλήνης τὰ παιδιὰ μὲ δίκχη περηφάνεια  
 νὰ στεφανώσουν ἤλθανε μ' ἀμάραντο στεφάνι.

Ρίξε τους βλέμμα πατρικό . . .

Μὲ μιὰ ψυχὴ, μὲ μιὰ καρδιά, σύσσωμος, μ' ἓνα χέρι  
 ἡ Μιτυλήνη σήμερα 'στὴν κορυφὴ σου φθάνει  
 καὶ μὲ ἀγάπης ἱερὸ παλμὸ σοῦ τὰ προσφέρει.  
 Εἰς τῆς ἀγάπης τὸν βωμό, ἐδῶ νὰ μαρμαρώσουν  
 τὰ πάθη τῆς διχόνοιας νὰ μὴ ξαναφυτρώσουν  
 'στὴν γῆν ὅπου συνείθισεν ὁ Κόσμος νὰ θαυμάζη,  
 'στὸ χῶμα ποῦ γεννήθηκαν οἱ Σοφοκλεῖς Βουρνάζοι.

## III

'Δῆτε γλυκὰ τὸ μάτι του πῶς ὅλους μᾶς κυττάζει !  
 Τὸ μαρμαρένιο τοῦ κορμὶ θαρρεῖς ἀνατριχιάζει,  
 κ' ἐκεῖ ποῦ κρύφτει τὴν καρδιά 'στὸ βῆθος τοῦ τὸ στῆθος  
 θερμαίνεται τῆς δόξης του ὁ τιμημένος λίθος.  
 Καὶ μιὰ φωνὴ ἀπόκρυφη, ποῦ τὴν ἀκοῦμε ὅλοι,  
 ὡσὰν ἀπ' τῆς Παράδεισου τὸ Μέγα Περιβόλι  
 φωνὴ ἀγγέλου νὰ λαλή, μᾶς λέγει : « Συμπολιταί,  
 τὴν ἱερά σας ἔνωσιν ἐδῶ νὰ μ' ὀρκισθῆτε » !

τοῦ καλάμου. Θὰ ἦτο μάταιον νὰ ἐξάρωμεν ἐνταῦθα τὴν πολλαχῶς ἐνεργητικὴν δρᾶσιν τοῦ ἀνδρός. Ἀρκεῖ νὰ σημειώσωμεν μόνον ὅτι ὁ κ. Σεϊζάνης ὑπῆρξεν ἐκ τῶν ὀλίγων ἐκείνων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁμογενῶν, οἵτινες γράφοντες πρὸς σημαίνοντα ἐνταῦθα πρόσωπα, ἀπέτρεπον ἀπὸ τοῦ κατὰ τῆς Τουρκίας ἄφρονος πολέμου καὶ ἀπεδοκίμαζον τὰς ἐνεργείας τῆς « Ἐθνικῆς », ἃς ὁ κ. Σεϊζάνης ἐξ ὑπαρχῆς ἐχαρακτήρισεν ὡς ἐπιπολαίας καὶ ὀλεθρίας, συνεβούλευσε δὲ μᾶλλον φιλικὴν συνεννόησιν μετὰ τοῦ ὁμόρου Κράτους.

Εἶναι μεγάλη ἡ σημερινὴ καὶ ἱερὰ ἡμέρα...  
 ἡ Μιτυλήνη γίνεται ἑνὸς παιδιοῦ μητέρα,  
 καὶ τὸ παιδί ἀθάνατο ἔσθ' ἰσὺν κόρφο τῆς ἑνώνει  
 χιλιάδες ἀδελφῶν καρδιαῖς σὲ μιὰ καρδιὰ καὶ μόνῃ!  
 Ἄπὸ τὸ κρύο μάρμαρο, Βουρνάζε, θὰ θερμαίνῃς  
 τὴν γῆ ὅπου σ' ἐγέννησε κ' αἰώνια θὰ μένῃς  
 ἐπερχομένων γενεῶν πατέρας καὶ προστάτης,  
 περήφανος καὶ ἔνδοξος τῆς Μούσης λυχνιστάτης.

## V

Κι' ὅταν καράβια ἑλληνικὰ περνοῦν ἀπ' τὸ νησί σου  
 σὰν φάρος θὰ φεγγεβολᾷ τὴν νύκτα τὸ κορμί σου,  
 θὰ φθάν' ἡ θεία λάμψις τοῦ ἔς τῆς Σμύρνης τ' ἀκρογιαλῆ  
 κ' ἐκεῖ κ' ἐκεῖ θ' ἀνοίγεται ἀδελφικὴ σγκάλῃ  
 νὰ σφίγγῃ μὲσ' ἔς τὸν κόρφο τῆς τὴν θεικὴν ἀκτίδα,  
 ποῦ χύνει τὴν ἀνέσπερη τοῦ Γένους μας ἐλπίδα.  
 Γιατι, καθὼς ἐσέανε, κ' ἐκεῖ ἔς τὴν Σμύρνη πέρα  
 θ' ἀποκαλύψουν μιὰν αὐγὴ τοῦ Γένους μας Πατέρα.

M. Δ. ΣΕΙΖΑΝΗΣ

---

## ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ὅποτε ἄλλος τι ἀπειλεῖ ἢ κατέχει ὑμᾶς, σκέφθητε καλῶς ὅτι  
 ἀποστρέφοντες ἀπ' αὐτοῦ τὸ πρόσωπον δὲν καταστρέφετε αὐτό.  
 Πρέπει νὰ θεωρήσῃτε αὐτὸ κατὰ πρόσωπον καὶ νὰ ἐξετάσετε αὐτὸ  
 προσεκτικῶς, ἵνα μάθητε, εἰάν ἦνε καλὸν νὰ λησμονήσετε αὐτό,  
 εἰάν δὲν ἦνε προτιμώτερον νὰ ὠφεληθῆτε ἐκ τούτου. Μὴ περιφρο-  
 νῆς ποτε ἐν πράγματι πρὶν ἢ λάβῃς αὐτὸ εἰς τὴν ἐξουσίαν σου.  
 Ἐκεῖνο τὸ ὅποιον περιφρονεῖτε οὕτως ἀπλῶς, ἐπανέρχεται ἐπιμόνως  
 μὲ φορτικότητα αὐξουσαν. Μόνον ἡ ἡμέρα δύναται νὰ διαλύσῃ διὰ  
 τῶν λάμψεων τοῦ φωτὸς πάντα τὰ φάσματα τῆς νυκτός.

---