



ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ

΄Στὸν οὐρανὸν μαγευτικὰ
λάμπουν ἀστέρια μύρια,
ὅπου φωτίζουν μυστικὰ
τῆς νύχτας τὰ μυστήρια...

Μ' ἀπ' ὅλα λάμπουν πειὸν γλυκὰ
τὰ μάτια τῆς καλῆς μου,
γιατὶ φωτίζουν μυστικὰ
τὴ νύχτα τῆς ψυχῆς μου.

· ΣΗΜ.—΄Ο εὔελπις καὶ νεαρὸς λόγιος κ. Γ. Σαϊακτσῆς πρώτην ήδη φοράν ἐμφανίζεται ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς δημοσιότητι. Ἐν Λειψίᾳ, ἔνθα τέως διέμενε συμπληρῶν τὰς φιλολογικὰς αὐτοῦ σπουδὰς ἐγένετο γνωστὸς ἐκ τινῶν ἐπιτυχῶν δημοσιευμάτων. Ἄλλ' ἐκ τῆς ὥδε παρατιθεμένης σειρᾶς ποιηματίων αὐτοῦ, εἰλημμένων ἐκ συλλογῆς ἀνεκδότου, ἐν οīς εὑρηται ἵκανη πρωτοτυπία καὶ αἰσθημα ἀδρότατον, οἱ ἀναγνῶσται τοῦ Ἡμερολογίου θὰ ὁμολογήσωσιν ὅτι ὁ νέηλυς ποιητὴς αὐτῶν κέκτηται οὐχὶ σύνηθες ποιητικὸν τάλαντον, ὅπερ σὺν τῷ χρόνῳ καλλιεργούμενον, δύναται νὰ ἔξασφαλίσῃ αὐτῷ ἐπίζηλον θέσιν ἐν τῷ Νεοελληνικῷ Παρνασσῷ.

2. ΚΟΨΕ ΤΑ...

Σὲ λένε ἄγγελο σωστό,
εἶναι ἀλήθεια φῶς μου,
μὰ τώρα ποῦ ἥτανε γραφτὸ
νὰ γίνης ἄγγελός μου,

Τὰ δυὸ φτερὰ τ' ἄγγελικὰ
ώ ! κόψε τα νὰ ζήσῃς,
φοβοῦμαι ἔτσι ξαφνικὰ
νὰ μή μου φτερουγίσης...

3. ΛΗΘΗ

Πῶς ἥθελα 'c τὰ καταχθόνια
νερὰ τῆς Λήθης νὰ λουσθῶ,
καὶ μ' ὅλη μου τὴ καταφρόνια
τὸν ψεύτη κόσμο ν' ἀρνηθῶ...

Νὰ λησμονήσω ἔνα — ἔνα
κάθε καῦμὸ κ' ἔννοια πικρή,
καὶ πρῶτα-πρῶτ' ἀπ' ὅλα ἐσένα,
ἐσέν' ἀχόριστη μικρή !

4. Η ΗΔΟΝΗ

(Κατὰ τὴν M^{me} de MURAT)

Κ' εἶπα 'c τὴν φίλην ἡδονή :— γιατί
νὰ εἶσαι τόσον ἀστατη, κακιά ;
Ἐνῷ θαρρεῖ κανεὶς πῶς σὲ κρατεῖ,
σὺ πάντα τοῦ ξεφεύγεις βιαστικά... »

Καὶ μ' ἀπαντᾶ μὲ γλῶσσα τρυφερή :
— "Ε ! Νὰ δοξάζῃς πάλι τοὺς θεούς,
ἄν μ' εἶχαν πλάσει πειὸ βασταχτερή,
θά με κρατούσανε . . . σ' τοὺς σύρανούς .

5. Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΟΥ

Σὰν φείδια, δράκοι ἄγρυπνοι,
τὰ μαῆρα σου τὰ φρύδια,
τὸν θησαυρό μου 'φύλαγαν —
τὰ δυὸ γλυκά σου μάτια.

Μὰ κάποιος πλάνος 'νάρκωσε
τοὺς δράκους καὶ τὰ φείδια.
καὶ μούκλεψε τὸν θησαυρό —
τὰ δυὸ γλυκά σου μάτια !

6. ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ

Κι' ὁ φοβερὸς κροκόδειλος
όποῦ καρδιὰ δὲν ἔχει,
πρὶν καταπιῇ τὸ θῦμα του
μὲ δάκρυα τὸ βρέχει.

Μὰ σὺ καὶ τὸν κροκόδειλο
τὸν ἀπερνᾶς, Κυρά μου,
γιατὶ μὲ μάτι ἀδάκρυτο
σπαράζεις τὴν καρδιά μου !

7. Τ' ΑΣΤΕΡΙΑ

Τ' ἀστέρια θωρῶ μ' ἀγωνία...
καὶ λέγω πῶς ἵσως κανένα
τὸν μαῦρο καῦμό μου νὰ νοιώθη,
ἀφοῦ μιὰν ἡχὴ δὲν εύρηκαν
'ε τὴ γῆ τῆς καρδιᾶς μου σί πόθοι...

Κι' αὐτὰ μ' ἀπαντοῦν μ' εἰρωνεία :
ἐσένα σί ἀνθρῶποι σὲ διώχνουν
ποῦ σῶχουν ζωὴ χαρισμένα,
κι' ἀπ' τ' ἀστρα γυρεύεις βοήθεια
ποῦ δέν σε γνωρίζει κανένα ; ..

8. ΤΑ ΜΑΓΙΑ

Ἡταν κλεισμένη ἡ πόρτα της μὲ δυὸ κλειδιά κλεισμένη,
Μὲ μιὰ σφραγῖδα κόκκινη ἀπ' ἔξω σφραγισμένη....
Μὰ ἐγὼ μάγια τῆς ἔκαμα 'ε τὸ φῶς τῆς Ἀφροδίτης,
Καὶ ἀνοιξεν ἡ πόρτα της μιὰ νύχτα μοναχὴ της.

9. ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ

Κ' αἱ πέτρες ὅταν τρίβωνται
βγάζουνε σπίθες καὶ φωτιές...
κι' ἀφοῦ τὰ πάθη πέτρωσαν
καὶ τὲς δικές μας τὲς καρδιές,
ἔλα ξανὰ νὰ σμίξωμε...
ἵσως μὲ τόσες συμφορές,
ἵσως μὲ τόσα βάσανα
κι' ὥπο τὲς πέτρινες καρδιές

γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ λάμψουνε
καινούργιες φλόγες καὶ χαρές...
κ' αἱ πέτραις ὅταν τρίβωνται
βγάζουνε σπίθες καὶ φωτιές !

10. ΕΙΚΟΝΑ

Πῶς ἥθελα νάσουν εἰκόνα,
μὰ ὅχι ἐδῶ 'c τὴν Ἐκκλησιὰ
νὰ σὲ φιλῇ ὅλος ὁ κόσμος
χωρὶς 'ντροπὴ καὶ χορτασιά !

Πῶς ἥθελα νάσουν εἰκόνα
'c ἐρημοκλῆσι μακρυνό,
μόνος ἐγὼ νά σε λατρεύω,
μόνος ἐγὼ νά σε ὑμνῶ ! . .

Θάμουν πιστὸς προσκυνητής σου,
εἰκόνα μου ζωγραφιστή,
ἀλλὰ καὶ ἄγγελος θανάτου
γιὰ δεύτερο προσκυνητή !

11. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

"Οταν με πρωτοκύτταξες
μὲ τὴ ματιά σου τὴν αἰθέρια,
οἱ ἔρωτες τριγύρω σου
φτερούγιζαν 'σὰν περιστέρια.

"Οταν πρωτοχορέψαμε
καὶ μοῦ 'σπαρτόριζες 'c τὰ χέρια,

αἱ σκέψεις μου τριγύρω σου
φτερούγιζαν 'σὰν περιστέρια.

"Οταν πρωτομιλήσαμε
γλυκοκυττάζοντας τ' ἀστέρια,
ἄχ ! τὰ φιλιά μου γύρω σου
φτερούγιζαν 'σὰν περιστέρια.

Μὰ τώρα 'c ἄλλον γύρισες
ματιές, φιλιά, χαρὲς κ' ἐλπίδες,
καὶ ξένες σκέψεις γύρω σου
πετοῦν 'σὰν μαῆρες νυχτερίδες !...

12. Ο ΑΓΓΕΛΟΣ

Σὲ μιὰ Ἐκκλησιὰ παράμερη εἶδ' ἀνοικτὴ τὴν πύλη,
Καὶ μπῆκα μὲ εὐλάβεια καὶ προσευχὴ 'c τὰ χείλη.
Κι 'ἐκεῖ ποῦ ἐτριγύριζα 'c τὰ λείψανα τ' ἀρχαῖα,
Μὲ ξάφνιοσ' ἔνας "Αγγελος μὲ φλογερὴ ρόμφαια.
Κι 'ἀπὸ τὸ χέρι μ' ἔσυρε σ' ἔνα παληὸ στασίδι,
Ποῦ τοῦχε φάγει ὁ σάρακας τὸ μαῆρό του σανίδι.
Καὶ μοῦπε : εἶνε ὁ τάφος σου ποῦ ἐγώ σῶχω διαλέξει...
Κ' ἐπάγωσε τὸ αἷμά μου 'c τὴν φοβερή του λέξι...
Τότε ἡ ρόμφαια ξέστραψε μέσο' 'c τὸ γυμνό του χέρι,
Κ' εἶδα 'c τὴ λάμψι της, ὥιμὲ ! τὸ λατρευτό μου ταῖρι !

13. ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΟΥ

'Στὴν περασμένη ἀγάπη μας τὴ σκέψι μου γυρίζω,
Καὶ τὰ παληὰ τὰ δῶρα σου μὲ πόνον ἀντικρύζω...

Τὴ κρεμασμέν' εἰκόνα σου ποῦ τρυφερὰ μὲ βλέπει,
Θὰ τὴν σκεπάσο' ὄλόγυρα μὲ μαύρη, κρύα σκέπη.

Μὲ δρόσος καὶ μὲ δάκρυα μιὰ γάστρα θὰ ράντίσω,
Τὰ μαραμμένα ρόδα σου 'c τὴ γῆ της νὰ σκορπίσω.

Σὲ μαῦρο ἐθενόξυλο μιὰ θήκη θὲ νὰ γλύψω,
Τὰ μαῦρα τὰ μαλλάκια σου 'c τὰ βάθη της νὰ κρύψω.

Σὲ φάκελλον ὄλόμαυρο, μ' ἀπελπισμένο κλάμα
Τὰ τρυφερά σου γράμματα θὰ τ' ἀραδιάσω ἀντάμα.

Μέσ' σὲ βελοῦδο πλουμιστὸ μὲ πένθιμη γιρλάντα
Τὸ μαῦρο δακτυλίδι σου θὲ νὰ φυλάγω πάντα.

"Ἐνα μνημεῖο θεώρατο 'c τὰ στήθια μου θ' ἀνοίξω,
Τὰ χθεσινά μας ὄνειρα 'c τὴν τέφρα των νὰ σμίξω.

Καὶ μιὰ κανδήλ' ἀκοίμητη σὲ μιὰ γωνιὰ θ' ἀνάψω
Τὴν πρώτη εύτυχία μας μονάχος μου νὰ κλόψω...

14. ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Κατὰ τὸ γερμανικόν.

Εἴτε 'c τὴν πόλι ἀργοδιαβαίνω
"Ἡ τριγυρνῶ 'c τὴν ἐξοχή,
"Ἐνα τραγοῦδι πικραμένο
Πάντα μοῦ θλίβει τὴ ψυχή :

Πῶς ἔν' ἀστέρι πλανημένο
"Σ τὸ ἄπειρο τὸ σκοτεινό,
"Ἐνα λουλοῦδι πατημένο
Σὲ μονοπάτι ταπεινό,

Μιὰ πέρδικα κατατρεγμένη
 Χωρὶς φωληά, χωρὶς πνοή.
 Καὶ μιὰ ἀγάπη προδομένη
 Δὲν εἶνε πλέον γιὰ ζωή !

15. ΑΠΕΘΑΝΕ...

Ainsi le sourire s'efface,
 Ainsi meurt sans laisser de trace
 Le chant d'un oiseau dans le bois.

J. PARNY.

'Απέθανε ἡ ἀγάπη μου σὰν ὄνειρον ὥχρό,
 'Απέθανε ἡ ἀγάπη μου προτοῦ νὰ τὴν χαρῶ.
 Τρεμουλιαστὰ τῆς 'σφάλισα τὸ μάτι τὸ ὑγρό.
 Τὸ στόμα της τὸ 'σφράγισα μὲ φίλημα πικρό...
 "Ασπρα στεφάνια ἐπλεξα μὲ λούλουδα χλωμά,
 Ποῦ περισσά τὰ ράντισα μὲ δάκρυα θερμά.
 Τριγύρω της ἀράδιασα λαμπάδες καὶ κεριά,
 Ποῦ μὲ λαχτάρα τάναψα 'c τοῦ στήθους τὴ φωτιά.
 "Ασπρο μετόξι ἀπλωσα 'c τὴν ὄψι τῆς νεκρᾶς.
 Πλεγμένο μὲ τὰ ὄνειρα τῆς πρώτης μας χαρᾶς.
 Σὰν νύφη τὴν ἐστόλισα μὲ ἄνθη καὶ δροσιά,
 Σὰν νύφη ποῦ ἐκίνησε νὰ πάῃ 'c τὴν ἐκκλησιά.
 Τὴν 'τύλιξα 'c τοῦ πένθους μου τὸ σάβανο τ' ἀχνό,
 Τὴν ἔθαψα σὰν ὄνειρο 'c τὸ στῆθός μου τ' ἀγνό...
 Καὶ μυρολόγια ἀρεδιασα μὲ πόνο φλογερό.
 'Απέθανε ἡ ἀγοπη μου σὰν ὄνειρον ὥχρό !

'Εν Δειψίᾳ, 1896.

Γ. ΣΑΙΑΚΤΣΗΣ