



## ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

---

Μὴ περιμένετε τὴν εὐνοϊκὴν στιγμήν, ἀλλὰ δημιουργεῖτε αὐτήν.



Ἄς δίδεται εἰς πάντα νέον ἰσχυρὰ βούλησις καὶ τὸ Ἄλφάβητον, οὐδεὶς δὲ θὰ προΐδῃ ποῦ θὰ σταματήσῃ ἡ ἐπιτυχία του.



Μὴ χάνετε οὔτε δευτερόλεπτον ἐκ τοῦ χρόνου σας. Ἐὰν ἄνθρωπος μεγαλοφυΐας, ὡς ὁ Γλάδστων, φέρῃ πάντοτε μεθ' ἑαυτοῦ βιβλίον διὰ νὰ μὴ ἀπολέσῃ στιγμήν ἐκ τοῦ βίου του, εἰς τί δὲν πρέπει νὰ καταφύγῃ ὁ συνήθης ἄνθρωπος διὰ νὰ ἀποφύγῃ τοῦ χρόνου τὴν ἀπώλειαν.

\*\*\*



Μὴ ἔχετε ἄλλην ἀσχολίαν πλὴν τῆς ἐκλογῆς σταδίου. «Εἰς τί εἶσθε χρήσιμος;» ἰδοὺ τὸ ζήτημα τοῦ αἰῶνος.



Συγκεντρώσατε τὴν ἐνέργειάν σας εἰς ἓνα καὶ μόνον σκοπὸν ἀμετάβλητον, μὴ παρασύρεσθε εἰς ματαίους δισταγμούς, καὶ μὴ προσηλοῦσθε εἰς διάφορα πράγματα, ἀλλ' εἰς ἓν καὶ μόνον μετ' ἐπιμονῆς.



Μὴ χάνετε τὸν χρόνον σας εἰς ὄνειροπολήματα ἐπὶ τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ μέλλοντος, ἀλλὰ προσέχετε εἰς τὸ παρόν.



Ἔστε πάντοτε εὐθυμοὶ καὶ συνειθίσατε νὰ εὕρισκετε τὸν βίον εὐάρεστον.



Ἔχετε τρόπους καλοὺς· ὁ ἄνθρωπος τῶν καλῶν τρόπων δύναται ν' ἀδιαφορήσῃ πρὸς τὰ πλοῦτη. Ὅλαι αἱ θύραι τοῦ εἶναι ἀνοικταὶ καὶ πανταχοῦ εἰσέρχεται ἄνευ πληρωμῆς.



Τὸ μέγιστον τῶν προτερημάτων δὲν ἀξίζει τὴν ἐτοιμότητα καὶ τὸν κοινὸν νοῦν. Εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ βίου μόνος ὁ κοινὸς νοῦς ὁδηγεῖ εἰς τὸν σκοπὸν ἀσφαλῶς.



Ἔχετε ὑπόληψιν εἰς ἑαυτοὺς καὶ πεποιθήσιν. Εἶναι τὸ κάλλιστον μέσον νὰ ἐμπνεύσετε εἰς ἄλλους ἀμφοτέρα.



«Ἐργάζου ἢ ἀπόθανε» εἶναι τὸ σύμβολον τῆς φύσεως. Ἄν μὴ ἐργάζεσθε θὰ ἀποθάνετε διανοητικῶς, ἠθικῶς καὶ φυσικῶς.



Ἔστε ἐμπαθεῖς διὰ τὴν ἀκρίβειαν· εἴκοσι πράγματα γινόμενα κατὰ τὸ ἥμισυ δὲν ἀξίζουν ἓν, ἀκριβῶς γινόμενον.



Ὁ βίος σας θὰ εἶναι ὅπως τὸν δημιουργήσετε. Ὁ κόσμος μᾶς δίδει ὅ,τι τῷ δίδομεν.



Μάθετε νὰ ὠφελῆσθε ἐκ τῶν ἀτυχημάτων σας.



Οὐδὲν ἀξίζει ὅσον ἡ ἐπιμονή. Ἡ εὐφυΐα διστάζει, ψηλαφεῖ, κουράζεται. Ἄλλ' ἡ ἐπιμονὴ κερδαίνει ἀσφαλῶς.



Ἀσφαλίσατε ὑγείαν στερεὰν καὶ βίον μακρόν. Ὁ πρῶτος ὅρος τῆς ἐπιτυχίας ἀπαιτεῖ νὰ εἴσθε ἐν ζωὸν πρώτης τάξεως.

(Ἐκ τῶν τοῦ Ο. Σβέρ)