

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ

Εδιήγησας αὐτή, τὴν ὁποίαν μοῦ ἔκαμιν ἕνας φίλος μου, — παράδοξος ἄνθρωπος ὀλίγον, ἰσχνός, νευρικός, μὲ ὄψιν θεολήπτου, — ἤμποροῦσε νὰ χρησιμεύσῃ ὡς δοκουμέντον εἰς τὰ *Χρονικὰ τῶν Ψυχικῶν Ἐπισημῶν*, σύγγραμμα τὸ ὁποῖον, ὡς γνωστόν, δημοσιεύει ὅλα ἐκεῖνα τὰ περίεργα γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἐν ᾧ εἶνε ὄχι μόνον πραγματικὰ καὶ βεβαιωμένα σήμερον, ἀλλὰ καὶ συχνά, ἀδυνατεῖ μὲ τὰ ὑπάρχοντα μέσα νὰ ἐξηγήσῃ ἢ Ἐπιστήμη. Ἄλλοτε τ' ἀπέδιδον εἰς τὴν σύμπτωσιν ἢ μετεχειρίζοντο ἀπλῶς τὴν λέξιν *προαισθησις*, ἐν ᾧ οἱ εἶτι ἀπλούστεροι ἐπανεπαύοντο, δι' αὐτοῦ ἐπεξηγοῦντες τὰ πάντα εἰς τὸ ὑπερφυσικόν. Σήμερον τὰ καταγράφουν, βεβαιόουν τὴν μεταξὺ των ἀναλογίαν καὶ προσπαθοῦν νάνακαλύψουν τὸν νέον φυσικὸν νόμον, ὑπὸ τὸν ὁποῖον θὰ ὑπαχθοῦν. Πρὸς τὸ παρὸν ὁμως περιορίζονται εἰς τὰ γεγονότα καὶ ἀπορρίπτουν τὰ σχόλια· αὐτὸ δέ μοι φαίνεται τὸ καλλίτερον καὶ αὐτὸ θὰ κάμω καὶ ἐγώ.

Ἰακούσατε λοιπὸν ξηρὰν τὴν διήγησιν τοῦ φίλου μου.

* *
*

« Ἐξύπνησα μὲ τὴν βαρυθυμίαν ὀνείρου κακοῦ.

Εἶχα εὐρεθῆ, λέγει, εἰς τὴν πατρίδα, μ' ἕνα φίλον μου ἀπὸ ἐδῶ, ξένον. Ἦτο μαζὺ μας καὶ κάποιος τρίτος· κὰν ὁ ἀδελφός μου ὁ μικρότερος, κὰν ἕνας φίλος του συνομήλικος — δὲν ἤξεύρω καλά. Ὅπως συμβαίνει συχνὰ εἰς τὰ ὄνειρα, ὁ ἕνας

ἔχαμε τόπον εἰς τὸν ἄλλον, ὥστε εἰμπορῶ νὰ εἶπω ὅτι εἰς ἓν πρόσωπον ἦσαν καὶ οἱ δύο μαζί. Ἄλλ' ἀδιάφορον αὐτὸ δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὸ κύριον σημεῖον τοῦ ὄνειρου μου.

Μὲ τὸν φίλον μου εἶχαμεν συνομιλήσει τὴν προηγουμένην ἡμέραν περὶ τοῦ φίλου τοῦ ἀδελφοῦ μου, — ἦτο μία ὑπόθεσις ποῦ εἶχε νὰ κάμῃ πολὺ καὶ ὁ ἀδελφός μου, — εἰς τὸν ὕπνον μου δὲ αὐτὴν τὴν συνομιλίαν ἐκάμαμεν καὶ οἱ τρεῖς, ἢ μᾶλλον καὶ οἱ τέσσαρες.

Περιπατοῦντες εὐρέθημεν ἕξαφνα εἰς ἓν μέρος, — πόσον ὀλίγον κοπιᾶζω διὰ νὰ ἐνθυμηθῶ τ' ἀγαπημένα αὐτὰ μέρη τῆς πατρίδος! — εἰς τὸ στόμιον ἐνὸς δρομίσκου στενοῦ, μὲ χαμηλὰ ἰσόγεια σπιτάκια, εἰς τὸ τέλος τοῦ ὁποίου, ἀντικρὺ, ἐπὶ τοῦ καθέτου δρόμου, ἐφαίνετο ἡ θύρα καὶ μέρος, ὅσον περιέκλειεν ὁ δρομίσκος, τῆς πατρικῆς οἰκίας.

Συνομιλοῦντες ἐσταματήσαμεν καὶ οἱ τρεῖς· ἐγὼ δύο τρία βήματα ἐμπρός, οἱ δύο ἄλλοι ὀπισθεν. Εἶδον τότε τὸν πατέρα μου νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς οἰκίας καὶ νὰ προχωρήσῃ διὰ τοῦ δρομίσκου πρὸς ἡμᾶς. Ἦτο πλέον γέρος ὁ πατέρας μου καὶ τὸ πρῶτόν μου αἶσθημα ὑπῆρξε φόβος μήπως δὲν ἐφόρει εὐπρόσωπα ἐνδύματα ἢ μήπως ἤθελε μᾶς ἀρχίσει καμμίαν ἀτελεύτητον φλυαρίαν, ἀπὸ ἐκείνας ποῦ ἐσυνείθιζε. Τί διάβολο! δὲν ἤθελα νὰ μ' ἐντροπιάσῃ ἀπέναντι τοῦ φίλου μου, πρῶτην φορὰν ποῦ θά τον ἔβλεπεν! . . .

Ἄλλ' ὁ πρῶτός μου φόβος διελύθη ἀπὸ μακρὰν. Αἱ πτυχαὶ τοῦ μακροῦ του ἐπανωφορίου διηνοίγοντο ἐν ᾧ ἐβάδιζε καὶ ἐφαίνετο μία ἐνδυμασία τεφρόχρους, καθαρὰ-καθαρά. Ὅταν ἐπλησίασε, διελύθη καὶ ὁ δεύτερος. Δὲν ἐκύτταξε κανένα, δὲν ὠμίλησε κανενός. Μοῦ ἐφάνη ὑψηλότερος ὀλίγον ἄφ' ὅτι ἦτο καὶ σοβαρὸς καὶ κατηφής καὶ σκοτεινός. Τὸν ἐχαίρετήσαμεν. Ἀνεβίβασε τὴν δεξιάν μέχρι τοῦ πέλου του καὶ ἐπέρασεν. . .

Ἡ ἐμφάνισίς του ὠμοίαζε μὲ φάσματος. Ἄνθρωπος ὑπεργήγινος. Ἐστάθημεν καὶ τὸν παρηκολουθήσαμεν ὀπισθεν. Τὸ ἐπανωφόριόν του, μακρὸν καὶ μαῦρον, ἀπέκρυπτε τὰ βήματά του. . . Δὲν ἦτο βᾶδισμα ἐκεῖνο μὲ τὸ ὅποιον ἐχάθη, εἰσελθὼν εἰς τὴν πλησίον ἐκεῖ ἐκκλησίαν. . . Κρύος φόβος μὲ κατέλαβε. Τὸ ὄνειρον ἐξηκολούθησε παράδοξον, πολύπλοκον, εἰς ἄλλα

μέρη, με ἄλλα πρόσωπα. Ἄλλ' ὅταν ἐξύπνησα, μόνον τὴν βωθὴν σκητὴν τοῦ πατρός μου ἐνεθυμούμην καὶ νὰ τὴν ἀναπολήσω ἄνευ αἰσθήματος φρίκης δὲν ἤμποροῦσα.

Ἦτο ὡς μία προαίσθησις, τόσον ζωηρά, τόσον βαθεῖα ! Ὁ καλλίτερος ὄνειροκρίτης εἶνε ἡ καρδιά· καὶ ἡ καρδιά μου ἔλεγεν ὅτι κάτι κακόν, μέγαν κακόν ἐπερίμενε τὸν πατέρα μου.

*
*
*

Ὁ πρῶτος τὸν ὁποῖον συνήντησα ὅταν ἐξῆλθα τὸ πρῶτ' ἦτο ὁ φίλος μου ὁ ξένος καὶ ὁ πρῶτος λόγος ποῦ μου εἶπε :

— Αὐριον θὰ φύγω . . . πηγαίνω εἰς τὴν πατρίδα σου γιὰ μιὰ δουλειά . . . Ἔρχεσαι ;

Ἡ καρδιά μου ἐκτύπησε δυνατὰ καὶ πρέπει νὰ ὠχρίασα. Εἶνε ἀδύνατον νὰ ὀρίσω τί ἠσθάνθην ἐκείνην τὴν στιγμὴν.

— Ὅχι, ὄχι, εἶπα, δὲν ἔρχομαι.

— Μὰ γιατί, καϊμένε, μιὰν ἐβδομάδα θὰ λείψωμε καὶ θὰ περάσωμεν τόσον ὠραῖα !

Καὶ ἂν ἦτο πεπρωμένον ; Μοιραῖον ; Ὁ θνητὸς ἐγὼ εἶχα τὴν δύναμιν νάντιταχθῶ ; Μὲ τί θέλησιν ; με τί ἐξουσίαν ; Ἄν ἡ ἀναχώρησις τοῦ φίλου μου ἦτο μία ὑπερφυῆς προειδοποίησις ; — Αὐτὰ θὰ ἐσκέφθην ἢ κάποιος δαίμων βέβαια με ὤθησε διὰ νὰ τῷ ἀποκριθῶ :

— Ναί, ἴσως ἔλθω . . . Τὸ βράδυ θὰ σοῦ πῶ.

Ὅταν ἐχωρίσθημεν, ἤρχισα νὰ γελῶ. Τί ἀνόητος ποῦ ἦμουν ! Ἐφοβοῦμην μὴν ἀληθεύσῃ ὄνειρον, ποῦ εἶχα εἰς τὴν ἐξουσίαν μου. Πράγματι· εἰς τὸ χέρι μου δὲν ἦταν νὰ ὑπάγω ἢ νὰ μὴν ὑπάγω με τὸν φίλον μου ; Καὶ ἀφοῦ αὐτὸ ἦταν ἄσχετον, — ἐξηκολούθουν νὰ συλλογιζώμαι, — δὲν ἦτον καλλίτερα, νὰ πεταχθῶ ὡς τὴν πατρίδα, ποῦ εἶχα νὰ πάγω τόσον καιρόν ; Συντροφιά καλλίτερη δὲν ἤθελα, ἐποχὴ ὠραία ἦταν γιὰ ταξειδί· — χρήματα μονάχα δὲν εἶχα περισσά, γιὰ τέτοια ἔκτακτα. Ἄν μ' ἔκαμνε τίποτε νὰ μὴν ὑπάγω, θὰ ἦταν τὰ χρήματα.

Μὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ἐπῆγα εἰς τὸ Γραφεῖον. Ὁ προῖ-

στάμενός μου, ανοικτόκαρδος και αγαθός άνθρωπος, με υπεδέχθη φαιδρός.

— Νά, νά, μου ἐφώνηξεν. Ὁ ξάδερφός σου ἀπὸ τῆ Λόνδρα σοῦ ἐξοφλεῖ τὸ λογαριασμὸ τῶν βιβλίων. Καλὸ χαρτζηλίκι.

— Καὶ ἀνέλπιστο, ἐπιθύρισα.

Οἱ φόβοι μου ὅλοι ἀνεγεννήθησαν. Πρώτην φορὰν βέβαια θὰ συνέβη εἰς τὸν κόσμον νὰ βλέπη κανεὶς δι' αὐτὸν λίρας στεργλίνας ἐπάνω στὸ τραπέζι και νὰ αἰσθάνεται σπαραγμὸν. Ἄλλ' εἰς τὴν θέαν των ἠσθάνθη τὸ σχοινίον διὰ τοῦ ὁποίου σιγά-σιγά με περιέζωνεν ἡ Μοῖρα, στενότερον, σφιγκτότερον . . . Ἀδύνατον πλέον νὰ διαφύγω. Καὶ ἐν ᾧ πρὸ μιᾶς ἀκόμη στιγμῆς, λογικῶς κατὰ τοὺς ἀνθρώπους σκεπτόμενος, ηὐχόμεν νὰ εἶχα τὰ χρήματα τοῦ ταξειδίου, τὰ εἶχα τότε και ἐφρικίων.

Εὐρῆκα τὸν φίλον μου.

— Πολὺ πιθανὸν νὰ ἔλθω, τῷ εἶπα· ἂν τὸ ἀποφασίσω ἀπόψε, αὔριο τὸ πρῶτ' θὰ εἶμαι εἰς τὸν Σταθμὸν.

Ἦρχισα νὰ συνθηκολογῶ, βλέπετε, νὰ ζητῶ οἶονεὶ νὰ ἐξευμενίσω τὴν τύχην. Ἄλλὰ και πάλιν τὸ μετενόησα, και πάλιν ἐγέλασα με τὸν ἑαυτὸν μου και πάλιν ἠθέλησα νὰ ὀπλισθῶ με θέλησιν, νὰ κάμω ἀντίστασιν. Κάτι τι μ' ἔσυρε και με παρέσυρε. Τί νύκτα πυρετοῦ και ἀγωνίας ἐπέρασα! Ποτὲ δὲν θὰ τὴν λησμονήσω τὴν νύκτα ἐκείνην! Ἐπάλαισα μόνος μου πρὸς ὅλον τὸν κόσμον, πρὸς ὅλην τὴν φύσιν!

Ἐνικήθην — φυσικά.

Τὸ πρῶτ' ἤμην εἰς τὸν Σταθμὸν.

* *
*

Κανεὶς δὲν μ' ἐπερίμενεν εἰς τὴν πατρίδα. Τὸ σπίτι μας δὲν ἦταν πολὺ μακρὰ ἀπὸ τὴν παραλίαν. Ἀπεδιβάσθημεν με τὸν φίλον μου — ἦτο πρῶτ', δέκα ὧραι, — και ἐσπεύδαμεν νὰ φθάσωμεν. Τὰ εἶχα λησμονήσει ὅλα. Καὶ ὄνειρα και προαισθήσεις ἐξητμίσθησαν ἐπάνω εἰς τὸν γαλανὸν οὐρανόν, κάτω εἰς τὴν ἐξαστράπτουσαν θάλασσαν. Τίποτε τὸ ἀπαίσιον δὲν εἶχεν ἡ πρῶϊνή, ἡ φθινοπωρινὴ ἐκείνη ὠραιότης. Ἐσυλλογιζόμεν τὴν ἐκπληξίν τῶν ἰδικῶν μου ποῦ θὰ μ' ἔβλεπαν

ἔξαφνα . . . Εἰς τὸν δρόμον συνήντησα δύο τρεῖς ἀνθρώπους ξένους, ἀγνώστους. Ἀλλὰ πῶς ἔλειπαν οἱ γνωστοί, οἱ γείτονες ὡς νὰ ἦσαν ὅλοι κάπου συμμαζευμένοι ;

Ἔφθασα παρὰ τὸ στόμιον τοῦ δρομίσκου ἐκείνου εἰς τὸ μέρος σχεδόν, — πόσον ὀλίγον κοπιᾶζω διὰ νὰ ἐνθυμηθῶ κτλ. — τοῦ ὄνειρου. Ἦκουσα βήματα ἀνθρώπων πολλῶν ἐρχομένων ὁμοῦ ἐν σιγῇ. Καὶ εἶδον νὰ προβάλη ἀπὸ τὸ στόμιον τοῦ δρομίσκου ἓν παιδίον πρῶτα-πρῶτα κρατοῦν δίσκον ἀργυροῦν ἐπὶ κεφαλῆς καὶ πήλινον θυμιατήριον ἀφθόνως καπνίζον ἐντὸς τοῦ δίσκου . . . Ἐπρόβαλε κατόπιν ὁ σταυρός, ἀργυροῦς, στίλβων, τετράγωνος, ὑψούμενος ἐπὶ ξυλίνου κοντοῦ. Ἦσθάνθη ἓνα παλμόν. Ἦτο κηδεῖα κηδεῖα καλή, ἀξιοπρεπής. . . Ἐκύτταξα ὑψηλά τὰ παράθυρα τῶν οἰκιῶν ἦσαν γυρτά, εἰς ἔνδειξιν πένθους. Δεξιᾶ καὶ ἀριστερᾶ παρετάχθησαν ἄνθρωποι, θεαταί. Ἐβγαζαν τὰ καπέλα των καὶ ἐσταυροκοποῦντο Ἐκεῖ ἐσταματήσαμεν καὶ ἡμεῖς. Καὶ ἡ κηδεῖα ἐξηκολούθει νὰ προβάλλῃ. Καὶ ἀνέπτυξε τὸν διπλοῦν στοῖχον τῶν ἱερέων τῆς καὶ τὸ μελανὸν φέρετρόν της, φερόμενον μέσῳ λαμπάδων . . . Τὸ φέρετρον ἦτο κλειστὸν καὶ γύρω-γύρω οἱ συγγενεῖς μου μαυροφόροι, οἱ οἰκογενειακοί μας φίλοι περίλυποι. Μόνον ὁ πατέρας μου ἔλειπε . . . Ἄχ, ἦτο ἡ κηδεῖα τοῦ πατέρα μου. . . Ὁ κώδων τῆς ἐκκλησίας ἐκεῖ πλησίον ἐθρήνει μονότονος, σπαρακτιῶς. . . Ἐκεῖ διηυθύνετο ἡ κηδεῖα.

Καὶ εἶχαν ὅλοι τὰ μάτια των κάτω, κανεὶς δὲν με εἶδε, κανεὶς δὲν με ἐπρόσεξε . . . Ἠμπόρεσα νὰ παρακολουθήσω τὸ ἀπαίσιον θέαμα, χωρὶς βιαίαν σκηνήν . . .

Ἡ κηδεῖα τοῦ πατέρα μου . . . Ἡ καρδιά εἶνε ὁ καλλίτερος ὄνειροκρίτης. Τὰ ὦτά μου ἐβόμβουν, οἱ ὀφθαλμοί μου ἐθολοῦντο καὶ ἐστηρίχθην εἰς τὸν βραχίονα τοῦ φίλου μου διὰ νὰ μὴ πέσω. . . Ἦκουα τὸν κώδωνα θρηνοῦντα ἀορίστως, ὡς ἐξ ἀποστάσεως μεγάλης. Τὸ ὄνειρον, τὸ ὁποῖον ἐπηλήθευε, τὸ εἶχα ἴδει μὲ μεγαλειτέραν ἐνάργειαν. Τόσον μοὶ ἐφαίνοντο ὅλα ἐκεῖνα μαῦρα, σκοτεινά, ὄνειρώδη».

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΔΟΣ

