

Ν. ΧΑΓΕΡ ΜΠΟΥΦΙΔΗ : ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. *

“Εντεκα τραγούδια και προπάντων ἔνας πρόλογος ἀποτελοῦν τὸ μικροσκοπικὸ βιβλιαράκι τοῦ κ. Μπουφίδη.

Εἶπαμε «προπάντων ἔνας πρόλογος» γιατὶ μαντεύει κανεὶς ὅτι μὲ αὐτὸν ὁ κ. Μπουφίδης ἐπερίμενε νὰ μᾶς ἀποσπάσει σοβαρὰ τὴν προσοχὴ μας δίνοντας στὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου του, σημασία τὴν ὅποιαν οἱ ἀναγνῶστες του ἴσως δὲν θὰ ἔδιναν. Ἐμεῖς δῆμος θὰ διαβεβαιώσουμε εὐλιξινῶς τὸν κ. Μπουφίδη, πῶς οἱ γραμμὲς τοῦ προλόγου του δὲν προσθέτουν τίποτα στὶς γραμμὲς τῶν τραγουδιῶν του, διότι ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος ἐκφράζουν κοινοτυπίες ι' ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἐνῷ μᾶς προδιαθέτουν διὰ γεῦμα, ἀπλὸ μὲν, ἀλλὰ καλῶς καμιωμένο, μᾶς σερβίρουν μὲ καραχτηριστικὴν εὔσυνηδησίαν — ή ἀφέλεια; — νερουλόματα μορφῆς καὶ οὐσίας.

“Η χρήση τοῦ ἐλεύθερου στίχου ἀτελῆς καὶ μὲ ἐξεξημένες ωμίες μὲ δῶλον ποὺ ὁ πρόλογος θέλει νὰ μᾶς πείσει γιὰ τὸ ἀντίθετο.

Ἐπίσης τὰ θέματα, παρὰ τὴν ἐπιθυμία του νὰ πλησιάσουν στὸ μοντερνισμὸ μέκεινα τοῦ H. Bataille ή ἄλλων, δὲν ἔχουν ἀπολύτως καμιὰ δύναμη. Κάτι λέει τὸ «Οἱ λυγμοὶ στὸ θέατρο» χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ἵκανοποιήσει.

Τὰ τραγούδια αὐτὰ δὲν ἔχουν καμιὰ τεχνικὴ συνθετικότητα, δὲν ἔχουν συνοχή, γιὰ τὸν λόγον ποὺ η γέννησή τους δὲν είνει ἀποτέλεσμα ἄδολου ψυθμοῦ.

“Ο κ. Μπουφίδης νομίζει ὅτι είνει ἀπλὸς ἀλλ' ἀπατᾶται τὴν ἀπλότητα δυσκολότατα τὴν κάμει ἰδιότητα στὴν τέχνη του ὃ κάθε τεχνίτης, γιατὶ πίσω ἀπ' αὐτὴν ἀναμφιθόλως κρύβεται πάντοτε ἔνας μεγάλος καλλιτέχνης.

“Απλοὶ στίχοι, ἀσχέτως ἀν ὑπάρχει διαφορὰ μετρικῆς, μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν μερικοὶ τοῦ κ. Ραφτόπουλου ποὺ ἐδιαβάσαμε κάπου. Τὴν μουσικότητα ἐπίσης ποὺ ἐπίζητει ὁ κ. Μπουφίδης μὲ κάθε τρόπο δὲν τὴν κυτωρθώνει μὲ ὅλες τὶς μετατροπές οὐσιαστικῶν καὶ ἐπιθέτων σὲ ὑποκριτικὰ ὡς είνει τὰ : λούλου δάκια, χωριούσδακια, τραγουδάκια, πραματάκια, μικρούλακια, περιστεράκια κ. ἦ.

Τελειώνοντας συστείνουμε δύο πράματα στὸν κ. Μπουφίδη : πρῶτο, πρὶν η ἔκδιδει τοὺς στίχους του νὰ τοὺς βλέπει μὲ μιὰ ματιὰ ἀντικειμενικότερη καὶ δεύτερο, μελέτη, μελέτη... γιατὶ μόνο μ' αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ μπορέσει νὰ εἰσχωρήσει στὸ πνεῦμα, τόσον τοῦ μοντερνισμοῦ, δύον καὶ τῆς Ποιησεως η ὅποια δυστυχῶς είνε πολύ, πολὺ δύσκολη ...

Τ. ΜΑΛ.

ΕΙΡΗΝΗΣ Α. ΔΕΝΤΡΙΝΟΥ : ΣΟΝΕΤΤΑ. **

“Ολοὶ διόλου τυχαία μοῦπεσαν στὰ κέρια τὰ σονέττα τῆς κ. Δεντρίνον, ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Γράμματα».

Δὲν ξέρω τί ἐντύπωσι ἔκαμαν στοὺς ἄλλους, δὲν ξέρω τί κριτικὲς ἐγράφτηκαν, η καὶ ἀν ἐγράφτηκαν, ἐγὼ ἐδῶ μέσα σὲ λίγες γραμμὲς θὰ δώσω γενικὰ τὴν ἰδέα μου.

Καὶ πρῶτα ἂς ἀρχίσουμε μὲ σαφήνεια καὶ ὁρισμένες φράσεις· η γε-

* Αθήνα 1918. Δρχ. 1.50.

** Εκδοση τοῦ λογοτεχνικοῦ περιοδικοῦ «Γράμματα» 1916. Φρ. 1.

νική ἐντύπωσι ποῦ μᾶς ἀφίνουν τὰ σονέττα τῆς κ. Δεντρινοῦ εἶναι καλή, καὶ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ περάσει εὐχάριστες ὥρες διαβάζοντάς τα.

Πῶς ίανοτοιοῦν ἐντελῶς τὸ γοῦστο, πῶς εἶναι δυνατά καὶ προωρι- σμένα νὰ ζήσουν δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ.

Οἱ ίδεις εἶναι κοινές, λίγα μόνο ποιήματα μᾶς συγκινοῦν ἀληθινά, η φαντασία περιορισμένη.

Ἐπειτα ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἐλαττώματα ποῦ μὲ λίγη προσοχὴ καὶ ἀκρίβεια θὰ ἡταν ἀδύνατο νὰ γίνουν, κι' αὐτά τὰ θεωρῶ περισσότερο ἀσυγχώρητα ἀπ' τὰ ποδῶτα π.χ. :

Γιὰ νὰ κρατήσει τὴν δμοιοκαταληξία φτάνει στὸ σημεῖο νὰ βάζει οὐ- ξεις δῆλος διόλου ἀκατάληλες : «Νὰ τὴν κυττάξει πιά κανεὶς δὲ γέρνει» ἐνῷ ηθελε νὰ πεῖ γυρὶ ζει γράφοντας τὸ γέρνει μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ συμφωνήσει μὲ τὸ δέρνει.

«Η μεταχειρίζεται καὶ λέξεις ποῦ δὲν ταιριάζουν :

«Καὶ στῶν κοράκων τ' ἄγριο φαγοπότιο.

Καὶ ἀκόμα χειρότερα καταστρέψει ὀλόκληρες φράσεις ὅπως στό :

«Ἡ φλογερὴ τὸν πόθο ἀνάφεται ἀγκάλη.

«Καὶ τοῦ πιάνου ή μαγεύτρα μελωδία».

«Η καὶ πάλι ἄλλοι παραμορφώνει λέξεις. «Ολα αὐτὰ ὅμως εἶναι καὶ τὰ ἐλαττώματα ποῦ γενικά μᾶς παρουσιάζει τὸ σονέττο καὶ ποῦ μᾶς κάμνει νὰ εἴμεθα ἀπ' τὸν μεγαλύτερον ἔχθρον του.

Σὲ ἄλλα μέρη ή κ. Δεντρινοῦ παρασύρεται, ὑπερβάλλει καὶ ἔχουμε ώς συνέπεια διτι ξεχνά τὴν λογική.

«Ομιλούντας γιὰ ἔνα παιδί δόφανὸν μᾶς λέγει !

«Φτωχὸν καὶ ταπεινὸν περιπλοκάδι,

Ἐε φύτρος εἰσερχοντος μιὰ μέρα»

καὶ ἄλλοι :

«Μὲ καρδιά πληγωμένη καὶ πονοῦνε

Είναι στὴ γῆς διαβάτες πεθαμένοι

Παρατάνω εἶτα πῶς ὑπερβάλλει καὶ τὸ εἶτα ἔχοντας ὑπ' ὅψιν κυρίως τὴν «Ἀνάληψη» γιατὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει πῶς πρέπει νὰ ἔχει κανεὶς αἰστανθεὶ «ἀβάσταχτο πόνο» γιὰ νὰ μὴ «γελάσει» σὲ μιὰ ὄμορφιὰ ἐπιβλη- τική.

Καὶ ἀκόμα μιὰ ἄλλη παρατήρησι :

«Αν καὶ φαίνεται ἀπ' τὰ Σονέττα της πῶς ή Καὶ Δεντρινοῦ ἔχει μιὰ κάποια πρωτοτυπία ἐν τούτοις πολλὲς φορὲς φτάνει στὸ σημεῖο νὰ γράψει πράγματα χιλιοεπωμένα» π. χ.

Τὰ κοριμιὰ μὲ τοῦ κάλλους τὴν μαργεία

Στάγη θά κατανήσουνε στὸ χῶμα

καὶ παρακάτω

Μάθαμε — πιά δὲ σ' εἰδαμε, χρυσέ μου, ἀνάμεσό μας

Ποὺ ὁ Θάνατος εἶναι ζωὴ κ' εἶναι ή Ζωὴ περγέλοιο
καὶ μερικὰ ἄλλα ποῦ ἀφίνο.

«Αλλ' ὅμως, πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε πῶς ὑπάρχουν καὶ Σονέττα ποῦ μποροῦν νὰ μᾶς συγκινήσουν καὶ νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ τοὺς δώσομε τὸν ἀκριβὸ τίτλο τοῦ «ώραια».

‘Η «Μοναξιώτισσα» είναι πλημμυρισμένη μὲ αἰσθημα καλὰ
έκφρασμένο

Σέ ξερονήσι αόργυροκυλάει ἡ ζωὴ σου,
Ἐκεῖ ποῦ ἀνδρῶπον μάτι δὲ σὲ φτάνει.
Τὰ τρυφέρα σου νειάτα, συλλογίσουν!
Τοῦ γάμου δὲν ἔγινώσιαν στεφάνι.
Μὰ ποιὸς ξέρει τὰ βάθη τῆς ψυχῆς σου
Μήν τάχει ἀποσκληρώνει κάποια πλάνη
Κ’ ἡ μοναξιά ποῦ ζώνει τὸ νησὶ σου
Τοῦ πόνου σου μὴν ἔγεινε βοτάνι!
Τὰ στιγμὰ σου, ὥμει, δὲν τὰ ξυπνάει
Ἡ ἥχω τοῦ περασμένου ἡ μακρυσμένη,
Κι’ ἄχαρη, θλιβερή, ἡ ζωὴ περνάει.
Ποιὸς ξέρει στήν καρδιά τὴν κοιμισμένη
Σάν τι νά λέγει ο ἥζος τοῦ κυμάτου,
Ἀγάπτης λόγια ἡ ποιρολόϊ θανάτου;

‘Η «Γεροντούρος» μᾶς παρουσιάζει τὴν εἰφωνία τῆς ζωῆς.

“Υφαίνε πάντα ἀκούραστη καὶ μόνη
Καὶ μὲ φωνὴ θλιμμένη τραγουδοῦσε,
Συμπλέοντας ὑφάδι καὶ στηρόνι
Μὲ τὴ σαΐττα, ποῦ γοργά πετοῦσε.
Στοιβαχτὸ σὲ κασέλλες καμαρώνει
Τὸ προικὶ ποῦ καιρούς τὸ λαχταροῦσε,
Μὰ ἀτάραχα κυλοῦν, διαβαίνουν χρόνοι
Καὶ νοιώθει, πῶς τοῦ κάκου καρτεροῦσε
Τοῦ γάμου τ’ ὄνειροῦφαντο στεφάνι.
Τὰ μαλλά τῆς τὰ χιόνια τὰ πυκνώνουν,
Ζαφωματιές τὰ μάγουλα αὐλακώνουν,
Μὰ τὴ συνήθεια τῆς δουλειᾶς δὲ ζάνει:
Σὰ μηγανὴ μπροστὰ στὸν ἀργαλειό της,
Υφαίνει τῷρα πειά... τὸ σάβανό της.

Καὶ τέλος ‘Η ἀντίθεση» κλεῖ μέσα της ἔνα βαθὺ πόνο καὶ μιὰ
συγκίνησι ἀλληλινή.

Ἐνῷ τὸ φῶς τῆς λάμπας τρεμουλιάζει,
Ἐκείνη τὰ ώραια δάχτυλα σαλεύει
Καὶ σὲ τοῦλι ψηλό—πῶς δὲ δειλιάζει!—
Ἀκούραστα δουλεύει, ὅλο δουλεύει.
Μὲ τὸ βελόνι τὴ ζωὴ ἀγοράζει,
Μὰ καὶ μ’ ἀπὸ τὸ θάνατο ἀγναντεύει
Στὴν αὐγὴ τῆς ζωῆς! Μὰ δὲ χαράζει
Μέρα γ’ αὐτούς, ποῦ ἡ Μοίρα ἀγριοπαίδεύει.
Κι’ ὅταν ἀχνὴ ἀπ’ τὸν κόπο καὶ σακάτισσα
— Νὰ ζήσει δὲν ἐμπόρεσε ἀκαμάτισσα!—
Σὲ ψυχικοῦ θὰ κούτεται κρεββάτι,
Σὲ πλούσιο, μυριοφύτιστο σαλόνι,
Σὲ ὅμο γυμνὸ κυρᾶς θὰ καμαρώνει
Τὴν νταντέλλα τοῦ πόνου κάθε μάτι.

Αὐτὴ είναι λοιπὸν ἡ ἐντύπωσι ποῦ μοῦ ἔκαμαν τὰ «Σονέττα» τῆς κ. Δεντρινοῦ.

Ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι πῶς δὲν είναι κακὴ καὶ ἔχω τὴν ἰδέα πῶς
μὲ λίγη προσοχὴ ἡ ποιήτρια θὰ μπορέσει νὰ μᾶς δώσει κάτι τὸ ώραιο.

Ἐγὼ διωρεὶς τὰ τὴν συμβούλευα ν’ ἀφίσει κατά μέρος τὰ σονέττα ποὺ
τόσο κουράζουν καὶ κυρίως περιορίζουν τὸν ποιητή.

Πούτσι καὶ περιορισμός, γιὰ μένα, πρέπει νὰ είναι ἐχθροὶ ἀμίλεικτοι.