

Η ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΟΥΤΣΟΥ.

Στό βάθος του λιμανιού μέσα στό άραγμένο βρίκι, κοίτουνταν ξαπλωμένος δ Καπετάν-Γιασούμης. Στά κατωπόδαρα του πρεβατιού όρθιος δ μούτσος δ Θανάσης, στέκουνταν περιμένοντας με προσοχή τήν κάθε έπιθυμία του δρωστού.

Παραμονή τῶν Βαΐων τὸ βρίκι εἶχε ἀναγκαστεῖ ν' ἀράξει στὸ πρῶτο λιμάνι ποὺ βρέθηκε στὸ δρόμο γιατὶ τὸ κακὸ ποῦ εἶχε φέξει στὸ στρῶμα τὸν καπετάνιο βάρυνε ξαφνικά. Κατέβασαν τήν ἄγκουρα καὶ δέθηκαν μὲ τὰ παλαμάρια δυνατά στοὺς χαλκάδες τῆς προκυμαίας.

Στήν κάμαρα τώρα μέσα, στήν πρώτη δ καπετάνιος ἦταν πεσμένος πότε σ' ἔνα βύθος ἀξέπνητο, πότε σ' ἔνα ὑπόκωφο ἀγκομαχητό. Πόσο σπάραζε ἡ καρδιὰ τοῦ μούτσου! Γιὰ ἵδες ἐκεῖ οὔτε ἐνοῦς χορταριοῦ δύναμη δὲν εἶχε ὁ ἄνθρωπος. Ἐκεῖ τώρα χάμιο ξαπλωμένος, ἀδύναμος, φαγωμένος ἀπ' τήν ἀρρώστια βρίσκουνταν δ πελώριος ἐκεῖνος ἀντρακλας, δ ὀνομαστὸς ἀνάμεσα στοὺς καπεταναίους γιὰ τὸ δρόμο καὶ δυνατὸ κορμί του μὲ τὸ παρανόμιο δ «ντοῦρος» δ Καπετάν-Γιασούμης δ Ντοῦρος.

Θλίψουνταν κατάβαθμα σ' αὐτὴ τῇ συλλογῇ δ Θανάσης γιατὶ ἀλήθεια τὸν ἀγαποῦσε τὸν ἀρρωστό. Τοία χρόνια τώρα στὰ πέλαγα μαζύ του (στὰ δεκατέσσερά του χρόνια εἶχε μπει δ μούτσος στὴ θάλασσα) ποτὲ δὲν τοῦ εἶχε καποφερθεῖ δ καπετάνιος, ἔξον τὶς φορές ποῦ ἦταν θυμωμένος, μὰ γι' αὐτὸ δὲν τοῦ συνωρίζουνταν ποτὲ δ Θανάσης. Φταίει κανεὶς στὸν κόσμο γιὰ διὰ τοῦ κάνει ἀπάνω στὸ θυμό του; "Ολο ἀυτὸ τὸν καιρό, στὰ ταξείδια τους ἀπάνω, στήν Όντεσσα, στὴ Μαρσέιλα, στὴ Τζένοβα εἶχαν ἴδει φουρτούνες καὶ φουρτούνες κι' ~~πλήρη~~ γλυτώσει ἀπ' τοῦ χάρου τὸ στόμα. Πρώτα δ Θεός πι' δ "Αη-Νικόλας πι' υστερα δ καπετάνιος." Οταν τὸν ἔβλεπε τὸν Καπετάν-Γιασούμη, δ μούτσος στὸ κουμάντο, ἀδύνατο ἦταν νὰ νοιώσει τί θὰ πεῖ τρομάρα. Σύγονος ἦταν πῶς δὲν εἶχε κανένα φόβο. "Ἄγιος γίνονταν καλά δ ἀρρωστος!"

Κάθε πρωὶ καὶ κάθε βράδυ βγαίνοντας ἔξω στὴ στεριά δ Θανάσης ἔφερνε μὲ τὸ βαρκὶ τὸ γιατρὸ στὸ καράβι. "Υστερα καιροφυλακτοῦσε ν' ἀπούσει κανένα θαρρουντικὸ λόγο. "Αδικα, βαριά ἦταν ἡ ἀρρώστια. 'Ο γιατρὸς ἔφευγε καὶ δ μούτσος ἔτρεχε νὰ κάμει τὰ γιατρικὰ στὸ φαρμακεῖο.

Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, καμιμὰ καλλιτέρεψη. 'Απὸ τήν Κυριακὴ τῶν Βαΐων ποὺ σύμφωνα μὲ τὶς κανόνες τῆς 'Επκλησίας εἶχε φάει φάρι δ Θανάσης, δὲν εἶχε ἀγγίξει τίποτ' ἄλλο ἔξον ἀπὸ λύγες ἐλιές καὶ γαλέττα τοῦ καραβιοῦ. Νήστευε μ' εὐλάβεια καὶ μὲ πόνο γιὰ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ ποὺ σταυρώνουνταν μᾶ και γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ καπετάνιου' τὴν νύχτα λιγοκοιμιούνταν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ ἀρρωστού σάν τὸ σκυλλί στὴ θύρα τοῦ ἀφέντη του. Τὸ πρωὶ δρυμίος πάλι νὰ περιμένει. Κάποτε ὅταν τὸ βογγιτό τοῦ καπετάνιου δυνάμιοντες ἔτρεχε δ μούτσος νὰ σταθεῖ μπρὸς στήν ἀσημένια εἰκόνα τοῦ "Αη-Νικόλα. Παρακαλοῦσε ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς. "Ἄσ ἔκανε πάλι τὸ θάμα του δ "Αγιος. Εἶχε δεῖ διὰ τώρα μὲ τὰ μάτια του δ Θανάσης τὰ θάματα τοῦ Προστάτη τῶν ναυτῶν. Δυσ φορές. Ναὶ δυὸ ποὺ τὶς ἀνιστοροῦσε ἀνατριχιάζοντας μὲ τὴ θύμησή τους μονάχα. 'Ολότελα είχαν ἀπελπιστεῖ γιὰ σωτηρία μέσα στὶς φορτούνες ποὺ τὶς σήκωνε θεριά δ σιρόκος. Πῶς θὰ γλύτωγαν τότε δὲν ἔχουνταν δ ἴδιος δ "Αγιος νὰ τοὺς βοηθήσει;

Τὸ εἶχε δὰ τότε βροντολαλήσει ὁ Καπετάν-Γιασουμῆς πῶς ἀπὸ θάμα μονάχα είχαν γλυτώσει, ἀκοῦς ; ἀπὸ θάμα.

Μεγάλη Πέμπτη πρωῒ γυρνώντας ὁ Θανάσης ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ὅπου είχε πάει νὰ μεταλάβει ἀπάντησε στὴν κουβέρτα τὸ γιατρό. Μιλούσε μὲ τὸ λοστρόμο· ὁ μοῦτσος στάθηκε ἀπὸ μακρὺν καὶ περίμενε. Κανένα καλὸ δὲν τοῦλεγε ἔκεινη ἡ διμιλία. "Οταν ἔφυγε ὁ γιατρός πλησίασε μὲ σεβασμὸ τὸν ἄλλο.

— Πῶς τὰ πάει ὁ καπετάνιος ; ρώτησε σιγὰ σιγά.

— Τὸν ἀποφάσισε ὁ γιατρὸς ἀπάντησε μὲ λύπη ὁ λοστρόμος.

'Αστροπελέκι νόμισε πῶς ἔπεισε στὸ κεφάλι του ὁ Θανάσης. Τραβήγκηκε, γνώσεις κατά τὴν θάλασσα καὶ σκούπισε μὲ τὴν ἄκρια του μανικιοῦ ἔνα δάκρυο.

Κατέβηκε. 'Ο καπετάνιος ἦταν πεσμένος σὲ λίγθαργο. Τὸ πρόσωπό του κατακίτρινο μὲ τὰ γένια ἄνω κάτω ἔδειχγε σημάδια φοβερῆς ἀγωνίας. 'Ο μοῦτσος τὸν κύνταζε μὲ λύπη, μὰ καὶ μὲ παράξενο αἰσθήμα περιέργειας. Συλλογίζουνταν. Νὰ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ὁ ξαπλωμένος, ὁ ἄρρωστος ἦταν ἀποφασισμένος ἀπὸ τὸ γιατρό. "Υστερα ἀπὸ κάμποσες ὥρες θάταν πεθαμμένος. Τελειωμένα πιά ὅλα. "Ενας δυνατός φόβος συνεπῆρε τὴν ψυχὴ τοῦ Θανάση. Μόνος ἔκει μ' ἔναν ποὺ πέθενε. Τρομάρα ! 'Εδῶ κοντὰ τώρα ὁ Χάρος θὰ τριγυρούντες ἀφέντης καὶ σουλτανὸς χωρὶς κανένας νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ἀντιπολεμήσει. Κι' ὅμως ὁ μοῦτσος ἔπρεπε νὰ μείνει. Συγκέντρωσε δὲς τὶς δυνάμεις του καὶ στάθηκε στὰ πόδια τοῦ κρεβατιοῦ. Ξανακύτταξε τὸ πρόσωπο τοῦ ἄρρωστου, κατόπι πλάνησε τὸ μάτι ἀπάνω στὸν τοῖχο. 'Έκει κρέμουνταν οἱ φωτογραφίες τῆς γυναικάς καὶ τῶν παιδιῶν τοῦ καπετάνιου κι' ἔνα τρομιτόν.

'Ο Θανάσης ἔπεισε πάλι σὲ συλλογές. 'Ἄξαφνα κάτι σὰν ἀστραφὴ τοῦ φύτισε τὸ νοῦ. Χτύπησε τὸ μέτωπο δυνατὰ κι' ἀναπήδησε. Πῶς δὲν τὸ εἶχε συλλογιστεῖ ὡς τότε ! Τὶ δουλιά εἶχε μὲ τοὺς ἄρρωστους ὁ "Αηγ-Νικόλας" ; Μὲ τὶς φυρτοῦντες αὐτὸς εἶχε νὰ πάρει καὶ νὰ δώσει, μὲ τὰ καράβια τὰ ταξιδεύμενα. Μεγάλη του ἡ κάρη, τοῦ ἄγιου, πολὺ μεγάλη, μὰ τώρα ὁ μοῦτσος ἔπρεπε νὰ τάξει καὶ στὴν Παναγία. Σταυροκοπήθηκε ὁ Θανάσης κι' ἔταξε μιὰ μεγάλη λαμπάδα στὴ Βαγγελίστρα τῆς Τήνος κι' ἄλλη μιὰ στὴ Φανερωμένη τῆς Πέραμιος.

Νύχτωσε. 'Απ' ἔξω ἀκούονταν οἱ καιπιάνες γιὰ τὰ Δώδεκα Εὐαγγέλια. Πόσο εἶχε ἀποθυμήσει ὁ μοῦτσος νὰ πάει στὴν ἐκκλησία ! ν' ἀκούσει τὰ τροπάρια καὶ τὶς φαλμωδίες, νὰ ιδεῖ νὰ γυρίζουν τὸ Σταυρωμένο μὲ τὰ τρία κίτρινα κεριά, στὶς ἀκριεῖς τοῦ σταυροῦ, ν' ἀκροαστεῖ τὸ «Σῆμερον πρεμᾶται». Τίποτα, οὔτε Νυμφίο εἶχε ἀξιωθεῖ νὰ προσκυνήσει οὔτε Σταύρωση. Κι' ὅμως ἀς γίνουνταν ὅτι ἥθελε, ὁ καπετάνιος ἀς ἔγιανε μονάχα. Σὲ κάμποση ὥρα ὁ Θανάσης ἔπεισε καὶ λαγοκοιμήθηκε χάμω στὸ στρόμα. "Οταν ὑστερα ἀπὸ τρομερὴ νύχτα ὑπονομένου, γεμάτου ὄνειρα ξύπνησε, χάραξε ἡ Μεγάλη Παρασκευή. Πετάχτηκε στὴν κουβέρτα καὶ τράβηξε στὸ πρυμιό κατάρτι τὴν σημαία μετζάστρα.



Μεγάλη Παρασκευή. Κάποτε κάποτε ἀνεβαίνοντας ὁ μοῦτσος στὸ κατάστρωμα, ἔβλεπε τὸν κόσμο κυριακοφορεμένο νὰ πηγαίνει νὰ προσκυνήσει. "Αντρες, γυναῖκες, παιδιά ὅλοι πήγαιναν. Μιὰ στιγμὴ ἀφίνοντας ὑστερα ἀπὸ πολλὰ παρακάλια, κάποιον ἄλλο ναύτη στὸ πλευρὸ τοῦ ἄρρωστου βγῆκε

κι' ὁ ἵδιος ἔξω νὰ προσκυνήσει. Περπάτησε ὅλες τὶς ἐκκλησίες, ἀσπάστηκε, πῆγε λουλούδια καὶ γύρισε. Μόλις κατέβηκε στὴν κάμιαρα, πῆγε καὶ τ' ἀκούμπισε ἀπάνω στὴν εἰκόνα τοῦ "Ἄγιου πλάι στὰ βάγια ποῦ εἶχε βαλμένα τὴν ἄλλη Κυριακή.

"Ο καπετάνιος σίμωνε τώρα πιὰ στὴν τελευταία ἀγωνία· ὁ γιατρὸς εἶχε πεῖ πῶς ἔρχονταν τελευταία φορὰ γιατὶ δὲ ἀρρωστος θὰ βαστοῦσε μόλις ἔως τὴν νύχτα. 'Ο μοῦτσος ἀπελπισμένος στάθηκε πάλι στὰ κατωπόδαρα τοῦ κρεβατιοῦ. "Α! ἡ Παναγία ἀρνιοῦνταν τὸ θῦμα της. Θὰ ὀφανεύονταν τὸ βρέκι. Μὲ τί λοιπὸν καρδιά τώρα πιὰ θὰ μποροῦσαν νὰ ξαναγυρίσουν στὸ λιμάνι τους, μὲ δίχως καπετάνιο! Τὰ δάκρυα τοῦ Θανάση ἔτρεχαν ἀπαρηγόρητα. "Ολὴ τὴν μέρα δὲν κούνησε ἀπὸ τὸν τόπο του μὲ τὴ μαυρίλα στὴν ψυχὴ. Στὸ πρόσωπο τοῦ ἀρρωστοῦ ἀρχίζει νὰ ζωγραφίζεται πιὰ ὁ θάνατος. 'Ο μοῦτσος ἔκανε σίδερο τὴν καρδιὰ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ σταθεῖ ἐκεῖ καὶ νὰ μὴ φύγει συνεπαριμένος ἀπ' τὴν τρομάρα. 'Ο λοστρόμιος εἶχε βγεῖ ἔξω νὰ φέρει κανέναν πατᾶ γιὰ τὴν ὑπερενη κοινωνία. Ποῦ ἦταν οἱ ἄλλοι ναῦτες; Ποιός ξέρει σὲ ποιὸ καπελιὸ θὰ μεθοῦσαν. Δὲν τὸν λυποῦνταν, δὲν τὸν λυποῦνταν τὸν καπετάνιο. 'Η ψυχὴ τοῦ Θανάση ἐπαναστατοῦσε ἀπάνω σ' αὐτὴ τὴν συλλογή.

— Ναμικιόρηδες, ναμικιόρηδες μουρμιούρισε.

'Η ώρα περνοῦσε θλιβερὴ καὶ μαύρη.

Γονάτισε τότες ὁ Θανάσης καὶ καθὼς τὸν εἶχε δασκαλέψει ἡ μάννα του ἔκαμε χαλάλι ὄλους τοὺς κόπους καὶ τὶς περιποιήσεις ποὺ εἶχε δώσει ως τὴν στιγμὴν ἐκείνη στὸν ἀρρωστο.

Χαλάλι του τοῦ καπετάνιου. "Υστερα μουρμιούρισε σιγά-σιγά σὰν νὰ ξαγρεύουνταν στὸν ξεμολόγο πῶς καὶ διπλοὺς καὶ τρίδιπλους κόπους ἦταν ἔτοιμος νὰ κάμει χωρὶς παράπονο, χωρὶς βαριά καρδιά γιὰ τὸ κατῆρι τοῦ ἔτοιμοθάνατου. Χαλάλι του ὅλα χαλάλι του τοῦ καπετάνιου. Δένη ἥθελε διαμέσου τοῦ μοῦτσος, νὰ πεθάνει δὲ ἀρρωστος μὲ βαρεμένη ψυχὴ ἀπὸ ὑποχρέωσες, ὅλα όλα χαλάλι του σὰν τὸ γάλα τῆς μάννας.

'Ο Θανάσης σηκώθηκε καὶ πῆγε νὰ ξανασταθεῖ ὄρθιος πάλι στὰ κατωπόδαρα τοῦ κρεβατιοῦ.

Δάγγ... δούγγ... 'Ηχούνε πάλι οἱ καμπάνες λυπτηρὰ καὶ πένθιμα. Τί εἰνε; 'Ο μοῦτσος μ' ἔνα πήδημα βρέθηκε στὴν κουβέτα. 'Ηταν ἡ ώρα που γρυνοῦσαν τὸν Ἐπιτάφιο. 'Ολόκληρη ἡ μικρὴ προκυμαία ἦταν καταφώτιστη. Στοὺς τοίχους, στὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν ἔκαιαν μικρὰ φαναράκια. Στ' ἀνοιχτὰ παράθυρα ὅπου συμιαζέμενοι ἄνθρωποι περίμεναν νὰ ἴδοινε, κάπτειν ἀσημένια θυμιατήρια ἔχενταν τας εὐωδίες μουσχολίβανου. Φωτογυσία σ' ὀδόκληρο τὸ λιμανάκι. "Ολα τ' ἀραιμένα καράβια, τὰ καΐκια ἀστραφταν ἀπ' τὰ κρεμασμένα φῶτα, παντοῦ εἶχαν στ' ἄλιμπορα, στὶς σταύρωσες, ως τὴν ἄρκια ἀκόμια τοῦ μπαστονιοῦ. Δίπλωσε τότες δὲ πόνος τοῦ Θανάση. Τὸ βρέκι μόνο τὸ δικό τους ἦταν σκοτεινὸ καὶ μαύρο. Αὐτὸς εἶχε μονάχα τὸ θάνατο μέσα του.

'Ακούουνταν τώρα καὶ πιστολιές ἀπὸ πέρα. Θὰ εἶχε ἀρχίσει τὸ γύρισμα. Τί δὲ θάδινε ὁ Θανάσης ἀν μποροῦσε ν' ἀκολουθήσει τὴν συνοδεία! 'Αφ' ὅτου εἶχε φύγει ἀπ' τὸ χωριό του τρία χρόνια τώρα Μεγαλοβδομάδα στὸ πέλαγο. Στάθηκε καὶ περίμενε. 'Η παράταξη φαίνονταν πιά. "Ερχούνταν μακριὰ ἀπὸ κεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ προκυμαία. Μπάμι... μπούμι βροντοῦσαν οἱ τουφεκιές. Οἱ κόκκινες λάμψεις τῶν βεγγαλικῶν αίματων τὴν θάλασσα.

"Ολα ξεχάστηκαν τότε στό μυαλό του μούτσου. Μιά μοναχή ἐπιθυμία βασίλεψε μέσα του. "Ας είχε κι' αὐτὸς κανένα πιστόλι. "Αξαφνα θυμήθηκε. Πετάχθηκε κάτω πηδόντας τίς σκάλες. Τεντώθηκε και ξερέμασε ἀπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ ἄρρωστου τὸ τρομόπονι. 'Ο Καπετάν Γιασεμῆς τὸ είχε πάντα γεμάτο. Μὲ ἄλλα δύο πηδήματα ὁ Θανάσης ξαναβρέθηκε στὴν κουβέρτα.

Νά τώρα ή συνοδεία πλησίαζε. Στὴ μέση ὁ σταυρός, ἀπ' τὶς δυὸς μεριὲς τὰ ξεφτέρια, πίσω τὰ φανάρια, κατόπι οἱ ψαλτάδες κι' οἱ καλανάρχοι. Πιὸ πίσω ξεχώριζε τὸ κορδόνι, ἔνας πλατὺς κύκλος ἀπὸ τὰ παλληκάρια τῆς χώρας χεροπιασμένα γιὰ νὰ βαστοῦνε ἀνοιχτὸ τὸ τόπο. 'Ο μοῦτσος κύτταξε μὲ λαχτάρια στὴ μέση τοῦ κορδονιοῦ. Ἐκεὶ περπατοῦσαν οἱ παπάδες, ὁ Δεσπότης μὲ τὴν πιὸ πολύτιμη στολὴν του καὶ τὴν πατερίτσα στὰ χέρια, ὕστερα ἔρχονταν ὁ Ἱδιος ὁ Ἐπιτάφιος βαστηγμένος ἀπὸ τέσσαρες ἄλλους παπάδες, ἀκολουθοῦσαν οἱ τσοιμπατζῆδες, ἡ δημιογεροντία κι' οἱ ἄλλοι σημαντικοί. Τριγύρω στὸ κορδόνι καὶ πίσωθε σωριάζουσαν ἀμέτρητο πλῆθος ξεσκούφιτο κρατῶντας ἀναμένες λαμπάδες.

'Ο Θανάσης συνεπαρμένος σταυροκοπιοῦνταν χαμηλῶνοντας τὸ κεφάλι. Μόσκιζε τώρα πιὰ ἔνας ἀέρας δλόκληρος ἀπ' τὰ φοδόφυλλα, τὸν νεφαντζανθούς, τὰ λουλούδια τῶν λεμονιῶν καὶ τῶν πορτοκαλιῶν ποὺ ἀπ' τὰ παράθυρα ἔρραιναν τὸν πεθαμμένο Χριστό, εὐώδιαζε ὅλος ὁ κόσμος ἀπὸ τὰ φοδόσταμα, τοὺς μόσκους καὶ τὶς μυρωδιές ποὺ τὸν ράντιζαν. Νά ἔφτασε τώρα ὁ ἐπιτάφιος μπρὸς στὸ βρίσκοντας. 'Ο μοῦτσος σταυροκοπήθηκε πάλι καὶ κράτησε μὲ δυνατὸ καρδιοχτύπι γερά τὸ τρομόπονι στὰ χέρια. Τράβηξε τὸν πετεινὸ γυρνῶντας μὲ τέχνη γιὰ νὰ πάρει ἀέρα τὸ ἄρμα καὶ νὰ μὴν τοῦ κόψει τὰ χέρια. "Ενα μπούμ βροντερὸ ἔκοψε τὴν ἡσυχία τοῦ παραβιοῦ. Μερικοὶ ἀπ' τὴν παράταξη γύρισαν νὰ κυττάζουν κατὰ τὸ μέρος τῆς πιστολιᾶς. Ενύαριστήθηκε ἡ ψυχὴ τοῦ μούτσου. Είχε χαρεῖ Ἐπιτάφιο. Κατέβηκε καὶ ξανακρέμασε τὸ τρομόπονι.

Σὲ κομμάτι ἥρθε ὁ λοιστρόμος μ' ἔναν παπᾶ γιὰ τὴν ὕστερην Κοινωνία. 'Ο Θανάσης χαμήλωσε τὸ κεφάλι στὸ πέρασμά της κι' ὕστερα παρατήρησε τὰ χέρια τοῦ λοιστρού. Δόξα στὸ Θεό είχε μπορέσει νὰ πάρει κερί τοῦ Ἐπιταφίου.

'Η Μετάληψη γίνηκε κι' ὁ παπᾶς ἔφυγε μὲ τὴν βάρκα. Κατὰ τὸ μεσονύχτιο δ Καπετάν-Γιασεμῆς ἀφίσε τὴν τελευταία πνοή.



Σαββατόβραδο νύχτα γύρισε ὁ μοῦτσος ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο. 'Ηταν τσακισμένος ἀπὸ τὸ κλῆμα καὶ τὴν κούραση. Παρηγοριά μονάχη του είχαν σταθεῖ τὰ λόγια τοῦ λοιστρού.

Καλὸς ἄνθρωπος ἦταν ὁ καπετάνιος, γι' αὐτό, κι' ὁ Χριστὸς τὸν πῆρε μαζύ του στὸ θάνατο.

'Αφανισμένος ὁ Θανάσης ξαπλώθηκε καὶ βυθίστηκε σ' ἔναν ὑπνο βαρὺ σὰν τὸ μολύβι. "Οταν ξύπνησε τοῦ φάνηκε πᾶς ἔρχονταν ἀπὸ ἄλλο κόσμο. Παρατήρησε τὸ ρωλόϊ. Σὲ δυὸ δρες θὰ μεσημέριαζε. Μπάμι, μπούμ ἀκούωνταν ἔξω οἱ πιστολιές ἀπ' ὅλα τὰ μέρη. Συλλογίστηκε γιὰ νὰ θυμήθει. "Ω! "Ω! Πάσχα ἦταν, Μεγάλο Πάσχα! Μιὰ χαρά ἀτέλειωτη τοῦ γέμισε τὰ στήθεια. Πετάχτηκε στὴν κουβέρτα νὰ ἴδει τί γίνουνταν ἔξω. Παρατήρησε κατὰ τὴν προκυμαία. "Αξαφνα τὸ μάτι του ἔπεσε ἀπάνω στὸ ἄλμπορο. Θεὲ

Μεγαλοδύναμε ! Πάσχα μεσημέριαζε καὶ τὸ βρόκι δὲν ἡταν ἀκόμα ἀνεστημένο. Ἡ σημαία κρέμουνταν ἀκόμα μετξάστρα.

— Χριστὲ συγώρεσέ με μουρμούρισε ὁ Θανάσης κι' ἄρπαξε τὸ σκοινὶ. Τὸ τράβηξε καὶ τὴν ἀνέβασε ὡς τὴν ἄκρα τοῦ καταρτιοῦ. Ἔκείνη κυμάτισε χαρούμενη στὸ ἀεράκι. Ἔπειτα ὁ Θανάσης κατέβηκε καὶ πῆρε πάλι τὸ τροιπόνι. Τὸ γέμισε, τὸ ξαναγέμισε. Μπάμ-μπούμ Χριστὸς ἀνέστη ἀδέφια.

“Οταν ἡ καρδιὰ του χόρτασε ἀπὸ πιστολιές, ἄνοιξε ὁ μοῦτσος τὴν κασέλα καὶ ντύθηκε ὀλοκαίνουργος, ἐτοίμασε τὸ βαρκὶ καὶ βγῆκε ἔξω νὰ πασκάσει αὐγὸ κόκκινο καὶ ὑστερὰ νὰ πίει στὴ Δεύτερη Ἀνάσταση ὃπου ὁ νέος διάκος ἔταξε παντοῦ, πῶς ἀφοῦ θάπινε δύο παλιὰ κρασιὰ θᾶλεγε ἔνα Εὐαγγέλιο μὲ τέτοια γλύκα καὶ μελωδία ποῦ δὲν εἶχε ποτὲ ἀκουστεῖ ὡς τὰ τότε.

XANIA.

ANT. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

NOCTES ALEXANDRINÆ.

Δ'.

ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΕΚΔΟΘΗ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

“Ἄμα τοῦ εἴπα τ' ὅνομά μου, σὰν νὰ ἥλεκτρίσθηκε. Ὁ γέρω-ἀσκητὴς ἔχωσε τὰ μακρὺ καὶ κοκκαλιάρικα τὰ δάχτυλά του μέσα στὴ μεγάλη ἀσπρὶ γενειάδα του, καὶ κάρφωσε τὸ βλέμμα του, βλέμμα βαθὺ καὶ ἐρευνητικό, σκιασμένο κάτω ἀπὸ φρύδια ἄσπρα φουντωτά, σ' ἔνα σημεῖο μακρυνό, ποὺ χάνονταν σὲ χρόνια περασμένα, σ' ἀναμνήσεις παλαιές. Ἐξο δὲ βορηῆς ἀγρίευε ἀπαίσια τὰ τσάμια καὶ ἡ λεύκες κ' οἱ πλατάνοι σφύριζαν δαιμονικά, κι' ὁ ποταμὸς κατρακυλούσε μὲ δρμὴ τὰ ὠργισμένα τὰ νερά του, σὰν νὰ βιάζονταν νὰ φθάσῃ κάπου, σὰν νὰ τὸν κυνήγας στρατὸς ἔξωτικῶν. Σταλαματιές παχὲς βαριές χτυποῦσαν τοῦ κελλιοῦ μας τὸ πορτί : νὰ τὸ βιάσουν θέλανε νὰ πνίξουν τὴ ζωὴ πονηρυβε πίσω του, ἢ φεύγοντας τὸν ὠργισμένων τὸν στοιχείων τὴν δρμὴ ζητοῦσαν καταφύγιο, καὶ τὸ χτυποῦσαν ἔτσι ἀνυπόμονα ;

Ἐντυχισμένος ὃποὺ πρόφθασα νὰ εῦφω καταφύγιο καὶ στέγη ἀπὸ τὴ μανία κενῆ τοῦ βιουνοῦ ποὺ πλάνο μὲ εἶχε στείλει δίψα ἀχώρταγη περγαμηνῶν καὶ παλιμφήστων, ὃποὺ γιὰ τὰ περασμένα ώμιλούσανε καὶ γιὰ ζωὲς ποὺ χάθηκαν σὲ βάθεια χρόνων μουσχλιασμένων, κύτταζα μὲ εὐλάβεια καὶ ἔκστασι τὸ ζωντανὸ τὸ σκέλεθρο τοῦ ἀσκητῆ καὶ τὰ βαθειὰ τὰ μάτια του ποὺ μιὰ χαμηλωναν στὴ χόβολη τοῦ μαγκαλιοῦ ὃποὺ μᾶς ζέσταινε, καὶ μιὰ ἐπρόσεχαν εἰς τὴν ἀνεμοζάλη ποὺ ἐλύσσατε τριγύρω μας.

— Γιὰ πέξ μου τένομά σου.

Τέπα.

— Σὰν νὰ τάκουσα τένομια αὐτό, μὰ πότε, πῶς καὶ ἀπὸ ποιόν... δὲν τὸ θυμᾶμαι... Αἱ, παιδάκι μου !... γεράματα ! Ξέρεις πόσοι περνοῦν ἀπὸ κοντά μου, πόσους εἰδανε τὰ μάτια μου ! Ποῦ νὰ θυμᾶμαι τόσα ἔκει δνόματα !