

ἀγώνων, μὲν ἔνα χτύπο ἀθανασίες, ἐσταμάτησε δὲ καρδιά του,  
μονομάζει.

Ἡ οὐσία του, αὔξησε τὴν Φύσιη, μὲ τὸν ἄγιο της Ρυθμό.

Γόνιμη, ἀπέραντη θωπεία, ἐχύμηκε δὲ ψυχὴ τοῦ δεύτερου,  
στὴ Δημοσιογραφία.

Ἄπλο τὰ βίδη τῆς σιωπῆς, ἀπ' ὅπου τὴν αἰσθάνθηκα, ὑψώνεται  
γιὰ μὲ καὶ γιὰ δσους θέλουνε ν' ἀκούσουν, φαινερὸς δὲ Λόγος.

«Η ζωή, τὸ πάθος, δὲ γαλήνη, ἀνίκουν μοναχὰ σὲ κείνους,  
ὅποι «παλαισταὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ», βοηθημένοι ἀπὸ τὸν Ἔρωτα,  
πραγματοποιοῦν ἀδιάκοπα, τὴ συντονία τους μὲ τὸ Πᾶν!»

ΑΘΗΝΑ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

#### ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ:

### ΕΝΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ.

Γυρεύοντας στὸ νοῦ μου νὰ βρῶ κάποιους στίχους τῶν νεώτερων ποιητῶν μας, ποῦ νὰ εἴνε ἀνόθετοι καὶ νὰ διακρίνονται ἀπ' τὰ καρναβαλικὰ ἔπη τῆς τελευταίας παραγωγῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς πιὸ παλιᾶς μὲ τὰ ποιήματα τὰ γραμμένα ἐπάνω στὰ ἔγγη τῆς κάθε καινούργιας γαλλικῆς ἢ ἄλλης ἔνης ποιητικῆς σχολῆς, θυμηθηκα συγνὰ τὸ Νίκο Χαντζάρα.

Νίκος Χαντζάρας! Πόσο τὸν ἀδικεῖ τὸνεμά του. Πόσο εἰν' ἀταριαστο μὲ τὴ λαγγαδίστικη, δροσόπνοη μοῦσα του! Μόνον ἀν ἔγραφε ἀρματωλίτικους στίχους θὰ πήγαινε. Ἀν εἴμι ων στὴ θέση του θὰ ἔπερνα ἐξάπαντος φευδώνυμο. Θὰ βαφτιζόμουν Λόγγος. Νίκος Λόγγος. Τὰ δσα θὰ πῶ παρακάτω γιὰ τὸ συμπαθῆ καὶ ταπεινόφρονα αὐτὸν ποιητὴ θὰ δικαιολογήσουν μόνα τους τὴν παρέκβασή μου ποῦ κι ἐκεῖνος, εἶμαι βέβαιος, θὰ τὴ γαρεῖ.

•\*•

Ἀν ἔλεγα πῶς ἀπὸ τὴν καλὴ ἐποχὴ τῆς ποίησίς μας, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Κάλβου καὶ τοῦ Σολωμοῦ, δὲν ἀκούστηκαν στὴ γλώσσα μας καθαρώτεροι τόνοι, ἀπ' τοὺς δροσεροὺς καὶ ἀδολοὺς τόνους τοῦ ποιητὴ αὐτοῦ θὰ μὲ βρῆτε τάχα ὑπερβολικό; Κι δμως αὐτὴ εἴνε ἡ ἀλήθεια. Δὲ σᾶς μιλῶ ἐδῶ οὔτε γιὰ ἔμπνευση, οὔτε γιὰ φαντασία, οὔτε γιὰ πέταμα πρὸς ὑψη, γιατὶ δὲ ποιητής μου τὰ ἔχει ἡ θέλει νὰ τὰ ἔχει δλ' αὐτὰ μετρημένα ὡς τὰ τώρα. Σᾶς μιλῶ γιὰ ὑφος καὶ γιὰ μορφή. Κι ἐπειδὴ ἔφτασα σ' ἔνα σημεῖο νὰ

πιστείω πᾶς ὅλα τὸ ἄλλα ποιητικὰ χαρίσματα εἶνε παρακαταίνα μπροστά στὸ ὑφος καὶ τὴ μορφὴ καὶ νὰ θεωρῶ χαμένους κόπους τὶς περισσότερες ποιητικὲς προσπάθειες, ποῦ ἔγιναν ὡς τὰ τώρα στὸν τόπο μας, ὡς κι αὐτοῦ τοῦ Σολωμοῦ τὸ περισσότερο μέρος τοῦ ἔργου του, ποῦ φωνάζει ἀπὸ δῶ κι ἐκεῖ κάτου πᾶς εἶνε Ἱταλορωμαϊκό (\*). ὅπως τὰ ἔργα τῶν νεωτέρων φραγκο-ρωμαϊκα, ἔξετρούπωσα γιὰ παρογγεριά μου τὸν ποιητὴ γιὰ τὸν δοποῖον γράφω τὶς πρόχειρες αὐτές γραμμὲς κι δοποῖος στὴ γωνιά τὸν ποῦ μένει, ἀν τὶς διαβάσει, θὰ ξαφνιστεῖ καὶ θὰ κάνει τὸ σταυρό του.

Θὰ μὲ ρωτήσετε — καὶ πολὺ σωστά — τί ἐννοῶ ὑφος καὶ μορφὴ καὶ πᾶς τολμῶ νὰ τὰ ἀρνοῦμαι αὐτὰ σὲ τόσους ἄλλους, μεγαλείτερους ἥ καὶ τοῦ Ἰδιου ἀναστήματος, ἀπὸ τὸ λιτό μου ποιητῆ. Σᾶς ἀπαντῶ ἀμέσως. Ποιήματα γραμμένα στὴ γλῶσσα μας εἶνε μπόλικα — ὅχι πιὰ μὲ τὴν ὄπα, μὰ μὲ τὸ καντάρι — καὶ μὲ μορφὴ καὶ μὲ ὑφος, ἔχουν ὅμως ὅλα ἔνα φοβερὸ ἐλάττωμα: νὰ μὴν εἶνε Ἑλληνικά. Μοιάζουν ὅλα σὰ μεταφράσεις, ἄλλες καλές μὲ ὑφος καὶ μὲ μορφὴ, κι ἄλλες κακές χωρὶς ὑφος καὶ μορφὴ ἔξενων ποιημάτων. Ἀνάμεσα στὸν συνυμέτερον αὐτῶν ὑπάρχουν βέβαια εὐτυχῶς κι οἱ γνήσιοι δημιοτικοὶ μας τραγουδιστάδες, ποῦ ἀλλοῦ τοὺς λένε φοιλακοὶ οἱ στες. Ὁ ἀσύγκριτος Κρυστάλλης, δο Δροσίνης στὸ παλιό του ἔργο, δ Σπήλιος Πασαγιάννης σὲ πολλοὺς Ἄντιλάλοις, κι ἔγω, σὲ μερικά. Ἐκεῖνοι ὅμως ποῦ ἀπουσιάζουν δλότελα ἀπὸ τὴ γλῶσσα μας εἶνε οἱ Ἑλληνόπρεποι ποιητές, ποῦ ἀφθονοῦν — ώ εἰρωνία! — σὲ ὅλες τὶς ἄλλες γλῶσσες τὶς βάρβαρες! (sic). Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ γλῶσσα μας ἔδωκε ὡς τὰ χτές ποιητὲς τοῦ φοιλακοῦ, στὴ βαθύτερη ἔννοια τῆς λέξης. Δὲν ἔχων βέβαια ποτὲ τὸν Κάλβο, μὰ εἶνε κι αὐτὸς μισός, γιὰ λόγους ποῦ ὃ ἀναπτύξω σὲ εἰδικὸ ἄρθρο. Ἀπὸ τὶς δυὸ τέχνες ἡ πιὸ ὑψηλὴ καὶ γι' αὐτὸ κιώλας ἡ πιὸ δυσκολανέλογιῶν κινδύνους.



Τέτοιον Ἑλληνόπρεπο, καθάριο, μὲ αἰσθημα, ἀν κι ὅχι βαθύ, μὰ διάφανο, εὐγενικὸ κι ἀντιρωμαϊκό, ποιητὴ δὲ βλέπω κανέναν ἄλλον γιὰ τὴν ὥρα ἀπὸ τὸ Νίκο Χαντζάρα, ποῦ μοῦ φαντάζει σὰν ἔνας Δροσίνης τοῦ καλοῦ καιροῦ, ὅχι πιὰ βγαλμένος ἀπὸ τὸ φοιλακό καὶ τὰ παραμύθια ὅπως ἐκεῖνος, ἄλλὰ σὰ φερμένος δλότισα ἀπὸ τὴν ἀρχαία παράδοση — ἔστω τὴν ἀλεξαντρινὴ ἄνθετε — ποῦ σὲ κάνει νὰ νομίζεις, μὲ πολλοὺς στίχους του, πῶς δὲν ἐκόπηκε ποτέ, ὅπως δο Κάλβος παρὸ δλίγο νὰ σέκανε νὰ νομίζεις πῶς ἡ ἀρχαία παράδοση βαστᾶ ἀπὸ Πινδάρους, κι ὅπως δ

(\*) Ο Μητσάκης ποῦ δὲ γελιώταν εὔκολα, συγκρίνοντάς τον μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Κάλβο, τὸν εἶπεν Ἱταλό. Τόσο μόνο. Ἀλλοτε θὰ γράψω γιὰ ν' ἀποδείξω ποῦ εἶνε Ἱταλός, ποῦ ρωμιός καὶ ποῦ λιγάκι Ἑλληνας.

Μωρεά; — ὁ μόνος πραγματικὸς ἔλληνας διδάσκων — σὲ κάνει νὰ νομίζεις πῶς ἀμέσως ποὺν ἀπ' αὐτὸν ζοῦσαν κι ἄνθιζαν Σοφοκλῆδες κι Ἀνακρέοντες.

Δὲν ἔχω πρόχειρα ποιήματα τοῦ Χαντζάρα — σκορπισμένα ὅλα σὲ δυὸς-τρία περιοδικὰ ποὺ βγῆκαν κατά καιροὺς — γιὰ νὰ σᾶς παραμέσω μερικά ἔχω δημιουργήσει τόντινον Ἀκρίτα. Ἀντιγράφω ἐδῶ ἕνα του ποίημα ποὺ μπήκε στὶς σελίδες του. (\*\*)

#### Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ.

ὭΩ Δάφνη, μᾶς πῆρεν ἡ ἄνοιξη· κελαΐδει τὸ τρυγόνι στὸ δάσος, ἡ ἀλκυόνια θὰ ξαναπαίξῃ στὰ κύματα. Ἀπὸ τὸ λόγγον, ἀπ' τὴν ἀκρογιαλιὰ — ποὺ βρίσκεσαι; — λάλησε νῦ ἀκούσω τὸ γλυκό σου σουραύλι.

Τὰ πουλιά ζευγαρώνουν στὰ δέντρα· ταῖρι-ταῖρι κελαΐδον τὸν καιρὸν τῆς ἀγάπης. Τὰ φιλιά μας κάτω ἀπ' τὰ δέντρα σὰν ὅρθινὸν κελάΐδισμα πότε όντες ὑπὸ ἀντιλαλήσουν;

Μᾶς ξητοῦν οἱ φοδύτοποι πέρα μὲ τὰ ρόδα λουσμένα στὴ δρόσο· τρυφερά μου, φλογάτα ἐκατόφυλλα μὲ τὰ φύλλα μελίσσια γεμάτα, ἡ ἀγάπη μου γιὰ ἔνα βοσκόπουλο, γιὰ ἔνα νιὸ σὰν ἑσπές ξεχειλίζει.

ὭΩ, σιμά σου νὰ ξήσω δινειρεύτηκα τὴ ξωὴν ἀπαλῆς περιστέρας. Σάν τρυγόνα στὰ πράσινα δάσητα, ποὺ καλεῖ τὴν ἐσπέρα τὸ ταῖρι, νὰ σὲ φτάνῃ ἡ φωνή μου γλυκυτάτη στὸ δροσόπνοο ἀέρι:

ὭΩ Δάφνη, ποὺ βρίσκεσαι Δάφνη; κοιμᾶσαι μὲς στὸ ἄγρια κρῖνα; Ἡ ἀγάπη σου κυριαρχεῖ στὴ ξινή μου, δημος οἱ ξέφυροι ποὺ κυβερνοῦν τοὺς ψηλόλιγνους κρίνους.

Πέστε μου σὲ ποιὲς ἄλλες ποιητικὲς σελίδες μπορεῖτε νὰ μοῦ βροῦτε λίγες στροφὲς ποὺ νὰ μιούζουν μὲ αὐτὲς σὲ πράσινα, δροσόφρερη ἔλληνοπρέπεια; Διαβάστε δημιουργίαν καὶ τὸ παρακάτω:

#### ΕΙΔΥΛΛΙΟ (\*\*)

Ἄργεις, ἀγέρα, τὸ πανάκι του νὰ φέρῃς τὸ ἄλικο χρῶμα. Τὸ πέρνω ἀκόμη ἔνα γαρούφαλο πεσμένο ἀπ' τῆς αὐγῆς τὸ στόμα.

Στὸ ἀθῶ τὸ στῆθος, δη μητέρα μου, γλυκοὶ ποὺ βασιλεύουν πόνοι.

(\*) Ἀκρίτας. Τόμος Γ'. σελ. 42.

(\*\*) Ἀκρίτας. Τόμος Β'. σελ. 153

‘Η Ἐλένη χάνεται ἀπὸ τὸν ἔρωτα, ποῦ τὴν ἐμάγευε ὃς τὰ γτὲς τῆς λεύκας τους τὸ ἀγόδνι.

‘Ω παρθενιά μου ἐσύ’ δὲ γλυκύτατο τῆς κάθε κορασίας στεφάνι, μὲ τὸ θαλασσινό τῆς ἔρωτα γλίγωρα ἡ Ἐλένη ποῦ σὲ χάνει.

Μ' ἀκόμα πέργω τὸ πανάκι του — ζέφυρος, ἀργότατα ζυγόνει — ἐνα τριαντάφυλλο ποῦ ξέφυγεν ἀπὸ τῆς αὐγῆς τῇ χρυσῇ ζώνῃ.

Σὰν τὸ κλωνάρι τὸ κατάκαρπο γλυκομηλιᾶς στὴ γῆς ποῦ γέρνει, ἔχω τὸ στῆθος, δὲ μητέρα μου, γεμάτο ἀγάπη γιὰ τὸ ταῖρο. — Μοιάζει ἡ καρδιά μου ἀπὸ τὴν ἀγάπη του μηλόδεντρο ποῦ γονατίζει, τόσο ἀπὸ τὸ πλοῦτος τους καρπίσματος, νὰ σώνῃ καὶ παιδιοῦ τὸ χέρι.

Μ' ἀκόμα πέργω τὸ πανάκι του — γεμάτα φούσκωνέ το ἀέρι — ἐνα εκατόφυλλο στὰ κύματα πεσμένο ἀπὸ τῆς αὐγῆς τὸ χέρι.

Θυμᾶμαι τί γλυκά, μητέρα μου, μικροῦλα ποῦ μὲ ἀποκοιμοῦσες, σὰν μ' ἔπαιρον ἀθῶ παράτονο, λιγάκι ώς μὲ χαϊδολογοῦσες. Στὰ γόνατά σου ἀποκοίμησες πιὰ δὲν μποροῦσες τὴν Ἐλένη, ποῦ μὲ χρυσὴ σαγίτταν ὁ Ἐρωτας βαριά τὴν εἶχε πληγωμένη.

Γλυκιὰ μητέρα, ποῦ συνείδησες κάθε ξημέρωμα στὸ στρῶμα νὰ μὲ ξυπνοῦσες μὲ χαϊδέματα καὶ μὲ φιλήματα στὸ στόμα, κάποια χαράματα τὸ χέρι σου θὰ ματαπλόνεται γιὰ χάδια, καὶ θὰ στενάξῃς, δὲ μητέρα μου, τὴ θέση μου σὰ βρίσκῃς ἄδεια.

Μητέρα, θὰ ξητίσης ἄδικα παντοῦ σὲ λίγο τὴν Ἐλένη, ποῦ θὲ ἀρμενίζῃ μὲς στὰ κύματα μὲ τὴν ἀγάπη της δεμένη. “Υστερα — ἀλλοίμονο, μητέρα μου,— τὰ μαῆρα σου μαλλιὰ θὰ λύσῃς καὶ τὴν Ἐλένη ποῦ σ' ἀρνήθηκε πικρὰ θὰ γύρης νὰ θρηνήσῃς.

Κανεὶς ποιητὴς δικός μας δὲ μοῦ ἔδωκε παρόμοια ἥρεμη συγκίνηση μὲ τοὺς στίχους του. ‘Ἄλλὰ καὶ πρὸν νὰ φτάσει σ' αὐτὴ τὴν ἀμειμπη τεχνοτροπία καὶ νὰ τὴν ξεπεράσει ἵσως, εἶχε γράψει νεώτερος ποιήματα ποῦ ἔδειχναν τὸν ποιητὴ μὲ τὴ γνήσια φλέβα. Διαβάστε :

#### ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ. (\*)

Καβάλλα σὲ ἀνυπόταχτο φαρί,  
μὲ ἀνθοὺς ξεροὺς στὴν κεφαλὴ διο ρίγη,  
σὰν ἡ Ἀνοιξη σκιασμένη ἀπὸ τὴ σκληρὴ  
θωριὰ τοῦ χινοπώρου κλαίοντας φύγη.

(\*) Ἀκρίτας. Τόμ. Α' σελ. 20.

Θέλγη κι ἐμὲ συντρόφι στὸ φαρί,  
στὸ λυγνό μου κορμὶ γεμάτο φίγη,  
ὅς ἀφανιστής βορριάς μὲ τὸ νά μπήγῃ  
τὸ δόρυ του βαθιὰ δὲ θά χαρῆ.

Ἐδῶ θὰ τὴν προσμένω νὰ περάσῃ,  
στὴν πολυαγαπημένη λαγκαδιά,  
νὰ μὲ πάρῃ νὰ φύγουμε ἀπ' τὴν πλάση,

Μὰ τρέμω ἄν τὰ τετράψηλα κλαδιά  
τοῦ λόγγου ως μητρικὴ διάπλατη ἀγκάλη,  
μ' ἀρπάξουν, μὲ κρατήσουν ἐδῶ πάλι...

Θυμᾶμαι πόσο τὸν εἶδα προοδευμένο στὸ γοῦστο του, τὸ τόσο  
ἀπ' τὴν ἀρχὴ λεπτό, σὲ κάποια του τραγούδια ὑστερινώτερα δημο-  
σιευμένα στὴν «Ἡ γη σ σώ»!

Ἐτσι, τὸ καταλαβαίνω πολὺ καλά, πῶς μπορεῖ κανεὶς ν' ἀγγί-  
ζει κάπως τὸ ἀρχαῖο πνεῦμα, ποῦ ἄλλοι (\*) τὸ ἔπικαλοῦνται νὰ τοὺς  
κατέβει στὸ κεφάλι τους μ' ἐπικλήσεις δίχως σωμὸ καὶ κακόφωνες,  
μὲ κειρονομίες ἀγοραῖες, μὲ κρούνς καρναβαλιῶν σὰ θιασάρχες  
ἀντοσχέδιοι τῶν δρόμων καὶ σᾶν παλιάτσοι!

Ἴσως κι ἄλλοι ποιητὲς— ὅχι ὅμως μὲ τὴν ἵδιαν ἐνότητα, ποῦ  
παρατηροῦμε στὸ Χαντζάρα, νὰ μοῦ ἔδωσαν, πολὺ σπάνια ὅμως,  
ἔδῶ κι ἔκει, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, χωρὶς νὰ τὸ ὑποψιάζονται, παρό-  
μοια ἥδονή τῆς ἀπλῆς δμορφιᾶς. Ὁ Γρυπάρης ἴσως, ἴσως πε-  
ρισσότερο ὁ Παπαντωνίου, ὁ Καβάφης στὸ «Γέρο» του, ὁ Πα-  
λαμᾶς...

Μὰ δὲν ἀκούεται ἀπὸ καιρὸ δ Χαντζάρας. Θὺν εἴταν κρῖμα γιὰ  
τὴν ποίησή μας καὶ γιὰ τὴ γλῶσσα μας, ἀν ἐστιαποῦσε τόσο νωρίς.  
Ποῦ ν' ἀφήσουν βέβαια νὰ ξεμυτίσει ὁ φοβισμένος ποιητής, ὁ σὰ  
φαῦνος παραστρατισμένος ἀπ' τὸ λογγάρι του ἀνάμεσα στοὺς ἀν-  
θρώπους, οἱ διάφοροι Σουλυπροσυντόμιοι, οἱ Βεραρενίζοντες, οἱ  
Νιτσεϊστάδες κι οἱ Μαλλαριέκοι τοῦ καιροῦ μας ποῦ συγκάζουν  
καὶ στὰ σαλόνια, ποῦ ἐπιασαν ὅλα τὰ πόστα καὶ ποῦ ξέρουν τρό-  
πους καὶ τρόπους γιὰ νὰ ξυπνοῦν θαυμασμοὺς στοὺς διάφορους  
σὲ ὑ μ π.

Καὶ γιὰ νὰ τελειώνω προσθέτω πῶς ἡ ποίηση τοῦ Χαντζάρα  
μοιάζει «μηλόδεντρο ποῦ γονατίζει τόσο ἀπ' τὸ πλοῦτος τοῦ καρπί-  
σματος, νὰ σώνῃ καὶ παιδιοῦ τὸ χέρι» καὶ γι' αὐτὸ δὲν ἐπροξένησε  
καταπληξη στοὺς δσους διψοῦν νέα, τεράστια πράματα κι ὅμως γι'  
αὐτὸ ἴσα-ἴσα ἔχει κάτι ἀπ' τὴν αἰώνια, τὴν μόνη ποίηση, προσιτὴ  
σὲ ὅλους ως καὶ στὰ παιδιά.

(\*) Κι ἐγὼ παλαιότερα.