

ΟΙ ΘΥΜΗΣΕΣ.

Οι θύμησες είνε κάμαρες δίχως κλειδαριές,
"Αδειες κάμαρες ποὺ μέσα τους δὲν τολμᾶ κανεὶς νὰ μπεῖ,
Γιατί, γέροι γονηοί, ἀλλοτες ἔχουνε πεθάνει.
Ζοῦμε στὸ σπίτι ποὺ βρίσκουντ' οἱ κλειστὲς τοῦτες κάμαρες...
Ξέρουμε πού, ὅπως πάντοτε, στὴν ταχική τους θέση είνε,
Κ' εἰν' ἡ μαβιὰ ἡ κάμαρη κ' ἡ τριανταφυλλιὰ ἡ ἀλλη...
Ἐτσι τὸ σπίτι γεμίζει ἀπὸ μοναξιά,
Κ' ἔξακολουθοῦμε, χαμογελαστά, ἔκει ἐντὸς νὰ ζοῦμε...
Ἀγκαλιάζω, ὄντας θέλει το, τὴ θύμηση ποὺ διαβαίνει,
Λέω της : «Κάθησ' ἔκει... Ξανὰ θὲ νάρτω νὰ σὲ δῶ... »
Ξέρω ποὺ σ' ὅλη μου τὴ ζωὴ θὰ μείνει στὴ θέση ἔκείνη,
"Ομως ξεχνάω κάποτε νὰ στρέψω νὰ τὴ δῶ.—
Ἐιν' ἔτσι πολλὲς μέσ' στὸ παλεϊκὸ τὸ σπίτι...
Τῶχουνε πάρει ἀπόφαση πώς νὰ λησμονηθοῦν μποροῦν,
Κι' ἀν ἀπόψε ἡ πιὸ υστερα δὲν ἔρτω,
Μὴ ζητᾶτ' ἀπ' τὴν καρδιά μου πιὸ πολλὰ ἀπ' τὴ ζωή...
Γνωρίζω ποὺ κοιμοῦντ' ἔκει, πίσω ἀπ' τὰ μεσοτείχια,
Δὲν εἰν' ἀνάγκη πιὰ νὰ σύρω γνωριμιὰ γιὰ νὰ τοὺς δώσω.
"Απὸ τὴ στράτα τὰ μικρὰ παραδόνυμα τους βλέπω,—
Κι' ὡς ὅτου νὰ πεθάνουμε ἔτσι πάντα θὲ νάνε.
Κι' ὅμως νοιώθω κάποτε, μέσ' στὶς καθημερινὲς σκιές,
Δὲν ξέρω ποιὰν ἀγωνία παγερή, πιὸ κρῦπτο φίγος,
Καὶ μὴ καταλαβαίνοντας ποῦθε οἱ πόνοι τοῦτοι
Διαβαίνω...»

"Ἐτσι, κάθε φορά, ἔνα πένθος δημιουργιέται,
Μιὰ ταραχή, κρυφά, ἥρτε νὰ μᾶς γνωρίσει
Πώς πέθανε μιὰ θύμηση ἡ πώς ἔχάθη...
Δὲν καλοδιακρίνουμε ποιά 'νε ἡ θύμηση τούτη,
"Οντας γέροι πολὺ δὲν ἔχουμε καθόλου μνήμη.

Ωστόσο, ἐντὸς μου αἰστάνονται ματόφυλλα νὰ κλίνουν...

LA CHAMBRE BLANCHE.

JULES LAFORGUE :

ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ.

Μπορῶ ἀπόψε νὰ πεθάνω ! Βροχές, ἀνέμοι, ἥλιος
Θὲ νὰ σκορπίσουνε παντοῦ μυαλὰ καὶ νεῦρα καὶ καρδιά μου.
"Ολα θὰ ἔχουν εἰπωθεῖ γιὰ μέ ! Οὔτε σ' ὅνειρο, οὔτε ξύπνιος,
Δὲ θὲ νὰ πάω πέρα ἔκει στῶν ἀστεριῶν τὴ χώρα !

"Απ' ὅλες, τὸ νοιώθω, τὶς μεριὲς στοὺς μακρυνοὺς τοὺς κόσμους
"Οπως ἔμεις, προσκυνητὲς τῶν ὠχρῶν μοναξιῶν,