

Σημειώνω ἀπλῶς τὴν ἔξῆς σκέψη τοῦ Han Ryner, παραμένη ἀπὸ τὸ «Contre les dogmes» : Chaque fois qu'on frappe aux portes du mystère, on a l'émotion d'entendre résonner et se prolonger un étrange bruit de plein. Τὸ κατ' ἐμὲ αὐτὸ πφόρεζεται ἀπ' τὸ ὅτι εἴμαστε ζῶα μυστικιστικά. Ἡ μυστικιστική μας πληρονομικότητα εἶναι κατί τὸ πλῆρες καὶ ὅχι κατί τὸ κενό, εἶναι τὸ κῦμα ἃν θέλετε ποῦ μᾶς ἔρχεται ἀπ' τοὺς προγόνους μας ποῦ ἔζησαν μὲ τὴ φρικιαστική σκέψη τοῦ μυστήριου. Le bruit de plein δὲν πρέπει μήτε νὰ μᾶς ἐππλήττῃ, μήτε νὰ μᾶς θρούβῃ.

Δὲν μπορῶ ἐπίσης νὰ ἀντιπαρέλθω τοὺς θαυμασίους αὐτοὺς καὶ μεγαλοπρεπεῖς στίχους τοὺς ἀφιερωμένους στὸν ἴδιο Han Ryner, ἀπὸ τὸν ποιητὴ Félix Pagan :

Te souvient-il parfois des temps antiques, dis ?
La mer céruleenne et le ciel de la Grèce
Te dictaient des pensers saints et pleins d'allégresse.
Dis-moi te souvient-il des propos de jadis ?

Γ. Β.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Στὰ «Cahiers idéalistes français», τὸ νέο γαλλικὸ περιοδικὸ ποῦ ἄρχισε νὰ βγαίνῃ ἀπὸ τὸν περασμένο Φλεβάρη στὸ Παρίσι, ὁ Jacques Mesnil, γράφοντας γιὰ τὸν ποιητὴ Βεράρεν ἀναρέφει μαζὸν μὲ ἄλλα καὶ τὴς γνῶμες ποῦ εἰχε ὁ ποιητὴς γιὰ τὸν συγγραφέα τοῦ Ζάν Κριστόφ, τὸν δόπιον μιὰ κλίκα παραξαλισμένων λογίων ἔβρισε μὲ τόσην χαμηλότητα καὶ ἀνοησία.

Ο Βεράρεν ἔσπουράζονταν στὴ Μεσημβρινὴ Γαλλία μὴ διαβάζοντας σχεδὸν τίποτε. Οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Ρωμαίου Ρολλάν θέλησαν νὰ τὸν ἀντιτάξουν γιὰ ἀντίπαλό του στὸ βραβεῖο τοῦ Νόμπελ.

Ο Mesnil τοῦ ἔγραψε γιὰ νὰ μάθῃ τὴ γνώμη του στέλνοντας μαζὸν ἕνα ἀρθρό τῆς «Matin». Στὸ γράμμα αὐτὸ ὁ Βεράρεν ἀπάντησε μὲ τὰ παρακάτω :

Ἄγαπητέ μου Ζάκ,

Τὸ ἀρθρό μοῦ εἰχε διαφύγει. Τὸ διαβάζω ἐδῶ τώρα κιǎν δὲν παραδέχομαι τὴς τωρινὲς σκέψεις τοῦ Ρολλάν, μοῦ εἶναι ὅμως ἀποκρουστικὸ νὰ βλέπω πῶς μὲ βάζουν ἀντίπαλο του, ἐξ αὐτίας τῆς διαφορετικῆς μας στάσης.

Τὸ βραβεῖο Νόμπελ, εἶναι βραβεῖο φιλολογικό. Ἐκεῖνο ποῦ ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ ἔργο καὶ ὅχι ὁ ἀνθρωπος. Δὲν πρέπει ἡ πολιτικὴ νὰ ὀρίζῃ τὴ στάση καὶ νὰ ἐπηρεάζῃ τὴν ἐπιτροπή. Κι' ἀκόμα προσθέτω πῶς στὰ μάτια μου, ὁ Ρωμαίος Ρολλάν εἶναι ἔνας ἀνθρωπος ποῦ στέκεται ποιὸ ψηλά καὶ ἀπὸ τὴς συκοφαντίες καὶ ἀπὸ τὰ μίση καὶ ὅτι διατηρῶ γι' αὐτὸν ὅλη μου τὴ φιλία.

Δικός σου
AIM. BEPAREN.

Καὶ δὲλλοτε πάλι ἔγραφε τὰ παρακάκῳ στὸν ἴδιον τὸν Mesnil : «Ο χαρακτήρας καὶ ἡ συνείδηση τοῦ Ρομαίου Ρολλάν μοῦ παρουσιάζονται μὲ ἀγνότητα καὶ ψηλότερα ἀπὸ κάθε ὑποψία. Τὰ ὑπερασπίζομαι ὅσες φορὲς τὰ πολεμοῦνε. Ἐγειρεῖ μείνει ὁ ἀνθρωπος ποῦ διατηρεῖ ὅλο τὸ ὑψος τῆς σκέψης του. Ἐγὼ ἔγεινα ὁρμητικὸς καὶ ἐπαναστατικός. Ἡ στάσες μας εἶναι ὀλότελα διαφορετικές, μὰ ἡ καρδιές μας στὸ βάθος τους μοιάζουνε ἵσως.»

“Οσα ἔγραψε ὁ Βεράρδεν είναι ἀρκετά γιὰ νὰ μὴ προσθέσωμε ἐμεῖς τίποτε.



Στὸ Παρίσι ἰδρύθηκε ἑταῖρία μὲ τὸν τίτλον «Ligue pour une Société des Nations basée sur une Constitution Internationale» ποὺ τὸν σκοπόν τῆς φανερώνει καθαρά ὁ τίτλος τῆς.

‘Η ἀρχὲς καὶ οἱ συδροὶ τῆς ἑταῖρίας ποὺ ἐψηφίσθησαν στὴ συνέλευση τῆς 3 Γεννάρη τοῦ 1917 συνοψίζονται στὰ παρακάτω.

«Μόλις τελειώσει ὁ πόλεμος, οἱ λαοὶ θὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν σύσταση ἐνὸς πολιτεύματος ποὺ δριστικὰ θὰ καθιερώσει τὴν δικαιοσύνη καὶ θὰ ἐμποδίσει ἔνα νέο κατακλυσμό. Μιὰ νέα κατάσταση πραγμάτων πρέπει νὰ ὑπερισχύῃ. Στὸ ἔξης ἡ σχέσεις μεταξὺ τῶν λαῶν θὰ ὑποβάλλονται, ὅπως ἡ σχέσεις μεταξὺ ἴδιωτῶν, σὲ κανονισμούς βασισμένους στὴ λογική καὶ ὅχι πειά στὴ δύναμι, ἥ ποιά δὲ θὰ χρησιμοποιήσῃ παρὰ γιὰ τὴν προστασία τοῦ δίκαιου τὰ ἔθνη πρέπει νὰ πάψουν νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴν ἀναγνωρίζουν ἄλλο νόμο ἀπὸ τὴν θέληση τους, καθὼς καὶ νὰ γίνονται οἱ τιμωροί, καὶ πρέπει νὰ ὑποβάλουν τὴν φροντίδα τῆς προστασίας τους σὲ μιὰ κολλεκτιβικὴ καὶ διεθνῆ ἀστυνομία μιὰ τάξη πρέπει νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀναρχία καὶ τὸ αὐθαίρετο’ ἔνας παγκόσμιος νόμος πρέπει νὰ τὴν ἐπιβάλλῃ.

‘Ο νόμος αὐτὸς πρέπει νὰ καθορίσῃ τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐθνοτήτων καὶ τῶν Κρατῶν’ πρέπει νὰ κηρύξῃ γιὰ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος τὴν πρόκληση σὲ ὅποιονδήποτε πόλεμο, τὴν πίεση ὅποιουσδήποτε λαοῦ, τὸν σφετερισμὸ καλύπτει μέρους. Ἀπόμα πρέπει νὰ ὀργανώσῃ τῆς διεθνεῖς ἀρχές, νομοθετικές, δικαιοστικές, ἐκτελεστικές καὶ νὰ δημιουργήσῃ μιὰ ὠπλισμένη δύναμη κολλεκτιβικὴ ποὺ θὰ ἔξασφαλίζει στὸ Δίκαιο, τὰ μέσα τῆς προστασίας του.

Γράφοντας γιὰ τὴν ἑταῖρίαν αὐτὴν ὁ Παῦλος Ὁτὲ στὰ «Cahiers idéalistes Français» (Απρίλιος 917) προβλέπει δυὸ λύσεις ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργηθοῦν ὕστερα ἀπὸ τὸν πόλεμον αὐτὸν.

‘Η μὰ εἶναι ἡ ἡγεμονία ποὺ μὲ τὴ νίκη του θὰ ἐπιβάλλει τὸ ἔνα μέρος, διότε πάλι θὰ ἔναρχοισουν τὰ αἰώνια παιχνίδια τῆς ισορροπίας καὶ ἡ ἄλλη εἶναι ἡ δργάνωση τῶν διεθνῶν σχέσεων μὲ βάση ἐνὸς δίκαιου προστατευτικοῦ καὶ τῶν ἀδύνατων καὶ τῶν δυνατῶν. ‘Η πρώτη λύση ἐνδιαφέρει μόνο τοὺς τύραννους. Μᾶς οἱ λαοὶ δοσούν ἀκόμα νὰ σκέπτωνται καὶ δοσοῦν τὴν ἐλευθερία νὰ ἐκδηλώνωνται, ἀποβιλέπουν στὴ δεύτερη λύση.

Γιὰ τὴν ἑταῖρίαν αὐτὴν καθὼς καὶ γιὰ τὸ σκοπό τῆς ἐλπίζομε νὰ γράψωμε στὸ ἄλλο φυλλάδιο περιστερα.



Στὴν ἑταῖρία τῶν «Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου» ὁ Γκαιτριέλ Σεάιγ παρουσιάσει ὑπόμνημα γιὰ τοὺς ὄρους μιᾶς διαφοροῦς εἰρήνης. ‘Απ’ αὐτὸ παραλαμβάνομε τὴν παρακάτω περικοπή:

‘Υπάρχει κάτι τὸ χιμαιρικὸ στὴν ἐλπίδα νὰ ἐπιτύχωμε μιὰ διαρκῆ εἰρήνη ἀντικαθιστόντας νέες ἀδικίες στῆς παλής, στῆς ὅποιες τὸ καθῆκον τοῦ νικημένου εἶναι νὰ μὴ τὴς παραδεχτῇ ποτέ.

‘Η ιστορία ἀποδείχνει πῶς ἡ ἔγγυή σεις ποὺ ἔξασφαλίζει ἡ κατάχρηση

της δύναμις είναι άσταθεῖς καὶ προσωρινές ὅπως είναι αὐτή καθ' έαυτή ἡ δύναμι.

Μιά διαφορικής εἰρήνη πρέπει νὰ μένῃ μιὰ δίκαια εἰρήνη.

"Οταν κάθε κράτος θὰ είναι ἐλεύτερο νὰ ταράξῃ ὅπως καὶ σταν θέλῃ τὸ δίκαιο, ὁ πόλεμος θὰ ξαναγίνῃ πάλι στὸ μέλλον ἀπὸ τοὺς Ἰδίους λόγους ποὺ ἔγεινε καὶ στὸ παρελθόν· θὰ παραμείνει ἔνας κατακλυσμός, ἔνα ηφαιστειῶδες φαινόμενο μὲ ἐκκρήξεις περιοδικές. Είναι ἀλήθεια πῶς δὲν θὰ καταργήσωμε τὴν ὑπερηφάνεια, τὴν φιλοδοξία, τὴν φιλαργυρία, τὴν ἀνοιγσία καὶ τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων. "Οσο ὁ πόλεμος θὰ θεωρεῖται σᾶν ἀναπόφευκτο μοιραῖο, σᾶν νόμος τῆς Θείας Πρόνοιας, σᾶν ἴδιαίτερη θέλησι τὸν θεοῦ πάνσοφου καὶ πανάγαμου· ὅσο θὰ τοῦ ἀφίσουν νὰ ἔχῃ τὸ γόνητρο, τὸ μυστήριον· ὅσο τὸ αὐθαίρετο ἐνὸς ἀνεύθυνου ἄρχοντα ἢ μιᾶς ἀνώνυμης Κυβέρνησης θὰ είναι ἀρχετῇ γιὰ νὰ τὸν κηρύξῃ· ὅσο θὰ είναι μὲ μιὰ κρυφτὴ συμφωνία ἡ ultima ratio, τὸ τελευταῖο ἐπιχείρημα, ἡ ἀνέκκλητη ἀπόφαση· ὅσο οἱ ἐργοστασιάρχες κανονιῶν, ὅβιδων, θυρακισμένων πλακῶν θὰ ἔξαρκοι θούσιον νὰ ἔχουν τοὺς ἔξοπλισμοὺς γιὰ ἴδιωτική τους ἐπιχείρηση καὶ νὰ κερδίζουν ἀπὸ τὴν καταστροφὴ ὅλων· ὅσο ἔνας πουλημένος σ' αὐτὸὺς τύπος θὰ ἔξαπτει τὰ πάθη τοῦ πλήθους, τὴ δυσπιστία, τὸ φόβο καὶ τὸ μῆσος· ὅσο οἱ λαοὶ στὴν τύφλωσή τους, θὰ ὑπακούουν στὴν φωνή καὶ θὰ γίνονται ὅργανο τῆς τύχης τους, ἡ εἰρήνη δὲ θὰναι σταθερώερη ἀπὸ τὴν κούραση ποὺ βάζει σ' αὐτὴ ἔνα τέλος καὶ ἀπὸ τὸ κοίμισμα τῶν παθῶν ποὺ τὴν ξανανάβῃ. 'Η πετῆρα μᾶς ἔμαθε ἀκόμα μιὰ φορά τί ἀξίζει τὸ παλιὸν ρητό: Si vis pacem para bellum. Κάθε παραγωγὴ ἀπαιτεῖ μιὰ κατανάλωση. Καὶ γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ κανόνια χρειάζονται πολιτεῖες ποὺ νὰ καταστραφοῦν καὶ ἀνθρώποι ποὺ νὰ σκοτωθοῦν.



'Ο Λούΐ Ναρκέ στὸ «Mercure de France» (16 Ιουνίου) πραγματεύεται τὸ ζήτημα ἃν πρέπει νὰ θεωρηθῇ γιὰ ἀπραγματοποίητη ἡ κατάργηση τοῦ πόλεμου, ὑστερα ἀπὸ τὴν ἀπογοητεύσεις ποὺ ἐδοκίμασαν οἱ διάφοροι εἰρηνόφιλοι οἱ δλου τοῦ κόσμου. 'Εξετάζοντας τὸ ζήτημα ἀπὸ κοινωνιολογικὴ ἀποψη φανερώνει μιὰ μεγάλην οἰσιοδοξία βασισμένη στὴν ἐπιστημονικὴ πρόοδο ἡ ὅποια είναι ἡ κινητήρια δύναμη τῆς γενικῆς προόδου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.

"Ἐχει τὴν πεποίθηση πῶς οἱ φριχτοὶ τρόποι τοῦ σημερινοῦ πόλεμου ποὺ περιγράφει πολὺ ζωντανὰ θὰ δώσουν μιὰ νέαν ὑποχρέωση σ' ὅσους ἔχουν πίστη στὴν πρόοδο καὶ τὸν πολιτισμό, καὶ νὰ ἐργασθοῦν μὲ περσότερη δύναμη γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν παγκόσμιαν εἰρήνην καὶ νὰ ἐμποδίσουν μελλοντικὲς καταστροφές.

Ι. ΛΑΣ.

ΣΗΜ. Γιὰ τοὺς μεγάλους νεκρούς Le Dantec, Ribot καὶ Mirbeau θὰ γράψουμε in extenso στὸ ἄλλο φυλλάδιο.

ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙ.

ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΓΑΣ.