

ΤΖΙΤΑΝΤΖΑΛΙ

ΙΝΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μ' ἔπλασες ἀπέραντο, γιατὶ τέτοια ἡ βουλή σου στάθηκε.

Ἐίμαι τὸ εὔθραυστο κύπελλο, ποῦ ἀκατάπαυστα ἀδειάζεις, κι' ἀδιάκοπα
ξαναγρούζεις μὲ μιὰ διάφανη ζωή.

Ἐφερες πάνω ἀπὸ βουνά κι' ἀπὸ λαγκάδια, τὸ μικρό καλαμένιον
αὐλό, αἰώνια μέσα του φυσώντας, νέες μελωδίες.

Κάτω ἀπ' τὸ ἀθάνατο χάϊδι τοῦ χεριοῦ σου, ἡ ἀδύναμη καρδιά μου
πλημμυρίζει ἀπὸ χαρά, καὶ ξεχύνεται σὲ ἀνείπωτα λόγια.

Τὰ δῶρα τῆς ἀπέραντης σου καλούσνης, στὰ ταπεινά μου χέρια τοῦτα,
πέφτουν, ἀπάνω.

Οἱ μέρες κυλοῦνται καὶ πάντα μὲ φροντίζεις, μὰ πάντα μένει κάτι ν' ἀ-
ποθυμῶ.

* *

Σάν μὲ προστάζεις νὰ τραγουδήσω, θαρρῶ πᾶς ἡ καρδιά μου πάει νὰ
σπάσει ἀπὸ περηφάνεια κι' ἀντικρύζω τὴν μορφή σου, καὶ τὰ μάτια μου γιο-
μίζουν ἀπὸ δάκρυα.

“Ο τι εἶναι, μέσα μου τραχὺ καὶ δυσαρμονικό, λυώνει σὲ γλυκειὰν ἀρ-
μονία, κι' ὁ θαμασμός μου ἀπλώνει τὰ φτερά του, σάν πουλὶ χαρούμενο,
ποῦ πετᾶ πάνω ἀπ' τὴν θάλασσα.

Ξέρω πῶς τὰ τραγούδια μου σ' ἀρέσουν, καὶ ξέρω πᾶς μόνο τὰ τρα-
γούδια μου, σὲ κάνουν νὰ μὲ παραδέχεσαι μπροστά σου.

Τὰ φτερά τῶν τραγουδιῶν μου διάπλατ' ἀνοιγμένα, χαιρεύουντε τὰ πό-
δια σου, ποὺ ποτὲς νὰ φτάσω τα, δὲ θ' ἀποκοτήσω.

Μεθυσμένος ἀπ' τὴν ἀγαλλίαση τοῦ τραγουδιοῦ, ἀποξεχνιέμαι, καὶ φύλο
μου σὲ κράζω, σένα, τὸ διδάσκαλό μου.

* *

Φῶς, φῶς μου, ὄδηγὲ τῶν κόσμων, τῷ ματιῶν φιλί, γλύκα τῆς καρδιᾶς,
φῶς !

Πολυαγατημένε, τὸ φῶς παιγνιδίζει στὸν ἀθέρα τοῦ εἶναι μου, τὸ φῶς,
νὰ πάλλουν κάνει, τὶς χορδὲς τοῦ ἔρωτά μου' ἀνοιγοκλείνει ὁ οὐρανός, μα-
νιάζει ὁ ἀγέρας ὁ ἄγριος, τὸ γέλιο περνᾶ πάνω ἀπ' τὴ γίζ.

Πάνω στὸν ὥκεανό τοῦ φωτός, οἱ πεταλούδες ἀπλώνουν τὰ φτερά τους,
κι' ἀπάνω στῶν κυμάτων τὸ διάφανον ἀφό, κρῖν' ἀνθίζουνται καὶ γιασεμιά.
Πολύτιμα πετράδια, σπάταλα σκορπώντας σὲ χρυσαφένια σύγνεφα, πλαισώ-
νεται τὸ φῶς, πολυαγατημένε μου.

Ἀπὸ φύλο σὲ φύλο ἡ ἀγαλλίαση σκυρτᾶ, πολυαγατημένε μου, κι'
ἀμέτρητη εἶναι ἡ χαρά. Τὸ οὐράνιο ωνάκι ἔσπασε τοὺς φράχτες του, κι' δὲ
πλημμυρίσανε ἀπὸ εὐτυχία.

* *

Δὲ καλαγροικῶ τοὺς τόνους τῆς φωνῆς σου, ω Κύριέ μου !

Σὲ ἀκούω την ἔκσταση μέσα τῆς σιωπῆς.

“Η λαγαράδα τῆς μουσικῆς σου φωτίζει τὸν κόσμο” ἡ πνοή τῆς ἀρμονίας

¶

¶

σου ἀντιχτυπᾶ στοὺς οὐρανούς· ὁ ἵερὸς χείμαρρος τῆς μουσικῆς σου σπάνει τὰ ἐμπόδια καὶ ἔχεινεται ὅλον μπρός.

Ἡ καρδιά μου θάμελε νὰ σμῆῃ σε, μέσα στοὺς τόνους σου, ἀλλὰ μάταια προσπαθεῖ νὰ ἐκφραστῇ. Νά μηλοῦσα θάμελα, μὰ ὁ λόγος νὰ μεταπλαστῇ, σὲ μελωδία δὲ μπορεῖ, καὶ σαστισμένος, ἄλλο δὲ μπορεῖ, παρὰ νὰ κράξῃ :

”Ἄχ ! Κύριε, ἡ καρδιά μου σκλάβα εἶναι, στὰ ὑπέροχα δίχτυα τῶν ἀρμονιῶν σου !

* * *

’Ακόμα δὲν ἄρχισα νὰ ψέλνω τὸ γιατὶ βρίσκουμαι ἐδῶ.

Πέρασα τὶς μέρες τῆς ζωῆς μου, κουρδίζοντας καὶ ζεκουρδίζοντας τὴν λύρα μου.

”Ἡ ὥρα δὲ σήμανε, κ' οἱ λέξεις δὲ δεθήκανε ἀκόμα· μόνη ἡ ἀγωνία τῆς ἀποθυμίας, δέρνει τὴν καρδιά μου.

Τὰ λουλούδια δὲν ἀνοίξαν ἀκόμα· μονάχα ὁ ἀγέρας, ἀναστενάζει γύρω τους.

Δὲν εἶδα καθόλου τὴν μορφή Του, καὶ τὴν φωνή του διόλου δὲν τὴν ἀκούσα. Μόνο τ' ἀνάλαφρά του βήματα στὸ δρόμο γρούκησα, στὸ σπίτι μου μπροστά.

Τῆς ζωῆς ἡ μέρα πέρασε, τὸ θρονί τοιμάζοντας του, πὰ στὸ δάπεδο· τὰ λυχνάρια δὲν ἀνάψανε ἀκόμα, καὶ δὲ μπορῶ νὰ τὸν καλέσω μὲς στὸ σπίτι μου.

Ζῶ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ τὸν ἀνταμόσω μὰ τὸ συναπάντημα αὐτό, εἰν' ἀκόμ' ἀλαργινό.

* * *

”Α δὲ μηλᾶς, θὰ γυμίσω τὴν καρδιά μου ἀπ' αὐτὴ τὴν σιωπή, καὶ θὰ τὴν βαστάξω.

”Ακίνητος, σὲ ἀστροφωτισμένην ἀγρυπνία, θ' ἀπαντέχω σὰν τὴν νύχτα, ποὺ ὑπομονετικὰ τὴν κεφαλή της γέρνει στὸν κόσμον ἀπάνω.

Σύγουρα θᾶστη ἡ αὐγή, θὰ σκορπίσῃ ἡ σκιά, κ' ἡ φωνή σου, σὰ χρυσαφένιος χείμαρρος, θὰ κυλίσῃ στὸν οὐρανό.

Τότες τὰ λόγια σου τραγούδια θὰ γενοῦν, καὶ τὰ φτερά τους, ἀπ' τῶν πουλιῶν μου τὶς φωλιές θὰ πάρουν, κ' οἱ μελωδίες σου σὲ ἀνθηὴ θὰ φουντώσουν, μὲς τὰ χαμόκλαδα τοῦ δάσους.

* * *

Στὴν θυελλώδικη τούτη νύχτα μέσα, ὃ φῦλε μου, πῆρες τὸ μονοπάτι τῆς ἀγάπης ;

Σάν ἀπελπισμένος βογγᾶ ὁ οὐρανός. ”Υπνο δὲν ἔχω, τὴν νύχτα τούτη, φύλε μου. ”Αδιάκοπα τὴν πόρτα μου ἀνοίγω, καὶ μὲς στὸ βαθύσκοτάδο, γροικῷ. Τίποτα δὲ ξανοίγω, οὔτε καν τὸ μονοπάτι ! Σὲ ποιὰν ὄχθη σκοτεινή, τοῦ μαύρου ποταμοῦ σὲ ποιὰν ἄκρη μακρινὴ δάσους θλιβεροῦ, σὲ ποιὸν δαιδάλους ἀξεδιάλυτους ἀπελπιστᾶς, ξακολουθᾶς τὸ δρόμο σου γιὰ νάρτης πρὸς τὰ μένα, φῦλε μου ;

* *

Τί Ήρτε καὶ κάθισε κοντά μου, καὶ δὲ ἔνπνησα, ἀπ' τὸν καταραμένον ὑπὸ μου, φτωχό μου ἐγώ !

Τί Ήρτε, ὅταν ἡ νύχτα ἦταν γαλήνια· τὴν ἄρπα του στὰ χέρια του κρατοῦσε, κ' οἱ μελωδίες του, στὰ ὄνειρα μου μέσα, ἀντηχούσανε.

Όμιμένα ! Γιατὶ ἔτσι νὰ χαθοῦν οἱ νύχτες μου, καὶ γιατὶ μόνο νὰ νοσταλγῶ τὴν πνόη τῆς παρουσίας σου, ποὺ πάνω στὸν ὑπὸ μου γλυκτρῷ ;

* *

Ἡ νύχτα ἐσκοτίνειαζε· εἶχαμε τελειώσει τὴν καθημερινὴ δουλειά. Νομίζαμε πῶς κι' ὁ τελευταῖος ξένος εἶχε φτάσει, κ' οἱ πύλες τοῦ χωριοῦ εἴχανε κλειστῷ.

Ἄλλα κάποιος εἶπε πῶς ἦταν νᾶρτη ὁ βασιλιᾶς. Τότες ἐγελάσαμε : « Όχι, αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατό ! »

Μᾶς φάνηκε πῶς χτύπησαν στὴν πόρτα, κ' εἴπαμε πῶς θάταν ὁ ἀγέρας. Σβύθαμε τὰ φῶτα γιὰ νὰ κοιμηθοῦμε, μὰ κάποιος εἶπε : « Νά, ὁ ἀγγελιαφόρος ! » Πάλε γελάσαμε : « οὖχι, δὲν εἶναι παρὰ ὁ ἀγέρας ! » Ἔνας θόρυβος τάραξε τὸ νυχτερινὸν μηδέν· νομίσαμε ν' ἀκοῦμε μὲς τὸν ὑπὸ μας, ἐν' ἀπόμακρο ἀστροπελέκι.

Τράνταξε ἡ γίζ, κλονίστηκαν οἱ τοῖχοι καὶ ταράχτηκε ἡ ἡσυχία μας. Μὰ κάποιος τότες εἶπε πῶς εἴτανε τὸ κυλητὸ μᾶς ἄμαξας. Τότες σ' ἔνα νυσταγμένο μουρμουρητὸ ἀποκριθήκαμε : « οὖχι, θάναι τὸ μουγγητὸ τῶν συγνέφων ! »

Ἡ νύχτα ἦταν πάντα σκοτεινὴ ὅταν τὰ τύμπανα κροτήσανε· μιὰ δυνατὴ φωνὴ ὑψώθηκε : « Ξυνάτε ! Μήν ἀργεῖτε πειά ! »

Σφίξαμε τίς καρδές μας μὲ τὰ χέρια μας, τρέμοντας ἀπ' τὸ φόβο. Κάποιος φώναξε : « Νά, τὸ βασιλικὸ λάβαρο ! » Τότε σηκωθήκαμε : « Δὲν ὑπάρχει πειά καιρὸς γιὰ χάσμα .»

Τί Ήρτε δὲν βασιλιᾶς. Μὰ ποὺ εἶναι τὰ φῶτα, κ' οἱ ἀνθίνες γκιολάντες ; Ποὺν' ὁ θόρονς, γιὰ νὰ τὸν καθίσουμε ; Ντροπή, ἀπερίγραφη ντροπή ! Ποὺν' ἡ αἰθουσα, ποὺν τὰ στολίδια ;

Κάποιος εἶλε : « Μάταιο εἶναι τὸ κάλεσμα. Δεχτῆτε τὸν μὲ χέρια ἀδειανά, κι' ὀδηγῆστε τὸν μὲς τὰ γυμνὰ δωμάτια σας ! »

Τίς πόλες ἀνοίχτε· πολύθονες θὰ γείνουν οἱ καμάρες ! Στὸ σκοτεινὸ κι' ὀλόθιλβο σας σπιτικό, ἥρτε οἱ βασιλιᾶς, μέσα στὸ νύχτιο σκοτάδι.

Κυλοῦνε οἱ βροντές στὸν οὐρανό. Ἡ σκιὰ ἀνατριχιάζει ἀπ' τίς λάμψες. Φέρτε τὴν κουρελιασμένη φάθια, κι' ἀπλῶστε την, στὸ κατῶφλι μπρός· μὲ τὴν κακοκαιριά, ἥρτε τῆς νύχτας, τῆς τρομερῆς, οἱ βασιλιᾶς.

* *

Ἡ ἀπάρονηση δὲ φέρνει μου, τὸ ξελευτέρωμα.

Τὸ σφιχταγκάλιασμα τῆς λευτεριᾶς, τὸ νοιόθω, ἀπὸ χύλους ἡδονικοὺς δεσμούς.

Μὲ κερνᾶς ἀκατάπαυτα μὲ τὸ ἀρωματισμένο καὶ πολύχρωμο κρασί σου ώς τὰ κείλια γιομίζοντας, τὸ πήλινο κύπελλο τοῦτο.

Τὸ σύμπαν μου, στὴ φλόγα σου θ' ἀνάψῃ τὶς ἔκατὸ διάφορες λαμπάδες του, καὶ θὰν τὶς ἀπιθόσω στὸ βωμὸ τοῦ τεμένους μπροστά.

Οχι, ποτές μου, δε θὰ κλείσω τὶς πόρτες τῶν συναισθημάτων μου· οἱ χάρες τῆς ὁρασῆς, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ἀφῆς, θὰ γεννήσουν τὴν χαρὰ σου.

Ναι ! ὅλες μου οἱ χίμαιρες, θὰ καοῦντε σὲ μιὰ λάμψη ἀγαλλίασης, κι' ὅλοι μου οἱ πόθοι θὰ δριμάσουν, σὲ καρποὺς ἀγάπης.

* * *

— Κεῖ, ποῦ τὸ πνεῦμα εἶναι ἄτρεμο, καὶ τὸ κεφάλι στέκει ἀψηλά.

— Κεῖ, ποῦ ἡ ἐπιστήμη εἰν' ἐλέυτερη.

— Κεῖ, ποῦ ὁ κόσμος κοματιασμένος δὲν εἶναι ἀπὸ στενοὺς μεσότοιχος.

— Κεῖ, ποῦ τὰ λόγια ἀνεβαίνουν ἀπ' τὰ βάθη τῆς ἀλήθειας.

— Κεῖ, ποῦ δίχως κούραση, τὰ μπράτσα τεντώνονται πρός τὴν τελεότητα.

— Κεῖ ποῦ τὸ καθαρὸ φυάκι τοῦ λογισμοῦ, δὲν πίνεται ἀπ' τοὺς ἄμυμους τῆς συνήθειας.

— Κεῖ ποῦ σπρώχγεις τὸ πνεῦμα τῇ σκέψῃ καὶ τῇ δράσῃ.

— Στὸν παράδεισο τοῦτο, Πατέρα μου, ἀφῆσε τὸ λαό μου νὰ ξυπνήσῃ.

* *

'Ο Θάνατος, ὁ δοῦλος σου, εἶναι στὴν πόρτα μου.

Πέρασε ἄγνωρες θάλασσες, στὸ σπίτι μου, νὰ φέρῃ τὸ κάλεσμά σου.

'Η νύχτα εἶναι σκοτεινή, κ' ἡ καρδιά μου τρεμάμενη εἶναι. 'Ωστόσο τὸ φῶς θὰ πάρω, τὶς πόρτες θὰ τοῦ ἀνοίξω, καὶ θὰ τοῦ πῶ τὸ καλωσόρισες. Θὰ τὸν λατρέψω μὲ χέρια ἑνωμένα, καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια' θὰ τὸν λατρέψω γίνοντας στὰ πόδια του, τὸ θησαυρὸ τῆς καρδιᾶς μου.

Θὰ φύγη, μιὰ καὶ τελειώσῃ τὴν ἀποστολή του, ἀφίνοντας, στὴν αὐγὴν μου ἀπάνω μιὰ σκοτεινή σκιά· καὶ στὸ δεύτερό μου σπίτι, δὲ θὰ μείνῃ πειά, παρὰ τὸ ἐγκαταλειμμένο εἶναι μου, ἡ στερνή μου προσφορὰ σὲ σένα.

* *

Ξέρω πῶς θᾶρτη μιὰ μέρα, ποῦ θὰ γάσω τ' ὄραμα τούτου τοῦ κόσμου, κ' ἡ ζωή, τὸ δρόμο τῆς τραβώντας σιγανά, πάνω στὰ μάτια μου θὰ κατεβύση τὸ στερνὸ πέπλο.

'Ωστόσο, τὴ νύχτα, τᾶστρα, πάντα θ' ἀγρυπνῶν, κ' ἡ αὐγὴ θὰ σηκωθῇ σάν πρῶτα, κ' οἱ δρες θὰ φουσκώνουνε σὰν κύματα θαλασσινά, τὴ χαρὰ δαντεῖζοντας, ὅπως καὶ τὴ θλίψη.

'Οταν σκέπτονται τὸ τέλος τοῦτο τῶν στιγμῶν μου, τοῦ χρόνου ὁ φράγμας καταραυλᾶ, καὶ στοῦ θάνατου τὴ λάμψη βλέπω τὸν κόσμο σου, καὶ τοὺς περιφρονημένους θησαυρούς του.

Τὰ πράματα ποῦ μάταια ἐπόθησα, καὶ κεῖνα ποῦ ἀπόχτησα, ἃς διαβοῦν Μ' ἀφῆσε με νὰ κρατήσω, δσα πάντα καταρρόνεσα, καὶ κλωτσοπάτησα.

* *

Τὴν ὥρα τοῦ μισεμοῦ, εὐχηθῆτε μου τὸ κατευόδιο, φίλοι μου. 'Η Αὔγη ρόδισε τὸν οὐρανό, κ' ἡμέρα κάλλη κραίνει.

Τί, μαζύ μου πέρονουν, μὴ μὲ ἀρωτάτε· γιὰ μακρυνὸ ταξίδι φεύγω. μὲ χέρια ἀδειανά, καὶ μὲ καρδιά γιομάτη ἐλπίδα.

Τοῦ ὑμεναίου τὸ στεφάνι, θὰ φορέσω. Ντυμένος δὲν εἴμαι, μὲ τὸ βαθύ χρωμό μαντύα τοῦ προσκυνητῆ, κι' ὁ δρόμος, ἃν σπαριμένος εἶναι μὲ παγῆδες, τὸ πνεῦμα μου τὸ φόβον ἀγνοεῖ.

Τὸ ἑσπερινὸ ἀστέρι θὰ φανῇ, ἄμα τελειώσει τὸ ταξίδι μου, κ' οἱ παραπονετικοὶ σκοποὶ τοῦ σούρουπου, θὰ πᾶνε νὰ χτυπήσουν τὸ πρόσωπο τοῦ Βασιλιᾶ.

“Ολη μου τὴ ζωὴ, μὲ τὰ τραγούδια μου σὲ ζήταγα. Ἀπὸ πόρτα σὲ αὐλή, αὐτά μὲ δόδηγγσανε, μ' αὐτὰ γύρω μου πασπάλεψα, ζητώντας ν' ἀγγιέω τὴ ζωὴ καὶ τὸν κόσμο.

“Ο τι ξέρω τὰ τραγούδια, μοῦ τὸ μάθανε μοῦδειξαν τὰ κρυμμένα μονοπάτια, καὶ μοῦ σιμώσανε τ' ἀστέρια, γιὰ νὰ λάμπουν στῆς καρδιᾶς μου τὸν δρῖζοντα.

Στῆς χαρᾶς καὶ τοῦ πόνου τὰ μυστήρια, δλημερίς μὲ ώδήγησαν καὶ τέλος πάντων τώρα, ποῦ ἔρχεται τὸ μούχρωμα στήν εἰσοδο ποιοῦ παλατιοῦ μὲ φέρενε, στοῦ ταξιδιοῦ μου τὸ ἥλιογερμα;

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΣ ΤΑΓΚΟΡ

ΜΕΤΑΦΡ.

ΜΕΝΑΛΚΑ

Ο ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΗ ΜΑΣ

“Ἀπὸ ἔνα γράμμα ποὺ μᾶς ἔστειλε ὁ φίλος μας Γ. Σκληρός (ὁ συγγραφέας τοῦ Κοινωνικοῦ ζητήματος) δημοσιεύσαν μὲ παρακάτω μέρος ποὺ νομίζουμε ὅτι θὰ προκαλέσει κάποια συζήτηση, ἀρχίζοντας ἀπὸ μιὰν ἀπάντηση ποὺ ἔτοιμάζει ὁ κ. Ζαχαριάδης.

Μ' εὐχαρίστηση θὰ δεχόμασταν κι' ἄλλων συνεργατῶν μας τὴ γνώμη.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ,

Σᾶς εἶμαι εὐγνώμων διὰ τὸν τόμον τῶν «Γραμμάτων» ποὺ εἴχατε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη νὰ μοῦ στείλετε. Τὸν διάβασα μὲ προσοχὴ καὶ σᾶς εὐχαριστῶ εἰλικρινὰ γιὰ τὴν αἰσθητικὴ ἀπόλαυση ποὺ μοῦ ἐπροξένησαν μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του. Ἐκεῖνο ὅμως ποῦ μοῦ ἔκανε κακὴ ἐντύπωση (δὲ σᾶς τὸ κρύψω) εἶνε τὸ πρόγραμμά σας μὲ τὴν ἀρνητική, σκεπτικιστική, καὶ αὐσθητικὴ ἀποκλειστικὰ τάσι του. Θάλλελα περισσότερη ζωντάνεια καὶ εὐρύτητα ἀπὸ σᾶς ποῦ ἔχετε τὴν εὐγενῆ φιλοδοξία νὰ γίνετε οἱ ἀναγεννητές τῆς φυλῆς μας. Μὲ λύπη μον βλέπω ὅτι καὶ σεῖς δὲν μπορέσατε νὰ ξεφύγετε τὴν ἀμειλικτη Μοῖρα τῆς φυλῆς μας, ποῦ ὅλους τοὺς ὠστατώρους πνευματικούς ἐργάτας τοῦ τόπου μας τοὺς κατεδίκασε σὲ πλήρη ἀκινησία, σὲ δράση ὀλότελα ἀρνητικὴ, μακρού ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὴν πραγματικότητα, μακρού ἀπὸ κάθε πραγματικὴ πρόσοδο καὶ ἔξελιξι. “Ἄν καὶ μοῦ εἶνε ἀπολύτως ἀδένατο νὰ κατέβω σήμερα σὲ πολλές κουβέντες, ὡστόσο τὸ ἐπαναστατημένο μου αἰσθητήμα δὲν μ' ἀφίνει ἀπὸ τοῦ νὰ μήν σᾶς πῶ μερικά λόγια. Καὶ Σεῖς λοιπόν, φίλοι μου, προτιμάτε τὸν ἄγονο καὶ παγερὸ σκεπτικισμό, τὴν αἰσθητικὴ συγκίνηση μονάχα ἀπὸ τὸ θερμὸ ἀγκάλιασμα τῆς ζωῆς, ἀπὸ ἔνα ἐνθουσιωδες ἐνδιαφέρο γιὰ ὅλα τὰ μεγάλα ζητήματα τῆς γύρω μας πραγματικότητος; Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί; Διότι κατὰ τὴ γνώμη σας τὰ διάφορα κοινωνικά συστήματα, πολιτικὰ προγράμματα καὶ ἐν γένει ιδεολογίες δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὴν ἀπόλυτη φιλοσοφία της ζωῆς εἰς την, δὲν εἶνε τέλεια, ἄλλα μόνον