

I. N. ΓΡΥΠΑΡΗ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ*

ΣΥΝΝΕΦΟΥ ΔΑΚΡΥ

Μές στή γαλάζιαν ἀντηλιὰ σέ είδε θαυμό τὸ μάτι
καὶ σύννεφο καῦν φάντασμα κόρης λευκὸ νὰ βγαίνῃς·
κι' ὅλοι γαμπροὶ τῆς νύφης μας τῆς πολυγυρεμένης
τὸ καταπόδι σου πετοῦν στοῦ νοῦ τὴ φρεναπάτη,

Παιόνουν τὴ στράτα τοῦ βουνοῦ τ' ὄλόρθο μονοπάτι.
ποῦ στὴν κορφή του ραιδινὴ παρθένα τοὺς προσμένεις,
κι' ὅλους μ' ἐλπίδα πῶς θὰ βροῦν στὸ πλάγι σου τεὺς δένεις
τῆς κούνιας τὴν ἀγνότητα στὸ νυφικὸ κρεβάτι.

Μά είδαν κι' ἀπόειδαν οἱ ξανθοὶ κι' ὅλοι γυρνόντας πίσω,
μόνος μου ἐγὼ μένω ὁ χλωμὸς ποῦ ξέρω ν' ἀγαπήσω
ἔνα ήσκιο, κάποιο σύννεφο, τῶνειρο ποῦ δὲ φτάνω.

Καὶ σύ, σὰ νὰ συμπόνεσες γιὰ τὸν τρελλό μου πόθο
σκοτείνιασες.— Στὴν ὄψη μου τὴν φλογισμένη ἐπάνω
θερμοὺς δακρύων σταλαγμοὺς νὰ μὲ φαντίζῃς νοιώθω.

ΑΝΤΕΡΩΤΕΣ

Σύρτε καὶ πάρτε τὰμεστα κι' ἀθῷα μαζί σας βρέφη
ποῦ ἀκόμα πνέουν τὰ χνῦτα τους τὸ χθεσινό σας γάλα
καὶ, ἔγριες μαννάδες, σύρτε πεζούρα καὶ καβάλλα
ἐκεῖ ὅπου μ' αἷμα ὁ κύρης τῶν ἐχθρῶν τὸν κάμπο θρέφει.

"Ηρθαν οἱ ἐχθροί, μὰ σκόρπισαν σὰν τῆς βροχῆς τὰ νέφη
καὶ τώρ' ἂς τρέξουν' τὰ μωρὰ μὲ στοὺς νεκροὺς πηλάλα,
κι' ἐνῷ πατοῦν ζεστὰ κορμιά ποῦ θέρισεν ἡ μπάλλα,
τὰ τουμπελέκια οἱ Ἀτοίγγανοι ἂς βροντοῦν, βροντοῦν τὸ ντέφι.

Καὶ μὲς τὴ σύσμιχτη βουὴ τὸ αἷμα, ποῦ ἀκόμη ἀχνίζει,
μίστη μὲ τὸ μεθύσι του στὰ βρέφη σας ἂς μάθῃ
νὰ πιάσουν ρίζες καὶ ριζίες στῶν σπλάχνων τους τὰ βάθη

Τί νὰ τοὺς κάμη ὅσο ἥπιανε γάλα ἀπ' τὸ οαγοβύζι ;
εἶνε τὸ γάλα σας νερό, κι' αἷμα ἡ ψυχὴ γυρεύει . . .
Δράκο ἄν δὲν φάῃ ὁ Δράκοντας θεριεύει ; δὲν θεριεύει.

* Κύττα σελίδα 189.

Ἐλα, ὑπνε, καὶ πάρε με· στὴν κλίνη
ποῦ σῶμα καὶ ψυχὴ σοῦ παραδίνω
κάμε, παρηγοριά μου, ν' ἀπαλύνῃ
ὅ μαῦρος πόνος ποῦ στὰ στήθη κλείνω.

Μὲς στὴν νεκρὴ ποῦ σοῦ ζητῶ γαλήνη
σὰν νὰ μὲ πῆρε ὁ ἀδελφός σου ἂς γίνω,
νι' ἀπ' τὴν ζωὴν ποῦ λαχταρῶ ἂς μοῦ μείνῃ
τόση δση ἀνασαίνει σ' ἔναν κρῖνο.

Σ' ἔναν κρῖνο λευκὸ σὰν τὸ χαλάζι,
ποῦ δταν στὸ νέο φῶς πάργοχαράζει
ἀναγαλλιάζει ὁ οὐρανὸς κ' ἡ γῆ,

Μιὰ ψυχοῦλα θάλλη τὰ πέταλά του
γάνοιξῃ ἀκροφιλόντας στὴν αὔγη,
μ' ἔναν κόμπο δροσιᾶς μὲς στὴν καρδιά του.

Α Γ Α Π Η

"Οταν μὲς τὴν καρδιὰ τοῦ ἀγρίου χειμῶνα
μιὰ ἀνοιξιάτικη γίνη καλωσύνη,
τοῦ βίου μου τὸν σκληρότατον ἀγῶνα
ἔνα δραμα εἰρήνης μοῦ ἀπαλύνει.

Μὲς τὴν κορφὴ τῆς θάλασσας, ποῦ μόνα
λίγ' ἀνθόκινα ἀφροῦ θὲ νάχουν μείνῃ
ἔρχεται ίδού ! ἡ χρυσόφτερη Ἀλκυόνα
τὴ φωλιὰ τῶν ἐρώτων τῆς καὶ στήνει.

"Ἐνα δνειρό εἰρήνης δμοιο κάνω,
νάρχουνται δυὸ χεράκια, ὥ χέρια ! ἐπάνω
στὴν καρδιά μου νὰ στήνουν μιὰ φωλιά,

καὶ δὲν λυγίζει, οὐδ' ὅσσο ἀπ' τὰ βελοῦδα
πάχουμπᾳ σ' ἔνα ρόδο ἡ πεταλούδα,
ἀνάλαφρα, χνουδάτα, μιὰ σταλιά.

ΛΑΧΤΑΡΑ

Σιμώνει ἡ ὥρα κι ὁ καιρός, χαρά μου,
κι ἀπόκρυφος καρδιοσωμὸς μὲ λυώνει·
σὰν κύμα δίχως ἄνεμο φουσκώνει
στὰ στενεμένα στήθια μου ἡ καρδιά μου.

Λαχτάρες τρόμοι ἀραθυμιές καὶ πόνοι
μοὺ κόβουν χέρια πόδια καὶ ἡπατά μου,
κι ὅσα δὲν πρόλαβεν ἡ ἔνειτιά μου
τοῦ γυρισμοῦ μου ἡ ὥρα τ' ἀποσώνει.

Τίς νύχτες μου ἡ ἀγρύπνια μέρες κάνει
κι ἀν φτάνει ὁ ὑπνος σύναυγα νὰ κλείσῃ
τὰ μάτια μου — πικρῶν ὀνείρων πλάνη

μὲ πιὸ βαριὰ καρδιά θὰ μὲ ἔυπνήσῃ,
νὰ μὴν μπορῶ στοῦ νέου τὴν ἔγνοια τρόμου
τὸ θλιβεόδη νὰ υμηθῶ ὄνειρό μου.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Κι' ἥρθε μὲς στῆς ἀγάπης τὸ μεθῦσι
ὁ χωρισμὸς μιὰ πίκρα νὰ μοῦ βάλῃ
σὰν καὶ τούτη — κι ἀκόμα πιὸ μεγάλη
τῇ θάλασσα ποῦ μᾶς ἔχει χωρίσῃ.

Μιὰ θάλασσα καὶ στὴν καρδιὰ ἔχω κλείσῃ,
ποῦ ὅταν ἀκούγῃ τὸ κύμα στὸ ἀκρογιάλι
τὸ αἰώνιο του παράπονο νὰ φάλῃ,
ἔνα θρῆνο ἀντίφωνο θ' ἀρχίσῃ.

Ἄντιφωνο ἔνα θρῆνο κι' ἔνα κλάμα
ποῦ κλαίοντας μὲ τὴν θάλασσαν ἀντάμα
βουρκώνει πέρα ώς πέρα τὸ γιαλό.

Ὦς ποῦ στερνὰ τῆς θάλασσας στὸν ἄμμο
ξεψυχοῦν οἱ καῦμοι — καὶ πάω καὶ γὼ
τοὺς πόνους μου τραγούδια νὰ σοῦ κάμω.

ΟΝΕΙΡΟ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

‘Μεσάννυχτα θὰ μ’ ἔφερε στὸ ώραιο
κι’ ἄσπρο χωριό μας τὸνειρο τὸ πλάνο,
στήν ἀγκαλιά τῶν ἐδικῶν μου ἐπάνω,—
ὦ ἡ ψεύτικη χαρά μου! — κλαίω καὶ κλαίω.

‘Ομως μοῦ λείπει ὁ νοῦς καὶ λέω καὶ λέω
ἐνῷ τὰ λόγια μου ἀλλ’ ἀντ’ ἄλλα χάνω,
καὶ μέσα μου λογῷ πᾶς θὰ πεθάνω
ὅς ποῦ νὰ βγῆ τὸ νέο τὸ φῶς τὸ νέο.

‘Ἐπῆρε ἡ μέρα κι ἔρχουνται οἱ γειτόνοι
μὰ ἐγὼ στὸ καληνόρισμά τους λείπω
καὶ μόνη ἐκείνη καρτερῶ καὶ μόνη.

Τοῦ κάπου ἀναπηδῶ στὸν κάθιε χτύπο,
κοιτάζω τοὺς δικούς μου νά μου ποῦνε
καὶ κεῖνοι ἀλλοῦ τὰ μάτια τους γυρνοῦνε . . .

ΘΑΝΑΤΟΣ

Καλῶς νάλθῃ σὰν ἔλθῃ ἡ στερνὴ ὥρα
τὰ μάτια μου γιὰ πάντα νὰ μοῦ κλείσῃ
κι’ ὅποτα νᾶναι, ἢ τώρα ἢ ἀργήσῃ,
φτάνει νὰ μὴν ἔλθῃ σὰν ἄγρια μπόρα.

‘Ανοιξη βέβαια νᾶναι, σὰν καὶ τώρα,
κι’ ἀκόμη μιὰ γλυκιὰ γλυκοῦλα δύσῃ·
ἔτσι νὰ πάρῃ μιὰ αὔρα νὰ φυσήσῃ
καὶ νὰ πέσῃ ἡ ψυχοῦλα ἡ λευκοφόρα,

σὰν ἄνθος τῆς μηλιᾶς, — κι’ ὅπου τὸ βγάλῃ
ἡ ἀγνή νεφοσυρμή ποῦ φέει ἀγάλι
σὲ δεντρόκηπους μέσα καὶ βραγιές,

κι’ ὅσο τὸ πάει κι’ ὅπου ἀκόμα μείνῃ,
ἀπ’ τὶς παλιὲς μονάχα τὶς φωνὲς
νάκούῃ τὸ χαῖρε ποῦ θὰ κλαίῃ ἡ κρίνη.