

## ΤΑ ΤΕΜΕΝΗ

ΦΥΓΑΣ ΘΕΟΘΕΝ . . .  
... ΥΠΙ ΑΝΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟΝ . . .

Πόσον μικρὰ είνε τὰ τεμένη μπροστά στοὺς πόθους μας. Τὰ ίερὰ τεμένη ποὺ φεύγουν λευκὰ ἥ ἀλειμμένα ὅχρα στὴ φλογερὴ γαλανότητα τοῦ δρῖζοντα. Τὰ τεμένη, τὰ τεμένη π' ἀκουμβοῦν πάνω στὰ στεγνωμένα καὶ θλιβερὰ ἀπομεινάρια τοῦ σώματός μας, γιὰ νὰ ψηλώσουν τὰ κεφάλια τους περίεργα πάνω ἀπ' τὰ δώματα τῶν σπιτιῶν καὶ νὰ ρωτήσουν σὰν τὰ παιδιὰ ποὺ μὲ τὰ μάτια βαθειὰ ρωτᾶν καὶ περνᾶνε δίχως νὰ μάθουν.

Ἡ Ἄνια σᾶς ἔπειραί εἰ καὶ ἔπειραί τ' ὄνειρό σας ποὺ συλλογιέται καὶ σταματᾷ στὴν ἡμισέληνο, ὅπως στὰ δέντρα τὰ ἡρωϊκὰ φαντάσματα τῶν φθινοπωριάτικων φύλλων.

Οἱ κώδωνες, οἵ κώδωνες τῆς Λατρείας μας πόσον πένθιμα κρούονται. Ο πόνος τῆς ἀμφιβολίας ἐρράγισε τὴ φωνή τους καὶ ὁ ἥχος τους μοιάζει τ' ἀνακατεμένα κόκκαλα τῶν νεκρῶν ποὺ ἔθετον. Τὸ μεγάλο ψυχορράγημα σφίγγει τὴν καρδιά μας, γιατὶ ὁ χιτώνας τοῦ ἀφανισμοῦ σαβανώνει Ἐκεῖνον ποὺ ἦρθεν ἀργὰ ὕστερος ἀπ' τὴν Ἄνια.

Πόσον παραδίδεται, σὰν βλαστήμα στὴ Ζωή, ἡ φωνὴ τοῦ μουεζίνη ὑμνώντας τὴν ἀνωτέρα Ὅπαρξη ποὺ ἀρνήθηκε στὸν Ἔαντό της καὶ στὰ Δαιμόνια τὴ Χάρη τῆς Ἐνότητας καὶ Ἐκεῖνον ποὺ πέρασε δίχως νὰ ὑποψιασθεῖ τὴν ἀγάπη τῆς Ζωῆς καὶ τὴν ἀηδία γιὰ τὴν Κατάπτωση ποὺ λευκαίνει τοὺς κροτάφους δλων ἐκείνων ποὺ θὰ πιθυμοῦσαν νὰ ζήσουν ἔξω ἀπ' τὸν περίβολο τοῦ Ξρόνου.

Καὶ ὅσοι δὲν εἴχετε τὴν εὐτυχία ν' ἀφανισθεῖτε πρὸιν δοκιμάστε τὴν κατάρα τῶν δακρύων ἥ ποὺ δὲ συχαίνεσθε τὸν ἔαυτό σας ἀλλὰ χαμογελάτε στὴ θλίψη σας, δλοι ἔσεις, ἄνθρωποι, ποὺ ἔρθετε νὰ ἐπιβάλλετε Λατρεῖες, στηριζόμενοι στὴ Δικόνοια τῆς παγκόσμιας Πολλότητας, καὶ σεῖς ποὺ ἀρμενίζετε στὰ στειρεμένα κάλλη τῆς Σεμιράμιδας, δλοι σας ποὺ ζητάτε, ζητάτε, πόσον ἀταίριαστα μοῦ είνε τὰ λόγια σας, ἔξόν ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἥ ψυχὴ βαριέται καὶ παραδαμένη κουρταλάει τὴ θύρα τῆς Λήθης ζητιανεύοντας τὴν Ἄναπτη

Καὶ νὰ ἡ σκέψη, ποὺ γεννᾶ τὰ λόγια—τὰ λόγια ποὺ γυρίζουνε πάλε σὲ σκέψεις ρωμαντικές.