

ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Καὶ τὰ παιδιά μεγαλώνουν μὲ τὰ βαθειά τους μάτια
καὶ δὲ γνωρίζουντες τίποτε, μεγαλώνουν καὶ πεθαίνουν
καὶ δῆλοι οἱ ἄνθρωποι τραβάντες τὸ δρόμο τους.

Τὰ πικρὰ δπωρικὰ δριμαζούν καὶ στάζουνε γλύκα
καὶ τὸ βράδυ πέφτουν σάν πουλιά πεθαμένα
καὶ κοίτονται κάμποσες μέρες καὶ σαπίζουν.

Καὶ πάντα δ ἀνεμος πνέει καὶ πάντοτε ἐκ νέου
ἀφιγκραζόμαστε καὶ προφέρουμε κάποια μιλήματα
καὶ αἰσθανόμαστε τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν κούρασην τῶν μελῶν μας.

Καὶ οἱ δρόμοι γλυστράντες μέσ' ἀπ' τὴν χλόην καὶ κάποια μέρη
δῶθε καὶ κεῖθε, εἶναι γεμάτα λαμπάδες, δέντρα καὶ νερὰ κοιμισμένα
ποὺ φέρονται φόβο, στεγνά, πτωματώδῃ . . .

Γιατί τοῦτοι ὑψώθηκαν παραπάνου καὶ δὲν ἔξισώνονται
ποτὲ ἀναμεταξύ τους; καὶ ἄραγε νάναι ἀμέτοχοι.

Τί διαφέρει τὸ γέλοιο, τὸ κλάυμα ἢ τὸ χλώμιασμα;

Τί μᾶς χρησιμεύουν δλ' αὐτά, κι' αὐτὰ τὰ παιγνίδια,
σ' ἐμᾶς ποὺ δίχως ἀμφιβολία εἴμαστε μεγάλοι καὶ αἰωνίως ἐρημικοὶ
σ' ἐμᾶς ποὺ ὅταν προχωροῦμε δὲ ζητάμε κανένα σκοπό;

Σὲ τί μᾶς χρησιμεύει ἐπίσης ἀν εἰδαμε πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ πράγματα;
Κι' ὅμως λέει ἀρκετά, ἐκεῖνος ποὺ λέει «Ἐσπέρα»
μιὰ λέξη ἀπ' ὅπου ἔχεται ἡ μελαγχολία καὶ ἡ θλίψη,
ὅπως ἀπὸ τὴν κούλη κερήθρα στάζει τὸ μέλι ποὺ εἶναι βαρύ.

RICHARD DEHMEL

Η ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑΣ

"Ω καλέ μου, στὰ θεομά προσκεφάλια,
ἡ δέησή μου σὲ σένα ἀνεβαίνει τὸ βράδυ !
"Αν τούλεγα . . . ἀν τῷξευρε
τί φλόγα ἐρημικὴ μὲ κυριεύει !

Κόσμε ! πότε ἐπὶ τέλους θὰ δυνηθῶ νὰ τὸν ἀγκαλιάσω
"Ω ! κάμε με νὰ διειρευτῶ πῶς τὸν σφίγγον τὰ χέρια μου,
δτ' εἶναι δ ἥλιος καὶ ὅτε εἶμαι ἡ γῆ,
καὶ κρέμαμαι ἀλάκαιρη στὸ φιλί του,