

•Ο Ισχυρώτερος ἄνθρωπος τοῦ κόσμου εἶναι δὲ πιὸ μοναχικός.

IBSEN.

Κλεισμένος μέσα ἐκεῖ στὸ σπίτι του, τώρα ποὺ ἔξω είν' ὅλο φῶς, ὅλα χαρά ; Σὰν κάτι τοῦ "Ανθιμου ἐφώναζε νὰ φύγει. Ναι, ναι ἀλήθεια, κάτι τοῦ μιλοῦσε. Τὰ μάτια του είναι γεμάτα σκέψη.

"Ανθρώπε ! Γιατί τὰ μάτια σου εἶναι γεμάτα σκέψη ;  
σκεφθεῖς ἄραγε καλά στὴν τόση σου σιωπή ; μὰ τί σκέ-  
πτεσαι ; γιατί εἶσαι τόσο λυπημένος ; Τὰ Μεγάλα πράγ-  
ματα οἱ Μεγάλοι δὲν τὰ σκέπτωνται μὲ τόση λίπη . Μὲ κα-  
θόλου λύπη , μὲ θάρρος μόνο , μὲ Δύναμη....

Σηκωθήκε δ "Άνθιμος. Πραγματικά κάτι τὸν καλοῦσε  
ἔξω καὶ μιὰ χαρὰ σὰ νόρθε σιμά του ὅταν ἔφθασε στὸ κα-  
τώφλι. Τί εἶναι; Γιατί ἡρθε αὐτὴ ἡ χαρά; Εἶναι ἡ ἰδέα  
ὅτι κάτι καινούργιο θὰ δεῖ στὸ δρόμο του, κάτι ἀναπάν-  
τεχο καὶ καλό. Καὶ θὰ προχωροῦσε πολύ, παρὰ πολύ. Θά-  
φτανε ἐπειτα σένα μεγάλο δρόμο κι ἐκεῖ σὰν θὰ τὸν  
ἔβλεπαν, ὅλα θάργιζαν νὰ τραγουδᾶνε. Ποιὸς ξέρει; "Ισως  
ἀπὸ κάποιον θάκουγόταν καὶ μιὰ μουσική, μιὰ μουσική ποὺ  
δὲν ἀκούστηκε ποτέ.

"Ανθρωπε; Γιατί κάθεσαι; Δὲν ἀκοῦς; Σοῦ φωνάζουν  
ἔξω!

Στὸν δρόμο δὲν ὑπῆρχε κανείς. Ἐπειτα ἡταν ἐρημιά  
ἔκει κοντά. Ο "Ανθιμος ἡταν παιδὶ τῆς ἐρημιᾶς. Τώρα  
ἡταν στὸ μεγάλο δρόμο μὲ τοὺς ἄλλους πολλοὺς διαβάτες.  
Κι ἥθελε πάντα νὰ ἔχει τὸ βῆμα σταθερὸ κι ἀν ἡταν δυνα-  
τὸ τὸ πιὸ σταθερὸ βῆμα ἀπ ὅλους.

"Ακουσε κοντά του γνωστούς του βηματισμούς. Κάποιος ποὺ περπατώντας κτυποῦσε δυνατά, πολὺ δυνατὰ τὰ πόδια του στή γῆ.

— "Ανθιμε, "Ανθιμε, τοῦ φώναξε. Σὲ παρακολουθῶ  
ἀπὸ πολύ. Τί ἐπιπόλαιο βῆμα ποὺ ἔχεις; Περπατᾶς σάν  
κάποιον ποὺ ἔχασε τὸ ἥθικό. Δὲν ἔχεις Δύναμη. Δὲν μπορεῖς,  
δὲν μπορεῖς. Πέξ μου δύμως ποῦ πηγαίνεις;

Μὰ ὁ Ἀνθιμος δὲν ἀπάντησε. Τί μποροῦτε ὅμως νὰ

ἀπαντήσει ; Πώς πηγαίνει στὸ μεγάλο ἔκεινο, πολὺ μεγάλο δρόμο, ὃπου ὅλοι περπατοῦν μὲ σταθερὸ τὸ βῆμα καὶ ὃπου ἔχουν στὰ πρόσωπα μιὰ φαιδρότητα καὶ μιὰ περηφάνεια ; Τί νὰ τοῦ πεῖ ; Πώς πηγαίνει ἔκει ὃπου ὅλα ὅταν τραγουδίσουν ; πώς Ἰσως ἀκουνθεῖ ἡ μουσικὴ ἔκεινη ποὺ μεθάει, ποὺ σὲ κάνει νὰ κλαῖς ἀπὸ ἀγάπη ; . . . Μὰ ἀφοῦ δὲν εἶχε σταθερὸ τὸ βῆμα αὐτός ; 'Αφοῦ ἔμοιαζε μὲ κάποιον ποῦχε χαμένο τὸ ἥθικό ;

— Χαρίλας, τοῦ εἶπε. Μάναγκάζεις νὰ ἀλλάξω δρόμο. Μὰ ὅχι δὲν τὸ κάνω. Θὰ χωρισθοῦμε. Γιὰ ἵδε. Ἐσὺ ὅταν πᾶς ἀπὸ ἔδω καὶ ἐγὼ ὅταν ἔξακολουθήσω τὸ δρόμο τραβώντας ὅλῳ Ἰσια. Μοιάζω σᾶν κάποιον ποὺ ἔχασε τὸ ἥθικό .

— Μὰ γιατί τὸ λές αὐτό ; ἔρωτησε δὲν Χαρίλαος. Γιατί περιφρονᾶς τὸν ἑαυτό σου ;

— Ναί, ναὶ ἐπέμειν' δὲν "Ανθιμος. Μοιάζω σᾶν κάποιον ποὺ ὅλες του οἱ κινήσεις εἶναι ἐπιπόλαιες, σᾶν κάποιον ποὺ . . . δὲν ξέρω καὶ γῶ μὲ πόση μικρὴ ἀξία. Μὰ ἀκουσε : "Οποιος κι ἀν εἴμαι, εἴμαι πάντα ἐγώ. Σήμερα δὲν μπορῶ νὰ λάβω δρόμο !

Καὶ τοῦδειξε ἀκόμα μιὰ φορὰ τὸ δρόμο ποῦπρεπε νὰ κολουθήσει.

— "Ανθιμε, ἀγαπημένε μου "Ανθιμε, φώναξ" ἔξαλλος δὲν Χαρίλαος. "Ηβγα σήμερα καταλυπημένος. Τόσα πράγματα μοῦ βαραίνουν τὸ κεφάλι. Είχα ὅποφασίσει νὰ μείνω μόνος, νὰ διώξω ὅλους ποὺ ὅταν κοντά μου. Κι εἶπα : Τὶ καλὴ βραδιὰ ποὺ ὅταν περάσω ἀν εῦρω τὸν "Ανθιμο. Αὐτὸς μὲ καταλαβαίνει. "Ο, τι κι ἀν τοῦ πῶ ὅταν τὸ αἰσθανθεῖ. Γιατί μὲ διώχνεις, "Ανθιμε ;

— Μόλες μου τὶς δυνάμεις σὲ παρακαλῶ νὰ φύγεις.

— Ο Χαρίλαος τὸν κύτταξε μὲ βλέμμα γεμάτο ἀπορία.

— Μέρωτας γιατί ; ἔξακολούθησε δὲν "Ανθιμος. Τώρα ἡμουν σπίτι μου. Μὰ δὲν ἡμουν σᾶν κι ἐσένα λυπημένος. "Οχι. "Ημουν γεμάτος φαιδρότητα καὶ χαρά. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ μὲ λυπήσει ἐμένα πιά. Κι εἶπα κι ἐγώ : "Ο Χαρίλαος πρέπει πάντα νάναι μακρύ μου. Βλέπεις λοιπὸν πῶς ὅταν τὸ κεφάλι σου ἐσένα τὸ βαραίνουν οἱ φροντίδες, ἐγὼ γελῶ, τραγουδῶ ἀκόμα. "Όλος δὲν κόσμος προσπαθεῖ νὰ μαντεύσει τὴ χαρά μου. Δὲν είσαι σᾶν κι ἐμένα ἐσύ, Χαρίλαε. Τώρα κατάλαβα. "Ο Πόνος δὲν είν' γι' ἀνθρώπους σᾶν κι ἐμένα.

Τίποτα ἀξιόλογο δὲν ἀνήκει σὲ μένα. Ἔγὼ γιὰ σκοπὸ στὴ ζωὴ μου ἔχω νὰ κυνηγῶ τοὺς βατράχους στὰ ποτάμια.

— "Ανθιμε, ἐπρόφερε δὲ Χαρίλαιος. Ξεύρεις τὶ θὰ πεῖ: τὸ κεφάλι σου νάναι βαρύ, νὰ γυρίζει τὸ κεφάλι σου, νὰ βασανίζεται... ; Ξεύρεις; "Οχι "Αν ἡξευρες δὲν θὰ μούκρυθες ἔτσι τὸν ἑαυτό σου, δὲν θὰ θέλεις νὰ περάσεις ἀπαρατήρητος μπροστά μου. Πές μου εἰσαι σὺ δὲ "Ανθιμος, εἰσαι καμμιὰ κακιὰ σκιά; Ποιὸς εἰσαι σήμερα; Γιατί ἔγινες ἔτσι σήμερα; Μὲ κάνεις καὶ φοβᾶμαι....

— Φοβᾶσαι; Γιατί; Φοβᾶσαι τὴ Σιωπή;

— "Εσένα "Ανθιμε, καὶ τὶς δυνατὲς πνοὲς τοῦ ἀνέμου ποὺ μοιάζουν σὰν πέρασμα Θανάτου. Κι δὲνεμος αὐτὸς ἀπάνω μας ρίχνεται....

Μὲ τὴ μεγαλύτερη λύπη πρόφερε δὲ Χαρίλαιος αὐτὰ τὰ λόγια. Γιατὶ δὲ "Ανθιμος ἔλεγε ψέμματα; Πραγματικά, ἔτσι γίνεται πάντοτε. Τώρα ποὺ ἀρνήθηκε τὸν Πόνο, τώρα μόνο ἄρχισε νὰ πονᾷ. Τώρα ποὺ εἶπε: «Τίποτα ἀξιόλογο δὲν ἀνήκει σὲ μένα» τώρα μόνο τὰ ἀξιόλογα τοῦ ἀνῆκαν, τώρα μόνο δὲ "Ανθιμος ήταν Μεγάλος.

Κι δὲ Χαρίλαιος; "Ο Χαρίλαιος ἄκουε τὴ δυνατὴ πνοὴ τοῦ ἀνέμου, τὴ φοβερὴ σὰ τὸ Θάνατο πνοὴ τοῦ ἀνέμου.

Σὰν κάτι ἔχουμε μέσα μας θέλουμε πάντα σὲ κάποιον νὰ τὸ πούμε. Γιατὶ ἀραγε; Γιὰ νὰ βρεῖ ἡ λύπη μας ἥ ἥ ξαρά μας καινούργιο φιλόξενο λιμάνι ἥ γιὰ νὰ ξέρουν οἱ ἄλλοι τὸν ἑαυτό μας καλά, πολὺ καλά, πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τοὺς ἕδιους ἔμας;

Γι αὐτὸ μιὰ ἀκτῖνα χαρᾶς ἔλαμψε στὸ πρόσωπο τοῦ 'Ανθίμου. Κρύβε ἀπ τοὺς ἄλλους τὸν ἑαυτό σου. Μὴν ἀφίσεις κανένι νὰ μάθει τὶ ἔχεις. 'Ακοῦς; Τὸν καλύτερο σου φίλο διώξτον. Δεῖξ' του ἔνα δρόμο νὰ φύγει. Καὶ μεῖνε σὺ μόνος, δλομόναχος, ἰσχυρώτερε "Ανθρωπε τοῦ κόσμου!

\* \*

Πραγματικὰ χρειάστηκε μεγάλη πάλη. "Ηταν δύσκολο νὰ χωρισθοῦν. Τώρα δὲ "Ανθιμος ἔφθασε στὴ θάλασσα κοντὰ σένα ψηλό, πανύψηλο βράχο. Νά την, ἐκείνη ποὺ τὸν περιμενε. Θάνεβαιναν μαζὺ στὸ βράχο, στὸ μεγάλο βράχο; Ἐκείνη μὲ τὴ δυνατὴ ἐκείνη ματιά, μὲ τὰ μάτια ποὺ είχαν κάτι τὸ τρομερό.

— Θὰ ἔλθεις μαζύ μου στὴν κορυφὴ τοῦ βράχου ; Ἀπ-  
έκει φαίνεται ὅλη ἡ θάλασσα καὶ πέρα ἔκει μακρυά ἡ με-  
γάλη πολιτεία. Τί φτωχοῦλα ἡ πολιτεία, τί φτωχοὶ οἱ πο-  
λίτες !

— Δὲν ἔρχομαι, "Ανθιμε.

— Γιατί ;

— Γιατὶ δὲν μπορῶ νᾶρτω.

— "Ελλα μαζύ μου. Θέλησε.

— "Οχι, εἴπε πάλι ἔκεινη. Είμαι κουρασμένη. Δὲν  
μπορῶ νὰ σάκολου θήσω. "Επειτα δὲ βράχος είναι τόσο  
νηψηλός. Κι εἰν' ἐπικίνδυνο νάνεβαινεις ἔκει ψηλά ! Μὴν  
ἀνεβαίνεις πολὺ ψηλά.

— Δὲν θέλεις λοιπὸν νὰ μάκολου θήσεις ; Μὲ τὰ λό-  
για μου φοβᾶσαι μὴ σὲ τρομάξω ; Μὰ ἔκει πάνω δὲν ἔχω  
τίποτα νὰ σου πῶ. Τίποτα. Θὰ σέχω μόνο κοντά μου κρα-  
τώντας σε καλά ἐνῶ τὰ βλέμματά μας θὰ πλανοῦνται πέρα  
μακρυά στὸ ἀπέραντο.

— "Ερχομαι, "Ανθιμε.

— "Οχι. Τώρα πιὰ δὲν θέλω κανένα μαζύ μου. Ο ἔρ-  
χομός σου θὰ ἥταν γιὰ μένα τὸ μεγαλύτερο δῶρο. Μὰ μόνα  
τους ἔρχονται τὰ μεγάλα δῶρα. Μεῖνε λοιπὸν ἀφοῦ δὲν  
μπορεῖς, ἀφοῦ δὲν θέλεις, ἀφοῦ φοβᾶσαι. Μεῖνε καὶ χαῖρε  
γιὰ πάντα.

\* \* \*

Σὲ λίγο ἥταν καὶ πάλι μόνος. Μὰ τώρα ἥταν τόσο ψηλὰ  
ποὺ δὲν τὸν ἔνοιαζε ἡ μοναξιά. Μὰ σὰν γύρισε γύρω του  
νὰ δεῖ τὸν ἀκανή δρίζοντα κι ὅταν δὲν ἡχος τῶν κυμάτων ἔ-  
γινε ἀδύνατος ποὺ δὲν ἀκούγονταν πιά, κάτι σὰ νὰ τούλεγε.  
«Είσαι μόνος, είσαι κατάμονος ! "Ολους τὸνς ἄφισες κι  
ἔφυγες».

Μὰ τὴν ἵδια αὐτὴ στιγμὴ ἔλαμψε στὸ πρόσωπό του  
μιὰ χαρά, σὰν ἔνα φῶς, σὰ μιὰ Αἴγλη.

Αἴγλη; Θὰ βαστάξεις ἄραγε ; "Η λάμψη αὐτὴ θὰ μεί-  
νει ἀκόμα ! ἡ μιὰν ὥρα ἀπότομα δὲν θὰ φωτίζεις πιά, δὲν  
θὰ ὑπάρχουν πιὰ ἀναλαμπές ; . . . .