

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ

Σκοτάδι !

Μανδρα σύννεφα τρέχουν γοργά στὸν ἄγέρα, περνοῦν γλήγωρα τὸν δρίζοντα σθουρίζον, σθουρίζον σᾶν μεγάλες μάζες καπνοῦ καὶ χάνονται.

Σκοτάδι !

Ο οὐρινός εἶναι ἀνέκφραστα μαῦρος μὲ τὸ πιὸ βαθὺ σκοτάδι.

Πέρα ἀκούγεται τὸ νερὸ τῆς βροχῆς ποῦ πέφτει κάνοντας θόρυβο σᾶν νὰ πέφτει καταράχτης.

Βρέχει !

Βρέχει σᾶν νὰ τρέχουν δλοι οἱ ποταμοὶ τοῦ κόσμου, σᾶν ν' ἀνέθηκε ἡ θάλασσα ἀπάνω στὸν οὐρανὸ στροθυλίζοντας κι ἀπ' ἐκεῖ ψηλὰ ἀπὸ τὸ ἄπειρο, ἀπ' ἐκεῖ ποὺ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ, πέφτει δλ' ἡ θάλασσα μελανή, μαύρη, ἀγριεμένη.

Λάμπει !

Φωτιὲς πελώριες στὸ βάθος τοῦ σκοτεινοῦ δρίζοντα σᾶν νὰ πυρπολιέται δλόκληρο δάσος. Τοῦφες καπνοῦ ἀνεβαίνουν, ἀνεβαίνουν καὶ μαυρίζουν τὸν οὐρανό. Τοῦφες καπνοῦ σθουροῦνε, σθουροῦνε κάμνουν μεγάλες σφαῖρες, μεγάλους δγκους ποὺ ξεψυχοῦνε στὸ ἄπειρο. Ἐπειτα ἀπὸ τὸ ξεψύχισμά τους πέφτει βροχή.

Καὶ μέσα στὴ μαυρίλα τῆς νυχτιᾶς, γιατὶ εἶναι ἡ μεγάλη νύχτα, ἡ νύχτα τῆς μεγάλης καταστροφῆς, ἡ νύχτα ποὺ τὴν δηγοῦνται χρόνια καὶ καιρούς, ποὺ τὴν ἀναφέρουνε δλα τὰ βιθλία τοῦ κόσμου, ξεσποῦνε ἀστροπελέκια.

Σκοτάδι !

Βρέχει !

Λάμπει !

Καὶ τὴν λάμψη τὴν πελώρια αὐτὴ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ νοῦς ἀνθρώπου, τὴ λάμψη ποὺ εἶναι ἀσύγκριτη τὴν ἀκολουθοῦν ἀπὸ πίσω σὰ μύρια κανόνια—μὰ τί λέω κανό-

νια ; — σᾶν φωνὲς ὅλων ὅσοι πεθάναν, πεθαίνουν καὶ θὰ πεθάνουν πάνω στὴ γῆ, ἀφότου ἡ Γῆς γεννήθηκε.

Βροντᾶ !

“Ο οὐρανὸς ἀστράφτει, βροντᾶ, βρέχει καὶ σκεπασμένος μὲ μαῦρα σύννεφα πενθεῖ. Μὰ ἀλλήθεια πενθεῖ ; Ως τόσο οἱ καπνοὶ ἀνεβαίνουντε, ἀνεβαίνουντε ὅλο, οἱ λάμψες γίνουνται συγχοτερες λάμψες, κι' ἔτσι φτάνει μιὰ στιγμή....

Μιὰ στιγμή !

Μιὰ στιγμὴ ποὺ δὲ οὐρανὸς εἶναι φωτισμένος καὶ σκοτεινός, εἶναι φωτισμένος ἀσύγκριτα μὲ λάμψες πελώριες κι' εἶναι σκοτεινὸς μὲ τὸ πιὸ μαῦρο χρῶμα ποὺ μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ἡ φαντασία τοῦ ἀνθρώπου !

Μιὰ στιγμή !

Καὶ τὸ μπονυμπούνισμα αὐτό, τὸ μπονυμπούνισμα ποὺ αἰώνια δυναμώνει, καταλήγει σὲ μιὰ μεγάλη ἡσυχία, μὰ ποὺ εἶνε ἀληθινὸ μάζωμα ὅλων τῶν ἥχων ποὺ μποροῦν νὰ ὑπάρξουν μαζύ !

Τὰ σύννεφα σβουρδοῦν ! Σβουρδοῦν, σβουρδοῦν σὰ μεγάλοι τροχοί, σᾶν τροχοί ποὺ εἶναι ὑπερβολὴ, σᾶν τροχοί γιγαντένιοι..

Καὶ βλέποντας αὐτοὺς τοὺς τροχοὺς φοβᾶσαι.....

Μὰ δὲ φόβος σου εἶναι μάταιος... “Ο φόβος σου εἶναι χαρά... Χαρά ; ”Η φόβος ;

Ποιὸ ἀπ' τὰ δύο ;

Φόβος ἢ Χαρά ;

Σβουρδοῦν, στροβιλίζουν, σβουρδοῦν, στροβιλίζουν καὶ πηγάνιουν γλήγωρα, ὅσο μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ἡ φαντασία τοῦ ἀνθρώπου στὴ μιὰ ἄκρη τοῦ ἀπείρου καὶ ὑστερα στρέφουν. “Οχι ! ”Ερχονται, ἔρχονται ἀπὸ μακριά, ἔρχονται, ἔρχονται !

Πλησιάζουν !

Γίνονται μεγάλοι, γίνονται μεγαλήτεροι, μεγαλώνουν, εἶναι βουνά, εἶναι ἀφάνταστοι !

Κι' οἱ τροχοὶ αὐτοί, οἱ ἀφάνταστοι, εἶναι τοῦφες, τοῦφες καπνοῦ, μαύρον, μαύρον, πίσας μὲ στάχτη σκοτεινὴ ὅσο δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ κανένας. Καὶ τὸ σκοτάδι τους, λέσ, εἶναι τόσο σκοτεινό, εἶναι τόσο μελανό, τόσο μαῦρο, τόσο ἐρεβῶδες, πού, νομίζεις, γιὰ μιὰ στιγμή, πὼς εἶναι ἀσπρό φῶς, ἔνα φῶς, ἔνα φῶς ποὺ ἀπλώνεται τριγύρῳ !

“Απλώνεται τριγύρῳ καὶ ἔνώνεται τὸ φῶς αὐτὸ τοῦ σκοταδιοῦ, μὲ τὸ φῶς τῶν λάμψεων, μὲ τὸ φῶς τῶν ἥχων, μὲ

τὸ φῶς τοῦ θιρύβου, τοῦ μπούμπουνίτοῦ ποὺ κάνει τὸ νερὸ
τῆς θάλασσας πέφτοντας μὲ χόλια στόματα ἀνοιχτά, πέφ-
τοντας σᾶν πολύθοος καταρράκτης τοῦ σύμπαντος!...

Σκοτάδι !

Φῶς !

Λάμψες !

Βροντές !

* * *

Χορεύουνε....

Μὰ ποιοὶ εἶναι αὗτοί ;

Χορεύουνε....

Μὰ τί χορὸς εἴν' αὐτός ;

"Αγριοι !

Σκελετοί !

Σκελετοί.... ἀνθρώπων, σκελετοὶ ἀνθρωποπιθήκων, σκε-
λεταὶ μαμούθ, σκελετοὶ μεγαλόσαυρων, σκελετοὶ μεγαλοθε-
ριῶν, σκελετοὶ φαλαινῶν, σκελετοὶ ἑρπετῶν.

Χορεύουνε....

"Αγριοι !

Σκελετοί !

Μὰ γιατὶ χορεύουνε ; Κι' ὅμως χορεύουνε, χορεύουν τὸν
χορὸ τοῦ Παντός, χορεύουν τὸν αἰώνιο χορό, χορεύουν, χο-
ρεύουν, χορεύουν.

Κι' ὁ χορός τους εἶναι φρίκη !

Φρίκη ;

"Οχι.

Χαρά ;

"Οχι.

Φρίκη !

Χορεύουν. Καὶ χορεύοντας τὰ κόκκαλά τους συγκρούον-
ται κι' οἱ χτύποι τους εἶναι σᾶν χτύποι πιάνου, σᾶν χτύποι
ἄρπας ἀπὸ μεγάλου καλλιτέχνη χέρι !

Χορεύουν !

Κι' οἱ χοροί τους εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπέραντη, μιὰ σειρὰ
ποὺ πιάνει ὅλο τὸ ἄπειρο, μιὰ σειρὰ ποὺ τρέχει, τρέχει, τρέ-
χει διαρκῶς μὰ ποὺ ὅλο περνᾶ, περνᾶ, σᾶν ἔνας μακρὺς σω-
ρὸς ἀπὸ κόκκαλα. Χορεύουν. Μὰ γιατί ; Είναι γιορτή ; "Οχι !

Ναί !

Είναι γιορτή, εἶνε μέρα ποὺ ὅλοι οἱ νεκροὶ εἶναι ζωντα-

νοί, μέρα τῶν νεκρῶν, εἶναι μέρα τοῦ τρόμου, εἶναι μέρα τῆς χαρᾶς, εἶναι μέρα τῆς φρίκης, εἶναι μέρα τῆς ἥδονῆς.

Χορεύουν.....

Καὶ αἰστάνονται μιὰ ἥδονὴ ἀσύγκριτη, μιὰν ἥδονὴ ὑπεοκόσμια, μιὰν ἥδονὴ αἰώνια, μιὰν ἥδονὴ ποὺ εἴταν ὅλο ζέστα, μιὰν ἥδονὴ ποὺ παγώνει τὸ σῶμα, ἀπὸ τὴν ἥδονὴ ποῦ φέρονται!

Χορεύουν.....

Σκοτάδι.

Φῶς.

Βροχή.

Λάμψης.

Βροντές.

Χορεύουν.....

ΑΛΗΤΙΣ ΖΑΙΛΗΧΑΣ

ΑΜΙΕΛ

·Απὸ τὰ “Φύλλα τοῦ Ἡμερολογίου,,

30 Δεκεμβρίου 1850

... Κάθε μπουμποῦκι δὲν φουντώνει παρὰ μιὰ φορὰ καὶ τὸ κάθε λούλουδο δὲν ἔχει παρὰ τὴν δική του στιγμὴ τῆς τέλειας ὡμορφιᾶς. Τὸ ίδιο καὶ μὲ τὸν κῆπο τῆς ψυχῆς μας: τὸ κάθε αἴσθημα ἔχει τὸ ἀνθισμένο του, νὰ ποῦμε, λεπτό, δηλαδὴ τὴν ξεχωριστὴ στιγμὴ τῆς ὁριμασμένης χάρης καὶ τῆς ὄλοφωτης βασιλείας. Τὸ κάθε ἀστρο δὲν περνάει παρὰ μιὰ φορὰ τὴν νύχτα ἀπὸ τὴν γραμμὴ τοῦ μεσημβρινοῦ ἀπάνω ἀπ’ τὰ κεφάλια μας καὶ δὲν τρεμολάμπει αὐτοῦ παρὰ μιὰ στιγμοῦλα. Ετσι καὶ στὸν οὐρανὸ τῆς διανόησης: γιὰ κάθε στοχασμὸ δὲν ὑπάρχει, ἀν μπορῶ νὰ τὸ πῶ, παρὰ μιὰ ζενιθιακὴ στιγμή, ὅπου αὐτὸς μπορεῖ νὰ βασιλέψει μόλι τὴν λάμψη του καὶ τὸ ἡγεμονικό του μεγαλεῖο.

·Ω καλλιτέχνη, ὁ ἐσὺ ποιητὴ ἢ στοχαστή, ἀδραχνε τῆς ιδέες καὶ τὰ αἰσθήματα σου σαντὴ τὴν ξεχωριστὴ καὶ περιστικὴ στιγμούλα, γιὰ νὰ τάποδώσεις καὶ νὰ τάποθανατίσεις, γιατὶ ἐκεῖνο εἶναι τὸ ὑπέρτατο σημεῖο τους. Πρὸιν ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη, δὲν ἔχεις ἀπ’ αὐτὰ παρὰ ἀόριστα σκίτσα ἢ σκοτεινὲς προαισθήσεις· ὕστερα ἀπ’ αὐτὴν δὲ θάχεις πα-