

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

(Όμιλα ποὺ ἔγινε στὸ φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός»,
στὶς 10 Φεβρουαρίου 1931.)

Στὴν ἐποχὴ τοῦ ἕορτασμοῦ τῶν ἑκατόχρονων τῆς ἐλευθερίας μιὰ σύντομη ἐπισκόπηση τῆς Νεο-Ἐλληνικῆς ποιήσεως δὲν εἶνε ἵσως οὕτε περιττή, οὕτε ἀσκοπη.

Ἡ καλλιτέχνις κ. Καπσιέρη εἶχε τὴν ἔμπνευση νὰ δώσῃ δύο ρεσιτάλ ἀπαγγελίας μὲ ὅρισμένα ἔργα τῶν ποιητῶν μας κατὰ χρονολογικὴ σειρά.

Φυσικὰ στὴ σειρὰ αὐτὴ δὲν εἶνε δυνατὸν ν^ο ἀντιπροσωπευθοῦν ὅλοι οἱ δημιουργοί. Οὕτε δὲ χρόνος, οὕτε ἡ τέχνη τῆς ἀπαγγελίας τὸ ἐπιτρέπουν. Ἀπὸ τὸ πρόγραμμά της ὅμως δὲν ἔλειψαν οἱ σημαντικώτεροι ἀντιπρόσωποι τοῦ στίχου, ὅσοι τούλαχιστον μὲ τὸ ἔργο τους δίνουν τὰ στοιχεῖα ποὺ μὲ τὴν ἀπαγγελία προσαρμόζονται.

Σὲ μένα ἔτυχε δὲ κλῆρος νὰ κάνω, σὰν εἰσαγωγὴ στὸ ρεσιτάλ, τὴν ἐπισκόπηση τὴν ποιητικῆ.

Θὰ ἐπιχειρήσω νὰ ἐκπληρώσω τὸ ἔργο ποὺ μοῦ ἀνετέθη σύντομα ἐξ ἀνάγκης, ζητώντας προκαταβολικὰ τὴν ἐπιείκειά σας.

Ἡ ἀναγέννηση τῆς Νεοελληνικῆς μούσας ἀρχίζει ἀπὸ τὸν Ἀντρέα Κάλβο καὶ τὸν Διονύσιο Σολωμό.

Τὴν εἶχαν προετοιμάσει οἱ ἄγνωστοι ποιητὲς τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν, δὲ Κορνάρος καὶ δὲ Χορτάτσης - παλαιότεροι οἱ Ρήγας Φερραρίος, δὲ Γουζέλης, δὲ Βηλαρᾶς, δὲ Χριστόπουλος - κατόπιν.

Ο Κάλβος, κατὰ 6 χρόνια μεγαλείτερος τοῦ Σολωμοῦ ἀφοῦ ἔγραψε Ἰταλικὰ 2 τραγωδίες καὶ κάποια φιλοσοφικὰ δοκίμια παρουσιάστηκε στὰ 1824 μ^ο ἔναν τόμο ἀποτελούμενο ἀπὸ 10 ὀδές. Δύο χρόνια ἀργότερα ἔβγαλε τὶς Νέες Ὡδὲς — 10 κι^ν αὐτές

Οἱ ὀδὲς τοῦ Κάλβου γεμάτες ἀπὸ ἀγνὸ λυρισμό, κλασικὴν ἀπλότητα καὶ ἀρμονία καὶ φιλοσοφικὴ πνοή, εἶνε δὲν παλαιοὶ μιᾶς μεγάλης Ελληνικῆς ψυχῆς. Ἀπὸ τὴν πρώτη τὸ «Φιλόπατροι» ποὺ εἶνε ἀφιερωμένη στὸ γραφικὸ νησὶ του, τὴ Ζάκυνθο, ὡς τὴν 20ην τὸ «Βωμὸ τῆς Πατρίδος», περνάει μιὰ ἱερὴ φλόγα γιὰ τὴν Ἐλλάδα, ἥρωων μητέρα, καθὼς τὴν ἀποκαλεῖ στὸν «Ωκεανό». Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει οὕτε ὕγνος οητορικῆς κενολογίας. Ξεχειλίζει ἡ ἀληθινὴ ἔμπνευση, τὸ αἴσθημα τὸ ζωντανό...

Τὴν ἵδια ἐποχὴ δὲ Σολωμὸς ἀρχίζει νὰ γίνεται γνωστὸς σ' ἔνα στενὸ κύκλῳ φιλοτέχνων ἀπὸ τὰ πρῶτα λυρικὰ τραγούδια του, τὴν «Ἄνθιούλα», τὴν «Εὔρυκόμη», τὴν «Ξανθούλα», τὴν «Ορφανή», ποὺ κυκλοφοροῦν σὲ χειρόγραφα.

Ξαφνιάζει κάπως ἀλλὰ καὶ γοητεύει ὁ λαγαρός, ἀψεγάδιαστος στίχος του μὲ τὸ λιτό, κρουστούφασμένο φόρεμα τῆς δημοτικῆς γλώσσας.

Στὰ 1823 συνθέτει τὸν «"Υμνον στὴν Ἐλευθερία», ἔργο μεγαλόπνοο, πλημμυρισμένο ἀπὸ τὸ φῶς πλούσιων αἰσθημάτων καὶ νοημάτων ἀκριβῶν.

Ἀκολουθοῦν ἡ «Ωδὴ στὸ Θάνατο τοῦ Μπάϋρον», ἔργο μὲ ἀρκετὲς ἀρετὲς ἀλλὰ καὶ μὲ σημαντικὰ μειονεκτήματα, «Τὸ Ἐπίγραμμα τῶν Ψαρῶν», ἡ «Φαρμακωμένη».

Ἡ τέχνη τοῦ Σολωμοῦ φτάνει στὸ μεσουράνημά της μὲ τὸ «Λάμπρο», τὸν «Πόρφυρα», τὸν «Κρητικὸ» καὶ τὸν «Ἐλευθέρους Πολιορκημένους».

Ολα αὐτὰ τὰ μεγάλα ποιήματα ποὺ οἱ στίχοι τους «εἶνε στίχοι ποὺ ἔνα ἔθνος ἀξίζει νὰ ὑπερηφανεύεται γιατὶ τοὺς ἔχει στὴ γλῶσσα του» καθὼς ἔγραψε ὁ Παλαιᾶς γιὰ τὰ δύο τελευταῖα, δὲν τάχουμε δυστυχῶς ἀκέρια.

Μένουν κομμάτια θαυμαστὰ φειδιακῶν ἀγαλμάτων ποὺ τὰ χαιρόμαστε ἔτσι καθὼς εἶνε καὶ μαντεύουμε τὴν ἀφαστηνὴν ἀξία τοῦ συνόλου.

Ἡ ἐπίδραση τοῦ Σολωμοῦ στὴ Νεοελληνικὴ ποίηση καὶ γενικότερα στὴν Τέχνη εἶνε μεγάλη καὶ θαυματουργή. Μὲ τὸν ἐπιδέξιο χειρισμὸ τῆς δημοτικῆς, μὲ τὸ θερμό, ζωογόνο αἴσθημα τῆς καρδιᾶς του καὶ μὲ τῆς ψυχῆς του τὴν ὅμορφιὰ καὶ τὴ δύναμη, ἔγινε ὁ Ντάντε τῆς Ἑλλάδος.

«Τὸ Ἐθνος ζητεῖ ἀπὸ ἡμᾶς τὸν θησαυρὸν τῆς ἀτομικῆς μας ἴδιοφυΐας μὲ ἔνδυμα ἔθνικόν», ἔγραψε κάποτε ὁ Ἰδιος στὸν Τερτσέτη.

Τὸ θησαυρὸν τῆς ἴδιοφυΐας του, ἔτσι καθὼς τὸ ἔθνος τὸν ζητοῦσε, ἐκεῖνος τὸν ἔδωσε.

Κι' ὁ θησαυρὸς αὐτὸς εἶνε τὸ πλουσιώτερον ὡς τώρα πνευματικὸν ἀπόκτημα τῆς ξαναγεννημένης πατρίδας.

Ἡ θαυμαστὴ τέχνη τοῦ Σολωμοῦ συγκεντρώνει ὀλόγυρά της ἔνα πλῆθος πιστῶν.

Ἀνάμεσά τους εἶνε νέοι μὲ ἀληθινὸ ταλέντο. Ὁ Πολυλᾶς, ὁ Τερτσέτης, ὁ Τυπάλδος.

Ὁ Πολυλᾶς ἔγραψε μερικὰ ἀρμονικὰ τραγούδια καὶ μετέφρασε μ' ἐπιτυχίᾳ τὸν Ὁμηρο καὶ τὸν Σαιξπήρο. Σημαντικὴ εἶνε ἡ συμβολή του στὴν Κριτική, πρὸ πάντων στὴν ἀνάλυση τῆς Σολωμικῆς τέχνης.

‘Ο Γεώργιος Τερτσέτης ἔγραψε μερικὰ ἐκτενῆ ἀφηγηματικὰ ποιήματα μὲ πολλὲς τεχνικὲς ἀρετές.

‘Ἄξιοσημείωτη εἶνε ἡ προσπάθειά του νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴ γλῶσσα τοῦ Λαοῦ σὲ θέματα ἀρχαϊκά, ὅπως τὸν Πίνδαρο καὶ τὴν Κόριννα, καὶ τοὺς Γάμους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, προσπάθεια ποὺ ἴκανοποιήθη κι’ ἐφανέρωσε τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀξία τῆς δημοτικῆς.

‘Ο πιὸ ἀξιος μαθητὴς τοῦ Σολωμοῦ εἶνε ὁ Ἰούλιος Τυπάλδος. Ποιητὴς ἀβρότατος, εὐγενικός, αἰθερόπλαστος.

‘Ἐγραψε τραγούδια ἔρωτικὰ καὶ πατριωτικὰ μὲ αἴσθημα καὶ μὲ στιχουργικὴ δεξιοτεχνία.

‘Ἐγνώρισε τὸ θρίαμβο, γιατὶ κ’ οἱ διανοούμενοι τοῦ καιροῦ του τὸν ἐκτιμοῦσαν κι’ δ λαὸς τὸν ἀγαποῦσε.

Πολλὰ τρυφερὰ τραγούδια του ἐτονίσθηκαν, ἐτραγουδήθησαν καὶ τραγουδιῶνται ἀκόμη στὰ ἐπτάνησα.

Τῆς Σολωμικῆς τέχνης συνεχιστὴς εἶνε κι’ δ Κερκυραῖος Γεράσιμος Μαρκορᾶς, ποιητὴς τοῦ ἐπικοῦ «‘Ορκου·» εἶνε δυνατὸς τεχνίτης τοῦ στίχου μὲ ἀξιόλογες λυρικὲς ἔξαρσεις.

‘Η γαληνὴ ἐνατένιση τῆς ζωῆς εἶνε τὸ χαρακτηριστικότερο σημεῖο τῆς δροσερῆς του τέχνης.

‘Ενας ἀκόμη θαυμαστὴς τοῦ μεγάλου Διδασκάλου εἶνε κι’ δ Ζαλοκώστας, χωρὶς μολαταῦτα νὰ γίνη δπαδός του. «Εἶνε δ μόνος ποιητὴς ποὺ θάχη καύχημά του μιὰ μέρα αὐτὸς δ ἄτυχος ἑπεσμένος τόπος», γράφει στὸν Ἰταλὸ Ρεγάλδη.

‘Ο Ζαλοκώστας ἔγραψε πολλὰ ἐπικὰ τραγούδια σὲ χασμαδικὴ καθαρεύουσα μὲ ἀφθονες «ἐκτροχιάσεις καὶ ἀκυριολεξίας» καθὼς ἔγραψε δ Ροΐδης. ‘Αλλὰ σὲ λίγα λυρικά του γραμμένα στὴ δημοτικὴ βρίσκουμε ἀληθινὰ αἰσθήματα καὶ τέχνη ἀρκετὰ προχωρημένη γιὰ τὴν ἐποχή του.

‘Ο «Βοριᾶς ποὺ τ’ ἀρνάκια παγώνει», εἶνε λυρικὸ ἔεσπασμα μιᾶς πονεμένης πατρικῆς καρδιᾶς, καὶ συγκινεῖ μὲ τὴν ἀλγεινή του ἔκφραση.

Λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἔργων τοῦ Κάλβου καὶ τοῦ Σολωμοῦ κ’ ἐνῶ τὰ ἐπτάνησα βρίσκονται σὲ πλήρη φιλολογικὴν ἀκμή, κ’ ἐνῶ συνεχίζεται καὶ συμπληρώνεται τὸ ἔργο τῆς σχολῆς ποὺ ὄνομάστηκε «‘Ἐπτανησιακή», διάφοροι λόγιοι ἀπὸ τὸν ὑπόδυνο λέληνισμό, τραβηγμένοι ἀπὸ τὸ ζωογόνο ἀέρα ποὺ πνέει στὴν ἐλευθερωμένη γῆ, συγκεντρώνονται στὴν παλαιὰ πρωτεύουσα, τὸ Ναύπλιον, μεταφέρονται σὲ λίγο στὴν καινούργια, τὴν Ἀθήνα, κι’ ἀρχίζουν νὰ ἐτοιμάζουν μιὰ νέα φιλολογικὴ ἔστια. Γίνεται μιὰ σχολὴ σιγὰ-σιγά, ἡ Ἀθηναϊκὴ καθὼς ἐβαφτίστηκε

σχολή. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς δυὸς Φαναριῶτες ἀδελφοὺς Σούτσους, τὸ Σμυρναῖο Ὁρφανίδη, τὸν Ἡπειρώτη Ραγκαβῆ, μὲ συνεχιστὲς τοὺς Ἀδελφοὺς Παράσχους, τὸν Παπαδηγόπουλο, τὸν Βασιλειάδη, τὸν Βερναρδάκη.

Ἐχει τὶς ἀρετὲς τῆς γνώσης, τῆς σοφίας ἃν θέλετε, ἀλλὰ ἔχει καὶ τὰ ἐλαττώματα τοῦ Ὑπερομαντισμοῦ τῆς Δύσης τὸν δποῖον ἀντιγράφει. Κι' ἀπάνω ἀπ' ὅλα τὸ σημαντικώτατο ἐλάττωμα τῆς καθαρεύουσας, γλώσσας ψυχοῆς καὶ ἀντιποιητικῆς.

Οὐ Ἀλέξανδρος Σοῦτσος καὶ δὲ Ὁρφανίδης ἔγραψαν πλῆθος σατιρικῶν τραγουδιῶν ποὺ εἶχαν τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐπικαιρότητος.

Οὐ Παναγιώτης Σοῦτσος εἶνε δὲ ἀρχηγὸς τῶν Ὄλοφυομένων καθὼς τοὺς ἀπεκάλεσαν.

Ἐσπειρε τὴν συγκίνηση στὸ λαὸ μὲ τὶς 17 ἐκδόσεις τοῦ δακρύβροχου «Οδοιπόρου» του.

Ἡ προσπάθεια τοῦ Ραγκαβῆ, ποὺ δὲ Καμπούρογλους ὠνόμασε, πνευματικὸ χείμαρρο, εἶνε ἀνώτερη. Σὲ πολλοὺς στίχους του ὑπάρχει θέρμη ποιητική, εὐγένεια καὶ μουσική.

Οὐ Ἀχιλλεὺς Παράσχος ἔθριαμβευσε μὲ τοὺς φοραντικούς τους στίχους ἐπὶ τριάντα χρόνια. Ἔγραψε τέσσαρους τόμους ἐκτενῶν ποιημάτων, πατριωτικῶν, ἐρωτικῶν, ἀφηγηματικῶν.

Σημαντικὸ μέρος τοῦ ἔργο του εἶνε ἀποτέλεσμα ἀληθινῆς ἐμπνεύσεως. Ἡ ἐκτέλεσις ὅμως εἶνε πάντα σχεδὸν ἐλλειπτική.

Γιὰ τὸν Παράσχο δὲ Παλαμᾶς εἴπε κάποτε ὅτι εἶνε «σπάνιο φαινόμενο τόσον ἔξοχου ποιητοῦ μὲ τόσας ἐλλείψεις».

Οὐ Ἐμ. Ροΐδης στὴν περίφημη μελέτῃ του περὶ συγχρόνου ἐλληνικῆς ποιήσεως ποὺ διάβασε στὸν «Παρνασσὸ» στὰ 1877 τὸν ἀναγνωρίζει αὐτὸν καὶ τὸ Βαλαράτη γιὰ τοὺς μεγαλείτερους ποιητὲς τῆς ἐποχῆς τους.

Τρεῖς θεωρεῖ ὡς κορυφαίους μεταξὺ τῶν ἔως τότε Ἐλλήνων ποιητῶν:

Τὸ Σολωμό, τὸ Χριστόπουλο καὶ τὸ Βηλαρᾶς χαμηλότερα ἀπ' αὐτοὺς βάζει δύο ἄλλους «μὴ ἐστερημένους ποιητικῆς τινος ἀξίας» καθὼς λέει:

Τὸν Ἀλέξανδρο Σοῦτσο καὶ τὸ Ζαλοκώστα καὶ φτάνοντας στοὺς συγχρόνους του—γιατὶ ὅλοι αὐτοὶ δὲν ὑπῆρχαν τότε στὴ ζωὴ—ρωτάει: «Ἄλλὰ δὲν ὑπάρχουσιν ἀραγε καὶ σήμερον οἱ δυνάμενοι νὰ συγκριθῶσι πρὸς τὸν Σολωμό, τὸν Χριστόπουλον καὶ τὸν Βηλαρᾶν; Δύο μόνον

νομίζομεν, καὶ εἰς ὅλων τὰ χείλη ἀνεβαίνουσι τὰ ὄνόματα τοῦ Βαλαωρίτου καὶ τοῦ Ἀχιλέως Παράσχου».

Παρακάτου ὅμως, ἀναλύοντας τὴν τέχνη του, λέει: «Ἡ ἔμπνευσις καὶ ἡ ἐκτέλεσις αἰώνιως παλαιόουσι καὶ γρονθοποοῦνται ἐν αὐτῷ ὡς ὁ Ἡσαῦ καὶ ὁ Ἰακὼβ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Ρεβέκκας. Εἰς πάντα τὰ ποιήματα τοῦ Παράσχου θαυμάζομεν κραυγὰς ἀλγούσης καρδίας, εὐγλώττους ἀποστροφάς, σφοδρότητα πάθους, μεταφορὰς ποιητικωτάτας, συγχρόνως ὅμως σύγχυσιν, ἐπαναλήψεις, χάσματα καὶ ἀκαταστασίαν».

“Αν ἡ σύγκριση τοῦ Παράσχου μὲ τὸ Σολωμὸν καὶ τὸ Βαλαωρίτη εἴνε ἀστοχη, ἡ ἀνάλυση τῶν τραγουδιῶν του, καθὼς φανερώνεται στὸ μικρὸν αὐτὸν κομμάτι εἴνε ἔξαιρετη καὶ ἀντάξια τοῦ φωτισμένου συγγραφέα τῆς «Πάπισσας Ἰωάννας».

Ο Γεώργιος Παράσχος σὲ μιὰ λύρα ἀδύνατη ἀλλὰ ὅχι παράχορδη, ἔκρουσε κάποια ἀπλὰ πατριωτικὰ τραγούδια.

Ο Παπαρηγόπουλος μὲ τὴ θλιψμένη του Μοῦσα, τὴν μοιρολογήτρα, ἐκφριάζησε ἐπίσης πολὺν καιρό. Κρῆμα ποὺ πέθανε 30 μόλις ἐτῶν πρὸιν συμπληρώση ἔνα ἔργο ποὺ μ' ὅλα τὰ ἐλαττώματά του τὰ μορφολογικὰ εἶχε τὰ στοιχεῖα τῆς ἀληθινῆς τέχνης.

Ο Σπύρος Βασιλειάδης εἴνε ὁ ποιητὴς τῶν «Ἄττικῶν νυκτῶν». Είνε λιγώτερο πεσσιμιστὴς ἀπὸ τὸν Παπαρηγόπουλο, ἀλλὰ καὶ λιγώτερο λυρικός. Μεγαλείτερη ἐπιτυχία ἔσημείωσαν τὰ δραματικά του ἔργα καὶ προπάντων ἡ «Γαλάτεια» ποὺ μετεφράσθη καὶ σὲ τρεῖς ἔνες γλῶσσες.

Τὸ ποιητικὸν ἔργο τοῦ Βερναρδάκη βρίσκεται κυρίως στὶς ἀρχαιόπρεπες τραγωδίες του, γραμμένες σὲ στίχους. «Αν καὶ μὲ τὸν περιφήμο «Ἐλεγχο ψευδαττικισμοῦ» ἐπολέμησε τοὺς ὑπερασπιστὰς τοῦ Ἀττικοῦ λόγου ὁ Ἰδιος δὲν μπόρεσε νὰ ἀπολυτρωθῇ ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα.

Μία φυσιογνωμία ἐντελῶς ἔχωριστὴ ἔρχεται νὰ σταθῇ ἀντιμέτωπη τῆς Ἀθηναϊκῆς σχολῆς καὶ νὰ χύσῃ μιὰ νέα δροσερὴ πνοὴ στὴν ποίησή μας. Είναι ὁ Λευκαδίτης Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.

Η ποίηση του εἴνε ἔνα φλογερὸ δέσπασμα ψυχῆς θρεμμένης ἀπὸ τὸν ἀγγὸν ἀέρα τῆς πατρίδος του κι ἀπὸ τὶς παραδόσεις καὶ τοὺς θρύλους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Στὸ ρουμελιώτικον αὐλό του φυσάει ἡρωϊκὲς μπαλλάτες σὲ σκοποὺς δημοτικοὺς ποὺ μέσα τους ἔχειλιζει πάντα ὁ ἐνθουσιασμὸς καὶ συχνὰ ἡ λυρικὴ συγκίνηση.

‘Η γλῶσσα του εἶνε πλούσια, ζωντανή, γλῶσσα τῶν Λαικῶν τραγουδιῶν.

Πρὸς ἀκόμη κλείσοντες τὴν περίοδο τῶν παλαιοτέρων ποιητῶν πρέπει νῦν ἀναφέροντες τὸν Ἀντρέα Λασκαρᾶτο, τὸν πρῶτο ἀξιόλογο νεοέλληνα σατιρικό, μὲ τὶς τολμηρὰς ἀρχὲς καὶ τὴν τολμηρότερη γλῶσσα, τὸν Ἀντ. Μανοῦσο, ποιητὴ κομψῶν στίχων ποὺ ἀντιλαλοῦν κάπως τὴν Ἰταλικὴν Μοῦσα, τὸν τρυφερὸν Καρασούτσα, τὸν Ἀγγελο Βλάχο, σοφὸν λογοτέχνη καὶ κριτικό, ἀξιόλογο μεταφραστὴ τοῦ Χαῖνε, τοῦ Λαμαρτίνου, τοῦ Γκαΐτε καὶ τοῦ Λέσιγκ, ποὺ τὰ τραγούδια του ξεχωρίζουν γιὰ τὴν εὐγένεια τῆς ἐμπνεύσεως καὶ τὴν κομψότητα τῆς μορφῆς, τὸν Τανταλίδη, τὸ Βικέλα, τὸ Ζαμπέλιο, τὸν Κονεμένο, τὸ Βαλαβάνη, τὸ Μικέλη Ἀβλίχο, ξεχωριστὴ σατιρικὴ φλέβα.

Τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 19ου αἰώνα βρίσκει τὴν δημοτικὴν γλῶσσα κυρίαρχη στὸν ἔμμετρο λόγο.

Νέοι ποιητὲς καθὼς ὁ Ἀργύρως Ἐφταλιώτης, ὁ Προβελέγγιος, ὁ Πάλλης, ὁ Βιζυηνός, ὑστερα ἀπὸ κάποιους δυσταγμοὺς πετάνε τὸν ἄχαρο μανδύα τῆς τεχνητῆς καθαρεύουσας γιὰ νὰ ντύσουν τὴν Μοῦσα τους μὲ τὴν λαμπρόχρωμη κι’ ἀνεπιήδευτη δημοτικήν.

‘Απὸ τοὺς φανατικωτέρους δημοτικιστὲς εἶνε ὁ Μυτιληναῖος Ἐφταλιώτης (Κ. Μιχαηλίδης).

Τὸ ποιητικό του ἔργο ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τόμους στίχων γεμάτων ἀρρενωπῆς δμορφιάς καὶ λαϊκὸ χρῶμα.

‘Ο Προβελέγιος τρυφερός, ρομαντικός, μᾶς δίνει σὲ δύο τόμους ἀξιόλογες Ἑλληνικὲς ἀκουαρέλλες καὶ κάποτε φιλοσοφικοὺς στοχασμούς.

‘Ακατάβλητος μαχητὴς τοῦ Δημοτικισμοῦ ὁ Ἀλέξης Πάλλης, μεταφράζει σὲ στίχους τὴν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου καὶ στὰ λιγοστὰ τραγούδια του φανερώνει μίαν ἔντονη ψυχὴ θρεμμένη ἀπὸ τὸ δροσόβιο ἀγέροι τοῦ Ἑλληνικοῦ ὑπαίθρου.

‘Ο Βιζυηνός, ἔξαισιος διηγηματογράφος εἶνε μαζὶ καὶ ποιητὴς ποὺ μᾶς ξαφνιάζει μὲ τὴν ἀνιση τέχνη του. ‘Εχει στίχους ἀδύνατους, οηχούς, ἀλλὰ καὶ στίχους καλοδεμένους καὶ βαθυστόχαστους.

‘Αλλά, καθὼς εἴπε ὁ Παλαμᾶς :

‘Ο στίχος του δὲν εἶνε παρὰ σταθμὸς γιὰ νὰ τραβήξῃ ὁ ποιητὴς στὸ δρόμο τοῦ πεζοῦ λόγου ὅπου περπατάει πιὸ ἐλεύθερα καὶ κάθεται ἀναπαυτικῶτερα».

Κάποια ποιήματά του ἔκαναν τὸν Ὁσκάρ Οὐναϊλντ νὰ γράψῃ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ μὲ συμπάθεια γι’ αὐτὸν

καθώς καὶ γιὰ τὸν Παλαμᾶς καὶ τὸ Δροσίνη ποὺ τοὺς εἶχε διαβάσει σὲ μιὰ μετάφραση σειρᾶς Ἑλληνικῶν ἔργων. Ἔνα χρόνο μικρότερος ἀπὸ τὸ Βιζυηνὸ εἶνε ὁ σατιρικὸς Γεώργ. Σουρῆς. Μὲ τὴν παρατηρητικότητα του, τὴ σκωπική του διάθεση καὶ τὴ στιχουργική του εὐχέρεια, ἐσατίρισε θριαμβευτικὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς ἐποχῆς του, ἐγγίζοντας κάποτε τὴν ποίηση.

Ο Ἰωάν. Παπαδιαμαντόπουλος, ὁ Ζάν Μωρεάς, ἔνας μεγάλος ποιητὴς ποὺ τὸν ἐκέρδισε ἡ Γαλλία, δὲν ἔγραψε Ἑλληνικὰ παρὰ ἕνα μικρὸ τόμο νεανικῶν στίχων μὲ τὸν τίτλο, «Τρυγόνες καὶ ἔχιδναι».

Μ' ὅλο τὸ γλωσικὸ καὶ αἰσθητικὸ τους ἀνακάτωμα, ἔχουν κάποια χαρακτηριστικὰ σημάδια τῆς μελλοντικῆς ἐξελίξεώς του.

Στὰ 1858 ἐγεννήθηκε ὁ Μαρτζώκης κ' ἔνα χρόνο κατόπιν ὁ Δροσίνης καὶ ὁ Παλαμᾶς, τρεῖς ποιητὲς σημαντικοί.

Βαθὺς μελετητὴς τοῦ Ἰταλικοῦ Παρνασσοῦ, ὁ Στέφανος Μαρτζώκης ἀγάπησε κ' ἐκαλλιέργησε τὸ σονέττο, ποὺ ἀργότερα ἔμελλε νὰ τελειοποιήσῃ ὁ Μαβύλης.

Ἄλλα καὶ πλεῖστες ἄλλες μορφὲς τοῦ στίχου ἐχοησιμοπόιησε μ' ἐπιτυχίᾳ.

Ίδιοσυγκρασία ἀνήσυχη, ψυχὴ πονεμένη, ἔβγαλε ἀλγεινὲς κραυγὲς γιὰ τὸν ἔρωτα, γιὰ τὴ ζήλεια, γιὰ τὸ μῖσος. Προσπάθειες μεγάλων πεταγμάτων ἔκανε μὲ τὸ «Παγκόσμιο τραγούδι» του.

Ἄλλὰ ὅσοι στίχοι του εἶνε ἀποτέλεσμα συγκινήσεων ἀληθινῶν εἶνε οἱ καλλίτεροι.

Μεταχειρίστηκε μίαν ἀπλὴ δημοτικὴ Ἰδιωματικὴ κάπως, δίχως ὅμως τοῦ Σολωμοῦ τὴ γλωσσοπλαστικὴ τέχνη, οὔτε τοῦ Βαλαωρίτη τὴν ἀναζητητικὴν ἴκανότητα.

Τὸ καφενεῖο «Νέο Κέντρο», ποὺ ἐσύνχναζε ἔνα πλῆθος νέων λογίων, ἀποτελοῦσε τὸν κύκλο του καὶ τὴ σχολή του.

Ο Γεώργιος Δροσίνης εἶνε ὁ ποιητὴς ὁ εἰδυλλιακὸς ὁ θεοκριτικός, ὁ φυσιοκρατικός.

Αντλεῖ τὶς ἐμπνεύσεις του ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν βουνῶν καὶ τῶν κάμπων, τῶν καλυβιῶν, τῶν ἀκρογιαλιῶν, καὶ ἀπὸ τοὺς θρύλους τοῦ λαοῦ.

Ξέρει νὰ βλέπει προσεχτικὰ τὸ τοπεῖο ἀπ' ὅλες τὶς μεριές σ' ὅλες τὶς ὥρες καὶ νὰ τὸ ζωγραφίζῃ περίτεχνα.

Ο στίχος του εἶνε ἀρμονικός, καλοδεμένος, οἱ φίμες του διαλεχτές, τὸ ἐπίθετο ἀκριβολογημένο.

Ο Παλαμᾶς—εἶνε ὁ Παλαμᾶς:

Ο ποιητὴς τῶν μεγάλων δραμάτων. Ο ποιητὴς τοῦ

αιθερόπλαστου ίδανικοῦ καὶ τοῦ φυσιοκρατικοῦ πραγματισμοῦ, δὲ γερτὸς θρηνωδὸς τοῦ «Τάφου», καὶ δὲ περήφανος τραγουδιστῆς τοῦ «Δωδεκαλόγου τοῦ Γύφτου», δὲ αἰσθηματικὸς στεναχτῆς τῶν «Παθητικῶν κρυφομιλημάτων», καὶ δὲ σκληρὸς σαρκαστῆς τῶν «Σατιρικῶν γυμνασμάτων».

Πλούσια φλέβα, ἀσωστη, ποὺ ἔθρεψε καὶ θρέψει τὴν ἐλληνικὴ νόηση.

Εἶναι δὲ ποιητὴς ποὺ πρέπει νὰ στηθῇ πλαΐ στὸ Σωλωμὸ καὶ στὸν Κάλβο.

‘Ο Λορ. Μαβίλης εἶνε δὲ ἐμπνευσμένος ἀκούραστος τεχνίτης τῶν ἀριστουργηματικῶν σοννέτων. Ἐπέτυχε νὰ συνδυάσῃ τὴν μορφολογικὴν ἀκρίβεια τῶν παρνασικῶν μὲ τῶν οριμαντικῶν τὴν συγκίνησην καὶ τὸ πάνος.

‘Ο Στρατήγης ἔδωσε κάποιες συμπαθητικὲς ἀκουαρέλες τῆς γενέθλιας του γῆς.

‘Ο Πολέμης ἔσυγκινησε τὴν ἐποχή του μὲ τὰ τρυφερὰ ἐρωτικὰ τραγούδια του καὶ μὲ τὶς πατριωτικές του μπαλλάτες ποὺ μέσα τους συχνὰ ἀφθονεῖ ἡ λυρικὴ ρητορεία.

‘Ο Παῦλος Νιοβάνας ἔγραψε λίγα ἄλλα διαλεχτὰ τραγούδια ἀβρά, συγκινημένα, μ' ἔξαίσιον ἐπιγραμματισμό.

‘Ο Κώστας Κρυστάλλης εἶνε δὲ τραγουδιστὴς τοῦ χωριοῦ καὶ τῆς στάνης, καθὼς καὶ δὲ ίδιος τὸ λέει μὲ τὸν τίτλο τῆς καλλίτερης συλλογῆς του.

Τὴν ζωὴν τοῦ βουνοῦ, τὴν ζωὴν τοῦ τσοπάνη, τὴν ἔζωγράφισε σὲ στίχους ἀδρούς, λεβέντικους, ἀνάκατους μὲ στίχους δημοτικῶν τραγουδιῶν ποὺ τοὺς ἀφομοιώνει, χωρὶς νὰ τοὺς ἀντιγράψει.

Εἶναι ἔνας ἔλληνας, πολὺ ἔλληνας ποιητής.

‘Ο Γιάννος Ἐπαχτίτης (Βλαχογιάννης) ἔγραψε κάποιους στίχους ἀρρενωπούς, κρουστοδεμένους, σὲ ὁραία δημοτική.

Θὰ τελειώσω τὴν σύντομη εἰσαγωγὴν μου μὲ τὸν Πέτρο Βασιλικὸν (Κ. Χατζόπουλο), ποιητὴ ἔνεντορο ποὺ δὲ θαυμαστόχαστο, τραγουδιστὴ τοῦ δνείρου, ἔναν μεταφυσικὸ δημιουργό.

‘Ο πονεμένος λυρισμός του συγκινεῖ βαθύτατα καὶ οἱ ἀχνὲς εἰκόνες του προκαλοῦν ἔντονην ύποβολή.

Σὲ ἔνα δεύτερο ρεσιτάλ τῆς Κασσιέρη, ὅχι μακρυνό, ἔλπιζω νάχω τὴν τιμὴν νὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὸ ἔργο τῶν νεωτέρων ἔλλήνων ποιητῶν, ἀξιών συνεχιστῶν μιᾶς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας ποὺ σὲ πολλὰ σημεῖα της δὲν εἶνε καθόλου κατώτερη ἀπὸ τὶς δύοιες ἄλλων, μεγάλων λαῶν.