

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Σήμερα, ἀπαντηθήκαμε τυχαῖα
καὶ κοιταχτήκαμε ψυχρά, μ' ἀδιαφορία...
Σὰ νὰ μὴν εἴχαμε ποτέ μας γνωριστεῖ...
— Μονάχα ποὺ στὸ βλέμμα της μοῦ ἐφάρη
πῶς μάντενσα κάτι σὰν ἀποφία... .

Κι ὅμως, ὦ, πῶς θυμᾶμαι φωτεινὰ
— σὰν ἀπὸ τότες νὰ μὴ γνώρισα καμμία
τέτοια χαρὰ — ἐκεῖνο τὸ πρῶτο...
— Τὸ φόρεμά της εἴτεν θαλασσί,
κι εἶχε τὰ μάτια ὑγρὰ ἀπ' τὴν εὐτυχία... —

Μὲ προσοχή, μὲ γέλοια, μὲ χαρά,
ξετύλιξε κάποια φωτογραφία...
Ἐχάραξε δυὸ λόγια στὴ γωνία
— : «γιὰ μιὰν ἀνάμνηση», δυὸ λόγια ἔτοι ἀπλᾶ—
χαμήλωσε τὰ μάτια ντροπαλά,
καὶ μοῦ τὴν πρόσφερεν ἀδέξια, μὲ δειλία... .

Θὰ τήγε κρύψω — ὥ, βέβαια — βαθνά,
πολὺ βαθνὰ αὐτὴ τὴ φωτογραφία.
Ἐτσι, ποὺ ἀν ποτὲ τύχη καὶ ξανὰ
συναντηθοῦμε, δπως σήμερα, τυχαῖα,
νὰ μὴ θυμᾶμαι : τάχ' ἀληθινὰ
ἔζησα κάποτες, ή μὲ τὴ φαντασία
μονάχα,—στὰ ὄνειρά μου τὰ τρελλά... —
αὐτὴν τὴν ξεχασμένην ίστορία ; . . .

N. ΧΑΓΕΡ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΟΤΕΖΑ

Τὸ πεῖσμα σου, τροτέζα, πῶς μ' ἀρέσει
στὸν πρῶτον ἐραστή σου ὅταν περνᾶ
στοῦ καφενείου μπροστὰ πάντα τὴ θέση
ὅπου ἔνας σου πελάτης σὲ κερνᾶ!

Κάνεις σὰν τάχατες πῶς δὲν τὸν ξέρεις
καὶ μ' ἔνα βλέμμα σου, τί παγερό,
θέλεις νὰ πῆς πῶς πιὰ γιὰ νὰ ὑποφέρῃς
δὲν ἔχεις διάθεση κι' οὔτε καιρό.

Θὲς νὰ τοῦ δείξης πὼς πιὰ δὲ θυμᾶσαι
πὼς τὸν ἀγάπησες μιὰν ἐποχὴ
κι' ἔτσι νομίζεις, τροτέξα, πὼς θᾶσαι
γυναῖκα μπροστά του μὲν ὑπεροχή.

Θὲς νὰν τοῦ δείξης πὼς ὅλα περάσαν
πὼς τύποτα δὲ σ' ἔνωνει μαζὸν
ἀπ' ὅσα ξέρεις καλὰ πὼς δὲ φτάσαν
στὴν ἄθλια κατατιὰ ποὺ σ' ἀποξῆ.

Τί θέλεις τάχα, τροτέξα, νὰ δείξης
σ' αὐτὸν π' ἀγάπησες, τόσο βαθειὰ
ώστε τὸν κρῖνο σου γιὰ νὰ βαστήξῃς
δὲν εἶχες φρόνεση μήτε καθδιά.

Τάχα τὸ ξέχασες πὼς λαχταροῦσες
μ' αὐτὸν νὰ βρίσκεσαι παντοτεινὰ
στὰ χρόνια πούλαμπες κι' ἀγνὰ π' ἀνθοῦσες
μ' διείρατα πλάνα κι' ἔρατεινά;

Τάχα ξεχνιοῦνται τὰ λαῦρα φιλιά του
σ' ὅλο τὸ πέρασμα πιὰ τῆς ζωῆς
τάχα θὰ σβύση ἀπὸ σένα ἡ φωτιά του
ῶς μὲν τὸ βγάλσιμο καὶ τῆς προῆς;

Κι' ὅμως τὸν βλέπεις ποτὲ δὲν κοιτάζει
κατὰ τὸ μέρος ποὺ κάθεσαι σὺ
περνάει τὸ δρόμο του, δὲν τὸν ταράζει
τὸ μαῦρο βλέμμα σου ποὺ τὸν μισεῖ.

Τροτέξα, σήκω καὶ νᾶψρης μιὰ θέση
σὲ κέντρο, ὅχι στὸ διάβα του σιμό,
κοντὸ τὸ πεῖσμα σου, δὲ θὰ μπορέσῃ
ὅ πόνος σου νὰ βρῇ τὸ λυτρωμό.

Γ. Κ. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ