

συλλογῆς. Τὸ ποίημα «Στὴ μνήμη τοῦ πατέρα μου» μᾶρεσε. Καλά ψυχολογημένο. Ἐπίσης τὰ πέντε ποὺ ὀποτελοῦν τὴ σειρὰ «Ο Δρόμος τοῦ γυρισμοῦ» ἔχουν λυρισμό. Στὴν ἰδέα τους θυμίζουν λίγο τὸ «Ιγνατίου τάφος» τοῦ Καβάφη, μὰ περισσότερο τὴ «Sagesse» τοῦ Verlaine. Εἶναι οἱ ἴκεσίες τῆς ἀμαρτωλῆς πού, ἀφοῦ ἀπῆλυσε, ἔσαναγνοῖται στὸν Κύριο, ἀπ' τὸν ὅποιον ἐξέκλινε, καὶ «μὲ δάκρυα μετανοίας πικρὰ» ξητᾶ τὴ συγγνώμη του. Τὰ πέντε αὐτὰ ποιήματα δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι θὰ ἐγράφησαν ὑστερὸν ἀπ' ὅλα τὰ ἄλλα τῆς συλλογῆς. Η ὑπεροχὴ τους εἶναι ἀναμφισβήτητη: τὸ αἰσθημά τους μᾶς συγκινεῖ (μερικὲς ἐκφράσεις μάλιστα εἶναι πολὺ ἐπιτυχημένες), ἐνῶ οἱ ἀτέλειες τῆς μορφῆς τους δὲν εἶναι παρὰ ἐλάχιστες.

‘Η Δίς ‘Ηβη Κούγια δὲν φαίνεται νὰ στερηται ἀπὸ τάλαντο. Μὲ τὸν καιρὸν μπορεῖ κάτι νὰ δώσῃ.

Στὸ τέλος τοῦ βιβλίου δημοσιεύονται μεταφράσεις ποιημάτων Paul Verlaine, Théodore de Banville καὶ Albert Samain, ἀρκετὰ καλές.

Γ. Α. Π.

## ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΜΙΧ. Λ. ΡΟΔΑ «*Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κώστα Κρυστάλλη*». Ἐκδοτικὸς Οίκος «Γράμματα». Ἀλεξάνδρεια — Ἀθῆναι 1930.

ΠΑΝΤ., Ε. ΚΕΡΚΙΝΟΥ «*Ἡ ἐλληνικὴ ἴθαγένεια ἐν Αἰγύπτῳ*». Ἐπιμέλεια «Γραμμάτων». Ἀλεξάνδρεια 1930.

ΡΙΤΑΣ Ν. ΜΠΟΥΜΗ «*Τὰ τραγούδια στὴν ἀγάπη*». Ἐκδότης Αριστείδης Μαυρίδης. Ἀθήναι 1930.

Γ. Σ. ΔΟΥΡΑ «*Οχτὼ τραγούδια στὸ Χριστὸ Βασιλέα*». Ἀθήναι 1930.

JEAN MICHEL «*Anthologie des poètes néo-grecs (1886-1929)*». Paris. Albert Messein, Editeur, 1930.

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΑΡΚΑΝΙΔΟΥ «*Πρὸς τὸ Λυτρωμό*». Ἐκδότης Γεώργ. Χ. Κορνάρος. Ἀθήναι 1930.

Π. Ν. ΚΑΡΑΒΙΑ «*Ἡ νύχτα μὲ πολύχρωμα φῶτα*». Ἐκδότης Α. Ι. Ράλλης. Ἀθήναι.

Δ. Ν. ΓΑΛΑΝΗ «*Ἀνθρώπινες ἴστοριες*», ποιήματα. Ἐκδότης Αριστείδης Μαυρίδης, 1930.

## ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«*Νέα Εστία*». Στὸ τεῦχος τῆς 15 Αύγουστου δημοσιεύεται ἓνα ποίημα τοῦ Καρυωτάκη «Πρέβεζα». «Φιλοσοφικὲς παρατηρήσεις» τοῦ κ. Μιχάλη Νικολαΐδη. «Ο κ. Τωμαδάκις ἔχει ἀρθρό «Ο τυφλὸς Ὅμηρος στὴ Σολωμικὴ ποίηση». «Αφορμὴ ἡ «Ἐλσαγωγὴ στὸ Παλαμικὸ ἔργο», τοῦ κ. Καραντώνη. «Ο κ. Τωμαδάκις διαμαρ-

τύρεται γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο συγκρίνει ὁ κ. Καραντώνης τὸν Σολωμὸν καὶ τὸν Παλαμᾶ καὶ τὸν βρίσκει ἀδικο.

‘Ο κ. Ἀγγελος Δόξας γράφει «Γιατὶ ἔχρεωκόπτησεν ἡ ποίηση» καὶ λέει μερικὰ ἐνδιαφέροντα πράγματα, λέει ὅμως καὶ μερικὰ πολὺ συζητήσιμα — «ἡ ἐμφάνιση τῆς ποίησης εἶναι φαινόμενο κυριώτατα σεξουαλικό, συγχρονισμένο μὲ τὴν ἐκδήλωση τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας κατὰ τὴν ἐφηβικὴν ἥλικια».

Στὸ τεῦχος τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ὁ κ. Γερ. Σπαταλᾶς ἔχει ἀρθρό «Τὰ δημοτικά μας τραγούδια».

Σημειώνομε τὸ μονόπρακτο τῶν Μ. Ἀναστασίου καὶ Βελ. Φρέρη «Στὴ βίλλα μὲ τὰ γιασεμιά».

Τεῦχος 15 Σεπτεμβρίου. Τὸ ποίημα τοῦ Γ. Βαφόπουλου ποὺ δημοσιεύεται στὴν πρώτη σελίδα θυμίζει Καβάφη.

‘Ο ἐκλεκτὸς λόγιος κ. Τέλλος “Ἄγρας ἀρχίζει τὴν δημοσίευση ἀρθροῦ «Ἐχρεωκόπτησεν ἡ ποίηση»; πέρονοτας ἀφορμὴ ἀπὸ ἀρθρὸν τοῦ κ. Δόξα ποὺ προαναφέραμε. Ἐξακολουθοῦν νὰ δημοσιεύωνται οἱ «Ταξιδιωτικὲς σελίδες» τῆς κ. Ἀθηνᾶς Ταρσούλη. Διηγήματα τοῦ Γιάννη Σκαρίμπα καὶ τῆς Νίκης Πέρδικα.

Στὴ στήλη «Περιοδικὰ καὶ Ἐφημερίδες» ἡ «Νέα Ἐστία» μιλῶντας γιὰ τὸ «Libre» ἥταν τάχα ἀνάγκη νὰ ἀναφέρει τὸ ἀσήμαντον ἀρθρὸν τοῦ κ. Ρουσσέλ γιὰ ἓνα ποίημα τοῦ Καβάφη;

#### «Πρωτοπορία». Αὔγουστος - Σεπτέμβριος 1930.

‘Αρθρα, γράμματα κ.λ., γιὰ τὸ ζῆτημα τοῦ Συχάροη - Παλαμᾶ σχετικὰ μὲ τὸ Νόμπελ. ‘Ο κ. Πριονιστῆς ἐπιμένει στὰ δσα εἰπε σὲ προηγούμενο ἀρθρὸν του καὶ «τὸν πληροφορῶ, λέει (τὸν κ. Κατσίμπαλη) πῶς τὸ Νόμπελ δὲν παίρνεται οὕτε μὲ δικολαβικὲς στρεψοδικίες, οὕτε μὲ λεφτά, οὕτε μὲ βρισιές, μὰ οὕτε καὶ μὲ τὸν Οὐφάλα του».

Διαβάζομε τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Γιοφύλλη γιὰ τὸν Καρυωτάκη (στὴν Πανεπιστημιακὴν Λέσχη) στὸ φιλολογικὸ μνημόσυνο ποὺ ὀργάνωσε γιὰ τὸν ποιητὴ τὸ Λογοτεχνικὸ τμῆμα τοῦ «Συνδέσμου Φοιτητῶν Νομικῆς Σχολῆς».

‘Απτὴν ποίηση, ἔχωρίζομε τὰ ποιήματα τοῦ Καβάφη «Ρωτοῦσε γιὰ τὴν ποιότητα» κοι «Ἄς φρόντιζαν».

Διηγῆμα τοῦ Τάσου Ἀθανασιάδη «Σημεῖα τῶν Καιρῶν».

‘Η «Πρωτοπορία» τυπώνει μιὰ φωτογραφία τοῦ θαυμάσιου ἔργου τοῦ Τόμπρου γιὰ τὸ μνημεῖο τοῦ Rupert Brooke.

«Κυκλάδες» Σεπτέμβριος 1930, Ὁκτωβρίος 1930. Συνεργάζονται : ὁ κ. Καιροφύλας μὲ ἀρθρὸν «Ο Κοραῆς καὶ ἡ Σύρος»· ὁ κ. Ἀλεξ. Βεϊνόγλου μὲ διηγῆμα «Ἐπειτα ἀπὸ μεσάνυχτα». Επειτα ἔχωρίζομε τὸ ποίημα τῆς Ρίτας Μπούμη «Τὸ δαχτυλίδι» γραμμένο μὲ συγκίνηση.

Στὸ τεῦχος τοῦ Ὁκτωβρίου διηγῆμα τοῦ Β. Παπαδάκη «Πίσω ἀπὸ τὴν καμινάδα». Στίχοι τοῦ Νίκου Τουτουντζάκη καὶ τοῦ Γιώργου Κυπραίου. ‘Ο κ. Στ. Κορρές ἀσχολεῖται μὲ τὴν Κυκλαδικὴν Λαογραφία.

«Ελληνικὴ Ἐπιθεώρησις» — Αὔγουστος Σεπτέμβριος. Ποιήματα τοῦ Μαγγανάρη καὶ σκίτσο του (ἀπὸ τὸν κ. Γ. Γρηγόρη). Διηγήματα τοῦ Α. Δόξα καὶ τοῦ Ν. Νίκβα. Διαβάζομε μιὰν ἐνδιαφέρουσα εἰδῆση, «Ἀπὸ τὸν ἀδερφὸν τοῦ κ. Κ. Καρυωτάκη ἔτοιμα-

ζεται μια γενικη̄ έκδοση των έργων του άλησμόνητου ποιητή των «'Ελεγείων καῑ Σατιρῶν». Η̄ έκδοση αυτή θα περιλαμβάνει έκτος των γνωστών καῑ άνεκδότων στίχων καῑ πεζών του Καρυωτάκη καῑ δλόκληρη την άλληλογραφία του, μέσα από την οποία θα φανεί ένα μεγάλο μέρος των μυστικῶν καῑ της ίδιωτικῆς ζωῆς του πικραμένου καῑ πάντα άπογοητευμένου άνθρωπου».

«*Iénios Αγνοούσα*» Αύγουστος, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος. Διήγημα Γιάννη Σκαρίμπα «Η σιωπή». Ποίημα της Μυρτιώτισσας «Τὸ σπῆτι μας».

Στὸ τεῦχος Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου στίχοι του Μιχ. Αργυρούπουλου. Συνεχίζεται τὸ ἀρθρο του κ. Ζακυνθηνοῦ «Η ζωὴ καῑ τὸ έργο του Λασκαράτου».

Στήν «*Eρευνα*» έξακολουθεῖ ή δημοσίεψη του έργου «Τὰ διδακτικώτερα πορίσματα τῆς Ιστορίας του Ἑλληνικοῦ Ἐθνους» του μεγάλου ιστορικοῦ Κ. Παπαρρηγόπουλου.

«*La Revue Nouvelle*» Juillet 1930. Αρθρο του Henri Cotard «Delacroix». «Ενα διήγημα του ἐκλεκτοῦ βραζιλιανοῦ λογοτέχνη Ribeiro Couto «L'éternel Mystère de Tante Bilouca» ἀπὸ τὸν «La petite femme de Bahia» ποὺ βράβεψε ή 'Ακαδημία τῆς Βραζιλίας, μεταφρασμένο ἀπὸ τὸν Jean Durian.

Μιὰ νουβέλα του Roger Brielle «L'enlèvement de Célestin Loiseau».

Ποιήματα τῶν André de Richaud. Πέντε σοννέτα του Rupert Brooke μεταφρασμένα ἀπὸ τὸν Pierre Dhérissart.

Ο κ. Manuel Lelis γράφει γιὰ καινούργια βιβλία, γιὰ θέατρο, γιὰ κινηματογράφο.

«*Ἄτλαντες*» Μηνιαίο περιοδικό. Νέα Υόρκη. Τεῦχος του Αύγουστου: ἀρθρα γιὰ τὴ Λευκωσία. Τεῦχος του Σεπτεμβρίου: στίχοι του Παλαμᾶ, ἀρθρα γιὰ τὸν έορτασμὸ τῆς ἑκατονταετηρίδας στὸ Δελβενάκι καῑ στὴν Κρήτη, «Ἐκδρομὴ στὴ Νάξο».

«*Ο Γιατρὸς*», περιοδικὸ ἐπιστημονικό, ἀριθ. 1, Αύγουστος 1930. Κάιρο. Μὲ συνεργασία τῶν γιατρῶν Διαμαντῆ καῑ Σμυρνιώτη. Στὶς σελίδες «ἀπὸ τὸν παγκόσμιο ιατρικὸ τύπο» κρίνεται μιὰ έργασία του διαπρεπῆ ἐπιστήμονα Παύλου Πετρίδη «Ἡ αιγυπτιακὴ σπληνομεγαλία». Τὸ περιοδικὸ ἔχει καῑ παράτημα «Δελτίο γιὰ οἰκογένειες» ποὺ περιέχει διάφορες ὁδηγίες.

«*Ἐφημερίς τῶν Ἑλληνίδων*», Διευθύντρια Ελένη Πουρνάρα. Φύλλα 10 καῑ 19 Σεπτεμβρίου. Αρθρο τῆς Ισμήνης Βόγια «Τὸ δίκαιον τῶν έργαζομένων γυναικῶν», — μιὰ ἔντονη διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἀδικη̄ ἀπόφαση ποὺ πῆρε τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Εθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀπολύει τὶς ὑπαλλήλους ποὺ παντρεύονται. Ταξιδιωτικὲς ἔντυπώσεις τῆς Αγγελικῆς Μεταλλινοῦ ἀπὲτην Κέρκυρα καῑ τῆς Δ. Δραγάτση ἀπὲτη Σίφνο.

Τὰ γαλλόγλωσσο ἔβδομαδιαίο περιοδικό «*Cinégraphe Journal*» μᾶς δίνει κάθε βδομάδα ένα ἐνδιαφέρον κ' ἐκλεκτὸ εἰκονογραφημένο τεῦχος ἀπὸ δόποιο, χώρια ἀπὲτην πλήρη κοινωνικὴ κίνηση, δὲν λείπει η φιλολογικὴ έργασία. Σημειώνομε ἀνέκδοτα του Συλβαίν ἀρθρο γιὰ τὸν Porto-Riche.

«*H Κυριακή*».<sup>1</sup> Η έβδομαδιαία έφημερίδα αύτή τοῦ Καιρού μ' ἐκδότη καὶ διευθυντὴ τὸν κ. Π. Ν. Ἀνδρικόπουλο, μᾶς φαίνεται ὅτι ἀξίζει τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ τῆς πρωτεύουσας. Μὲ θεατικὰ νέα, μὲ ἀνταπόκριση ἀπτὴν Ἀθήνα, μὲ ἐνδιαφέροντα ἀρθρα. Σὲ φύλλα τοῦ Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε τὸ ποίημα τοῦ Καβάφη «Ἐνας Γέρος», καὶ ἔνα ποίημα «Ἐνα τραγοῦδι τῆς ζωῆς μας» τοῦ Λαπαθιώτη. Ἐπίσης τυπώθηκε ἔνα ποίημα τοῦ Λιπέρτη «Βούτημαν Ἡλιοῦ» σὲ κυπριακὴ διάλεκτο.

«*Νέοι Καιροί*». Εβδομαδιαία έφημερίδα τοῦ Πειραιᾶ. Η στήλη «Πειραικὲς Νύχτες» ἔξυπνα γραμμένη. Στίχοι τοῦ Σπεράντσα καὶ τοῦ Α. Δράκου.

«*Ἀλήθεια*».<sup>2</sup> Εβδομαδιαία έφημερίδα τῆς Λεμεσοῦ. Μὲ πολλὲς εἰδήσεις πολιτικὲς καὶ κοινωνικές. Σ' ἔνα φύλλο τοῦ Σεπτεμβρίου διαβάζομε ἀρθρο γιὰ τὰ ἀναγνωστικὰ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ὃ γράφων συστείνει νὰ γίνεται χρήση τῶν ἀναγνωστικῶν τῆς δημοτικῆς γλώσσας.

«*Αἰθιοπικὸς Κόσμος*».<sup>3</sup> Αδίσ-Αμπάμπα. Βγαίνει μιὰ φορὰ τὴ βδομάδα καὶ ἔχει ἀρκετὲς εἰδήσεις καὶ ἀπτὴν Αἴγυπτο. Σ' ἔνα φύλλο τοῦ διαβάζομε μ' εὐχαρίστηση δτὶ πρόκειται νὰ γίνει μιὰ φιλαρμονικὴ στὴν Αδίσ-Αμπάμπα.

«*Νέα Ἡχὼ*».<sup>4</sup> έφημερίδα τοῦ Πόρτ-Σαΐδ.

## ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

**ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ** στὸν «Ταχυδρόμο» τῆς 25 Σεπτεμβρίου μιὰ συνέντευξη τοῦ διαπρεπῆ καθηγητῆ καὶ συγγραφέα Ε. Παπανούτσου γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ πρόσοδο στὴν Ἑλλάδα.

«Τὴ ζύμωσι καὶ τὸν ὄργασμό, ποὺ ὑπάρχει σήμερα μέσα στὸ Υπουργεῖο τῆς παιδείας», εἶπε ὁ κ. Παπανούτσος, «σπανίως τὴν είδαν, ὡς τώρα, μάτια ἀνθρώπου στὴν Ἑλλάδα, καὶ μάλιστα, σὲ κεντρικὴ κρατικὴ ὑπηρεσία, ὅπου κατὰ κανόνα λιμνάζει ἡ νύστα τῆς γραφειοκρατίας.

«Μιὰ συγκίνησι, ἔνας πυρετὸς προετοιμασίας, ἡ ἀγωνία μιᾶς προσδοκίας σὲ πιάνει καὶ σένα, ὅταν ἀναπνεύσεις τῶν ἀέρα τῶν ὑπουργικῶν γραφείων, ὅπου κυοφορεῖται ἡ νέα μορφή, ποὺ πρόκειται νὰ λάβει μὲ τὰ τελευταῖα ἐκπαιδευτικὰ νομοθετικὰ μέτρα, τὸ Ἑλληνικὸ Σχολείο. Ἀθελα θυμάται κανεὶς μιὰν ἄλλη: τὴν ἡρωϊκὴν ἐποχὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδευτικῆς κινήσεως, ὅτιν ὁ Εκπαιδευτικὸς Ομιλος ἐπάλαιε νὰ στερεώσει ἐπάνω σὲ νέες ἀρχές τὴν Ἑλληνικὴ Ἐκπαίδευσι καὶ νὰ τὴν ἀνυψώσει μὲ τὴ μεγάλη, τὴ ζωογόνο πνοὴ τοῦ Δημοτικισμοῦ.

«Παιδαγωγοὶ μὲ βαθειὰ πίστι καὶ μόρφωσι πλατειά, ὅπως ὁ Κακοῦρος, ὁ Κουντουρᾶς, ὁ Παϊδούσης καὶ ἄλλοι. Καὶ πάνω ἀπ' δλους, ὁ ἀνθρωπὸς μὲ τὰ ἔξαιρετικὰ προσόντα, στὸν δποῖο ὁ Βενιζέλος ἐμπιστεύθηκε τὸ Υπουργεῖον τῆς Παιδείας, ὁ κ. Παπαδόπειον, ὁ δποῖος φιλοδοξεῖ νὰ συνδέσει τὸ ὄνομά του μὲ μιὰ περίοδο ἀναγεννήσεως καὶ ὑψωμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Μί-