

ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙ

"Εχει τὸ κυπαρίσι, ψυχοῦλα θλιμένη
ποὺ πάντοτε κλαίει στὴν μοναξιά της
καὶ σιγολέει τὰ μυστικά της
στ' ἄστρα, στ' ἀγέρι καὶ στὴν γαλήνη
γύρω, τριγύρω ποῦνε χυμένη.

Τὰ μεσημέρια, δ ἵσκιος του γέρνει
κι δλο μακράνει, κι δλο μακράνει . . .
Μὰ ὅταν βραδυάσει λὲς τὸν ὑφαίνει
μὲς τὰ κλαδιά του. Κι ἔτοι ντυμένο,
στ' ἄστρα στ' ἀγέρι, τὰ ὄνειρα σέρνει.

Τὰ ὄνειρα σέρνει στ' ἄστρα, στ' ἀγέρι
κι δλο ρωτάει τὴν μαύρη του μοῖρα !
Συντρόφισσά του γιατὶ τὴ στεῖρα
νᾶχη τὴ θλίψη καὶ μόνο νὰ κλαίει
σὲ τάφους ἀγγώστων, ποὺ ἔχει γιὰ ταῖρι ;

Κάϊρο Γεννάρης 1930

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Κάποιας θεᾶς ἀγόρι ἀγαπημένο,
Τ' ἀγόρι τὸ χλωμὸ καὶ καστανὸ
Μοῦπε «γι' αὐτὸ τὸν κόσμον εἶμαι ξένο,
« Ἀπό' να κόσμον ἄλλον εἶμ' ἐγώ.

« "Οσες καὶ νὰ ποθήσουν τὰ φιλιά μου,
« "Οσες τρανὲς στὸν κόσμο κι' ἀν ἴδω,
« Δὲ ν' ἀνοίξω ἐγὼ τὴν ἀγκαλιά μου,
« Μόνο τὴ Δόξα πάντα θ' ἀγαπᾶ:

- « Θυητὸς κανεὶς ποτὲ δὲ θὰ τολμήσῃ
 « Νὰ πῇ, πώς νικημένος εἶμαι ἐγώ.
 « Οὕτε κι' ὁ Δαίμονας θὰ μὲ νικήσῃ,
 « Οὕτε ὁ Θεὸς ποὺ ἐγὼ τὸν ἀψηφῶ!
- « Κι' ἀ ρθῆ μοῦ ἐμένα ὁ Χάρος νὰ παλαίψῃ
 « — Ποῦνε παιδὶ περήφανο κι' αὐτό,
 « Καὶ μέσ' στὴν πάλη τὴν ζωὴ μοῦ κλέψῃ
 « Οὕτε καὶ τότ' ἐγὼ θὰ νικηθῶ.

« Εἰν' τὸ δνομά μον σὸ δλους ξακουσμένο,
 « Τοῦ Ἐλικῶνα τὶς κορφὲς πατῶ,
 « Τῆς Μούσας εἶμαι μοσχαναθρεμένο,
 « Τῆς τέχνης τὸ παιδὶ μαι τὸ ἀκριβό».

ΣΠΥΡΟΣ Μ ΑΝΝΙΝΟΣ

ΑΠΟ ΕΝΑ «ΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Καὶ ἔλαιπε πέρα ως πέρα ή ἀμμουδιὰ
 καὶ ἔλαιμπ· ή θάλασσα καὶ ή Πλάσι δλη λουσμένη
 στοῦ ήλιου τὸ φέγγος καὶ ἔλαιμπες σᾶν δνειδο
 καὶ σὺ δίπλα στὸ Ἰόνιο ἀγαπημένη.

Κι' δπως σὲ ζύγωσα καὶ τρέμοντας φανέρωσες
 τῶν διάφανων χεριῶν σου τὴν τρεμούλα,
 λαχτάρισε ή καρδιὰ μέσα στὰ στήθη μον
 κι' ἀνέβηκε ή ψυχὴ σᾶ μὰ πνοούλα

στὰ χεῖλη καὶ τὴν ἄφησα στὰ χέρια σου
 σὸν ἄνδρο φίλημα δλη τὴν ψυχὴ μον...
 Γελοῦσε ή Πλάσις καὶ ἔλεγα δτι θ' ἄπλωνε
 τὸ γαλανό της γέλοιο οτὴν ζωὴ μον...

Αῦγουστος 26. Λευκάδα