

*"Ισως τώρα ποὺ χάνομαι, νῦν ἀφρίζει μέσον στὸ χῶμα,
ἔτοιμος γιὰ νῦν ἀκοντισθεῖ, γλυκύτερος λαός.*

*"Ισως ή "Ανθρώπινη φυλὴ καὶ νὰ μήν ἥρθε ἀκόμα.
Μπορεῖ νὰ μή γεννήθηκεν ἀκόμα κι' ὁ Θεός! . . .*

**Αθήνα 3—6 Νοεμβρίου 1929*

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

I

*"Ωρα τοῦ δειλινοῦ,
πόσο θλιβερὴ εἶσαι!*

"Η ψυχὴ μου πῶς τώρα βαραίνει!

"Ανείπωτες σκέψεις αἰώνων μὲ περιβάλλοντα.

*"Όλες οἱ φιλοσοφίες τῶν λαῶν — διαβατάρικα πουλιά —
μὲ βασανίζουν.*

Κάποιος χτύπησε τὴν πόρτα.

Σὺ εἶσαι, ψυχὴ μου; . . .

II

*Στητός, δλόρθος, προσμένη τὴ μπόρα
νὰ λυγίσῃ τὸ κορμί του.*

*Αντός! ποὺ τὴν ψυχὴ του δὲ λύγισαν
φουρτοῦνες καὶ σάλοι!*

III

*Tὸν ἕδιο δρόμο πορεύονται δλοι,
μὰ κανένας δὲ γύρισε πίσω . . .*

*Kι δμως κανένας δὲν βρέθηκε νὰ φωτήσῃ
τοὺς προηγούμενους ποὺ πηγαίνουν!*

IV

*Tὴν ἀγάπησε καὶ πέθανε γιὰ τὴν ἀγάπη της!
Μήπως δὲν θὰ πέθαινε κι ἂν δὲν τὴν ἀγαποῦσε;
Kι ἔπειτα τί σημαίνει μιὰ ἀγάπη καὶ μιὰ ζωὴ
στὴν ἀπειρη ἀγάπη, στὴν αἰώνια ζωή? . . .*

V

Χρόνια ἀγωνίζονται οἱ ἀνθρῶποι
νὸ συνθέσοντ μιὰ ἀρμονία !
χρόνια νὰ τὴν παίξοντε στὰ δόγαρα !
"Αφταστος μουσικοσυνθέτης δ ἀγέρας
γράφει καὶ παίζει τὶς ἀρμονίες του
ἀμέσως στὶς ἀρπες τῶν δέντρων !

VI

Τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος αἰώνια παλεύοντε,
σὰν τὴν ἀλήθεια καὶ σὰν τὸ ψέμα.

Ποιὸν θὰ νικήσῃ ;

Κανένα !

Γιατὶ ἀν χαθῆ τὸ ἔνα,
πάει, χάθηκε ἀμέσως καὶ τᾶλλο !

VII

"Η ωμορφιὰ νικήτρα πάντα,
δόσο κιᾶν εἶναι μὲ τὰ γήϊνα δεμένη.
Τὸ πνεῦμα, δόσο κιᾶν πετάῃ μεσούρανα,
εἶναι προορισμένο νὰ πέφτῃ !

VIII

Πάντοτε νοιώθω διπλὸ τὸν ἐαυτό μον,
ἔναν καλὸ κ' ἔναν κακό.
Μὰ κάποτε μπερδεύονται οἱ δυό,
καὶ τότε μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ ξεδιαλύνω,
δόσο κιᾶν προσπαθήσω, τὸν ἔνα ἀπ' τὸν ἄλλο !

IX

Υὸ Πνεῦμα τὸ διλέθρου σαρκάζει
καβαλλικεύοντας τὰ ἐρείπια,
ποὺ σκόρπισε τρίγυρα !
Τὸ ἀγαθὸ Πνεῦμα γελάει πάντα
κι' ὅταν δημιουργεῖ,
κι' ὅταν τοῦ γκρεμίζοντ τὸ δημιούργημα !

X

Φοβοῦνται οἱ ἀνθρῶποι τὸ θάνατο,
γιατὶ τὸν παίρουντε γιὰ δχτρό.
Κι ὅμως εἶναι ὁ μόρος εἰλικρινῆς φίλος
ποὺ δὲν τοὺς γέλασε ποτέ.

XI

Λέγοντες πώς ὁ χρόνος φεύγει σὰν ἀστραπή.
Τί πλάνη! Ὁ χρόνος μένει ἀσάλευτος!
Μόνο ἔμεῖς τρέχουμε, σὰ δαιμονισμένοι,
ἀπὸ τὸ πρῶτο βῆμα μας γιὰ τὸ τελευταῖο!

XII

Τάρκαῖα μάρμαρα τῶν Ναῶν,
ποὺ ὑψώνονται σὰν προσκυνητάρι,
δὲ θάλεγαν τίποτα, ἀν δὲν τὰ ἐμψύχωνε
κάποια ἀδρατη θεότητα!

XIII

Θαυμάζω τὴν ἀπόφασι τοῦ νέον,
π' ἀφίνει τὶς χαρὲς τῆς ζωῆς
καὶ πίνει στὴν ἐρημὰ ν' ἀσκητέψῃ!
Αὐτὸς σὰν ἄνθρωπος, σίγουρα,
πρέπει νᾶνε πολὺ δυνατός,
μὲ ψυχὴ σὰν ἀτσάλι!

XIV

Σὰ μιὰ σονάτα τοῦ Κρόνοτσερ,
Υοιισμέρη ἀπ' τὸ Μπετόβεν,
εἶναι γλυκεὶὰ ἡ φωνή της.
Καὶ τὸ χαμόγελό της τάγγελικό,
— ροδοχάραμα ἔαρινῆς αὐγούλας —
δείχνει τὴν ἀθώα ψυχή της.
Χαρά στον, ποὺ πλάγι της θὰ γείογ,
— σύντροφός της — τὸ μέλι νὰ τριγήσῃ,
σὲ μὰν ἀπόκρυφη ὥρα!
Χαρά στον — στὶς τρικυμίες τοῦ βίου
καὶ στὶς φουρτοῦνες — τῆς ψυχῆς της
ποὺ θάχῃ τὰ πλούσια δῶρα!