

ΤΟ ΑΧΤΙ

“Η ζωὴ πέρονει φόρα, σὰ νὰ θέλει νὰ βγάλει τὸ ἄχτι της, τὸ βαθύ της ἄχτι. Καὶ τὶ εἶναι τὸ ἄχτι αὐτὸ ποῦ τῆς δίδει τὴν φόρα της, φλόγα διασκορπισμένη μέσα στὰ ἄτομα;

Τὸ ἄχτι εἶναι αὐτὴ ἡ ζωὴ. “Οπου ἄχτι ἔκει καὶ ζωὴ. “Οπου σβύνει τὸ ἄχτι, ἔκει σταματᾶ κι ἡ ζωὴ.

“Η ζωὴ πασχίζει διαρκῶς νὰ βγάλει, νὰ ξοδέψει, νὰ ίκανοποιήσει τὸ ἄχτι της.

Τὸ ἄχτι μπορεῖ νὰ φανερωθεῖ στὴ συνείδησί μας, ὡς θυμός, ὡς βρασμός, ὡς δργασμός, ὡς ἐπιθυμία, ὡς δρμή, ὡς δργή, ὡς ἀγάπη, ὡς μῆσος, ὡς συμπάθεια. Ἀδιάφορο, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει.

Χάρις στὸ ἄχτι, ἡ ζωὴ εἶναι ζωὴ· κάτι τὸ πλάσσον.

Τὰ δύντα τῆς ζωῆς εἶναι παιγνίδια μέσα στὸ ἄχτι. Τὸ ἄχτι παίζει: ἀνδρείκελα του τὰ ἄτομα. Τὸ ἄχτι φέρει καὶ σύρει, κρατᾶ τὰ νήματα, μὰ καὶ μαστίγιο. Τὸ ἄχτι προστάζει, κυβερνᾶ. Τὸ ἄχτι ἔναντιωμένο, περιορισμένο, στενάζει, βογγᾶ, σκυθρωπάζει, πανοῦργα μελετᾶ νὰ ξεφύγει καὶ ν' ἀντιδράσει· ίκανοποιημένο, ἀνοίγεται στὴ χαρά, ὡς ποῦ πάλι συναντήσει νέα ἐμπόδια καὶ νέες τοῦ ξαναγεννηθοῦν ἐπιθυμίες κι ὁρμές, κι ὁργές. Καὶ τότε πάλι, μαστιγώνει τὰ ζωντανὰ καὶ ξαναδυναμώνει τὴ φόρα του.

“Η ζωὴ-ἄχτι ἔνα καὶ μόνο σκοπὸ ἔχει: νὰ βγάλει, νὰ ξοδέψει, νὰ ίκανοποιήσει τὸ ἄχτι της.

Καὶ γι' αὐτὸ πλάσσει· γι' αὐτὸ δημιουργεῖ· γι' αὐτὸ ἀναδημιουργεῖται· γι' αὐτὸ ἀνασυντίθεται καὶ παλινορθοῦται μὲς ἀπὸ ἐρείπια. Φθορὰ καὶ δημιουργία εἶναι ἔνα γιὰ τὴ ζωὴ. Τὸ ἄχτι εἶναι ὁ ἀρματηλάτης ποῦ τὴ σπρώχνει ἀπὸ δῶ, τὸ ἄχτι εἶναι ὁ καβαλλάρης ποῦ τὴ σπρώχνει πρὸς τὰ ἔκει. “Ολοι μας εἴμαστε κυβερνημένοι ἀπὸ ἔνα καὶ τὸ ἕδιο ἄχτι ποῦ ζητοῦμε νὰ βγάλομε.

Μὰ τὸ ἄχτι αὐτὸ—τὸ ἔνα, τῆς ζωῆς, χωρίζεται μέσα στὰ ἄτομα. Κάθε ἄτομο ἔχει καὶ τὸ ἕδιαίτερό του ἄχτι καὶ κάθε ἄχτι παλαίει πρὸς τὰ ἄλλα.

“Η ζωὴ εἶναι ἄχτι μὲ φόρα, μὲ κίνησι.

Κάθε βῆμα, κάθε πρόοδος σημαίνει πὼς ἡ ζωὴ ἐλευθερώνεται, βγάζει κάτι ἀπὸ τὸ ἄχτι της.

Τὸ ἄχτι στάσιμο καὶ ἀκίνητο, πιέζει, βαρένει, καταθλίβει τὴ ζωὴ, τὴν κάνει νὰ πλήττει.

“Ορισμός του εἶναι ἡ κίνησις, ἀλλ' ἡ κίνησις μέσα ἀπὸ ἰσορροπίες διάφορες, ποῦ ἀφίνει πάντα τὴν πιὸ ἀπλῆ,

γιὰ νὰ γυρέψει μιὰ πιὸ σύνθετη. Κι' ζωὴ, ποῦ θέλει τὴ στασιμότητα καὶ τὴ μονιμότητα, εἶναι ἀναγκασμένη νὰ τὸ συνοδεύει στὲς ἀτέλειωτές του περιοδεῖες καὶ περιπέτειες, διαρκῶς νὰ συμβιβάζεται μαζί του.

Άναλογα μὲ τὴν δρμή του, ἡ ζωὴ βαίνει πότε μὲ μικρὰ βήματα, καὶ πότε μὲ ἄλματα· ὅλοτε πάλι φαίνεται σὰν νὰ σταματᾶ. Μὰ τὸ σταμάτημά της δὲν εἶναι ποτὲ παρὰ μιὰ ἔτοιμασία καινούργιου ἔχεινήματος καὶ καινούργιας φόρως.

Τὸ ἄχτι εἶναι ἔχεινήματα ζωῆς.

Τὸ ἄχτι ἀκόμη εἶναι σὰν ἀέρας ποῦ πνέει, πότε ζέφυρος, πότε λαῖλαψ.

Ἡ ζωὴ εἶναι τὸ ἄχτι συνοδευμένο ἀπὸ φόρα πρὸς διάφορες κατευθύνσεις.

Ἡ ζωὴ εἶναι τὸ ἄχτι ποῦ γυρεύει νὰ ἐλευθερωθεῖ, νὰ ἔξωτερικευθεῖ, ἀπὸ τὸ δόποιο ἡ ἵδια ζητᾶ νὰ ἔεσκλαβωθεῖ.

Γ. ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Νέος δὲ Ἡλίας Παντούλης ἀπὸ τὴν Κάλυμνο εἴκοσι χρονῶν ξενιτεύτηκε ἀπὸ τὸ σπιτικό του, δπως κι' ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς πατρίδας του πὸν πηγαίνουν στὴ Ρωσία. Αὐτὸς ἐπῆγε στὴν Κωνσταντινούπολι. Ἀφοῦ ἀνεργος καὶ ξένος ἔκατσε κάμποσο καιρὸν κι' ἔτρωγε ἀπὸ τὰ ἔτοιμα, εἶδε ἐμπρὸς στὴν πόρτα ἐνὸς φούρνου μίαν ἐπιγραφὴ πώς ζητοῦν ἐργάτες. Ὁ φοῦρνος ἦταν ριχμένος μέσα στὰ παρασόκακα πὸν ὅλα μαζὺ τὰ λένε «**Μπλεμπεπιτσίδικα**». Κατασταλάζουν ἐκεῖ ὅλοι οἱ ἀνατολῖτες πὸν φεύγονταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Καὶ φεύγονταν σὲ λίγα χρόνια μεγάλοι γκαμηλιέριδες καὶ **τσελεμπήδες**. Κι' δὲ ὁ Ἡλίας χώθηκε μέσα στὸ φοῦρνο...

Περοῦσαν τὰ χρόνια. Δουλειά, κακοριζικιὰ κοντὰ στὰ κάρβουνα καὶ στὴ ἀλεύρια, καμένος καὶ καταψημένος σὰν τὸ ἄρνι στὸ ταψί. Ἀν τύχαινε νὰ μετρήσῃ τὶς οἰκονομίες του, δὲ θὰ εὔρισκε οὕτε τόσα πὸν τοῦ χρειαζόνταν νὰ γυ-