

τόνς "Ελληνες τῆς πόλης μαζ. Σὲ μερικὰ ἀπιὰ φύλλα τῆς "Αλῆθειας" διαβάσαμε ποιήματα τοῦ κ. Π. Δρουσιώτη — "Ἐνας Περίπατος", "Ἐρωτικὸ Παράπονο".

"Αἰθιοπικὸς Κόσμος" Ἀδδὶς Ἀμπάμπα. Ἐκπληρώνει ἔξαιρετα τὸ σκοπό νὰ χρηγεῖ σὲ ὃν ἐλληνισμὸ τῆς Ἀβυσσηνίας ἔνα καλοτυπωμένο καὶ καλὰ συνταγμένο δργανο γιὰ χρησιμοποίηση στὴ δράση του. Ἀπτὴν ἀρθογραφία του: "Οἱ ἐλληνες γονεῖς εἰς πλοσοχίγν", "Ἀθρόα Μετανάστευσις" (φύλλο 31 Αὐγούστου).

"Νέα Ἡχὼ", ἐφημερίδα τοῦ Πόρτ-Σάϊτ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ο ΓΙΑΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ πέθανε. Εἶναι παράξενο μὰ κανείς μας δὲ σκεφτότανε πῶς κι' ὁ Ψυχάρης σὰν ἄνθρωπος θάσβυνε μιὰ μέρα· εἶχε τόση ζωτικότητα ως τὴν ὑστερή του πνοή, τόση δρμή, τόση δραστηριότητα· ως τὰ χτές ἀκόμα διαβιύζαμε τὶς πολεμικές του τὶς παληκαρίσιες, τὰ σπαρταριστά λογοτεχνήματά του καὶ δὲν πήγαινε ὁ νοῦς μας πῶς θὰ μᾶς ἅφηνε.

Πάνω ἀπὸ ἐπιστήμονας, πάνω ἀπὸ λογοτέχνης ὁ Ψυχάρης ἦταν μεγάλος ἄνθρωπος, ἔξαιρετικὴ νεοελληνικὴ μορφή. Ἀπὸ κείνους ποὺ ἔχουνε τὴν πυγμὴν νὰ γκρεμίζουν εἰδωλα, ν' ἀνατρέπουν καθιερωμένα συστήματα· ἀπὸ κείνους ποὺ ποδοπατοῦν προλήψεις γιὰ νὰ σώσουν, νὰ ξυπνήσουν, νὰ ὀδηγήσουν λαούς. Ο νεοελληνικὸς λαὸς μαράζωνε μὲς σὲ μιὰ ἐπίπλαστη γλώσσα, μέσα σ' ἔνα ἀνυπόφορο λογιωτατισμό, μὲς σὲ μιὰ ψεύτικη θέση, κι' ἂν δὲν ἔρχονταν ὁ Ψυχάρης ως τὰ σήμερα, χώρια ἀπὸ μονομερεῖς ἔξαιρέσεις, θάχαμε παραμερισμένη τὴν ἀγνή λαϊκή μας λαλιά. Τὶ τάχα κι' ἄν οἱ γράφοντες δὲν ἀκολουθοῦν ὅλους ὅλους τοὺς κανόνες τοῦ Ψυχαρικοῦ συστήματος; — Οἱ ἐπαναστάτες πᾶντα στὰ ἄκρα. Αὐτὸς στάθηκε ὁ δυνατὸς ἐπαναστάτης ποὺ, μᾶς ἔβγαλε ἀπτὴν ἀδρά-

νεια, ποὺ μᾶς ἄνοιξε τὸ δρόμο. Τὸ τὶ τράβηξε ὁ μεγάλος δάσκαλός μας ὥστε νὰ δεῖ ν' ἀναγνωρίζεται ἡ δουλειά του — καὶ ἀναγνώριση εἰναι τὸ ἔδαφος ποὺ κερδίζει κάθε μέρα ἡ δημοτικὴ — εἰναι γνωστό. Τολμηρὸς πολεμιστής, μήτε μιὰ μέρα δὲν ἐγκατέλειψε τὸ πεδίο τῆς μάχης, σοφὸς ἐπιστήμονας στέριωνε μὲτεπιχειρήματα τίς γνῶμες καὶ τὸ σύστημά του.

Τὴ γλωσσολογικὴ ἀξία τοῦ Ψυχάρη, τὴν πρωτοποριακὴν θέσην του μὲς στὴ σύγχρονη νεοελληνικὴ πνευματικὴ κύνηση δὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ τοῦ ἀρνηθεῖ.

Χρόνια καὶ χρόνια ὑφωνε τὴ σημαία καὶ βάσταγε τὸ σπαθὶ ἐνάντια στὶς στενοκεφαλίες, στὶς ἐπιθέσεις, στοὺς συμβιβούμονούς. Δὲν μπορεῖ νὰ γίνει κίνημα μὲν ὑποχωρήσεις καὶ συνθηκολογήσεις. Ἡ μέση ὄδὸς δὲν εἶναι γιὰ τοὺς ἐπαναστάτες.

Χώρια ἀπὸ γλωσσολόγος ὁ Ψυχάρης ἦταν καὶ λογοτέχνης. Δὲν ἔφτιαξε δπως λένε τὰ λογοτεχνικά του ἔργα μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὸ σύστημά του καὶ νὰ δεῖξει τὴν ὅμορφιά, τὴν πλαστικότητα καὶ τὸν πλοῦτο τῆς δημοτικῆς ὡς λογοτεχνικῆς γλώσσας — ἔρδομε ἄλλωστε πώς δὲν ἔδωσε τέτοια ἔργα μόνο ἑλληνικά — τάχαραφε γιατὶ είχε μέσα του τὸ δαιμόνιο τῆς δημιουργίας, γιατὶ ἔπειτε νὰ πεῖ ὅτι ἔννοιωθε, νὰ τὸ ἐκφραστεῖ ὅχι μόνο στεγνὰ ἐπιστημονικὰ ἀλλὰ καὶ ποιητικά, ὅχι μόνον ἀληθινὰ ἀλλὰ καὶ ὅμορφα.

Στὸ περιοδικό μας ὁ Ψυχάρης συνεργάστηκε καὶ σὲ γράμματά του ἔδειξε πολλὴ συμπάθεια γιὰ τὸ ἔργο μας· ὑποστήριξε κείνους ποὺ δούλευαν μὲ εἰλικρίνεια γιὰ τὰ νεοελληνικὰ γράμματα.

Σ' ὅλο του τὸ στάδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε ὁ Ψυχάρης ἀγαπούσσε τοὺς νέους ποὺ μὲ πίστη τραβοῦσαν τὸ δρόμο τους, τὸ δρόμο τῆς νεοελληνικῆς πρόοδας ποὺ αὐτὸς στάθηκε ὁ ἀναμορφωτής της, ὁ ἐμψυχωτής της.

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ πέρασε ἀπτὴν Ἀλεξάνδρεια, γυρίζοντας ἀπὸ ἕνα μεγάλο ταξεῖδι στὴν Κεντρική καὶ τὴ Νότιο Ἀφρική μιὰ προσωπικότητα τῶν Ἀγγλικῶν γραμμάτων. Εἶναι ὁ E. M. Forster. Γράφει ἀπὸ καιρὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ σταδίου του ἐκτιμήθηκε ἀπὸ τὰ 1924 ὅμως ἡ φήμη του ἔσπερασε τὰ δρα τῆς χώρας του — τότε ποὺ ἔβγαλε τὸ περίφημο μυθιστόρημά του “A passage to India”. “Ἐκδοση πάνω σὲ ἔκδοση ἔξαντλήθηκε τοῦ μυθιστορήματος αὐτοῦ στὴν Ἀγγλία” ἔκδοση πάνω σὲ ἔκδοση ἔξαντλήθηκε στὴν Ἀμερική. Μεταφράστηκε στὶς κυριώτερες εὐρωπαϊκὲς γλώσσες.

Βαθυστόχαστες μελέτες, περισπούδαστα ἄρθρα γράφηκαν γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό. "Ο ἀγγλικὸς τύπος, ἡ μεγάλη κριτικὴ τῆς Ἀγγλίας ίδιαιτέρως ἀσχολήθηκε μὲ τὸ "A passage to India". Θεωρεῖται ἔργο τέχνης δυνατό, θαυμάσιο, ἄρτιο.

Τὰ ἄλλα ἔργα τοῦ κ. Φόρστερ εἶναι τέσσερα ὥρατα μυθιστορήματα, καὶ δύο συλλογὲς διηγημάτων.

"Ο διάσημος συγγραφέας εἶχε καὶ ἄλλοτε μείνει στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸν καιρὸν τοῦ πολέμου, καὶ ἔγραψε ἓνα πολὺ νόστιμο βιβλίο "Pharos and Pharillon", τὸ ὅποιο περιέχει "ἔσσαι", πάνω στὴν ἀρχαία καὶ τὴν νεώτερη Ἀλεξάνδρεια. Τὸ βιβλίο αὐτὸν ἔκαμε γνωστὴ τὴν σύγχρονη Ἀλεξάνδρεια στὴν Ἀγγλία καὶ στὴν Ἀμερική. Στὴν τελευταίᾳ χώρᾳ μάλιστα, εἶχεν ἐκτάκτως μεγάλη διάδοση. Ἀπὸ τὰ ἔσσαι γιὰ τὴν νεώτερη Ἀλεξάνδρεια εἶναι τὰ χαριτωμένα καὶ ἔξυπνα "Eliza in Egypt" ὅπου μαθαίνομε γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια τοῦ 1779 ὅταν τὴν ἐπισκέφθηκε μιὰ ἀγγλίδα κυρία (Eliza Fay). "The solitary place", γιὰ τὸ Μαριούντ σελίδες γιὰ τοὺς δρόμους τῆς Ἀλεξάνδρειας. "The poetry of C. P. Cavafy".

Φέτος οἱ Ἀλεξανδρινοὶ εἰχαν τὴν εὐκαιρία ν' ἀκούσουν μιὰ θαυμάσια ἀνάλυση τοῦ ἔργου τοῦ κ. Φόρστερ, ποὺ ἔκαμε — στὸ "Λυσέ Φρανσώ!" — σὲ διάλεξη, ὁ σοφὸς καθηγητὴς τῶν Ἀγγλικῶν Γραμμάτων στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καΐζου κ. Bonamy Dobré.

"Η Ρίκα Σεγκοπούλου τῆς "Ἀλεξανδρινῆς Τέχνης" πήρε συνέντευξη ἀπτόν κ. Forster γιὰ τὸν "Ταχυδρόμο". Ἀπὸ τὴν συνέντευξη αὐτὴ (ποὺ φάνηκε στὶς 20 Σεπτεμβρίου) ἀναδημοσιεύθηκε μερικὲς περικοπὲς πολὺ ἐνδιαφέρουσες στὶς ὅποιες ὁ κ. Forster μιλάει γιὰ τὴν σύγχρονη ἀγγλικὴ λογοτεχνία.

"Ο καλύτερός μας ποιητής", εἶπε, «εἶναι ὁ A. E. Housman. Εἶναι κλασικῆς μόρφωσης, καθηγητὴς τῶν λατινικῶν στὸ Πανεπιστήμιο Καΐμπριτζ πολυμαθὴς σὰν τὸ δικό σας μεγάλο Καβάφη. Στὰ ἔργα του συνδυάζει τὸν ἀνθρώπινο πόνο μὲ λιρικὴ ἐνταση. Ἀνήκει στὴν προπολεμικὴ γενεά, ὅπως σ' αὐτὴν ἀνήκει καὶ μιὰ ἄλλη διακεκριμένη προσωπικότης, ὁ Robert Bridges τοῦ ὅποιου ὁ διορισμὸς ὡς Poète Lauréat, ἔσωσε προσωρινῶς τὸν τίτλον τοῦ ἐπισήμου ποιητὴ ἀπὸ τὴν ἐκπαίνωση. Στὴν ἴδια γενεὰ ἀνήκει καὶ ὁ μεγάλος Ιρλανδὸς W. B. Yeats. Ἀπὸ τοὺς νεώτερους, βάζω τὸν D. H. Lawrence ὑψηλότερα. Εἶναι περισσότερο γνωστὸς ὡς μυθιστοριογράφος, ἀλλὰ τὰ ποιήματά του εἶναι πολὺ ζωηρὰ σὲ χρῶμα καὶ μὲ μεγάλο φιλοσοφικὸ ἐνδιαφέρον. Στενά συνδέονται μὲ τὴν σαρκικὴ ζωή. Σημειώνω ἐπίσης τὸν Walter de la Mare, μυστικιστὴ καὶ φαντασιώδικος τὸν T. E. Ελλιοτ, τοῦ ὅποιου τὸ κυριώτερο ποίημα

«The Wasteland , σὲ διάφορα σημεῖα του σκοτεινὸ καὶ ὑπέρτεχνο καταπληκτικῆς, ὅμως, ὡραιότητας, εἶχε μιὰ ἀπέραντη ἐπιρροὴ πάνω στὴν νεώτερη γενεά· καὶ τὸν Siegfried Sassoοn—μιὰ ἀπομονωμένη προσωπικότης—τοῦ ὅποίου τὰ καλύτερα ποιήματα, τοῦ τὰ ἐνέπνευσε ὁ πόλεμος καὶ ποὺ τελευταῖα ἔξελίχτηκε σ' ἓνα θαυμάσιο συγγραφέα τῆς πρόζας».

«Στὴν Ἀγγλία,» παρατήρησε ὁ κ. Forster, «πολὺ λίγες φιλολογικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς συντροφιὲς ὑπάρχουν, καὶ αὐτὸς ἔχωρίζει τὴν Ἀγγλία — καλὸ-κακὸ — ἀπὸ ἄλλες χῶρες. Οἱ συγγραφεῖς τείνουν στὸ νὰ ἐργάζονται ἀπομονωμένοι, καὶ δὲν κάνουν διμαδικὴ δράση ποσὰ μόνο ὅταν ἀπειλεῖται ἡ συγγραφικὴ τους ἐλευθερία, δπως εἶχεν ἀπειληθεῖ τελευταῖα ἀπὸ γελοιὲς ἀστυνομικὲς ἐπειβάσεις. Ἡ μόνη συντροφιὰ ποὺ μοῦ ἔρχεται στὸ νοῦ εἰναι τὸ «Bloomsbury» ποὺ σύγκειται ἀπὸ ἀνθρώπους ἀνώτερους καὶ εὐθεῖς στὴν πνευματικὴ τους ζωὴ, μεγάλης κριτικῆς ἴκανότητος, ἀνεξάρτητους οἰκονομικῶς καὶ ἐλευθέρων ἀπόφεων. Οἱ ἔχθροι τους τοὺς ἀποκαλοῦν εἰρωνικὰ Superior καὶ τοὺς προσάπτουν στειρότητα. Ἡ συντροφιά, ὅμως, αὐτὴ ἔδωσε ἥδη τὸν Lytton Strachey, τὸν J. M. Keynes, τὴν Virginia Woolf, τὴν μέ πολὺ ταλέντο καὶ γεμάτη ποίηση μυθιστοριογράφο, τὸν Roger Fry τὸν κυριώτερό μας καλλιτεχνικὸ κριτικὸ, τὸν Arthur Waley, τὸν μεγάλο ἱππονολόγο καὶ μεταφραστὴ ἀπὸ τὰ Ἱαπωνικὰ, καὶ δὲν ἀναφέρω καὶ ἄλλους συγγραφεῖς τῆς νεωτέρας γενεᾶς, δπως τὸν Δαυῆδ Γκάρνετ.

«Ἡ συντροφιὰ τοῦ «Bloomsbury», δὲν ἀντιπροσωπεύει, βέβαια, διόλου τὸ σύνολο τῆς ἀγγλικῆς φιλολογίας. Σοφιστεύεται, ἔχει ἰδέα γιὰ τὸν ἕαυτό της, καὶ συχνὰ τῆς λείπει τὸ αὐθόρμητο καὶ ἡ ζέστα. Ἀλλὰ εἶναι βεβαίως μιὰ δημιουργικὴ δύναμη, καὶ ὁ φιλολογικὸς ἴστορικὸς τοῦ μέλλοντος θὰ τὴν ἔκτιμήσει πιθανὸν μεγάλως.

«Τὸ «Chelsea» ποὺ εἶχε σπουδαιότητα πρὸν εἴκοσι χρόνια, δὲν ὑφίσταται πλέον ὡς συντροφιά.»

Γιὰ τὸ μυθιστόρημα εἶπε ὅτι δὲν θεωρεῖ πῶς στέκεται στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν ἔργων Τέχιης, δπως στέκεται ἡ ποίηση καὶ τὸ δράμα. «Ο μυθιστοριογράφος, εἶπε ὁ κ. Φόρστερ, ἀσχολεῖται μὲ τὴν ψυχολογία, τὴν ἀνάλυση χαρακτήρων καὶ αὐτὰ συχνὰ τὸν παρασύρουν, τὸν ἀναγκάζουν νὰ εἰσάγει γεγονότα, πράξεις, τὰ ὅποια εἶναι μὲν ἀπαραίτητα, γιὰ τὸ χρωμάτισμα τῶν χαρακτήρων, ἀλλὰ λιγοστεύουν — μὲ τὴν εἰδικὴ τους ἔχυτηρέτηση — τὴν ἀξία τοῦ ἔργου, ως καθαρῶς ἔργου Τέχνης.

— Θεωρῶ, εἶπε, τὸν 19ον αἰῶνα, ὡς μιὰ ἐποχὴ ἀνάτασης, στὴν ὁ τοία ἐποχὴ οἱ ἄνθρωποι ἔβαζαν στὸν ἑαυτό τους ἕνα σκοπὸ ποὺ ἐπάλαιαν γιὰ νὰ φθάσουν, ἀκόμη καὶ ἂν τὸ φθάσιμο αὐτὸ ἥταν προβληματικό.

„Ο 20ὸς αἰῶνας, κυρίως ἀπὸ τὸν πόλεμο, μοῦ φαίνεται μιὰ ἐποχὴ περιεργείας, στὴν ὁποίᾳ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀγωνίζονται καὶ δὲν ἔχουν ἀνατάσεις τόσου, δοσο προσπαθοῦν νὰ ἐνιοήσουν διτι συγαντοῦν.

„Τοῦτο ἀντικατοπτρίζεται μέσα στὴν φιλολογία.

„Τοῦ Προύστ τὸ ἔργο „Ἀναζητῶντας τὸν χαμένο καιρὸ“ (τὸ ὅποιο εἶναι κατὰ πολὺ τὸ σπουδαιότερο φιλολογικὸ ἔργο τοῦ 20οῦ αἰῶνα), μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς τὸ ἔπος τῆς περιεργείας καὶ τῆς ἀπελπισίας, καὶ κατὰ τὴν γνώμη μου ἐπηρέασε μεγάλως τοὺς μυθιστοριογράφους στὴν Ἀγγλία καὶ ἀλλοῦ. Τὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ Προύστ δὲν εἶναι μόνον ἔργο μεγαλοφυὲς, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀντιπροσωπευτικὸ τοῦ καιροῦ του.

„Ο κ. Forster ἔχει ἐπισκεφεῖθαι ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα. Ἐλκύει πολὺ τὴν προσοχὴ του ἔνας μεγάλος μεσαιωνικός συγγραφέας μας ὁ Πλήθων γιὰ τὸν ὅποιο καὶ ἔγραψε μιὰ πραγματεία.

ΥΣΤΕΡΑ ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία του στὴ Γερμανία μᾶς ἥρθε, περνόντας ἀπτὴν Ἀθήνα, ὁ ξεχωριστὸς καλλιτέχνης κ. Τάκης Καλμοῦχος. Ἡρθε στὴν Ἀλεξάνδρεια νὰ δεῖξει τὴν καινούργια του ἐργασία, γιατὶ ἡ Ἀλεξάνδρεια πρώτη τὸν ἀγκάλιασε πρὸν δύο χρόνια σὰν τὴν ἐπισκέψθηκε, διαβλέποντας στὸ ἔργο του μιὰ μεγάλη δημιουργικὴ φλόγα, ἵνα δυνατὸ καὶ γνήσιο ζωγραφικὸ ταλέντο. Φυσικὰ δὲν ἥταν ὅλοι οἱ Ἀλεξανδρινοὶ ποὺ γουστάρισαν τὶς μοντέρνες τάσεις τοῦ ἔργου του, μὰ κ' ἡ ἀντίδραση ποὺ δημιουργήθηκε τότε ἀποδείχνει πόσο γερή προσωπικότητα πρέπει νᾶναι ὁ Καλμοῦχος γιὰ νὰ συνταράξει τοὺς συνήθως ἀδιάφορους πρὸς κάθε καινούργιο κύκλους μας. Τὸ προπερσινὸ πέρασμα τοῦ Καλμούχου ἀπτὴν πόλη μας εἶναι σταθμὸς στὴν ἔξέλεξη τῆς καλλιτεχνικῆς του σταδιοδρομίας. Ἀπτὴ μιὰ βρήκε ἀφοσιωμένους ὑποστηριχτὲς ποὺ ἀγόπησαν τὴν μοντέρνα τοι ἐκδήλωση ἀναγνωρίζοντάς της ἀξία, ἀπτὴν ἀλλητάραξε τὸ συντηρητισμὸ τῶν ἀδιάφορων. Αὐτὸ θέρμανε καὶ δυνάμωσε τὴν πίστη του στὴν τέχνη καὶ δούλεψε. Σὰν ἀληθινὸς δημιουργὸς ἀμφέβαλε πάντα γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὴ Γερμανία ζητῶντας ν' ἀναμετρηθεῖ μὲ τὶς ἔκει πρωτοποριακὲς ἀξίες. Ξέρομε ὅλοι τὴν ἐπιτυχία του, τὶς ἐν-

θουσιώδεις κριτικές πού υποδέχτηκαν τήν ἔκθεσή του, κριτικές ἀνθρώπων ξένων, ἀνεξάρτητων. Στέριωσε ἡ φήμη του. Ἡ ἀγιότητα καὶ ἡ ποιητικὴ ἀνάταση πού χαρακτηρίζουν τὸ ἔργο του πλαϊ στή σίγουρη γραμμή καὶ τὸ φαντασμαγορικὸ χρῶμα στάθηκαν ίκανὰ νὰ ἀναδείξουν τὸ ζωγράφο μας στὸ εὐρωπαϊκὸ κέντρο.

“Υστερα ἀπτὴν ὁρμητικὴ αὐτὴ ἔξελιξη, μᾶς ἥρθε ὁ Καλμοῦχος μὲ νέα δουλειά, ὕδριμη. Οἱ Ἀλεξανδρινοὶ θὰ δοῦνε τὰ ἔργα του στήν ἔκθεσή του ποὺ θὰ ἀνοίξει κατὰ τὰ μέσα Νοεμβρίου στήν Ἑλληνικὴ Λέσχη.

ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ Ἰταλικὸ περιοδικὸ τῆς πόλης μας *Quaderno* (Ιούνιος - Αὔγουστος) φάνηκε μιὰ μετάφραση τοῦ «Ἀπολείπειν ὁ Θεὸς Ἀντώνιον» τοῦ Καβάφη καμωμένη ἀπτὸν διαπρεπὴ λόγιο κ. A. Κατράρο. Ὁ κ. Κατράρο ἔχει μεταφράσει καὶ ἄλλα ποίηματα τοῦ Καβάφη, καὶ ἡ ἐργασία του ἔχει τὸ προσὸν ὅτι μεταφρέτει στήν Ἰταλικὴ γλῶσσα τήν καβαφικὴ ποίηση οὐσιαστικῶς ἀμειώτη καὶ ἀμετάβλητη κατὰ τὸ ὑφος. Σ' αὐτὸ συντείνει βέβαια ἡ λογοτεχνικὴ καλαισθησία τοῦ κ. Κατράρο· ἀλλὰ ἐπίσης συντείνει καὶ ἡ βιαθεὶὰ του γνώση τῆς Ἰταλικῆς γλώσσας, τῶν *resources* τῆς γλώσσας αὐτῆς. Ὁ κ. Κατράρο προτάσσει τῆς μετάφρασής του μιὰ σελίδα περὶ τῆς ποίησης τοῦ Καβάφη καὶ περὶ τοῦ μεταφραζομένου ποίηματος. “Ἄς σημειώσομε ὅτι τὸ *Quaderno* εἶναι περιοδικὸ τῆς Ἰταλικῆς φιλολογικῆς νεολαίας τῆς Ἀλεξανδρείας: εἶναι ὅργανο τῆς *«Associazione ex Alunni dei Scuole Italiane»*. Ὁ κ. Κατράρο εἰλέ μιὰ ὀνδραία καὶ λεπτὴ ἔμπνευση νὰ τυπώσει στὸ περιοδικὸ αὐτὸ τήν μετάφρασή του, καὶ νὰ γνωρίσει περισσότερο στοὺς Ἰταλοὺς νέους τὸν φημισμένον ἔλληνα ποιητή: Ἀλεξανδρινὸ συμπολίτη των. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ ποιήματος ἐπιτυχής. Εἶναι βέβαια ποίημα σκέψης. Ἀλλά, δπως λέγει ὁ κ. Κατράρο, «*a sfondo storico*,». Τὸ δὲ “*sfondo storico*,” εἶναι ἡ Ἀλεξάνδρεια στήν ὅποιαν οἱ ἵταλοι νέοι του *“Quaderno”*, μεγάλωσαν καὶ κάμνουν τήν ὠραία πνευματική τους δράση, καὶ ὁ Ἀγτώνιος ὁ ὅποιος ἀνήκει στήν φυλή τους.

ΜΑΣ ἔστειλαν ἀπτὴν Ἀθήνα καὶ δημοσιεύομε ἐδῶ μεταφρασμένο στὰ γαλλικὰ τὸ ὠραῖο ποίημα τοῦ Μαλακάση γιὰ τὴ Βενετία. Τὴ μετάφραση, πολὺ ἐπιτυχημένη, τήν ἔκανε ὁ καθηγητὴς κ. Μερλιέ, διευθυντὴς τῆς Γαλλικῆς *Αρχαιολογικῆς Σχολῆς*.

SOUVENIR DE VENISE

Vous rappelez - vous à Venise
La profonde boutique,
En cette vieille rue exquise,
Où, en une heure unique,
Nous vécûmes toute une vie?

Sur la poitrine je portais une chimère
D' or et d' argent brodée, une plume au chapeau,
Et vous portiez, comtesse
Mandrepilia di Giordano,
Votre écharpe légère
Verte comme la mer.

Vous releviez vos robes frémissantes
Sur votre pied aux délicates lignes,
Et je pensai que vos mains étaient dignes
D'embaumer le Christ d'essences ferventes.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΣ λυρικός "Άγγελος Σικελιανὸς ἔστειλε στὴν
“Αλεξανδρινὴ Τέχνη” ἔνα ύπεροχο ἐκτενὲς ποίημα, "Υμνος τοῦ
Μεγάλου Νόστου" ποὺ θὰ δημοσιέψωμε στὸ ἐρχόμενο τεῦχος μας.

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ἔγινε ἐπ' εύκαιρία τῆς ἔκδοσης τῆς ἡμερήσιας
ἐφημερίδας "Τηλέγραφος" μιὰ ὠραία πρωΐνη συγκέντρωση στὰ
γραφεῖα τῆς ἐφημερίδας, ὅδὸς Ζαγλούλ. Παρευρέθηκαν πολλοὶ
δημοσιογράφοι καὶ λόγιοι.

ΛΑΒΑΜΕ μιὰ ἀγγελία γιὰ τὴν προσεχῆ ἔκδοση ἐνὸς μηνιαίου φι-
λολογικοῦ καὶ φιλοτεχνικοῦ περιοδικοῦ "Ο διανοούμενος".

Τὸ περιοδικὸ θὰ βγαίνει στὸν Πειραιᾶ. "Ἐνας ἀπτοὺς σκοπούς
του θὰ είναι νὰ ὑποστηρίζει τὴ διανοητικὴ κίνηση τοῦ Πειραιᾶ.
Οἱ φροντιστὲς τοῦ περιοδικοῦ είναι ὁ κ. Γ. Θεοχάρης καὶ ὁ κ. Ν.
Βλάχος. Ἡ διεύθυνσή του είναι Σωκράτους 38, Πειραιᾶς.