

ἔκαμες ἐσὺ τὸ δέξιον Ἀγάπη..· Ω ! Ἀπάλλαξε τὴν ὅρασί μου ἀπ' τὴν θέα σου μορφὴ ἀπαισία...

Τάσος. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μεγαλείτερη ἀπαισιότης ἀπὸ σένα. Ἡ Κακία καὶ ἡ Καλωσύνη βρῆκαν σὲ σένα ἔνα σῶμα. (φεύγει. Τὸ βιολί τοῦ Βλάετ ἀκούεται σὲ τόρο χαρᾶς).

ΑΥΔΑΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Γ. ΠΙΕΡΙΔΗ, «Οἱ Σωτῆρες» Ἀλεξάνδρεια 1929.

Εἶναι ὁ δεύτερος τόμος διηγημάτων ποὺ ἔκδίδει ὁ συγγραφέας σὲ διάστημα δύο ἔτῶν. Ὁ κ. Πιερίδης εἶναι ἀπτοὺς λίγους Ἀλεξανδριγοὺς ποῦχον τὴ γνήσια συγγραφικὴ φλέβα καὶ δουλεύουν μὲ σύστημα. Ἀν καὶ μὲ τὸ πρῶτο του βιβλίο παρουσιάστηκε σὰν διημηγατογράφος μὲ γερὰ προτερήματα, μὲ τοὺς «Σωτῆρες» παίρνει μιὰ θέση στὸ νεοελληνικὸ διήγημα, μιὰ θέση σύγουρη, τὴ θέση τοῦ μεστωμένου διηγηματογράφου μὲ τὴν ἔμφυτη δημιουργικὴ παραγωγή.

Τελευταῖα τὰ βιβλία ποὺ βγάζουν κυρίως οἱ νέοι εἶναι τὰ περισσότερα δυστυχῶς ἢ σπασμαδιὲς κινήσεις χωρὶς κανένα ἀπότερο ἀποτέλεσμα, ἢ μέτριες ἐκδηλώσεις ποὺ δὲν εἶναι ἵκανες νὰ μᾶς κάνουν νὰ σκεφτοῦμε, ξόφαρσα δηλαδὴ ἀγγίγματα τῆς τέχνης χωρὶς βαθύτερο σκοπό, προορισμὸ ἢ νόημα.

Ἡ δημιουργικὴ λοιπὸν ἐργασία τοῦ κ. Πιερίδη ποὺ κάνει ἔξαιρεση στὴν τελευταῖα λογοτεχνικὴ παραγωγὴ πρέπει νὰ προσεχτεῖ, νὰ μελετηθεῖ καὶ νὰ ἐκτιμηθεῖ σ' ὅλη τῆς τὴ σοβαρότητα, σ' ὅλο της τὸ βάθμος. Νὰ κριθεῖ μὲν μὲν ἀμερόληπτη αὐστηρότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ κάποια ἰδιαίτερη φροντίδα. Νὰ μὴν περάσει μὲς στὴ σειρὰ τῶν πολλῶν ἄλλων ἔργων καὶ ἐπιπόλαια νὰ κριθεῖ μὲ τὸν πικρόχολο πεσιμισμὸ ποὺ δίκαια βέβαια μᾶς ἔχει καταλάβει γιὰ τὴν τελευταῖα νεοελληνικὴ συγγραφικὴ δημιουργικότητα, μὰ ποὺ μὲ κανένα τρόπο δὲν πρέπει νὰ μᾶς κυριέψει καὶ νὰ μᾶς κάνει μονόπλευρους στὶς γνῶμες μας.

‘Ἄλλ’ ἀρκεῖ νομίζω νὰ διάβασει κανεὶς μὲ προσοχὴ τὰ διηγήματα τοῦ κ. Πιερίδη, νὰ σταθεῖ τόσο στὸ ἥθογραφικὸ ὅσο καὶ

στὸ πλατύτερα ψυχολογικό τους περιεχόμενο γιὰ νὰ νοιώσει πῶς ἔχει νὰ πάνε μὲ συγγραφέα ἀξίας, μὲ δημιουργὸ πλούσιο σὲ παρατήρηση καὶ φαντασία, μὲ ἐκτελεστὴ ἐπιδέξιο καὶ σὲ φόρμα καὶ σὲ ὑφος.

Καὶ στὸ πρῶτο του βιβλίο ὁ κ. Πιερίδης παρουσίαζε πολλὲς ἀρετὲς ὑφους, μὲ τὰ διηγήματά του ὅμως αὐτὰ καθιερώνει δικό του ὑφος. Ἐνῶ στὰ θέματά του δὲν περνοῦν οἱ μονιέρων λεγόμενες τάσεις, τὸ στύλο του ἔχει μοντέρνο χαρακτηρισμό. Ἡ φράση του εἶναι, νᾶς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σύντομη, γοργή. Τὸ ἔργο του διαβάζεται εὐχάριστα, ξεκούραστα. Δὲν σκοντάφτει πανείς μῆτε σὲ ἔξεζητημένους νεολογισμούς, μῆτε σὲ γλωσσικὲς ἐπιτηδεύσεις.

Τὸ διήγημα τοῦ κ. Πιερίδη ἔχει γερή ἀρχιτεκτονική, συνοχή, δράση καὶ χρῶμα.

Στὰ «Οἱ σωτῆρες» καὶ «Τὸ λιθάρι» — τὰ καθαρῶς ἡθογραφικὰ — οἱ Ἀλεξανδρινοὶ βλέπουν ζωντανὰ μπροστά τους πρόσωπα καὶ πράγματα γνώσιμα, χωρὶς βέβαια νὰ ὑποδεικνύονται σ' αὐτὰ ἄτομα, ἀλλὰ χαρακτῆρες, τύποι ποὺ βέβαια ἔχει χρωματίσει καὶ ἡ φαντασία τοῦ συγγραφέα καὶ ποὺ τόσο ὠραῖα, τόσο ἔντεχνα, μᾶς παρουσιάζονται. Οἱ ἔξο ἀπτὴν Ἀλεξάνδρεια παίρνουν μιὰν ἀρτιαίδεα ὠρισμένων κύκλων τῆς πόλης μας, βλέπουν ἓνα ζωντανὸ κομμάτι ἀπτὴ ζωὴ μας, κείνο ποὺ ὁ συγγραφέας περιγράφει, ἀναδημιουργεῖ μᾶλλον πέρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ μερικὰ χαρακτηριστικὰ γεγονότα.

Καὶ στὰ δυὸ αὐτὰ διηγήματα εἶναι διάχυτη μιὰ λεπτὴ εἰρωνικὴ διάθεση ποὺ δὲν ἔχει τὴν τσουχτερότητα τῆς σάτυρας γιατὶ δὲν γράφτηκαν γιὰ νὰ σατυρίσουν ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπογραμμίσουν θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ πανείς, δρισμένες ἀδυναμίες ποὺ σταμάτησαν τὸν συγγραφέα στὴ γύρῳ του ζωὴς καὶ τὸν ἔκαμαν νὰ τὶς μελετήσει, νὰ τὶς ψυχολογήσει, νὰ τὶς χρωματίσει καὶ νὰ τὶς γενικέψει.

Οἱ «Σωτῆρες» εἶναι τὸ μεγαλύτερο διήγημα ἀπτὰ τρία τοῦ τόμου ἀπ' αὐτὸ πάρθηκε καὶ ὁ γενικὸς τίτλος τοῦ βιβλίου. Μὲ τὸ «σωτῆρες» ὁ συγγραφέας δὲν ἔννοει βέβαια τοὺς ἀληθινοὺς σωτῆρες, τοὺς ἀνθρώπους δηλαδὴ πούρουν τὴ δύναμη νὰ δράσουν ἀποτελεσματικὰ γιὰ ἔνα σκοπό, ἀλλὰ τοὺς ψευτοσωτῆρες, κείνους ποὺ πᾶνε νὰ πάνουν κάτι μὰ δὲν ἔχουν τὴν ἴκανότητα καὶ τὸ σθένος νὰ τὸ φέρουν σὲ πέρας, ἥ τοὺς ψευτοευργέτες ποὺ στὸ βάθος δὲν εἶναι παρὰ ίδιοτελεῖς ἐγωιστές.

Καὶ στὰ τρία διηγήματα οἱ τύποι καὶ οἱ χαρακτῆρες ποὺ ἔβαλε ὁ κ. Πιερίδης εἶναι γερὰ χρωματισμένοι καὶ ψυχολογημένοι.

Ἡ Ξένη καὶ ὁ Στέφανος («Σωτῆρες») ποὺ μέσα στὴν ἀνθρωπιστικὴ δῆθεν ίδεολογία τους δ' ἔνας γιὰ νὰ ἀναγερθεῖ Νοσοκομεῖο

καὶ ἡ ἄλλη γιὰ νὰ γίνει Βρεφοκομεῖο πᾶνε νὰ ἴκανοποιήσουν μυστικές τους ἀδυναμίες, δὲν εἶναι τάχα φευτοσωτῆρες; 'Ο καθένας κι' ἂς μὴν εἶναι ἀλεξανδρινός, ἅμα διαβάσει τὸ διήγημα αὐτὸν καὶ σκεψθεῖ θὰ βρεῖ μὲς τοὺς γύρω του Στέφανους καὶ Ξένες ποὺ ἵσαμε τότε δὲν τὸν εἶχαν συγκινήσει γιατὶ οἱ τύποι αὐτοὶ (κι' ἐδῶ ἐφαρμόζομε τὴν θεωρία τοῦ Παπανούτσου) δὲν πῆραν ἐνδιαφέρον παρὰ μόλις ἡ Τέχνη τοὺς ἔβαλε σὲ τρόπο ποὺ νὰ φαντάζουν, μόλις ἡ Τέχνη πῆρε τὴν ζωή τους — τὴν ἀδιάφορη δηλ. κι' ἀκατάστατη ροή τοῦ πραγματικοῦ — καὶ τὴν συστηματοποίησε, τὴν πειθάρχισε τῆς ἔδωσε νόημα.

Τὶ ἄλλο παρὰ φευτοσωτῆρας εἶναι ὁ Σπύρος ποὺ μὲ μεγάλη συγγραφικὴ ἴκανότητα μᾶς παρουσιάζει ὁ κ. Πιερίδης; Δὲν εἶναι τὶς ἕδιες του ἀμαρτίες ποὺ θέλει νὰ ἔξιλεώσει ἀφίγνοντας τὴν περιουσία του γιὰ νὰ χτιστεῖ ἐκκλησία;

Στὸ «λιθάρι» πάλι ἔνας τύπος φευτοαντιδραστικοῦ, ὁ Σταῦρος, μὲ πλαίσιο ὀλόκληρη τὴν ζωὴν ὠρισμένων σωματείων ποὺ ὁ συγγραφέας θὰ παρακολούθησε, φαίνεται, καὶ ποὺ ὁ τεχνίτης διασκεύασε ζωντανά, ζωηρά. 'Ο Σταῦρος θὰ θυμίζει βέβαια στοὺς Ἀλεξανδρινοὺς κάποιο πρόσωπο, γνώριμο, ὅπως καὶ οἱ δύο νέοι μὲ τὴν γαλάζια κορδέλα καὶ ὁ Μουσικὸς τοῦ Συλλόγου.

Τὸ πλατύτερα ψυχολογικὸ διήγημα τοῦ τόμου ποὺ ἔπειρνα τὰ σύνορα τῆς πόλης καὶ πάει νὰ βρεῖ τὴν θέση του στὴν κάθε ἑλληνικὴ γωνιὰ εἶναι ὁ «Ἀναστηλωτής» ποὺ μᾶς ἀρεσεὶ ιδιαιτέρως.

Ἡ παράλυτη μάννα, ἡ Σοφία—μιὰ προσφυγοπούλα ποὺ μπῆκε στὸ στήτη γιὰ νὰ περιποιεῖται τὴν ἄρρωστη—καὶ ὁ γυιός, ὁ Ἡλίας, ὁ φευτοαναστηλωτής ποὺ ἡ Σοφία ἀγάπησε — Νὰ τὰ κύρια πρόσωπα τῆς τραγωδίας. Γιατὶ βέβαια ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι ἀληθινὴ τραγωδία. Ἐχει μιὰ σκληράδα, ἔναν πόνο βουβό, σπαραγκικὸ ἔτσι καθὼς τὴν ζοῦνε πλάϊ πλάϊ μὲ τόσο διαφορετικὲς ψυχικὲς καταστάσεις. Οἱ χαρακτῆρες τους ἔχουνε μιὰν ἀγριάδα στὴν καθημερινὴ ἀλληλοσύγκρουση, ποὺ σὲ συγκινεῖ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ὥμοτη τά της.

Τὸ διήγημα εἶναι καλοδουλεμένο, ψυχολογημένο, γερὰ δεμένο· ἔχει ἀνωτερότητα μὲς στὸν τόμο, μὲ τὴν ἀρτια τεχνικὴ του ἐπεξεργασία καὶ τὴν ἀνάλυση τῶν χαρακτῆρων τῶν ήρωών του. Φαίνεται νὰ τὸ ἔγραψε ὁ διηγηματογράφος μὲ ἔξαιρετη διάθεση καὶ νὰ τὸ ἀγάπησε.

Τὸ βιβλίο τοῦ κ. Πιερίδη στολίζεται μὲ ἔξη θαυμάσια σκίτσα τῆς διαπρεποῦς ζωγράφου κ. Ἀλεξανδρίδη - Στεφανοπούλου, πάνω στὰ θέματα τῶν διηγημάτων.

Ρ.Σ.

ΔΗΜ. ΠΑΠΠΟΥΛΙΑ. «Τὸ ἐν Βελιγραδίῳ συνέδριον τῶν Βυζαντινῶν σπουδῶν». Απόσπασμα ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Συνεδρίας 5 Μαΐου 1927.

Ο κ. Παππούλιας στὴν ἀνακοίνωση αὐτὴ ἀναφέρει τὰ σπουδαιότερα θέματα ποὺ ἄγγιξαν ὅσοι ἔλαβαν μέρος στὸ δεύτερο αὐτὸ διεθνὲς συνέδριο τῶν Βυζαντινῶν σπουδῶν πούγινε στὸ Βελιγράδι τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1927.

Καὶ πρῶτα πρῶτα ἀναφέρει τὴν πρόταση πούκανε ὁ καθηγητὴς τῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης Kretschmer: νὰ συνταχθεῖ ἓνα σοβαρὸ πιὰ Βυζαντινὸ λεξικὸ — γιὰ τὴν ὥρα ἔχουμ’ ἕνα-δυὸ πούτε νὰ τὰ ἐμπιστευθεῖς μπορεῖς, οὕτε νὰ τὰ βρεῖς εὔκολα — μὲ βάση ὅλα τὰ μεσαιωνικὰ κείμενα.

“Ολοι τὴν δέχτηκαν καὶ ώρίστηκε ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ συντάξει τὸ σχέδιο.

”Αλλῃ σπουδαίᾳ πρόταση εἶναι τοῦ κ. Κυκουλὲ ποὺ τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ γίνουν συστηματικὲς Βυζαντινὲς λαογραφικὲς μελέτες.

Τὸ γ’ συνέδριο θὰ γίνη στὴν Ἀθήνα τὸ 1930 κι’ εὐχόμαστε νὰ αὐξαίνει ὅλοντας ἡ ἀγάπη γιὰ τὴ μελέτη τῆς Βυζαντινῆς ἴστορίας, ποὺ τόσο λίγο φωτισμένη είν’ ἀκόμα.

K. H.

ΝΤΟΛΗ ΝΙΚΒΑ “Παλῆς Ἀγάπτες” διηγήματα μὲ πρόλογο Γρ. Ξενοπούλου. Ἐκδ. καὶ Τυπ. Καταστήματα ἀδελφῶν Γεράρδων.

Τὰ διηγήματα τοῦ κ. Νίκβα εἶναι καλὰ ψυχολογημένα, γραμμένα μὲ χιοῦμορ. Μὲ τὸν κ. Νίκβα θὰ γίνομε στὸ μέλλον πολὺ ἀπαιτητικοί. Θὰ τὸν θέλομε πιότερο προσεκτικό, μὲ τὶς ἐλλείψεις του διορθούμενες καὶ λιγώτερο ωμαντικό.

Στὰ διηγήματα ποὺ μᾶς παρουσίασε ἔχει εὐχάριστο ὑφος, ζωντανό· ἔχουν χαρίσματα ποὺ δείχνουν τὸν κ. Νίκβα ἀξιοπρόσεκτο διηγηματογράφο.

Ξεχωριστά μᾶς ἄρεσαν τὰ “χωρὶς τίτλο”, ή “Παιδούλα” καὶ ἡ σκιτσογράφηση τῶν λαϊκῶν τύπων ποὺ κάνει ὁ συγγραφέας στὸ “Οταν ἦμουν πλούσιος”.

G. A.

ΠΑΝΑΓ. ΜΑΥΡΕΑ “Ἐλεγοί”, Γ'. (Τύποις Κ. Σ. Παπαδογιάννη. Ἀθήνα, 1927).

Τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ τρίτο μέρος μᾶς ποιητικῆς συλλογῆς, συνίσταται ἀπὸ καμμιὰ εἰκοσαριά ποιήματα—τὰ περιστότερα σοννέτα — στὰ ὅποια ὁ ποιητὴς μιλεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, γιὰ τὴ γῆ του, τὶς “μάννα γῆ”, ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ, καὶ γιὰ τοὺς γενερούς του.

“Η θλίψις και ἡ νοσταλγία είνε τὰ αἰσθήματα ποὺ κυριαρχοῦν στὴν ἔμπνευσί του. Μελαγχολικά (κάποια ἐπίδρασις τοῦ Πορφύρα είνε φανερή) τραγουδεῖ μ' ἐκφράσεις γεμάτες ποιητικὴν ἔξαρσι τὴ φύσι. Πάνω στοὺς τύμβους τῶν προγόνων του λαβαίνει ἀφορμὴ νὰ θυμηθῇ τὴ “μυθικὴ τρωϊκὴ βεβήλωση”, “τὴν πάρθια ἀτίμωση”, “τāγη τοῦ δυνάστη τοῦ Σκύθη”... και τὸ τραγούδι του ἔχει κάτι τὸ ὑμένιο, ποὺ καμιαὶ φορὰ ἔσπαε σὲ θρῆνο.

Οἱ στῖχοι του ἔχουνε μουσικότητα — οἱ περισσότεροι τούλαχιστο. Τὸ λεκτικό του ὅμως είνε συχνὰ σκοτεινὸ και τυραννικὰ δύστροπο. Σὲ δυὸ-τρία ποιήματα, φθάνει στὸ σημεῖο νὰ ὑποθέτει κανεὶς μᾶλλον παρὰ νὰ καταλαβαίνῃ τὶ θέλει νὰ πῇ ὁ ποιητής. Φράσεις αἴφνης σὰν κι αὐτὲς (ἀπὸ τὸ σοννέτο XXXVII) :

‘Απ’ τῶν ἀριάτων σας τὸ χάλκωμα ἢ ἀπ’ τὰ μέλη τῆς σάρκας σας τῆς ἄδολης, ποιός, ὃ νεκροί μου, ποιὸς νὰ τὸ εἰπῇ ἀφρό δ χυμός, καρπὸν τὸ ἀμπέλι γεύση δ μηλίτης και ὁ ἀνθοσμίας τὴ μέθη εύθυμου πάθους νὰ βρῇ ;...»

Πρέπει κανεὶς νὰ τὶς διαβάσῃ και νὰ τὶς ξαναδιαβάσῃ γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ καταπούσῃ μὲ τὸ νοῦ του τὶς λέξεις σὲ μιὰ λογικὴ σειρά, ψηλαφῶντας στὸ σκοτάδι τῆς ἐκφράσεως, ἔως δτου κατορθώσῃ νὰ βγάλῃ ἐν’ ἀόριστο νόημα. Στὴν σκοτεινότητα αὐτὴ συντείνει και ἡ ἔλλειψις τίτλων (τὰ ποιήματα είνε ἀπλῶς ἀριθμημένα) ποὺ θὰ μποροῦσαν κάπως νὰ διαφωτίσουν τὸν ἀναγνώστη.

Τὸ συμπέρασμά μου είνε ὅτι μπορεῖ ὁ κ. Μαυρέας νάχη μέσα του τὴν φλόγα τῆς ποιητικῆς δημιουργίας — ἂς γίνη ὅμως πειὸ ἀπλός, χωρὶς αὐτὴ τὴν ἀσάφεια στὴν διατύπωσι, ποὺ τόσο ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν ἀξία τοῦ ἔργου.

Γ. Α. Π.

“Παράλληλη περιπέτεια” ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.

Γιὰ νὰ γράφει κανεὶς διηγήματα, ποὸ παντὸς ὅταν είναι νέος, πρέπει ὅταν ἔχει βέβαια πρῶτα ταλέντο, νὰ διαβάσει πολύ, νὰ ἔρει τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ διηγήματος και νᾶναι σὲ θέση νὰ ψυχολογίσει και νὰ χαρακτηρίσει τοὺς ήρωές τους. Οἱ οηχὲς περιγραφὲς μονομερῶν γεγονότων χωρὶς ἀρχὴ και τέλος, χωρὶς συνοχὴ δὲν μποροῦν νᾶναι οὕτε διηγήματα, οὕτε και τίποτα ἄλλο.

Πρέπει κυρίως νὰ μπορεῖ δ ἀναγνώστης νὰ βγάλει νόημα.

Χρειάζεται μεγάλη μελέτη και λιγώτερη βία.

Γ. Α.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ: «*Έκλογή δημοσιευμάτων πολιτικῶν*» Β'. Σειρά, 1925-1928. Τυπ. «Εστία». Αθήναι.

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ: «*O Μαρώλης Λέκας κι' ἄλλα διηγήματα*». Αθήνα 1928.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ: «*Άνακρέων*» Έμμετρος παράφρασις. Επιμέλεια «Γραμμάτων». Αλεξάνδρεια. 1929.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ: «*Δεῦτε ἀναβῆμεν εἰς Ἱεροσόλυμα*». Αλεξάνδρεια 1929.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ

“Πρωτοπορία” Απρίλης 1929. Η «Πρωτοπορία» μνοιές τίς στηλες της γιὰ τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον ζήτημα τῆς μεταρρύθμισης τοῦ ἀλφαριθμοῦ μας.

Στὸ τεῦχος αὐτὸ γράφει ὁ Ψυχάρης ὁ δόποιος δὲν εἶναι ὑπὲρ τῆς μεταρρύθμισης. Ο κ. Φιλήντας ἀπαντᾷ στὸ ἀριθμὸ τοῦ κ. Φ. Δραγούμη σχετικὰ μὲ τὸ ἴδιο ζήτημα, ποὺ φάνηκε στὴν «Πρωτία», τῆς Αθήνας.

Ξεχωριστὴ ἐντύπωση μᾶς ἔκανε τὸ βαθυστόχαστο κριτικὸ σημείωμα τοῦ κ. Αναστασίου Δρίβα γιὰ τὸν γνωστὸ μοντέρνο ζωγράφο Γ. Κηρύκο. Ωραῖο τὸ ποίημα τοῦ κ. Παπατσώνη «Σχῆμα».

«Νέα Εστία». 1η Απριλίου, 15 Απριλίου. Στὸ τεῦχος τῆς 1ης Απριλίου δημοσιεύεται ἓνα ὠραῖο ἔργο τῆς γνωστῆς Αλεξανδρινῆς ζωγράφου κ. Θάλειας Φλωρᾶ-Καραβία “Νέα Μητέρα” ἀπ’ τὴν τελευταία τῆς ἔκθεση στὴν Αθήνα.

«Νέα Επιθεώρηση» Μάρτης 1929. Ο κ. Πέτρος Πικρὸς γράφει “ἡ θέση μας γιὰ τὸ λατινικὸ ἀλφάριθμο”. Σημειώνομε τὸ διήγημα τοῦ κ. Νίκου Νικολαΐδη “Ἐγὼ κ' ἔκεινος”.

“Προή”. Απρίλης 1929. Βρίσκομε ἓνα ὠραῖο σοννέτο τοῦ Μαλακάση “Στὸν ποιητὴ Μ. Κανελλῆ” καὶ ποίημα τοῦ Παλαιμᾶ “Ολα τ' ἀηδόνια”, ἐπίσης στίχους τοῦ Σπ. Παναγιωτόπουλου, τοῦ Ζώτου, τοῦ Λάσκου.