

ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΕΣ

ΠΡΑΞΙ ΔΕΥΤΕΡΗ

“Ο κῆπος τοῦ Καληριᾶ. Ἐδὸν καὶ ἔκει καλαμένιες πολυθρόνες ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ δένδρα. Λεξιὰ ἡ ἐπανὴ τοῦ Καληριᾶ. Μιὰ μεγάλη Βεράντα συγκοινωνεῖ μὲ τὸν κῆπο μὲ μιὰ σκάλα πλατειά. Πρὸς τὸν ἀριστερὸν ἔνα χονδρὸν παληὸν δένδρο. Πρὸς τὰ δεξιὰ ἔδραρο ἀπὸ πέτρα.

Στὸ ἀνέβασμα τῆς Αὐλαίας δο Ρολάνδος βηματίζει ἐδῶ καὶ ἔκει περιεργαζόμενος τὸν κῆπο. Σὲ λίγο μπαίνει ἡ κ. Καληριᾶ ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ κήπου.

Κα Καληριᾶ (μὲ χαμόγελο). Θαυμάζετε τὸν κῆπο μας γιατρέ;

Ρολάνδος. Θαυμάζω πρὸ παντὸς τὴν ἐπιμέλεια, τὴν ὑπομονή σας νὰ φροντίζετε γιὰ δόλα ἐδῶ κάτω.

Κα Καληριᾶ. Μὲ κολακεύετε γιατρέ.

Ρολάνδος. “Οχι. Σᾶς βεβαιῶ μιλῶ εἰλικρινῶς. Ἐκαναν μιὰ βολτίτσα γύρω καὶ εἴδα τὶ μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἥ ἀκοίμητη φροντίδα σας... Τί ἄνθη!... Τί χρώματα! (ἀλλάζοντας ὑφος) Μὰ ἀλήθεια, δὲν κουράζεστε λοιπὸν ἔσεις;

Κα Καληριᾶ (μὲ κάποια ἀγαπούφισι). Τουναντίον. Τὸ ν' ἀσχολεῦμαι μὲ τὰ ἄνθη μὲ ξεκουράζει. Μοῦ χαρίζει στιγμὲς μιᾶς εὐεργετικώτατης λήθης.

Ρολάνδος. Κι, ὅχι μόνο αὐτό. Ἡ ἀφοσίωσι πρὸς τὸν ἄνθη εἶναι συγχρόνως καὶ ψυχικὴ ὕγιεινή. Ἀποδεικνύει τὴν ὕγεια τῆς ψυχῆς.

Κα Καληριᾶ (‘Απότομα σκεπτική...), Τὴν ὕγεια τῆς ψυχῆς;

Ρολάνδος. Βεβαιώς.

Κα Καληριᾶ (μὲς ζωηρὴ λύπη). Τότε λοιπὸν ἡ Θάλεια γιατὶ ἀποστρέφεται τὰ ἄνθη γιατρέ;

Ρολάνδος (ζητῶντας νὰ ὑπεκφύγῃ...). Μὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει τίποτε.

Κα Καληριᾶ. Καταλαμβάνω... ζητᾶτε νὰ μὲ καθησυχάσετε... Μὰ ὅμως σᾶς βεβαιῶ ξέρω καλὰ τὶ σημαίνει ὅταν ἔνα κορίτσι στὴν ἄνοιξι τῆς ζωῆς του μισᾶ τὰ λουλούδια...

Ρολάνδος (μὲς ἐπίπλαστη ψυχραιμία). Τὶ λοιπὸν ἔχετε στὸ νοῦ σας;

Κα Καληριᾶ. Τὶ ἔχω στὸ νοῦ μου; Ὡ γιατρέ, καλίτερα νὰ μὴ φέρνη στὰ χείλη του κανεὶς αὐτὸ ποὺ τοῦ βασανίζει τὸ κεφάλι...

(Πηγαίνει πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ παρατηρᾷ κάτω)

Ρολάνδος. Τὶ βλέπετε κεῖ;

Κα Καληριᾶ. Νά. Ἐλάτε νὰ δῆτε. Μένουν ἀκόμη τὰ σημάδια τῆς τριανταφυλλιᾶς μὲ τὰ μεγάλα δλοκόκκινα τριαντάφυλλα.

Ρολάνδος. Ἀλήθεια. Παρατηροῦσα κι ἔγώ. Κάτι ἀλήθεια ἔλειπε ἀπ' ἔκει.

Κα Καληριᾶ (δείχνοντας τὸ γηραιὸ δέντρο). Ἡταν βλέπετε κατάντικον ἀπ' τὸ παληὸ αὐτὸ δένδρο... τὸ ἀγαπημένο δένδρο τῆς Θάλειας... Ἀπέναντι δηλαδὴ ἀπ' τὴν θέσι ποὺ περνᾶ λίγες στιγμοῦλες τὴν ἡμέρα... (ξεσπῶντας) Ὡχ. Γιατρὲ ξέρετε πόσο βαρειὲς ἔπεσαν στ' αὐτιά μου οἱ δυό σας αὐτὲς λέξεις: «ψυχικὴ ὑγιεινὴ» (κάθεται σὲ μιὰ πολυθρόνο).

Ρολάνδος (βλέποντάς την σκεπτικὸ). Ἡ Θάλεια λοιπὸν ξερρίζωσε τὴν τριανταφυλλιά;

Κα Καληριᾶ. (κινῶντας τὸ κεφάλι μὲ κόπο) Ναι αὐτή... ἡ Θάλεια... τὸ παιδί μου... (κρύβει ἄθελα τὸ πρόσωπο στὰ χέρια της). Ἡ φωνή της ἔχει τὴν ἔκφρασι τῆς ἀπογνώσεως) Εἶναι φρικτὸ νὰ βλέπει κανεὶς τὸ ἴδιο του παιδὶ ν' ἀποστρέφεται τόσο ἐπίμονα τὸ κάθε τι ποὺ ἀνήκει στὴ Νεότητα.

Ρολάνδος (σέρνει ἔνα κάθισμα κοντά της καὶ κάθεται). Μὰ ἀγαπητὴ η. Καληριᾶ, ἡσυχᾶστε λοιπόν. Σᾶς βεβαιῶ κανένα σημεῖο δὲν μοῦ ἐμπνέει ἀνησυχίες. "Ολ' αὐτὰ τὰ βρίσκω ἄλλως τε παροδικά.

Κα Καληριᾶ. Δὲν πιστεύω γιατρέ. Τὸ χαρακτῆρα τῆς Θάλειας τὸν ξενρῷ ως τὸ βάθος. Τίποτε δὲν εἶναι παρο-

δικὸ σ' αὐτὴν ἔκτὸς ὑστερα ἀπὸ μιὰ οἰζικὴ μεταβολὴ τῆς
ζωῆς της.

Ρολάνδος. Μὰ γιὰ ποιὸ λόγο νὰ καταφεύγει κανεὶς
στὶς οἰζικὲς μεταβολές;

Κα Καληριᾶ. Γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος
τρόπος.

Ρολάνδος. Καὶ μήπως δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι τρόποι
ἐπίσης ἀσφαλεῖς; Τὸ ὑπαιθροῦ παραδείγματος χάριν;

Κα Καληριᾶ. (σηκώνεται μὲ κάποιο κόπο) Δὲν ξεύρω
γιατρέ, δὲν ξεύρω. Πάντα σ' αὐτὴν τρέχει ὁ νοῦς μου.
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ ποὺ ἔτσι φιλικὰ τὴν παρακολουθεῖ-
τε. 'Ο Μικές πάντα ὑπελόγιζε στὴ φιλία σας... 'Αλλ' ὅμως
γιατρὲ τὸ χαροκτῆρα τῆς Θάλειας εἶναι δύσκολο νὰ γνωρί-
σῃ κανεὶς ώς τὸ βάθος. Καὶ σᾶς βεβαιῶ εἶναι ἀνάγκη νὰ
τὸν γνωρίσετε... ἀλλοιῶς...

Ρολάνδος. (γελῶντας ἐνθαρρυντικά) Ἀλλοιῶς ἀπέτυ-
νχαν τὰ ἐπιστημονικὰ μέσα. Δὲν εἶναι; Μὰ ἀγαπητή μου
κ. Καληριᾶ ἔχετε λοιπὸν ἐμπιστοσύνη σὲ μένα...

(Ἡ Κλειώ μπαίρει ἀπ' τὴν θύρα τοῦ βάθους. Τὴν ἀκο-
λουθεῖ ἔνας Νέος. Εἶναι ντυμέροι sport καὶ κρατοῦν ρακέ-
τες τοῦ Tennis. Μπαίρουν γρήγορα μὲ ἀναπνοὴ γρήγορῃ.
Τὰ πρόσωπά τους εἶναι κόκκινα ἀπ' τὴν ἐπίδρασι τοῦ ἥλιου).

Ο Νέος. (πρὸς τὸν γιατρὸ καὶ τὴν κ. Καληριᾶ) Παι-
ζομε ἀπ' τὶς 3 συνεχῶς μέχρι τώρα. Δυὸς ώρες ἀκριβῶς.
Εἶμαι σκοτωμένος ἀπ' τὴν κούρασι, μὰ τὶ πειράζει;
Βγαίνω πάντα νικητής. Ἐχω κερδίσει τὴν Κλειώ τρεῖς
φορές... (γελᾶ) Εἶμαι ἔνδοξος!

Κλειώ. (μὲ πεῖσμα) Ψέμματα! ψέμματα λές.

Ρολάνδος. (μὲ χαμόγελο) Ἐν πάσει περιπτώσει κι'
οἱ δυό σας εἰσθε κερδισμένοι. (τοὺς βλέπει μὲ προσοχὴ)
Ἐχετε κερδίσει τὸν ἥλιο, τὸν ἀέρα, τὴν ὑγεία!!

Ο Νέος. (μ' ἐνθουσιασμὸ) Ναί. Ναί. Ἐχομε κερδί-
δη τὸν ἥλιο καὶ τὸν καθαρὸ ἀέρα. 'Η ζωὴ εἶναι δική μας.

Κα Καληριᾶ. (Προχωρεῖ πρὸς τὸ ἀριστερὰ καὶ στέ-
κεται μπρὸς στὴν Κλειώ) Δὲν κατορθώνεις ποτὲ νὰ μένης
δυὸ στιγμοῦ λές μὲ τὴν ἀδελφή σου... Εἶσαι πάντα ἔνα
μικρὸ θεότρελλο πλᾶσμα.

Κλειώ. (ἄθελά της) Μὰ γιατί;

Κα Καληριᾶ. Ξεύρεις καλὰ δτι τὸ μόνο ποὺ θὰ

διασκέδαζε κάπως τὴν μελαγχολία της εἶναι ἡ ἀδελφική ἄγαπη. Μὰ ἐσύ...;

Κλειώ. (ζητῶντας νὰ ὑπεκφύγῃ) Μὰ δὲν ξεύρω πρὸιν ἀπ' ὅλα ἂν ὑπάρχει λόγος νὰ μελαγχολῆ κανείς... Ἐνόσω ὑπάρχει ὁ ἥλιος... τὸ tennis... τὸ ὑπαιθρό.

Κα Καληδοῖα. (προχωρῶντας πρὸς τὸ ἀριστερὸ) Κι' ἐνόσῳ μὲ τὰ τρελλά σου πηδήματα ἀπωθεῖς κάθε σκέψι γιὰ τὸν ἔαυτό σου καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. (μὲ κάποια μελαγχολία) (πρὸς τὸ γιατρὸ) Ἐπιτρέψτε μου ἐμένα γιατρέ... Πάω νὰ κυττάξω λίγο τὰ λουλούδια μου... (φεύγει).

Ρολάνδος. (στὴν Κλειώ) Μὰ ὅμως γιὰ πῆτε μου, γιατὶ δὲν κατορθώνετε νὰ πάρετε μαζὸν τὴν ἀδελφή σας;

Κλειώ. (μένει γιὰ μιὰ στιγμὴ σιωπηλὴ βλέποντας τὸ γιατρὸ μὲ ἀπορία. Ἐπειτα ἔσποῦντας σ' ἔνα ἥχηρὸ γέλοιο) Μὰ ποῦ τὸ σκεφθήκατε λοιπὸν αὐτό; Ἡ Θάλεια λοιπὸν θὰ παιένη ποτὲ tennis;

Ο Νέος. Τῆς ἔχω προτείνει τόσες φορές, γιατρέ. "Εχει ἀρνηθῆ μὲ τὴν ἴδια πάντα ἐπιμονή.

Ρολάνδος. "Ε. Καὶ γιαυτὸ ἀπογοητευθήκατε λοιπόν; Προσπασθεῖστε ἀκόμα. Δεῖξτε της τὸ ὑπαιθρό... τὸν ἀέρα... "Εσεῖς οἱ νέοι ἀκούεσθε πιὸ πολὺ ἀπὸ μᾶς ὅταν πρόκειται γιαύτια τὰ πράγματα.

(Ἡ Κλειὼ ζητᾶ νὸ ἀπαντήσῃ ἀλλ' ἔξαφρα ἀγαπόπτεται. ባ Θάλεια φαίνεται στὴν βεράντα. Φορᾶ μακρὸν σκοῦρο φόρεμα. Στέκεται γιὰ λίγο στὸ ὑψος τῆς βεράντας καὶ κατεβαίνει ἀργά. ባ Κλειώ, ἀπότομα ζητᾶ νὰ φύγῃ πρὸς τὰ δεξιὰ ἀκολουθούμενη ἀπὸ **Νέο**, ἀλλ' ἀγαπόπτοιαι ἀπὸ τὸ γιατρό).

Ρολάνδος. Μὰ γιατὶ φεύγετε λοιπόν; Σταθῆτε.

(Ὁ Νέος κι' ἡ Κλειὼ φεύγοντας δεξιὰ χωρὶς νὸ ἀπαντήσουν).

Θάλεια. (στὸ γιατρὸ) Γινήκατε ἀφαντος γιατρέ.

Ρολάνδος. Ναί. Προτίμησα γιὰ λίγο τὸν κῆπο. Εἶναι τόσο καλὰ ἐδὼ κάτω.

Θάλεια. (σιγὰ καὶ μὲ ψυχρότητα) Ἡρταν ἐπάνω μερικοὶ γνωστοὶ τοῦ πατέρα μου.

Ρολάνδος. (Χαμογελῶντας) Μερικοὶ «γνωστοί»; Καὶ γιατὶ δὲν λέτε μερικοὶ φίλοι;

Θάλεια. (μὸ ἀπέχθεια) Γιατὶ θᾶταν τὸ τρομερώτερο

ψέμμα. Ό πατέρας γιατρὲ δὲν αἰσθάνθηκε ποτὲ τὴν ἀνεπιμητη συντροφιὰ ἐνὸς φίλον. (κάθεται στὴν πολυθρόνα κοντά στὸν κορμὸν τοῦ γηραιοῦ δένδρου).

Ρολάνδος. (πέροντας θέσι στὸ ἀπέργατι κάθισμα πὸν τὸ σέργει κοντά τῆς) Τὶ ἔννοεῖτε μὲν αὐτό;

Θάλεια. Έννοῶ δὲν εἶχε ποτὲ ἔνα ἀνθρωπὸ δικό του... "Ενα φίλο!... Καταλαβαίνετε;... "Ενα φίλο!..."

Ρολάνδος. Καὶ φαντάζεσθε δὲν αὐτὸν θὰ ὠφελοῦσε τὸν πατέρα σας;

Θάλεια. Βεβαίως. Θὰ τὸν ἔξοικείωνε πιὸ πολὺ μὲ τὰ ἀνθρώπινα αἰσθήματα.

Ρολάνδος. (ἐκπληκτός) Μὲ τὸ ἀνθρώπινα αἰσθήματα; Γιὰ τὸν πατέρα σας τὸ λέτε αὐτό;

Θάλεια. Νά! Είστε τρομοκρατημένος, σὰν νὰ ξεστόμισα καμμιὰ ὑδρι.

Ρολάνδος. Τρομοκρατημένος, οὐσως όχι. Μὰ ὅμως δὲν μπορῶ χωρὶς ἔκπληξη νὰ ἀκούσω κάτι τέτοιο.

Θάλεια. (μένει γιὰ λίγη ὥρα σιωπὴλή) Βέβαια. Ό πατέρας μου ἔχει γίνη πιὰ ἔνας ἀνθρωπὸς ἄλλος!... "Ενας ἀνθρωπὸς μὲ καρδιά, μὲ ἀφοσίωσι... ὁροντας τὸ κεφάλι μὲ κάποια ἀπότομη λύπη)" "Άλλος ὅμως γιατρὲ δὲν ξέρετε τὶ προηγήθηκε γιὰ νὰ γίνονται ὅλα αὐτά... Τὶ ἔχειάσθηκε γιὰ νὰ πιστεέψῃ τέλος ὁ πατέρας στὴν ἐσωτερικὴ ὡραιότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Ρολάνδος. (κάθεται καλλίτερα στὴν πολυθρόνα του) Μὰ γιὰ πῆτε μου λοιπόν;

Θάλεια. (περίλυπη) "Επρεπε νὰ θυσιασθῶ ἐγὼ δλόκληρη, ἀπὸ τὰ μαλλιὰ ἵσαμε τὰ πόδια.

Ρολάνδος. (σοβαρὸς) Λοιπὸν πρέπει νὰ στε υπερήφανη, δεσποινὶς Θάλεια! "Εχει ἔξαρτηθῆ ἀπὸ σᾶς ή σωτηρία τοῦ πατέρα σας!

Θάλεια. "Υπερήφανη όχι.

Ρολάνδος. Μὰ γιατὶ λοιπόν;

Θάλεια. (κνιτάζοντας γύρω τῆς καὶ μὲ φωνὴ ὅσο τὸ δυνατὸ χαμηλότερο) Δὲν ξέρετε πῶς αὐθόρυμητα δὲν ἔρχεται ἀπὸ μένα ή θυσία; Πώς ἐγώ... ἐγώ... δὲν εἴμαι ή δημιουργὸς τῆς σωτηρίας τοῦ πατέρα μου;

Ρολάνδος. Μὰ τότε πῆτε μου ποιὸς σᾶς ὥπεδειξε τοὺς τρόπους νάχετε μιὰ τόσο ἐνεργειακὴ ἐπίδρασι ἐπάνω

του... Πήτε μου λοιπὸν Δεσποινὶς Θάλεια ποιὸς σᾶς ὑπεχόεισε σ' αὐτά;

Θάλεια. (μὲ ἔξαφνη ταραχὴ ποῦ διακόπτει τίγρ μέχρι τώρα γαλήνη τῆς) ^{Ω.} "Ας μὴ μιλοῦμε γιαύτιόν! "Ας ἀφίσουμε τὸν Ἀπόντα στὸ ἄγνωστο!

(^Ο Νέος φαίνεται στὰ δεξιά. Ηροχωρεῖ δειλὰ καὶ κρατεῖ ἀκόμα τὴν ρακέτα στὸ χέρι)

Ο Νέος. (στὴν Θάλεια) Πότε λοιπὸν Δεσποινὶς θάποφασίσαι νὰ μάθετε λίγο tennis;

Θάλεια. (σταθερὰ καὶ ψυχρὰ) ΠΟΤΕ!!

Ρολάνδος. (στὴ Θάλεια, μὲ δοκτορικὴ σοβαρότητα) Τὸ tennis εἶναι ἔνα πάιγνιδι ποῦ γυμνάζει ὅλο τὸ σῶμα συγχρόνως. Ἀποβλέπει στὴν γενικὴ εὐεξία.

Θάλεια. (τὸν κυττάζει μὲ εἰρωνεία) Γιατρέ. ^Ω Εχετε ἀκριβῶς τὸ ὑφος ποῦ παίρνετε ὅταν γράφετε καμμιὰ συνταγή. Ἀκριβῶς.

Ρολάνδος. (ἐπιμέρων) Μὰ ἀλήθεια Δεσποινὶς Θάλεια. Θὰ σᾶς ἔδινε λίγες πολύτιμες στιγμὲς χαρᾶς.

Θάλεια. (ἔξαφνα γελᾶ νευρικὰ) «Χαρᾶς»; Θὰ εἶναι ἀλήθεια πολὺ περίεργη αὐτὴ ἡ «Χαρά»!

Ο Νέος. Θὰ σᾶς ἔδινε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσετε αὐτὴ ποῦ σημαίνει «κίνησις»

Θάλεια. (πρὸς τὸν Νέο, ἀπότομα) ^Ω Ισως σᾶς ἀκούα νὰ μιλᾶτε ἔσας ἀν ἐπρόκειτο νὰ μοῦ πῆτε τίποτε γιὰ τὴν ἀκινησία ἡ τὴν μονοτονία. Θὰ εἴχατε τὴν πιὸ θαυμάσια γνώμη.

Ο Νέος. (προσπαθῶντας ^ν ἀρακτήση τὸ θάρρος τοῦ) Θὰ αἰσθανθῆτε ἐπὶ τέλους τὴ ζωή.

Θάλεια. (μὲ τὴν ἵδια νευρικότητα) ^Ω Μὲ πιὸ πολὺ δικαίωμα θὰ μποροῦσαν νὰ μιλοῦν γι' αὐτὴν κεῖνοι ποῦ κοίτωνται πιὰ μέσα στοὺς τάφους, παρὰ ὅσοι φέρνουν τὴ ζωὴ πάνω στὸ δίκτυ μιᾶς ρακέτας.

Ο Νέος. (μὲ κάποιο θυμό) Καλά. Μένετε λοιπὸν πάντα στὸ πεῖσμα σας. ^Ω Αντιπαθῆτε τὸν ἀέρα, τὴ ζωή, τὸ ὑπαιθρό. ^Ω Αντιπαθῆτε τὸν ἥλιο.

Θάλεια. (σηκώνεται ὑπὸ τὸ κράτος μιᾶς ἔξαφνης ταραχῆς) ^Ω! Πόσο εἴσθις ἀστεῖοι σεῖς ποῦ νομίζετε ὅτι καταχτήσατε τὸ Σύμπαν, μὲ τὴ «Ζωὴ σα», μὲ τὸν «Ἡλιοσας» κι' ὅλες τὶς μεγάλες αὐτὲς λέξεις ποῦ κι' ἔσεις ο Ἱδιοι δὲν καταλαβαίνετε. Σκεφθῆτε λοιπὸν πὼς ὑπάρχε,

ένας ἥλιος ἄλλος, πιὸ πολὺ φοβερὸς ἀπ' αὐτὸν ποῦ λάμπει μέσ' τὸ στερέωμα, ένας Ἡλιος ποῦ μὲ τὴν πιὸ ἀμυδρή τον ἀκτίνα δημιουργεῖ δλοφώτεινες μέρες Καλοκαιριοῦ καὶ ποῦ ἄλλοιμον δταν δύει ζητᾶ νὴ παρασύρη στὰ τάρταρα δλες τὶς προσφιλεῖς εἰκόνες, ποὺ, κάποτε, μᾶς χάρισε ἡ ζωή.

Ο Νέος. Καὶ ποιὸς λοιπὸν εἰν^τ αὐτὸς ὁ ἥλιος;

Θάλεια. (σταθερά) Εἶν^τ ἡ Συνείδησι τοῦ Ἀνθρώπου!

(‘Ο Νέος τὴν βλέπει στὰ μάτια μ^ο ἔνα βλέμμα κοντὸ καὶ βγαίνει χωρὶς ν^ο ἀπαντήση).

Θάλεια. Ἐπὶ τέλους, γιατρέ, εἴμαστε μόνοι.

Ρολάνδος. Ναί.

Θάλεια. Καὶ τώρα θέλω νὰ σᾶς παρακαλέσω κάτι : Νὰ μὴ μὲ ξαναπλησιάσουν πιὰ οἱ πνευματώδεις ἀπεσταλμένοι σας. Γιατρέ ὁ τρόπος σας, δὲν εἰν^τ ένας τρόπος σοδαρός.

Ρολάνδος. Μὰ ἀγαπητή μου δεσποινὶς Θάλεια...

Θάλεια. Ναί. ναὶ καταλαβαίνω τὶ θέλετε νὰ πῆτε. Μὰ δμως εἶναι καιρὸς νὰ μιλήσω ἔγω. Λοιπὸν σᾶς ἐπαναλαμβάνω : Μ^ο ἔχει ἀρκετὰ κονράση ἡ μωρία τοῦ κόσμου ὃστε νὰ μὴ μπορῶ νὰ δεχθῶ μὲ φιλοφροσύνη τὰ νέα σας μέσα. (ἔξαρτλημένη κάθεται στὴ θέσι της).

Ἐπὶ τέλους ἀφῆστε με, σᾶν ἔνα λαθωμένο πουλὶ ποῦ κάθεται στὶς ρίζες τῶν δένδρων σέρνοντας μαζὶ καὶ τὴν ἐπιθυμία του νὰ πετάξῃ ψηλά, ἐλεύθερα...

Ρολάνδος. Θὰ ἥθελα νὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅπως πρέπει. Τὸ λάθος σας εἶναι μεγάλο δεσποινὶς Θάλεια. Μὰ δμως τώρα δὲν εἶναι καιρός. (βλέπει πρὸς τὸ ἀριστερά) “Ερχεται δ κ. Γάσος, ὁ ἀρραβωνιαστικός σας.

Τάσος. (Μπαίρει ἀριστερά) Καλησπέρα Θάλεια. (χαιρετᾷ τὸ Ρολάνδο ψυχρὰ μ^ο ἐλαφρῷ κλίσι τῆς κεφαλῆς).

Θάλεια. Καλησπέρα Τάσο. Δὲν σὲ περίμενα τόσο νωρίς.

Ρολάνδος. Φθάνει μόνο νὰ μὴ βαρεθῇ μέχρι τὴν ὥρα τοῦ δεῖπνου.

Τάσος. “Α. Δὲν θὰ μείνω ἀπόψε στὸ δεῖπνο.

Ρολάνδος. ”Οχι δά, γιατί ; ‘Ο κ. Καληριᾶς ἔχει σήμερα μερικοὺς προσκεκλημένους. ‘Αναμφιβόλως θὰ θέλουν νὰ σᾶς γνωρίσουν.

Τάσος. (ἄθελα) ‘Αλήθεια Θάλεια ;

Θάλεια. Ναί. Ὁ πατέρας προσκάλεσε μερικοὺς γνω-
στούς.

Ρολάνδος. Ἐμένα μὲ συγχωρεῖτε ὅμως. Πάω νὰ δῶ
τὶ γίνεται πάνω (φεύγει).

Τάσος. (βλέποντας τὸ γιατρὸ ποὺ φεύγει) Πότε θὰ
φύγει πιὰ ἀπὸ δίπλα σου αὐτὸς ὁ μαῦρος παληόγατος;
(εἰδωτικά) Δὲν πάει στὸ διάδολο ὁ εὐγενῶς προσφερόμενος
σύμβουλος;

Θάλεια. Τέλειωσε πιά. Λίγο πρὶν ἔρτης ἀπετίναξα
πιὰ ἀπὸ δίπλα μου αὐτὸν τὸν ἐφιάλτη. Οἱ δοκτορικές
αὐτὲς φροντίδες δὲν θὰ μὲ ξαναπλησιάσουν.

Τάσος. Κι' ἄν σὲ ξαναπλησιάσῃ τὶ μ' αὐτό; Θὰν μιὰ
αἴτια νὰ διασκεδάσω λιγάκι.

Θάλεια. Μὰ γιατί; Τὶ ἐννοεῖς;

Τάσος. Σὲ βεβαιῶ Θαλίτσα μου θὰ τοῦ κοπανίσω
κἄτι σθερκιές ποῦ θὰ τοῦ κάνω μαῦρο τὸ δοκτορικό του
σθερκάκι. (γελᾶ κτηγωδῶς) Χὰ χά χά.

Θάλεια. Μὰ δχι, δὲν κατάλαβες λοιπόν. Ὁ ἄνθρω-
πος αὐτὸς δὲν ἔρχόταν μὲ κακοήθεις προθέσεις. Εἶν' εὐγε-
νῆς ὁ γιατρὸς Τάσο. Ἐκεῖνο μόνο ποῦ μ' ἔκαμε νὰ τὸν
ἀποστραφῶ, νὰ τὸν ἀντιπαθήσω, εἰν' ἄλλο. Εἶναι γιατὶ^{τι}
ζήτησε νὰ ἐπιβληθῇ στὸ χαρακτῆρα μου. Πάντα ὅμως νο-
μίζοντας ὅτι μὲ ὀφελεῖ. Ἐπειτα ἄν σκεφθῇ κανεὶς τὴν
ἀφιλοκέρδειά του

Τάσος. (κάθεται κοντά της σὲ μιὰ στάσι ἀσεμηνή ἀγκα-
λιάζοντας τὰ γόνατά του) Μὰ ἐσὺ δὲν ξεύρεις Θαλίτσα μου
τὸν κοσμάκη. Δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβῃς τὶ σκοπὸ ἔχουν
οἱ ἀφιλοκερδεῖς αὐτοὶ κατεργάθηδες πούροινται δίπλα σου.
(της μιλᾶ δλοέρα πλησιάζοντας κι' ἐκτελῶντας αὐτὰ ποῦ
λέει) Ἐκεῖ ποὺ σοῦ παρουσιάζονται ἴδανικοὶ καὶ σοῦ κι-
νοῦν τὸν θαυμασμὸ γιὰ τὸν ἀνεπίληπτο χαρακτῆρα τους,
ἔρχονται σιγὰ σιγά, πιὸ κοντά σου, πιὸ κοντά σου, σ'
ἀγγίζουνε χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνεις, βάνουν ἔπειτα τὰ
χέρια στὸ λαιμό σου, σ' ἀρπάζουν, σ' ἀγκαλιάζουν, θέ-
λουν νὰ σὲ φιλήσουν...

Θάλεια. (ἀγνίσταται μ' ὅλες της τὶς δυνάμεις) Εἶσαι
ἐνας διεφθαρμένος... Μιλῶντας γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ βρέ-
ζοντάς τους ἀποκαλύπτεις τὸν ἑαυτό σου. ^ΩΝαί. Κανεὶς
ἄλλος ἀπὸ σένα δὲν θὰ φερνόταν ὅπως αὐτὴ τὴ στιγμὴ
φέρθηκες ἐσύ...

Τάσος. Βέβαια. Καὶ ποιὸν ἄλλος ἀπὸ μένα
θάκε τὸ δικαίωμα αὐτό; Ποιὸς ἄλλος ἀπὸ μένα, μικρό μου
πουλάκι, μπορεῖ νὰ σ' ἀγγίξει; (*Tὴν σφίγγει ἔξαφρα πάνω*
τον μὲ βίαιο πίθος. *'Η Θάλεια ζητᾶ ν' ἀπαλλαγῆ μ' ὅλες*
της τὶς δυνάμεις).

Θάλεια. Ἀφισέ με. Ἀφισέ με.

Τάσος. Ὡ! Τὶ ἥδονικό, τὶ πιὸ ἥδονικὸ νὰ σφίγγεις
πάνω σου μιὰ γατούλα ποῦ σου φέρνει ἀντίστασι. (*Ζητᾶ νὰ*
τὴν φιλήσῃ) Ὡ. Μὴν ἀντίστασαι. "Οσο ἀντίστασαι μὲ κά-
νεις πιὸ πολὺ φωτιά... μοῦ χαρίζεις πιὸ πολὺ ἥδονὴ ἐνῷ
δὲν θέλεις νὰ μοῦ τὴν δώσῃς... *"Επειτα Θάλεια, σὲ λίγο*
καιρὸ εἴμαι ἐπισήμως δ ἀνδρας σου.

(*Tὴν φιλᾶ μὲ πιηρώδη παραφορὰ ἀφήνοντάς την νὰ*
πέσῃ σὰν κουρέλι στὸ κάθισμά της)

(Πᾶνσι)

(*'Η Θάλεια μένει ἄφωνη γιὰ ἀρκετὴ ὥρα ρίχνοντας*
μπρός της ἔνα ἀπλανὲς βλέμμα. *'Ο Τάσος τὴν βλέπει ἀτά-*
ραχος στὴν ἀρχή. *"Επειτα ἀπομακρύνεται μὲ ταραχὴ πρὸς*
τὴν βεράντα).

Θάλεια. Νά! Αὐτὴ εἶν' ἡ Χαρὰ ποῦ ξεγελάει τὴν εὐ-
κολόπιστη ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ὕδαιοθέατη πλάνη
τοῦ νέου δεζμοῦ!! *'Η Βία.* *'Η Βία* εἶναι ἡ χαρὰ ποῦ
βρίσκεται μέσα στὰ λόγια καὶ στὶς πράξεις αὐτῶν, ποῦ
θὰ γίνονται γιὰ πάντα δικοί μας... (*ἔξαφρα*) Γιὰ πάντα;
"Ω πόση φρίκη κρύθεται μέσ' σ' αὐτὲς τὶς λέξεις; Γιὰ
πάντα; Μέχρι τὴ στιγμὴ ποῦ ποιὸς ξέρει πῶς, ἡ ζωὴ μου
πιὰ θὰ σταματήσῃ, μέχρι τὴ στιγμὴ ποῦ δ ὑάνατος ρίχνον-
τας πάνω τὸ εὐεργετικὸ δρεπάνι του θὰ μ' ἀφανίσῃ πιά,
δλότελα θὰ μὲ ξεροίζωσῃ...

(*'Ο Τάσος σταματᾷ ἀμήχαρος μπρὸς στὶς σκάλες παρα-
κολουθῶντας τὴ Θάλεια*).

Θάλεια. Θὰ γίνῃ σὲ λίγο «ἐπισήμως δ ἀνδρας μου». Αὐτὸς ποῦ κάι οὐτιδανώτερο εἶναι ἀπὸ ἀνανδρος. Ναί,
ναι. *"Επειδὴ τὸ θέλει ἔτσι τὸ ὑψηλὸ κοινωνικὸ γόντρο,*
ἐπειδὴ τὸ ζητᾶ ἡ κοινωνικὴ περιωπή (*γελᾶ μὲ νευρικότητα*).
Χά, χά, χά. Τὰ δέχομαι δὲν, δὲν. Φέρτε τον λοιπὸν τὸν
ἐκλεκτὸ μνηστῆρο. Ποῦ εἶναι λοιπὸν δ ἐκλεκτὸς μνηστῆρας;

Τάσος. (*πλησιάζοντας*) Θάλεια.

Θάλεια. (*γνωρῶντας πρὸς αὐτὸν*) *"Α.* *"Εδὼ εἶσαι;*
Ἐγὼ νόμιζα πῶς ὑστερα ἀπ' τὶς ὑπέρτατες ἐκδηλώσεις

τῆς ἀγάπης σου, θ' ἀνέθαινες πάνω, νὰ συναντήσῃς ὅσους δίκαια ἀνυπομονοῦν νὰ σὲ γνωρίσουν. Πήγαινε λοιπόν. Δὲν σταματᾶ βέβαια ἔως ἐδῶ ἡ ἀξία σου. Ἐχεις τώρα σ' αὐτοὺς νὰ μιλήσῃς γιὰ τὶς ἐμπορικές σου ἐπιχειρήσεις, γιὰ τὰ κέρδη σου, γιὰ τὰ χρήματά σου. Πήγαινε, θὰ σὲ περιμένουν.

Τάσος. (μὲ κάποια δειλία) Μὴ μιλᾶς ἔτσι. Γιατὶ πάιρνεις ἔτσι ἀνάποδα τὸ κάθε τι. Ἐπὶ τέλους... ἐπὶ τέλους ἀπέναντί σου ἔχω κάποιο δικαίωμα...

Θάλεια. (ἔξαλλη) Ἡ προστυχιὰ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἶναι ἔνα δικαίωμα. Κι' οὔτε ὁ γάμος, οὔτε τίποτε δὲν παραχωρεῖ τέτοιου εἴδους δικαιώματα. Καὶ τὸ νὰ πλησιάζει κανεὶς μ' αὐτὸ τὸν τρόπο ἔστω καὶ τὴν μέλλουσα γυναῖκα του εἶναι ἔνας ἐκθειασμός. Εἶναι ἀτιμία.

Τάσος. (ἀπειλητικὰ) Σοῦ ἀπαγορεύω νὰ μιλᾶς ἔτσι.

Θάλεια. (εἰρωνικὰ) Μιλᾶ ἡ Ἐξουσία! Γίνεσαι ζωηρὸς μονάχα ὅταν πρόκειται νὰ ὑπερασπίσῃς τὸ ἀνύπαρκτο φιλότιμό σου, ἢ ὅταν μέσα σου ξυπνᾶς ἢ ὅρμη τοῦ κτήνους. Μὰ κατὰ βάθος δὲν ὑπάρχει τίποτε νὰ διαμαρτυρηθῇ. Καμμιὰ χορδὴ τόσο λεπτὴ ποῦ ἀγγίζοντάς την νὰ αἰσθανθῆις πόνο.

Τάσος. Δὲν μοῦ φαίνεται νὰ θεωρήσω ὡς σοθαρὴ ἐνασχόλησι τὸν ἔξευγενισμὸ τῶν ἐσωτερικῶν χορδῶν. Ἐπὶ τέλους δὲν εἶναι λόγια σοθαρὰ αὐτά. Ἐπειτα τὴν θέσι αὐτὴ μοῦ τὴ δίνεις ἔσύ. Δὲν ἔχω βέβαια ἐγὼ πρόχειρες τὶς αἰώνιες κουταμάρες τῶν «ἰδανικῶν» γιὰ νὰ σὲ τραβήξω κοντά μου κι' ἔτσι ἐκτελῶντας δ, τι μοῦ ἐπιτρέπει τὸ δικαίωμα, παίρνω θέσι βιαστοῦ. Μὰ δημοσίᾳ μόνο μπρὸς στὰ μάτια σου ἵσως. Ἡ ὑγιὴς σκέψη τοῦ κόσμου δὲν εἰν' ὑποχρεωμένη νὰ ἔξετάζῃ ἐκτροχιασμένες ίδεις... Χμ. "Ας σὲ χάρακτηρίσω καλλίτερα ἔτσι ἀντὶ νὰ θελήσω νὰ ὑπερασπισθῶ.

Θάλεια. Υπερασπίσου λοιπόν.

Τάσος (Μὲ ζωηρὸ πεῖσμα) Οὔτε θὰ ὑπερασπισθῶ οὔτε τίποτε. Απλούστατα: Θὰ σὲ πάρω. Θὰ γίνης γυναῖκα μου. Τὸ παταλαβαίνεις; (σταθερὰ) Ἐτσι θέλω ἐγώ.

Θάλεια. Εὐτελῆ ἄνθρωπε. Πῶς τολμᾶς νὰ ἐκστομίζεις ἔτσι τὴ λέξι «ἐγώ», ὅταν βρίσκεσαι στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου;

Τάσος. (Χαιρέκακα) Μὰ κι' δ' πατέρας σου θὰ θελήσῃ δ, τι προτείνω ἐγώ.

Θάλεια. (ἔξαλλη) Ἐκβιαστή... Τέρας ποῦ μέσα του
ζεῖ μιὰ παραμορφωμένη ψυχὴ ἀνθρώπου. Θὲς λοιπὸν νὰ
ἔκμεταλλευθεῖς πιὸ πολὺ τὶς ἀδυναμίες του; (μὲ πόνο) Μὰ
ὄχι. "Οχι. Δὲν θ' ἀφίσω αὐτὸν νὰ γίνη ποτέ. "Οχι. "Οχι.
Ποτέ.

(Ο Μικές Καληριᾶς φαίνεται στὸ ὕψος τῆς βεράντας.
Οἱ δυνάμεις του ἔχουν ἀρακτηθῆ. "Ἐπειτα κατεβαίνει καὶ
προκωρεῖ μὲ γοργὸ τὸ βῆμα πρὸς αὐτὸν).

Θάλεια. (τρέχει κοντά του καὶ τοῦ ἀγκαλιάζει τὴ
μέση) Πατέρα μου.

Καληριᾶς. (τὴν ἀγκαλιάζει) Κόρη μου ἀγαπημένη.
(τὴ βλέπει μὲ πιὸ πολὺ προσοχὴ) Μὰ τὶ εἶναι; Τὶ ἔχεις;

Θάλεια. (μὲ βαθειὰ συγκίνησι) Τίποτα. Νά, σᾶς οκε-
πτόμουνα πάλι. Καμιὰ φορὰ κατεβαίνατε λιγάκι στὸν
κῆπο. Ἀπόψε δὲν κατεβήκατε καθόλου. Μὰ γιατὶ πατέρα;

Καληριᾶς. Ἐπάνω ἔχω μερικοὺς φίλους, γιαντὸ
παιδί μου.

Θάλεια. "Ω! Αὐτοὶ «οἱ φίλοι»! Μοῦ φαίνεται πῶς
σᾶς ἐνοχλοῦν.

Καληριᾶς. (τὴς χαϊδεύει τὰ μαλλιά) "Οχι. "Οχι. Μὴ
φοβᾶσαι λατρευτό μου παιδί. (πρὸς τὸν Τάσο) Καλησπέρα
Τάσο. Ἐδῶ εἶσαι λοιπόν; Τώρα πρὸ δλίγου μοῦ τῶπε δ
γιατρός.

Τάσος. (χαιρετῶντας) Ναί. "Εμεινα λίγο μὲ τὴ Θά-
λεια. Σὲ λίγο ἀνεβαίνομε...

Καληριᾶς. (τὸν παρατηρεῖ μὲ προσοχὴ) Μὰ φίλε μου,
πρὸς τὴ λοιπὸν αὐτὴ ἡ κατήφεια;

Τάσος. Κατηφῆς ἔγώ; Τουναντίον ἔχω λόγους νᾶμαι
σήμερα ἴδιαιτέρως χαρούμενος.

Καληριᾶς. Μήπως πρόκειται γιὰ καμμιὰ ἐπιτυχῆ ἐμ-
πορικὴ πρᾶξι; "Ελα λοιπόν; Τὶ διστάζεις νὰ ἐκδηλώσῃς
τὴ χαρά σου; "Η μήπως ἡ χαρὰ ἔξωτερικεύεται μὲ τὴ
δυσθυμία; (πρὸς τὴ Θάλεια) Θάλεια, ξεύρεις σήμερα σοῦ
ἐπιφυλάττω μιὰ ἔκπληξι.

Θάλεια. Ναί; Μοῦ κινεῖτε σᾶς βεβαιῶ τὴν περιέργεια.

Καληριᾶς. (τὴς χαϊδεύει τὰ μαλλιά) Ξεύρω πᾶς αὐτὸ
θὰ σ' εὐχαριστήσῃ... κι' εἴμαι τόσο ἐνθουσιασμένος παιδί
μου ποῦ μοῦ δίνεται αὐτὴ ἡ εὐκαιρία...

Θάλεια. Μὰ γιὰ πῆτε μου λοιπόν.

Καληριᾶς. "Έχω γνωρίση ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ τὸν

διάσημο concertista τὸν Βλάετ. Αὐτὸς ποῦ ἔκαμε τόσο πάταγο μὲ τὶς ἐμφανίσεις του... Θυμᾶαι;

Θάλεια. (ἐκπληκτή) Ναί. Ναί. Λοιπόν;

Καληριᾶς. (γελῶντας) Βλέπεις λοιπὸν πῶς συμβαίνουν πράγματα ποῦ δὲν τὰ περιμένεις;

Θάλεια. Σᾶς βεβαιῶ ὅτι πράγματι μ' ἐκπλήττετε.

Καληριᾶς. Λοιπὸν σὲ βεβαιῶ ὅτι τὸν γνώρισα καλά. "Εγινε φίλος μου... Τὸν παρεκάλεσα λοιπὸν νάρτη ἀπόψε ἔδω... Θ' ἀκούσῃς Θάλεια λίγη μουσική.

Θάλεια. (μὲ συγκίνησι παιροροτας τὸ χέρι του) Εὐχαριστῶ πατέρα!

Καληριᾶς. (χαμογελῶντας) "Αν θέλετε μπορεῖτε νὰ τὸν προσκαλέσετε καὶ στοὺς γάμους. "Ετσι ἡ τελετὴ θὰ πάρῃ ἔνα χαρακτῆρα καλλιτεχνικό.

Θάλεια. "Α. Αὐτὸ δχι. Οἱ καλλιτέχνες δὲν συχνάζουν σὲ συμπόσια.

Καληριᾶς. Καλά. Κάνετε ὅτι σᾶς φανῆ καλό. Ἐγὼ τώρα ξαναγυρνῶ πάνω. Μὴν ἀργεῖστε. (στὸν Τάσο) Τάσο. "Εχω ἐπάνω μερικοὺς φίλους ποὺ θὲν νὰ σὲ γνωρίσουν.

Τάσος. (μὲ φιλαντία) "Ω! Μεγάλη μου τιμή!

Καληριᾶς. Λοιπὸν μὴν ἀργεῖστε... "Ολοι ἐπάνω ἀνυπομονοῦνε.

(*"Ο Καληριᾶς φεύγει"*)

Τάσος. (μ' ἐπίπλαστη διαλλαξία) Θάλεια. Πίστευσέ με. Μὲ καταδικάζεις.

Θάλεια. (ψυχρὰ) Δὲν ἔχω μέχρι τώρα καταδικάσει κανένα... (πιὸ σιγὰ σὰν νὰ μιλᾶ μόνη της) Ἐγὼ μόνο εἴμαι μιὰ κατάδικη.

Τάσος. "Ω. Μὲ πόση κακία μοῦ μύλησες. (ἐπαναλαμβάνει τὰ λόγια τῆς Θάλειας) «Γίνεσαι ζωηρὸς μονάχα ὅταν πρόκειται μέσα σου νὰ ξυπνήσῃ τὸ κτῆνος».

Θάλεια. (σταθερὰ) Ναί. Τὸ εἶπα. Κι' ἐν τῷ δικαίῳ μου.

Τάσος. "Επειτα μοῦχεις πῇ καὶ κάτι ἄλλο. (ἐπαναλαμβάνει) «Δὲν ἔχεις μέσα σου τίποτε νὰ διαμαρτυρηθῇ, — Καμμιὰ χορδὴ λεπτὴ δὲν ὑπάρχει μέσα σου—» Ναί, Θάλεια. Μὴ νομίζεις πῶς τὰ ξεχνῶ αὐτά.

Θάλεια. "Οσο τὰ θυμᾶσαι, τόσο σ' ὠφελοῦν.

Τάσος. (τὴν κυττᾶ βλοσηρὰ) Καὶ τὶ φταιώ ἐγὼ ἂν δὲν ἔχω μέσα μου τὶς γελοῖες αὐτὲς χορδὲς ή Άν ή δύναμι

μου δὲν εἶναι στὸ πνεῦμα ἀλλὰ στὴ κτηνωδία. (ζωηρός) Στὸ διάδολο νὰ πᾶνε οἱ ἔξαιρετικοι ἄνθρωποι. Θὰ μείνω ὅπως γεννήθηκα κι' ὅπως εἴμαι. Μέσος δὲν εἴμαι. Μέσος ὅρες δὲν ὑπάρχει. Τὴν μέση τὴν ἔχουν καταλάθῃ οἱ ἄγνοι καὶ οἱ ἥλιθιοι.

Θάλεια. (μ' ἀπάθεια) "Οχι. Μποροῦσες νὰ ἥσουν καλός, εὐγενής, ἄκακος, χωρὶς τίποτε νὰ ἐμποδίζῃ νὰ ἔχεις κι' ἔνα πνεῦμα ἔξυπνο, ὑψηλό, γενναῖο..."

(Ἀκούεται δὲ κρότος τῆς πόρτας τοῦ κήπου. Ὁ μουσικὸς Βλάετ ἔρχεται ἀπ' τὸ βάθος καὶ πηγαίνει πρὸς τὸ σκάλες τῆς βεράντας. Κρατᾷ μὰ θήκη βιολιοῦ).

Θάλεια. (σπεύδοντας πρὸς αὐτὸν) Είστε δὲ κ. Βλάετ;

Βλάετ. Μάλιστα. "Ερχομαι νὰ ἐπισκεφθῶ τὸν κ. Καληροῖα.

Θάλεια. (ἄθελα) Maître. Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ἐκφράσω τὴν χαρά μου ποῦ γνωρίσατε τὸν πατέρα μου...

Βλάετ. Ὁ πατέρας σας μοῦ εἶναι ἔνας ἀληθινὰ ἀγαπητὸς φίλος... Μέσ' ἀπ' τὴν εἰλικρίνεια τῶν σχέσεών μας ἀναβλύζει πράγματι μιὰ χαρά. Εἶναι τὸ συναίσθημα ποῦ δίνει ἡ Φιλία μεταξὺ τῶν Ἀνθρώπων!

Θάλεια. (σὰν νὰ δρειροπολῇ) "Η Φιλία μεταξὺ τῶν Ἀνθρώπων!... Η φιλία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων! (βαθειά συγκινημένη) Τόνοι ποῦ δὲν πρωτοδονοῦν τὴν ἀκοή μου!"

Τάσος. Μὰ τὶ ἔχεις Θάλεια;

Θάλεια. "Ω. Τίποτε. (ἀλλάζοντας ύφος) Κύτταξε ἀλήθεια τὶ μᾶς χαρίζει τὸ ἀπρόοπτο: "Ἐνας μεγάλος καλλιτέχνης ἀνάμεσό μας!"

Τάσος. (χαιρετᾶ τυπικά) Χαίρω ἔξαιρετικὰ ποῦ σᾶς γνωρίζω κ. Βλάετ.

Θάλεια. (ἀποφεύγοντας νὰ τὸν συστήσῃ) Ἐγὼ ἀνεβαίνω γιὰ λίγες στιγμοῦλες ἐπάνω. Ὁ πατέρας θὰ τὸν περιμένει.

Τάσος. (ἀμήχαρος) Καλά. Ἐγὼ θὰ σὲ περιμένω ἐδώ.

("Η Θίλεια κι' δὲ Βλάετ ἀνεβαίνουν")

(Ὁ Τάσος μένει στὴ θέσι τον βλέποντας μὲ μελαγχολία τὴν Θάλεια καὶ τὸν Βλάετ ποῦ μπαίνουν στὸ σπῆτα. Ἐπειτα ταραγμένος βηματίζει ἐδῶ κι' ἐκεῖ. Ἡ Κλειώ φαίνεται ἀπ' τὸ ἀριστερό. Προχωρεῖ μὲ προσοχὴ μὴ γίνη ἀπιληπτή καὶ τοῦ σκεπάζει τὰ μάτια μὲ τὰ χέρια της).

Τάσος. Ποιὸς εἶναι;

Κλειώ. (γελᾶ) "Όλα μπροστά σου τὰ βλέπεις τώρα σκοτεινά ; "Όλα μαῦρα ; "Αν ἥσουν ποιητής πῶς θάλεγες τώρα ; (εἰδωνικά) «'Ο" Αδης καὶ τὰ Τάρταρα ἀπλώθηκαν μπροστά μου ! Μέσος τὴν ψυχή μου νοιώθω τὸ θάνατο!"

Τάσος. (ἀπαλάσσεται καὶ τῆς αἰχμαλωτίζει τὸ χέρι) "Η Κλειώ !

Κλειώ. "Ελα λοιπόν. Πρός τὶ πάλι αὐτὴν μελαιγχολία ;

Τάσος. "Α. Τίποτε.

Κλειώ. Κι' ἡ Θάλεια ποῦ εἶναι ;

Τάσος. "Ανέβηκε μὲ τὸν Βλάετ. Νὰ τώρα πρὸ δλίγου.

Κλειώ. Μὲ τὸν Βλάετ ; Ποῦ βρέθηκε ἐδὼ αὐτός ;

Τάσος. (μὲ δυσθυμία) Τὸν προσκάλεσε δι πατέρας σου.

Κλειώ. (μὲ ἔκπληξη ποῦ ξεσπᾶ ἔπειτα στὸ γέλοιο) Τάσο ! Κατάλαβα πῶς ἀναποδογύρισε δι κόσμος.

Τάσος. "Οχι. Ο κόσμος μένει δι ἴδιος. Η Θάλεια μόνο ζητᾶ νὰ τ' ἀνατρέψῃ δλα.

Κλειώ. Χμ. Βλέπω δτὶ ἄρχισες νὰ τὴν καταλαβαίνεις.

Τάσος. Η Θάλεια ζητᾶ ν' ἀνατρέψῃ τὰ πάντα. Αὐτό. Αὐτό, εἶν' ἡ Θάλεια.

Κλειώ. Αλήθεια Τάσο. "Ας ήξερα ἐπὶ τέλους τὶ εἶν" αὐτὸ ποῦ ἀπαιτεῖ ἡ Θάλεια ἀπ' τὴ ζωὴ κι' ἀποὺς ἀνθρώπους.

Τάσος. Απαιτεῖ αὐτὸ ποῦ ἀπαιτεῖ κονεὶς ἀπ' τὰ παραμύθια.

Κλειώ. Εσένα δὲν σ' ἀρέσουν τὰ παραμύθια ; Λένε πῶς αὐτὰ πλάθουν τὴ ψυχὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν.

Τάσος. Κλειώ. Μίλησέ μου γιὰ τίποτε ἄλλο σὲ παρακαλῶ.

Κλειώ. (σᾶν νὰ θυμήθηκε κάτι) Αλήθεια ξέχασα νὰ σὲ ρωτήσω. Τὶ ἐντύπωσι σοῦ ἔκαμε δι πίδακας ποῦ διορθώσαμε ;

Τάσος. Ποιὸς πίδακας ;

Κλειώ. Ό μεγάλος. Νὰ αὐτὸς ποῦ εἶν' ἀπ' ἔκει, στὴν ἄλλη πλευρά.

Τάσος. Δὲν εἶδα τίποτε.

Κλειώ. Δὲν εἶδες τίποτε ; "Ελα λοιπόν. Τὶ κάθεσαι ; "Εβαλα ἔκει ἔνα ωραῖο ἔδρανο ἀπὸ καρυδιά. Είναι μαγεία ! Βλέπει κανεὶς τὸ νερὸ νὰ πηδᾷ διμητικὰ ψηλά, νὰ λάμπῃ στὸ φῶς σχηματίζοντας ἔνα σχῆμα θαυμάσιο κι'

ἔπειτα νὰ πέφτῃ πάλι καὶ νὰ χάνεται (γελῶντας μὲν ἀφέλεια) Νά, δύος χάνονται δύλα!

Τάσος. (δημοσθορῶντας ἔξαφνα). "Οχι. "Οχι. Θὰ περιμένω τὴν Θάλεια. Σὲ λίγο θάρτη.

Κλειώ. (τραβῶντας τὸν ἄπ' τὸ χέρι) Θαυμάζω ἀλήθεια τὴν ὑπομονή σου νὰ δῆς κάτι τέτοιο. Ἐμπρός, ἔλα. (Πηγαίνοντας πρὸς τὸ βάθος καὶ φεύγοντας δεξιά. "Ο Βλάετ κι' ἡ Θάλεια κατεβαίνοντας).

Βλάετ. Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς πῶ κάτι ποῦ παρατηρῶ.
Θάλεια. Λέγετε maître.

Βλάετ. Ο πατέρας σας δταν εἶναι κοντά σας, δταν τὸν πλησιάζετε νὰ τοῦ μιλήσετε γιὰ κάθε τι, δίνει τὴν ἐντύπωσι ἐνὸς ἀνθρώπου ποῦ ξαναζῆ.

Θάλεια. Ναί. Ο πατέρας ἔχει ὑποφέρει πολλά. (σὲ λίγο ἀλλάζωντας ὑφος) Λοιπὸν maître, δὲν θὰ ξεχάσετε τὴν ὑπόσχεσί σας. Θέλω τόσο πολὺ ν' ἀκούσω μιὰ δική σας σύνθεσι. (κάθεται στὸ ἔδραρο ἀπλώνοντας τὸ χέρι μὲν ἀφέλεια) Καθῆστε λίγο.

Βλάετ. (κάθεται) Εὐχαριστῶ.

Θάλεια. Θέλω κεῖνο ποῦ μοῦ εἴπατε πάνω, ἀμέσως δταν σᾶς ρώτησα : Τὴν «Ἀνατολὴ τοῦ Ἡλιου» !

Βλάετ. Θέλεντε λοιπὸν νὰ τὴν ἀκοῦστε τὴν «Ἀνατολὴ τοῦ Ἡλιου» ;

Θάλεια. (ζωηρὰ καὶ σχεδὸν ἀθελά της) Ναί. Ναί. Τὸ ζητῶ. Μοῦ τὸ ὑποσχεδήκατε.

Βλάετ. Ναί. Σᾶς τὸ ὑποσχέθηκα.

Θάλεια. Θᾶναι λίσως τὸ καλλίτερό σας ἔργο. Τὸ πιὸ ἀξιόλογο.

Βλάετ. (μὲν περιπάθεια) "Ω. Εἶναι οἱ τόνοι ποῦ πάντα θὰ δονοῦν τὴν ψυχή μου, εἶναι ἡ χαρά, ἡ ἀφατη χαρά!

Θάλεια. (νευρικά) Καὶ πῶς λοιπὸν φαντασθήκατε τὸ ἀφάνταστο, πῶς ἐσυνθέσατε τὸ ἀσύνθετο;

Βλάετ. "Οχι. Δὲν εἶν' ἀφάνταστο. Τὸ ηὔρα στὴ ζωή μου σ' δηλη του τὴν Ἀλήθεια.

Θάλεια. Πόσες δύμως δυσκολίες θὰ ηὔρατε στὴ σύνθεσί του !...

Βλάετ. "Ω. "Αν ηὔρα δυσκολίες ! "Όλα τὰ ἐμπόδια τοῦ Κόσμου ήρταν καὶ βάλληκαν μπροστά μου δταν ἀρχισα νὰ γράφω τὴν «Ἀνατολὴ τοῦ Ἡλιου» .

Θάλεια. Εῖχατε λοιπὸν ἀπογοητεύσεις ;

Βλάετ. Είχα σχεδόν ἀπελπισθῆ. "Ημουν μόνος. Κι^ρ οι ἀρχικὲς δυσκολίες, ἀνίκανος μόνος μου νὰ τὶς πολεμήσω, δρόμωνταν μπροστά μου σᾶν μιὰ εἰρωνία χαιρέκακα: Νὰ ἔνας μεγάλος μουσικοσυνθέτης! Νὰ ἔνας ποὺ ζητᾶ ν' ἀναφερθῇ κι^ν αὐτὸς μὲ τοῦ Mendelsohn τὸ ὄνομα!

Θάλεια. Ἐξακολουθεῖστε Maître.

Βλάετ. Ἐζήτησα τὴν ἐπιτυχία κι^ν ηὗρα τὴν ἀπόγνωσι. Καὶ μαζὺ μ^έ αὐτὸ ἔνοιωθα νὰ γεννιέται μέσα μου ἔνα μῆσος!... Θεέ μου. "Αρχισα νὰ μισῶ τὸ μόνο ποὺ ἀγάπησα στὸν Κόσμο: Τὴ Μουσική.

Θάλεια. (σιγά) "Ω! Πόσο σκληρὰ δοκιμάζει ἡ Μοῖρα τὶς ἀξίες!

Βλάετ. (ἐξακολουθῶντας) Τίποτε πιὰ δὲν μποροῦσε νὰ μὲ βοηθήσῃ. Οὔτε ὁ μαγικὸς κόσμος ποὺ φύγεται κανεὶς στὸ ἄκουσμα μιᾶς σονάτας τοῦ Beethoven, οὔτε οἱ μουσικοὶ ἥλιγγοι τοῦ Wagner, οὔτε τίποτε δὲν μποροῦσε νὰ μὲ σώσῃ πιὰ.

Θάλεια. Ἀλήθεια. Μιὰ ἀπλῆ ψύχωσι, δταν διαρκέσῃ λίγο, μπορεῖ νὰ μᾶς ὅδηγήσῃ στὸ χεῖλος τοῦ κρημνοῦ...

Βλάετ. Κι^ρ ἀλλοίμονον ἀν δὲν βρεθῇ ἔνα χέρι νὰ μᾶς τραβήξῃ... (σὲ λίγο) Γιὰ πῆτε μού, πιστεύετε στὶς ἀτομικὲς δυνάμεις;

Θάλεια. (λίγο ταραγμένη) Πιστεύω... Πιστεύω μ^έ ὅλη τὴ δύναμι τῆς ψυχῆς μου.

Βλάετ. Δὲν θὰ σᾶς εἶναι λοιπὸν μιὰ ἔκπληξι τὸ θαῦμα ποὺ ξανάδωσε τὸ βιολί.

Θάλεια. (ἀνυπόμορα) Περιμένω τὴν ἀφήγησί σας.

Βλάετ. "Ημουν ἔνα βράδυ ριχμένος σ^τ ἔνα μικρὸ καφενεδάκι πάνω στὴν θάλασσα. Ἡ Τέχνη σᾶν ἔνας λαμπρὸς διάττων είχε περάση ἀπὸ μπρός μου καὶ χάθηκε πιὰ γιὰ μένα παντοτεινά. Αὐτὴν τὴν εἰκόνα μοῦ ἔδιναν κεῖνο τὸ βράδυ; αὐτὰ τὰ σώματα ποὺ διασχίζουν τὸν οὐρανό... "Οταν νοιώθω κάποιον νὰ μὲ πλησιάζῃ... "Εναν ἄγνωστο!

Θάλεια. (ἄθελα) Ποιὸς ἦταν;

Βλάετ. (ἐξακολαυθῶντας) Σᾶν μιὰ πνοὴ θάρρους ἔννοιωσα δίπλα μου τὸ πέρασμά του. Τὰ μάτια του ἔρριξαν πάνω μου τὴν φοβερὴ δύμηρφιὰ τοῦ Πόνου! Μ^έ έπλησίασε. Μείναμε δόλο κεῖνο τὸ βράδυ μαζύ, σᾶν δυὸ φίλοι παληοί, σᾶν δυὸ σύμμαχοι. "Αλήθεια μέσ' ἀπ' τὸν πόνο ἀναπηδοῦν τὰ ὥραῖα ἔργα...

(Λίγη παῦσι. Ἡ Θάλεια, ταραγμένη, βηματίζει γιὰ λίγο ἐδὸς κι' ἔκει κάροντας τεῦμα στὸ Βλάετ νὰ ἐξακολουθήσῃ).

Βλάετ. Τὸ ἐπόμενο βράδυ φίχηκα πάλι στὴ δουλειά... Ἀλλὰ μὲ τὶ χαρὰ ποῦ ἔθρισκα πάλι τὶς δυνάμεις μου, μὲ τὶ χαρὰ ἔθλεπα νὰ διαγράφωνται πάνω στὸ πεντάγοραμμο οἱ νότες, οἱ νότες ποῦ ὕστερα ἀντήχησαν σᾶν ἔνας "Υμνος πρὸς τὸ Θάρρος!"

Θάλεια. Σὰν ἔνας ὕμνος πρὸς τὸ Θάρρος. (τευρικὰ) Μὰ πῆτε μου ποιὸς ἥταν;

Βλάετ. Τὸ ὄνομα του εἶναι Παῦλος "Ετερναῖος."

Θάλεια. (βγάζοντας μιὰ οἰμωγὴ) "Α!"

Βλάετ. (διποσθοχωρεῖ ἄθελα) Τὸν γνωρίζετε; Συγκριεῖστε με λοιπὸν ἂν μὲ τὴν διήγησί μου σᾶς ἔχω βλάψη. Δὲν φανταζόμουν ποτὲ ν' ἀγγίξω τὴ ζωή σας...

("Ο Καληριᾶς φαίνεται στὸ ὑψος τῆς βεράντας. Τὸν παρατηρῶ γιὰ μιὰ στιγμὴ καὶ κατεβαίνει γοργά").

Καληριᾶς. Θάλεια. Ποῦ εἶν' ὁ Τάσος;

Θάλεια. (πρίγονιας τὴ συγκίνησί της) Θάναι ἀπὸ ἔκει. "Ισως μέ τὴν Κλειώ;

Καληριᾶς. (μὲ χαμόγελο) "Εκεῖνος δὲν θάχει βέβαια πολλὰ νὰ πῆ πάνω στὰ ξητήματα τῆς Μουσικῆς.

Βλάετ. (κυπτάζοντας τὸ ρολόϊ του) "Εγὼ προτείνω νὰ συναθροισθοῦμε πάνω. Κύριε Καληριᾶ, ἀπόψε θὰ σᾶς παίξω ἔνα ἔργο δικό μου.

Καληριᾶς. (τοῦ σφίγγει τὸ χέρι) Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ ἀγαπημένε μου φίλε.

Βλάετ. Τώρα ἐπιτρέψτε μου ν' ἀνέθω... Πάω νὰ τακτοποιήσω λίγο τὸ βιολί μου.

Καληριᾶς. "Οπως θέλετε. Τώρα θάνεθωμε καὶ μεῖς. (ὅ Βλάετ ἀνεβαίνει)

Καληριᾶς. Ηᾶμε νὰ φωνάξουμε καὶ τοὺς ἄλλους. (τὴν τραβᾶ ἐλαφρὰ ἀπὸ τὸ χέρι) Θάλεια, πῶς ἀφίνεις λοιπὸν τὸν Τάσο ἔτσι ὅταν ἔστιν εἶσαι μὲ ἔναν ἄλλο;

Θάλεια. (φέργοντας ἀντίστασι) "Οχι. "Οχι. "Ας καθίσωμε λίγο ἐδὼ πατέρα.

Καληριᾶς. (μὲ ἀησυχία) Μὰ τὶ ἔχεις Θάλεια;

Θάλεια. (ξεσπῶντας) Σκέπτομαι τὴ δυστυχία μου.

Καληριᾶς. Τὴν δυστυχία σου; Τὶ λές λοιπὸν Θάλεια. Πῶς μπορεῖ λοιπὸν νᾶναι κανεὶς δυστυχῆς ὅταν δίνει στοὺς ἄλλους τὴ χαρὰ;

Θάλεια. Σὲ ποιὸν ἔχω δώσῃ τὴν χαρά;

Καληδιᾶς. Σὲ μένα Θάλεια. (μὲ συγκίνησι) Δὲν κατάλαβες λοιπόν; Ἐσὺ μοῦχεις δώσῃ νὰ ξαναπιῶ ἀπ' τὸ γλυκὸ ποτῆρι τῆς ζωῆς ὅταν πιὰ εἴχα ἀντικρύσει τὸ θάνατο. Ἐσὺ μοῦχεις δώσῃ τὴν γλυκειὰ ὑπερηφάνεια τοῦ πατέρα. Δὲν λέω ὅχι, κι' ἡ Κλειώ εἶναι ἔνα παιδί καλό, μὰ δὲν ξέρει ὅμως νὰ δῇ τίποτε κατὰ βάθος, τὰ μάτια της γυρνοῦν ἐδῶ κι' ἐκεῖ σ' ἔνα σωρὸ ἐπιφανειακὰ πράγματα.

Θάλεια. (κάροντας νεῦμα μὲ τὸ χέρι) *Ω. *Ω. Μὴ προχωρεῖτε πατέρα. Δὲν ἀνήκουν σὲ μένα οἱ τιμὲς αὐτές... Δὲν εἶναι δικές μου...

Καληδιᾶς. Πῶς ὅχι Θάλεια. Μόνο ἐσὺ μ' ἔχεις μάθη τὴν μουσικὴ ὅμμορφιὰ τῆς ἀφοσίωσης, μόνο ἐσύ, ἄγγελέ μου, ἥξενερες σὲ πιὰ γωνιὰ τοῦ ἔαυτοῦ μου ἡταν κρυμμένες οἱ πιὸ πολύτιμες πηγὲς χαρᾶς.

Θάλεια. (ζωηρὰ) Πατέρα. Δὲν ἀνήκει σὲ μένα ἡ τιμὴ αὐτῆ.

Καληδιᾶς. (τὴν ἀγκαλιάζει) Πῶς παιδί μου δὲν ἀνήσει σὲ σένα ἡ τιμὴ αὐτῆ; Ὁλες οἱ τιμὲς τοῦ κόσμου ἀνήκουν σὲ σένα!

Θάλεια. Ὁλες οἱ τιμὲς τοῦ κόσμου ἀνήκουν σ' ἔναν ἄλλο, στὸν πραγματικὸ αἴτιο τοῦ σωμοῦ σας σ' ἔναν ἄνθρωπο ποῦ μισήσατε, ποῦ πολεμήσατε πάντα.

Καληδιᾶς. (ἀπότομα διποδοχωρῶντας) Ποιὸς εἶν' αὐτὸς Θάλεια;

Θάλεια. Εἶν' ὁ Παῦλος... Αὐτὸς μοῦχει δείξει τὶ πρέπει νὰ κάμω γιὰ νὰ σωθῇ ὁ πατέρας μου... Αὐτός... Αὐτός...

Καληδιᾶς. Ὡστε ἡ θυσία σου αὐτὴ νὰ χωρισθῆς διλότελα ἀπ' αὐτόν, δὲν ἡταν μιὰ δική σου αὐθόρμητη ἀπόφασι;

Θάλεια. (κρύβοντας τὸ πρόσωπο στὰ χέρια) *Ηταν ἡ θυσία ἐνὸς ξένου...

Καληδιᾶς. Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ αἴτιος τῆς χαρᾶς στὴν ὅποια ξοῦσα τόσο καιρό; (βηματίζει μὲ ζωηρὴ ταραχὴ ἐδῶ κι' ἐκεῖ) Θάλεια! Θάλεια! Μὲ φέρνεις πάλι μπρὸς σὲ νέα προθλήματα. Εἴχα ἐργασθῆ τόσο καιρὸ μὲ τὴν πραγματικὴ πίστι στὴν ἀξία τοῦ χρήματος, αὐτοῦ ποῦ περιφρονεῖ τὰ πάντα. Σὲ λίγο εἶδα τὶς προσπάθειές μου νὰ καταλήγουν στὸ μηδέν, στὴν καταστροφή. Μὰ ὅμως

ῦστερα ἀπ' αὐτὰ πόσο μεγάλη μοῦ φάνηκε ἡ δύναμι τῆς υἱεκῆς στοργῆς σου! Καὶ τώρα μαθαίνω πῶς κι' αὐτὸ δὲν ἥταν παρὰ ἔνα ψέμμα, ἔνα τίποτε κι' αὐτὸ σᾶν ὅλα, σᾶν ὅλη μου τὴ ζωή...

Θάλεια. (*πηγαίνοντας κοντά του*) Πατέρα. Μούχετε δείξη διτι κατὰ βάθος εἰσιε τόσο καλός. Πιστέψτε λοιπὸν δλοκληρωτικὰ στὸν ἄνθρωπο.

Καληδιᾶς. Πές μου Θάλεια. Πές μου πῶς ἐσύ, μονάχη σου, μόνο γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ πατέρα σου ἔχεις φερθῆ ὅπως ἐφέρθηκες. Πές μου. Πές μου το Θάλεια.

Θάλεια. Μὰ σᾶς ἔχω μιλήσει μ' ὅλη μου τὴν εἰλικρινεια... Πιστέψτε με λοιπόν... Κι' αἰσθάνομαι τόσο πόνο τώρα ποῦ σᾶς μιλῶ γι' αὐτὰ τὰ πράγματα.

Καληδιᾶς. (*πηγαίνει ἀργὰ πρὸς τὴν σκάλα κι' ἀρεβαίνει σιγά*) Ω. Δὲν εἶναι δυνατόν! Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι δυνατόν...

(*'Η Θάλεια ἐπιστρέφει στὸ ἔδραρο καὶ κρύβει τὸ πρόσωπο στὰ χέρια τῆς. Ο Τάσος ἔρχεται ἀπ' τὸ βάθος. Τὴν παρατηρεῖ γιὰ λίγο, προχωρεῖ καὶ κάθεται δίπλα τῆς.*)

Τάσος. Θάλεια, τί ἔχεις; Θὺ ἔδινα τὰ πάντα γιὰ μιὰ δική σου στιγμὴ χαρᾶς;

Θάλεια. (*κινῶντας ἐλαφρὰ τὸ κεφάλι*) Τὰ πάντα!

Τάσος. Τὰ πάντα Θάλεια.

Θάλεια. (*στὴν ἴδια στάσι*) Καλά. Κάθησε λοιπὸν δυὸ στιγμοὺλες σιωπῆλος μαζύ μου.

Τάσος. (*πλησιάζει περισσότερο*) Στὸ ὑπόσχομαι. Θάμαι δίπλα σου ἡ Σιωπή. Αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Σιωπή.

Θάλεια. Δυὸ στιγμοὺλες σιωπῆς. Δόσε μου δυὸ στιγμοὺλες σιωπῆς...

Τάσος. (*πλησιάζει πιὸ πολὺ καὶ τὴν ἀγκαλιάζει. Προσπαθεῖ νὰ τὴν δεῖ στὰ μάτια*).

Θάλεια. "Οχι κινήσεις. "Οχι βλέμματα ποῦ δὲν ἔχουν ἔκφρασι. Είμαι δι Πόνος... Είμαι δι Πόνος... Στὸ ὄνομα τοῦ Οὐρανίου Πατέρα δόσε μου δυὸ στιγμοὺλες Σιωπῆς...

Τάσος. (*τὴν σφίγγει κοντά του*) Θάλεια. Πρέπει νὰ μοῦ πῆς πῶς μ' ἀγαπᾶς. Αὐτὸ θέλω νὰ τ' ἀκούσω ἀπ' τὸ στόμα σου...

Θάλεια. (*πετιέται μακρονὰ μὲ περιφρόνησι*) Καὶ τὶ

ἔκαμες ἐσὺ τὸ δέξιον Ἀγάπη..· Ω ! Ἀπάλλαξε τὴν ὅρασί μου ἀπ' τὴν θέα σου μορφὴ ἀπαισία...

Τάσος. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μεγαλείτερη ἀπαισιότης ἀπὸ σένα. Ἡ Κακία καὶ ἡ Καλωσύνη βρῆκαν σὲ σένα ἔνα σῶμα. (φεύγει. Τὸ βιολί τοῦ Βλάετ ἀκούεται σὲ τόρο χαρᾶς).

ΑΥΔΑΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Γ. ΠΙΕΡΙΔΗ, «Οἱ Σωτῆρες» Ἀλεξάνδρεια 1929.

Εἶναι ὁ δεύτερος τόμος διηγημάτων ποὺ ἔκδίδει ὁ συγγραφέας σὲ διάστημα δύο ἔτῶν. Ὁ κ. Πιερίδης εἶναι ἀπτοὺς λίγους Ἀλεξανδριγοὺς ποῦχον τὴ γνήσια συγγραφικὴ φλέβα καὶ δουλεύουν μὲ σύστημα. Ἀν καὶ μὲ τὸ πρῶτο του βιβλίο παρουσιάστηκε σὰν διημηγατογράφος μὲ γερὰ προτερήματα, μὲ τοὺς «Σωτῆρες» παίρνει μιὰ θέση στὸ νεοελληνικὸ διήγημα, μιὰ θέση σύγουρη, τὴ θέση τοῦ μεστωμένου διηγηματογράφου μὲ τὴν ἔμφυτη δημιουργικὴ παραγωγή.

Τελευταῖα τὰ βιβλία ποὺ βγάζουν κυρίως οἱ νέοι εἶναι τὰ περισσότερα δυστυχῶς ἢ σπασμαδιὲς κινήσεις χωρὶς κανένα ἀπότερο ἀποτέλεσμα, ἢ μέτριες ἐκδηλώσεις ποὺ δὲν εἶναι ἵκανες νὰ μᾶς κάνουν νὰ σκεφτοῦμε, ξόφαρσα δηλαδὴ ἀγγίγματα τῆς τέχνης χωρὶς βαθύτερο σκοπό, προορισμὸ ἢ νόημα.

Ἡ δημιουργικὴ λοιπὸν ἐργασία τοῦ κ. Πιερίδη ποὺ κάνει ἔξαιρεση στὴν τελευταῖα λογοτεχνικὴ παραγωγὴ πρέπει νὰ προσεχτεῖ, νὰ μελετηθεῖ καὶ νὰ ἐκτιμηθεῖ σ' ὅλη τῆς τὴ σοβαρότητα, σ' ὅλο της τὸ βάθμος. Νὰ κριθεῖ μὲν μὲν ἀμερόληπτη αὐστηρότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ κάποια ἰδιαίτερη φροντίδα. Νὰ μὴν περάσει μὲς στὴ σειρὰ τῶν πολλῶν ἄλλων ἔργων καὶ ἐπιπόλαια νὰ κριθεῖ μὲ τὸν πικρόχολο πεσιμισμὸ ποὺ δίκαια βέβαια μᾶς ἔχει καταλάβει γιὰ τὴν τελευταῖα νεοελληνικὴ συγγραφικὴ δημιουργικότητα, μὰ ποὺ μὲ κανένα τρόπο δὲν πρέπει νὰ μᾶς κυριέψει καὶ νὰ μᾶς κάνει μονόπλευρους στὶς γνῶμες μας.

‘Ἄλλ’ ἀρκεῖ νομίζω νὰ διάβάσει κανεὶς μὲ προσοχὴ τὰ διηγήματα τοῦ κ. Πιερίδη, νὰ σταθεῖ τόσο στὸ ἥθογραφικὸ ὅσο καὶ