

ΓΥΡΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ¹

1

Πόσο χρήσιμες θὰ μᾶς είταν μερικὲς ἀναμνήσεις μας! Θυμοῦμαι τὸν «Ἀκρίτα» τὸ περιοδικό. Θυμοῦμαι μὲ τὶ λύσσα τὸ πολέμησαν οἱ νεοέλληνες τῆς ἐποχῆς ὡς μαλλιαρό! Οἱ ἐπιστροφὲς ἐρχόντουσαν μὲ τὸ τσουθάλι, ποῦ λέει δὲ λόγος. «Ομως αὐτὸ δὲ θὰ μὲ πείραζε, ἀν κάθε ἐπιστροφὴ δὲ μοῦ ἔφερνε — γραμένη στὸ ξώφυλλο τοῦ φυλλάδιου — καὶ μιὰ βρισιὰ ἀπ' τὶς πιὸ χυδαῖες καὶ μιὰ ἀπειλὴ ἀπ' τὶς πιὸ ἥλιθιες. Κι δὲ θυμός μου μιὰ μέρᾳ ξέσπασε σ' ἔναν ἀπ' χύτους ποῦ μοῦ ἐπιστρέφανε τὸ φύλλο, μὰ ποῦ είταν, συγκριτικὰ μὲ τοὺς ἄλλους, δὲ πιὸ εὔγενής, δὲ πιὸ ἀνώδυνος. Δὲ σημείωσε στὸ ξώφυλλο πορὰ τὴ φράση αὐτῇ: «Ἐπιστρέφεται ὡς μαλλιαρό». Εξω φρενῶν κι ἔγω τοῦ ἔγραψα ἐν' ἀνοιχτὸ γράμμα, γεμάτο πολεμικὸ ἄχτι καὶ τὸ δημοσίεψα στὸν Ἀκρίτα. Κυκλοφόρησα τὸ φύλλο, καὶ τὸ βράδυ πῆγα καὶ κάθησα κουρασμένος στὸ καφενεδάκι τῆς Δεξαμενῆς ὅπου σὲ λίγο ἦρθε κι δὲ ἀξέχαστος Παπαδιαμάντης. Ομως ἀντὶ νὰ καθήσει κοντά μου, καθὼς συχνὰ συνήθιζε, στάθηκε δρόθος, θυμωμένος μὲ λόγια πικρὰ μοῦ ἔξεφρασε τὴν ἀγανάχτησή του γιὰ τὴν πράξη μου κι ἔγινε ἄφαντος προτοῦ νὰ κατορθώσω ν' ἀρθρώσω ἔστωντας καὶ μιὰ φράση γιὰ δικαιολογία μου.

Ἡ ἐντύπωση ποῦ μοῦ προξένησε είταν κεραυνοεόλα. Είταν κι ἡ ψυχολογική μου στιγμὴ τέτοια. Τὸ περιοδικό, ποῦ ή νεανική μου πίστη εἶχε στηρίξει ἐλπίδες φιλολογικῶν τροπαίων, βρισκόταν πρὸς τὸ τέλος του. Ἄλλα συναισθηματικά μου δύνεισα τάθλεπα νὰ κατατρακυλᾶνε. Εύκολος καθὼς εἴμουν στὸ ν' ἀφήνουμαι νὰ μὲ κυριεύουν οἱ ἐντυπώσεις, παραδόθηκα αἰχμάλωτος στὴν ἀπόγνωση.

Ωστόσο σὲ λίγα λεφτὰ τῆς ὥρας βλέπω πάλι δρόθο ἀντίκρι μου τὸν Παπαδιαμάντη, μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα, μὲ τὰ μάτια κατεβασμένα, μὲ ὑφος ταπεινωμένο. Σηκώθηκα ἀμέσως καὶ τοῦ πρόσφερα τὸ κάθισμά μου.

— «Οχι, δὲ θὰ καθήσω μοῦ εἶπε. Ἡρθα μόνο γιὰ

¹ Ἀπτοὺς «Ἐπιλόγους» Τομ. β'.

νὰ σοῦ ζητήσω συγνώμη ποῦ παραφέρθηκα πρωτήτερα καὶ σοῦ μίλησα μὲ θυμό.

Τοῦ κάκου προσπάθησα νὰ τοῦ ἔξηγήσω πῶς δὲ μούκανε τίποτε ποῦ νάχει ἀνάγκη τῆς συγνώμης μου. Ἀπεναντίας, τοῦ πρόσθεσα, πῶς ἐκεῖνος θάπρεπε νὰ μὲ συχωρήσει ποῦ τοῦδωκα ἀφορμὴ νὰ βγεῖ ἀπ' τὸν έαυτό του, τὸν τόσο πάντα γαλήνιο.

— “Ολ’ αὐτὰ καλὰ καὶ ἄγια, μοῦ ξαναεῖπε· ὅμως σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ συχωρήσεις!

Καὶ δὲ θάφευγε ἀν δὲν ἀκουγε ἀπ' τὸ στόμα μου τὴ λέξη: «Σὲ συχωρῶ!».

Κι ὑστερό ἀπὸ κατάλαβα τὴ χριστιανικὴ σημασία ποῦ ἔδινε, δὲ ἀξέχαστος, στὴ συγνώμη μου. Διόλοι παράξενο τὸ ἴδιο ἐκεῖνο βράδυ σὲ κανένα ἐκκλησάκι, ἀπ' αὐτὰ δπου πήγαινε κι ἔψεινε νὰ ἔξομολογήθηκε τὴν ἄμαρτία του στὸν παπτᾶ κι ὑστερο νὰ μετάλαβε κιόλας.

“Ομως μαζὺ κατάλαβα καὶ κάτι ἄλλο, ποῦ εἶναι, ὅχι πιὰ συγκινητινό, μὰ βαθιὰ τραγικό. Κατάλαβα δηλαδὴ τὴ θυσία ποῦ ἔκανε ν' ἀγαναχτήσει πρὸς χάρη μου καὶ νὰ μοῦ πάρει ὑστερό ἀπὸ λίγο συχώρεση γιὰ νὰ μοῦ δείξει μ' αὐτὸ τί χρωστοῦσα κι ἔγῳ νὰ κάνω.

Κι ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμά του, ὑστερό ἀπὸ χρόνια ποῦ συνάντησα τὸν παλιὸ συντρομητὴ τοῦ περιοδικοῦ μου τοῦ ζήτησα νὰ μὲ συχωρήσει. Καὶ μὲ συχώρεσε.

2

“Ενα καλοκαιριάτικο ἀπομεσήμερο στὸ καφενεδάκι τῆς Λεξαμενῆς είδα τὸν Παπαδιαμάντη, τὸν χριστιανικὸν αὐτὸν Σαιξπῆρο. νὰ κάθεται στὴν πιὸ ἀπομακρυσμένη ἀκρούλα, μόνος. Τὸν σύμωσα μὲ τὸ καπέλλο στὸ χέρι καὶ τοῦ εἴπα:

— Μόνος σας σεβαστέ μου Δάσκαλε;

Καὶ μοῦ ἀπάντησε μελαγχολικά :

— Ή μοναξιὰ εἶναι ἡ δροσιὰ τῆς ψυχῆς!

“Αλήθεια. Ή μοναξιὰ εἶναι δροσιὰ τῆς ψυχῆς στὸν γαλήνιον, δπως εἶταν ἐκεῖνος. “Ομως στὸν ἀνήσυχον ἡ μοναξιὰ εἶναι διπλὴ φωτιά.

3

Οἱ γλωσσικὲς ἰδέες τοῦ Παπαδιαμάντη εἶταν ἀλλοκοτες. Θυμοῦμαι πῶς ἔγραψε σειρὰ δλόκληρη ἄρθρα γιὰ

τὸ γλωσσικὸ ζῆτημα καὶ τὰ δημοσίεψε μὲ κάποιο ψευδώνυμο σ' ἔνα ἑδδομαδιάτικο φύλλο «'Αλήθεια» ποὺ ἔδραγε γνωστὸς δημοσιογράφος, πρώην ἀρχισυντάκτης τοῦ «Εμπρός», ὁ κ. Καλαμογδάρτης, νομίζω.

Κάθε σαββατόρραδο μοῦ ἔφερνε τὸ φύλλο καὶ μοῦ τόδινε γιὰ νὰ τὸ διαβάσω· μά, δημοικιστὴς ἐγώ, δὲ μποροῦσα νὰ καταλάβω τὶς γλωσσικὲς ἴδεες του καὶ γι' αὐτὸ δὲν τοῦ ἔκανα ποτὲ λόγο γιὰ τὸ ἄρθρα του. Ποτὲ διμω; κι ἔκεινος δὲν εἶχε τὴν ἀδιακρισία νὰ μὲ ρωτήσει νὰ τοῦ πῶ τὴ γνώμη μου.

«Ἀν εἴμουν ἐκδότης θὰ τὰ ζητοῦσα σήμερα καὶ θὰ τὰδραγαζαὶ σὲ ξεχωριστὴ ἐκδοση. Γράψιμο τοῦ Παπαδιαμάντη πάντα θάχει κάποιο ἐνδιαιτέρον. Τοῦ Σαΐξπηρ, δημοσιεύουν οἱ ἐκδότες καὶ τὰ πιὸ ἀλλόκοτα ἔογα του — τόσο ἀλλόκοτα ποῦ πολλοὶ σχολιαστές του ἵσχυρίζονται πῶς δὲν εἶναι δικά του. — ὅπως τὸν Τίτο Ἀντέρονικο λόγου χάρη.

Τοῦ Παπαδιαμάντη θυμοῦμαι κι ἄλλα του ποῦ δὲ μπῆκαν σὲ βιβλία. Τὰ χρονογραφήματα ποῦ δημοσίεψε στὸ Νέο "Αστυ τοῦ Κακλαμάνου καὶ ποῦ βέβαια κάθε ἄλλο εἴταν ἀπὸ χρονογραφήματα. Εἶχαν κάτι ἀπὸ κουβέντα ἀπὸ ἀνάμνηση, ἀπὸ σκίτσο κι ἀπὸ διήγημα, ἀνακατωμένα δλα σ' ἔνα ὕφος γεμάτο ἀφέλεια: "Υφος Παπαδιαμάντιο!

«Ομως οἱ κοιτικοί μιας ἀσχολοῦνται πῶς θὰ θάψουν καὶ τὰ πιὸ ἀξιόλογα ἔργα τῶν συγραφέων μας. Πῶς ν' ἀσκοληθοῦν καὶ μὲ τὰ κατώτερά των ποῦ τόσο θὰ μᾶς χοησίμευαν, μολαυτά, γιὰ τὴν ἔξηγηση τῆς προσωπικότητάς των.

4

Νοσταλγῶ ἔνα ξωκκλήσι σου
μὲς στὰ πεῦκα τῶν λόφων σου,
ὦ Αθήνα, χαμένο!

Νὰ σημαίνει ἡ καμπάνα του
ἔκει σὰ φτάνω.

Καὶ νὰ μπαίνω στὴν ὕρα
τὴ γλυκιὰ τοῦ Σπερνοῦ.
Νὰ μὴν ἔχω συλλείτουργους,
πάρεξ κάποια γερόντισσα
κι ἔναν τσοπάνο.

Θαμπά νάναι τριγύρα μου
καὶ νὰ καῖ δυὸ λαμπάδες
φτωχικὲς στὰ εἰκονίσματα
δυὸ Ἀγίων ἀσήμαντων
κι ἄγνοημένων.

καὶ γεμάτος κυτάνυξη
νὰ θαρρῶ ἔκει στὸ βάθος
πῶς ψέλνει τὸ τροπάριο
τὸ ἀγαπητό του δὲ Ἀλέξαντρος
Παπαδιαμάντης.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

ΜΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ

Δυὸ ἄνθρωποι κάθουνται σὲ μιὰ γωνιὰ ἐνὸς ἀριστοκρατικοῦ κέντρου καὶ κουτσοπίνουν καπνίζοντες ἀδιάκοπα. Δὲ χορεύουν, δπως ὅλος ὁ κόσμος, μονάχα μιλοῦν σιγὰ καὶ σὰ μὲ δειλία, ἀφοῦ κάθε ποὺ θέλουν νὰ ποῦνε κάτι πλησιάζουν τὰ κεφάλια καὶ προσπαθοῦν νὰ συνεννοηθοῦν περισσότερο μὲ τὸ βλέμμα τους. Εἶναι καὶ οἱ δυὸ τόσο μελαγχολικοὶ ποὺ ἀποτελοῦν μιὰν ἀνυπόφορη παραφωνία μέσα στὴν ἀχαλίνωτη εὐθυμιά καὶ στὴν ἀποκριάτικη τρέλλα τοῦ κόσμου ποὺ γλεντᾶ.

Ἡ στάση τῶν δυὸ αὐτῶν ἀνθρώπων ἵσως νὰ ταίριαζε μόνο σὲ δυὸ ξένους, ποὺ φθάσανε μόλις τὴν προηγούμενη μέρα καὶ ποὺ κάνανε κείνη τὴν βραδειὰ τὴν πρώτη τους ἔμφανιση στὸ ἀριστοκρατικὸ κέντρο, ἀγνωστοὶ σ' ὅλους καὶ γι αὐτὸ ἀναγκαστικὰ συμμαζεμένοι. Μὲ αὐτοὶ φαίνεται νὰ ναι γνωστοί, ἀφοῦ πολλοὶ μασκαρεμένοι κι ἀμασκάρευτοι τοὺς πλησιάζουν καὶ τοὺς μιλοῦν μὲ θάρρος. Καὶ εἶναι τότε μόνο ποὺ εἴτε θὰ χαμογελοῦν μὲ τὰ πειράγματα τῶν μασκαρεμένων, εἴτε θὰ κάνουν βιασμένο κέφι βρίσκοντας καὶ οἱ ἴδιοι ἀνάρμοστη τὴ μελαγχολία τους μέσα σ' ἔνα τέτοιο τόπο. Μὰ δταν ἔναναμείνουν μόνοι ἀρχίζουν πάλι νὰ μιλοῦν ψιθυριστὰ σὰ νὰ συνωμοτοῦν.

— Πρόσεξε κεῖ στὸ βάθος... Μπροστὰ στὴν δροχήστρα... Βλέπεις;...
Εἶναι ἔνα νέο ζευγάρι. Τὸ κορίτσι φορεῖ ἔνα πράσι-